

Sonsuz meskene  
dönüş yolu

veya

Ateşle yüzleş

Elijah

---

**TÜM insanlar için Hayatta Kalma Planı**

---

JAH Yayınları  
2014

# Eve dönüş yolu

Jah

Birçok insan hayatının amacını merak ediyor. Her birimiz için bir görev veya kader var mı? Bilimin iddialarını dinin iddialarıyla uzlaştırmak çoğu zaman rasyonel zihnin kafasını karıştırır.

Bu sorunların farkında olsanız da olmasanız da "Eve Dönüş Yolu" tam size göre. Hayatınızı bu gibi konuları düşünmeden geçerseniz bile bu Kitap yine de sizin için. Eğer kafanız karıştıysa burada cevapları bulacaksınız.

Eğer hayatın anlamı konusunda uyuyorsanız, bu Kitap sizi aniden uyandıracaktır çünkü dinamiktir... derinden aydınlatıcıdır... hayatidir.

Hem benzersiz hem de heyecan verici. Düşünce için bol miktarda yiyecek sağlar ve muazzam bir meydan okumadır. Hem da bir mesajı vardır! Genç ya da yaşlı hepimiz için altın bir mesaj.

Yayınlayan: -

JAH Yayınları,

P.O. Kutu 561,

“Eve Dönüş Yolu” – PMB 205,

Cebelitarık.

Telif Hakkı © 1986 A.J. Hill

**ISBN 0 9583011 0 7**

# Eve dönüş yolu

Jah

## TELİF HAKKI.

Telif Hakkı © 1986 A. J. Hill. Her hakkı saklıdır. Bu Kitabın hiçbir bölümü herhangi bir biçimde veya herhangi bir şekilde çoğaltılabilir, kullanılabilir veya iletilebilir.

fotokopi, kayıt veya dahil olmak üzere elektrikli veya mekanik araçlar herhangi bir bilgi depolama ve erişim sistemi aracılığıyla veya filmlerde veya müzikte, veya başka herhangi bir yöntemle veya başka herhangi bir nedenle izin alınmaksızın sahibinden yazıyor. (Revize - 1988; 1995; 2002, 2011 & 2014)

Herhangi bir nedenle okuyamayan birini tanıyorsanız lütfen okuyun Bu Kitap onlara. Bu Kitabın sesli olarak yayınlanmasına hiçbir itirazım yok Görme engelliler için kaset veya ses CD'si.

Londra, İngiltere'deki "Stationer's Hall"da ve Kütüphanede kayıtlıdır.

Kongre, Washington D.C., ABD

Sorular yayıncıya yöneltilmelidir

Yayınlayan:-

**Evet,**

JAH Yayınları,

Posta Kutusu 561,

"Eve Giden Yol" – PMB 205,

Cebelitarık.

E-posta adresi:- [jah@gibraltar.gi](mailto:jah@gibraltar.gi) veya  
[JAH@JAHTruth.net](mailto:JAH@JAHTruth.net)

Telif Hakkı © 1986 AJ Hill

**ISBN 0 9583011 0 7**

---

## DÜNYANIN TÜM MİLLETLERİNE BİR ÇAĞRI

Lütfen bu Kitabı herhangi bir tercih olmaksızın  
HEPİNİZE bir hediye olarak kabul edin; Batıl  
inançlarınızı ve dinlerinizi unutun, tek bir kardeşlik  
altında birleşin, (evlat edinerek) "Tanrı'nın çocukları"  
olun ve Dünya'ya kalıcı barışı getirin ve TÜM insanlara  
karşı iyi niyetli olun. LÜTFEN!!

---

---

### ADANMIŞLIK

Bu Kitap beni daha önce seven tüm düşmanlarıma ithaf edilmiştir. ve  
gelecekte beni sevecek olanlara. ve umarım tüm insanlık sonsuza  
kadar. Bana insan doğası ve Dünya üzerindeki insan yaşamı  
hakkında iyi ve kötü dersler veren, olmasaydı bu Kitabı  
yazamayacağım dersler veren herkese özel bir teşekkür etmek  
isterim. Bu Kitap da Tevrat ve Kur'an gibi kırk günde ve yılın aynı  
zamanında yazılmıştır. Herkesin anlamasını kolaylaştırmak için bazı  
noktaları genişlettim.

\_\_\_\_\_  
JAH web sitesi URL'sindedir: - <http://jahtruth.net/>

\_\_\_\_\_  
JAH web sitesi şu URL'dedir:- <http://jahtruth.net/>

---

## ÖNSÖZ

Bu dini bir kitap DEĞİLDİR, tekrar ediyorum, bu, bugün din kelimesini anladığınız anlamda, rahipleri, kiliseleri ve onların aptal, pagan ayinleri ve ritüellerini içeren dini bir kitap DEĞİLDİR. Bu Kitabı okumadan ÖNCE, İlahi Vasfın Koruyucusu'nu kendi zihninizde TÜM organize din türlerinden ve batıl inanç saçmalıklarından TAMAMEN ayırmalı ve onu herhangi bir önyargı olmadan, açık bir zihinle okumalısınız.

Tevrat (Eski Ahit); Yeni Ahit (İncil'de birleştirilmiş olan) ve Kuran da dini Kitaplar değildir. Onlar, nasıl olmanız gerektiğini öğretebilmeniz için size ne yapmanız gerektiğini ve uymanız gereken kuralları anlatmak için, İlahi Vasfın Koruyucusu, Evrenin Kralı ve Hükümdarı tarafından gönderilen rehberlerdir sonunda EVİNİZE, GERÇEK evinize gitmenize izin verilebilir.

---

Bu Kitap gerçektir, kurgu DEĞİL; Bu galaksideki ve Dünya'daki yaşam hakkındaki gerçektir. Bu, binlerce yıldır duymayı beklediğiniz veya duymanız gereken gerçektir, yani Dünya'daki yaşamın GERÇEKTEN neyle ilgili olduğu.

İrk, renk, inanç ayrımı yapmadan tüm dünyayı aydınlatmak için yazılmıştır. O, SİZ dahil TÜM insanlar için bir Kitaptır. İçeriğini sindirdikten sonra inanmamayı seçerseniz, bu sizin kararınız olacaktır ve bunu tüm kalbimle reddedenlere acıyacağım, çünkü çok yakında, bu kararınızın sonucunda, binlerce yıldır size söz verildiği ve sürekli olarak hatırlatıldığı gibi, yaptıklarınızdan dolayı önce azap göreceksiniz, sonra son günde yanacak ve öleceksiniz. İnfazdan sağ çıkmak için SON şansınızı kaçırmış olacaksınız ve bu sizin kendi ÜCRETSİZ seçiminiz olacaktır.

Bu Kitabı okurken, İlahi Vasfın Koruyucusu olan Tanrı'nın herhangi bir Kitabını okurken O'ndan bu kitabı sizin için doğru yorumlamasını istemeli ve okurken O'nun telepatik aydınlığını dinlemelisiniz. Aksi takdirde şeytanın kafanızı karıştırmasına ve sizin için yanlış yorumlamasına izin vermiş olursunuz. Rab'den bunu benim dışımda herhangi bir kişiye tercih ederek sizin için yorumlamasını isteyin.

Lütfen yazma profesyonelliğindeki eksikliğimi bağışlayın. Ben bir askerim, bir yazar değil ve bu Kitabı, insanları İngilizceye hakim olduğumu göstermek ve etkilemek için değil, Tanrı'nın evlat edindiği TÜM çocukların anlayabilmelerini mümkün olduğunca kolay hale getirmek için yazdım.

Bu Kitabı göksel Babamın yardımı ve rehberliğiyle ve hepinize olan sevgimle yazdım. Eğer biri bu Kitaptan rahatsız olursa, o zaman kendi iyiliğiniz için size egonuzu yok etmenizi ve tevazuyu öğrenmenizi öneririm. o zaman egonuz artık gücensemeyecektir. Eğer egonu yok etmezsen; Seni yok edecek.

**Dünyada barış, tüm insanlara iyi niyet.**

## ÖNSÖZ

Hayatın “Desiderata”sından uyarılama.

Gürültünün ve telaşın ortasında sakince ilerleyin ve sessizlikte ne kadar huzur olabileceğini hatırlayın. Mümkün olduğu kadar ilkelerinizden taviz vermeden, herkesle iyi ilişkiler içinde olun. Gerçeğinizi sessizce ve açıkça söyleyin; ve başkalarını, hatta aptal ve cahilleri bile dinleyin; onların da hikayesi var. Gürültülü ve saldırgan kişilerden kaçınin, bunlar ruhu rahatsız eder. Kendinizi İsa'dan başka biriyle karşılaştırırsanız kibirli ve kırgın olabilirsiniz; Çünkü her zaman senden daha büyük ve daha küçük kişiler olacaktır. Planlarınızın yanı sıra başarılarınızın da tadını çıkarın. Ne kadar mütevazı olursa olsun, kendi kariyerinizle ilgilenmeye devam edin; Zamanın değişen kaderinde gerçek bir sahiplenmedir. İş ilişkilerinizde dikkatli olun; Çünkü dünya hilelerle dolu. Ancak bunun erdemin ne olduğu konusunda sizi kör etmesine izin vermeyin; birçok insan yüksek idealler için çabalıyor (ama yeterli değil); ve hayat her yerde kahramanlıklarla doludur. Kendin ol. Özellikle sahte sevgi göstermeyin. Aşk konusunda da şüpheli olmayın; çünkü tüm kuraklık ve hayal kırıklıklarına rağmen çimen kadar dayanıklıdır. Gençliğin şeylerini zarafetle teslim ederek yılların öğütlerini nezaketle kabul edin. Ani talihsizliklerde sizi koruyacak ruhun gücünü besleyin. Ama hayallerle kendinizi üzmezin. Birçok korku yorgunluk ve yalnızlıktan doğar. Sağlıklı bir disiplinin ötesinde, kendinize karşı nazik olun. Sen de ağaçlar ve yıldızlar kadar evrenin çocuğusun; burada olma hakkını kazandın. Ve siz anlasanız da anlamasanız da, gökler Allah'ın dilediği gibi cereyan etmektedir. Bu nedenle, O'nu nasıl düşünürseniz düşünün, O'nunla barış içinde olun ve çabalarınız ve arzularınız ne olursa olsun, insan yaşamının gürültülü karmaşasında ruhunuzla barışı koruyun. Tüm yapmacıklıklarıyla, angaryalarıyla, kötü insanlarıyla ve kırık hayalleriyle hâlâ güzel bir dünya. Dikkatli olun, Emirleri yerine getirin, Tanrı'nın İradesini yapın ve mutlu ve iyi olmaya çalışın.

“Desiderata”dan uyarlanmıştır:-

Baltimore'daki Eski Saint Paul kilisesinde bulundu; 1692 tarihli

# Eve dönüş yolu

## "Ruhun cennete dönüş rehberi."

### İÇİNDEKİLER.

1. Bölüm. "Başlangıçtan Önce" (Dünyadaki insan yaşamının).
2. Bölüm. "Parmaklıksız Cezaevi Reform Okulu." Dünya/Cehennem.
3. Bölüm. "İnsan-Hayvanların Yaratılışı."
4. Bölüm. "İlk Test ve Lucifer'i takip etmeye gerileme."
- Bölüm 5. "Yeni Bir Başlangıç." —— Nuh'un seçilmesi.
6. Bölüm. "İbrahim, Lut ve Sodom ve GomorrEah."
7. Bölüm. "İbrahim'in ve Soyunun Seçimi."
8. Bölüm. "Parlak Örnek." (Dünyanın Işığı.)
9. Bölüm. "Başka bir din olarak Hıristiyanlığın Doğuşu."
10. Bölüm. "Muhammed ve Başka Bir Din Olarak İslam'ın Doğuşu."
11. Bölüm. "Şeytanın Bölmek, Fethetmek ve Yönetmek için Dinleri Kullanımı."
12. Bölüm. "Prens Mikail/Mesih yeniden geliyor."
13. Bölüm. "Bazıları (çoğu?) için şanssız."



## BÖLÜM 1

**Başlangıçtan Önce**

(Dünya'daki insan yaşamının).

1:1 Binlerce Dünya yıl önce, çok uzakta, BU galakside, Sabah Yıldızı'nda (Va. 2:28), İlahi Vasfın Bekçisi, Kral (Malaki 1:14), Evrenin Hükümdarı ve Koruyucusu - Tanrı (Sure 23:86), Lucifer'in (Şeytan) önderlik ettiği bir devrimi bastırdı (Vahiyler. 12:7-9).

1:2 Sabah Yıldızı'nda (Venüs), "saf" sevgiye dayanan uygarlığı milyonlarca yıllık olan ölümsüz "Işık Varlıkları" (Ruh/Enerji) yaşamaktadır.

1:3 Lucifer; artık Dünya'da Şeytan (Rakip) Şeytan (Yalancı/İftiracı)(KIRMIZI ejderha/yılan - Va. 12:3, 9) olarak bilinen ve kötülük kelimesinin türetildiği; Bencil ve kibirli yapısı nedeniyle Rabbini devirip O'nun yerini almak istiyordu. Bunu kontrolü ele geçirmek ve kendi bencil fikirlerini, düşüncelerini ve kötü arzularını başkalarına empoze etmek ve bunları göksel alemlere yaymak için yaptı. Sabah Yıldızı'nın (dünyadaki insanlar tarafından Melekler olarak bilinir) sakinlerinin çoğunu kendisine katılmaya teşvik etti ve yanılttı ve ardından Tanrı'ya karşı savaş açtı (Vahiy.. 12:7 ve İşaya 14:13-14).

1:4 Melekler harp taşımazlar ve kanatları yoktur, sadece melodik bir sesleri vardır ve uçabilirler. İncil'in ilk dönemlerinde yeryüzünde kanatsız uçan hiçbir şey görmeyen insanların son derece basit düşünce yapısı, meleklerle ilgili bu mitolojilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

1:5 Lucifer savaş ilan etmedi ve onurlu bir şekilde savaşmadı, ancak TÜM teröristlerin yaptığı gibi gizlice cinayet işleyip onursuzca savaştı (Yuhanna 8:44 / Kralların Kralı İncil, Yuhanna 8:35).

1:6 Tanrı'nın en büyük oğlu Prens Michael, Dünya'da birçok farklı isimle tanınır; Bunlardan biri milyarlarca yıldır göklerin koruyucusu olan JEDI Şövalyelerinin Başkomutanı İsa/Kurtarıcıdır. Sevginin gücü olan "Işık" ve "Kuvvet"i kullanarak şövalyeleriyle birlikte savaştı. Saf sevgi olan ve Kendi "Gücünün" kaynağı ve denetleyicisi olan Tanrı; ki bu yaradılıştaki en büyük güçtür. Bazıları yalanlarla Tanrı'ya karşı savaşa sürüklenen Lucifer'i ve takipçilerini yendi.

1:7 Hiç kimseyi esirgemeyen Lucifer'in aksine Rab, sonsuz Bilgeliği ve şefkatiyle, düşmanlarına sevgisini ve merhametini göstermeye karar verdi. Lucifer'in yalan söylemeyi icat ettiğini (Yuhanna 8:44 / Kralların Kralı İncil, Yuhanna 8:35) ve birçok zayıf iradeli meleği kendisini takip etmeleri için kandırdığını bilen Tanrı, onları hemen idam etmemeye, onlara bir şans vermeye karar verdi. Böylece HATALARINDAN ders alabilirler ve yollarının hatalarını öğrenebilirler. Eğer belli bir süre içinde gerçekten tevbe ederlerse onları affederdi; aksi takdirde onları yok etmekten başka seçeneği kalmayacaktı (Malaki 4:6)(Yuhanna 3:17-18 ve 5:24-25).

1:8 Daha sonra Rab, mahkumlarının daha fazla zarar vermemeleri ve onlara iyi olmayı güvenli bir şekilde öğretebilmeleri için onlara ne yapacağına karar vermek zorundaydı. Onlar ruh/enerji oldukları için (Luka 9:55) cezalandırılmazlardı. YALNIZCA "Ateş" (dünyevi ateş değil) kullanılarak yok edilebilirler; çünkü onlar ACI hissetmiyorlar ve ihtiyaçların da yok (Va. 7:16).

1:9 Lucifer ve meleklerini doğrudan idam etmemek oldukça zor bir durum yarattı.

1:10 Onlara göklerin on iki kanununa uymaları öğretilmeliydi; ONİKİ EMİR (bkz. ek); bunlardan on tanesi Sina Dağı'nda Musa'ya verildi (Çıkış 20:1-17), on birinci ve on ikinci ise daha sonra İsa tarafından verildi; Allah'ın gösterdiği ve göstermeye devam ettiği bunlardan biri de "düşmanlarınızı sevin ki, iyi olsunlar." Bunu, aslında O'nu öldürmeyi amaçlamış ve aslında bunu yapmaya çalışmış olsanız bile, size iyi olmayı öğrenme şansı ve fırsatını vererek yaptı. Bu, Tanrı'nın gücünü nasıl nazikçe kullandığını mükemmel bir şekilde göstermektedir.

1:11 İsa öğrencilerine şu yeni EMİR verdi: "Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin" (Yuhanna 13:34 ve 15:12). Onlara düşmanlarını sevmelerini ve onları severek öğretmelerini söylüyordu, çünkü öğrenciler başlangıçta savaşta onun düşmanlarıydı (Vahiy. 12:7), yoksa burada, hapishanede olmazlardı (Yeşaya 14:12-15)(Luka 9:55 ve Va. 12:8)(Sure 17:8 ve 83:7).

1:12 Düşmanlarınızı sevmek, onların kötülük yapmasına izin vermek ya da kötülük yapmaktan sıyrılmak anlamına gelmez; veya SİZİ kötü şeyler yapmaya ikna etmelerine izin vermek; ya da Tanrı'nın SİZİN yapmanızı istediği şeyi yapmanızı engellemek için. Tıpkı Şeytan'ın, İsa'yı Tanrı'nın İradesini yapmaktan alıkoymak için Petrus'u kullanması ve İsa'nın, Petrus aracılığıyla konuşan Şeytan'a, "Arkama çekil Şeytan" (Mat. 16:23) dediği gibi.

1:13 Yine daha sonra İsa tarafından verilen on ikinci EMİR şudur: "Yargılamayacaksınız." Başkasını yargılayan, kendini mahkûm etmiş olur (Matta 7:1). Bu HEPİNİZ için geçerlidir, özellikle mahkemeleriniz için. Allah, KENDİ HÜKÜMLERİNİ, Kanunlarını ve EMİRLERİNİ vermiştir ve başkalarının hükümleri ve kanunları TAMAMEN HUKUKSUZDUR. Eğer herkes EMİRLERİ yerine getirseydi, Dünya'da kesinlikle hiçbir sorun olmazdı.

1:14 İyi olmayı öğrenmedikleri sürece tüm mahkumlara ertelenmiş ölüm cezaları verildi. Bu idam cezaları hâlâ geçerli ve yalnızca son güne ertelendi. Hâlâ ÖLÜM HÜKMÜNÜN gölgesi altındasınız (Çıkış 34:6-7)(Yuhanna 3:17-18 ve 5:24-25). Girişte bu Kitabın kurgu DEĞİL, gerçek olduğunu belirtmiştim. JEDI kelimesi JESUS Disciple'in kısaltmasıdır.

Herhangi biriniz, sırf JEDI kelimesini kullandığım için bu Kitabın George Lucas'ın "Yıldız Savaşları"nın temel alan bir bilim kurgu romanı olduğunu düşünme hatasına düşmeden önce. Size George Lucas'ın henüz bilmediği bir şeyi açıklayacağım.

George Lucas doğal olarak "Yıldız Savaşları"nı yazdığına inanıyor, ancak gerçekte Bölüm IV-VI'da kendisine telepatik olarak ne yazması gerektiği söylendi ve ardından "Yıldız Savaşları" filmlerinin bahsettiği "The Force" tarafından ilk olarak bu bölümleri yazmaya zorlandı. Bu, insanlığı uzun zamandır beklenen gerçeğe ve Dünya'daki insan yaşamının gerçek nedenlerine hazırlamada çok önemli bir adım olarak görülüyor.

(Ben burada ne yapıyorum?); BU Kitapta yaşamın anlamı ve amacı yer almaktadır. Bu Kitap bilimsel bir gerçektir. YODA bir kısaltmadır ve bir eğitim kitabını ifade eder.

George Lucas, kendisine telepatik olarak söylendiğini anlamayan "Yıldız Savaşları"nın kendi hayal gücünden çıktığını düşünüyor ki bu, yüzyıllar boyunca pek çok insanın gösterdiği son derece normal bir insani tepkidir.

Rudyard Kipling "EĞER" yazdığını sanıyordu.

Oscar Wilde, "Dorian Gray'in Portresi"ni kendisinin yazdığını sanıyordu; Joe Darian, "The Impossible Dream"ın sözlerini kendisinin yazdığını düşünüyordu ve liste uzayıp gidiyor.

"Yıldız Savaşları" her ne kadar eğlenceli kılmak için uzak bir galakside bilim kurgu olarak geçse de aslında bu galaksiye ve Dünya'daki hayata gönderme yapıyor ve sembolik olarak gösterilen gerçeği içeriyor.

Luke Skywalker'ın "Yıldız Savaşları" filminin Bölüm IV-VI'sı sırasında öğrendiği şey, hayatta kalabilmek için her birinizin buradan çıkıp EVİNİZE gidebilmek için öğrenmesi gereken şeylerdir. Bölüm I-III anlamsız kurgulardır.

**BÖLÜM 2****Parmaklıkları olmayan Cezaevi İslah Okulu.**

Karma Kanunları - sebep ve sonuç. Ekim ve hasat



nihai sonuçlar

“Honi soit qui mal y pense” - Kötülük düşünene kötülük olur.

Yargılamayın ki, yargılanmayasınız (Matta 7:1-2 ve Luka 6:37). Eğer herhangi birini, Tanrı'nın Musa'ya verdiği hüküm dışında herhangi bir hükümlerle yargıyorsanız, siz de aynı şekilde, yani Tanrı tarafından yargılanacaksınız. İlk taşı günahkar olmayan atsın. Kimse taş atmadı çünkü bütün insanlar günahkardır (Matta 7:11). Neden?

2:1 Durumun bir incelemesini yaptıktan sonra, Tanrı ve (Sabah Yıldızı'nın) büyükleri, seçilen süre boyunca Lucifer ve meleklerine iyi olmayı güvenli bir şekilde öğretmeye çalışabilecekleri, yeterince uzakta bir ıslah okulu kurmaya karar verdiler; böylece evlerine dönebilirlerdi (Tesniye 28:1) (Vahiy 2:28)(Sure 29:6).

2:2 Amaç, her birinin bireysel olarak Tanrı gibi olmayı öğrenmesiydi (Mat. 5:48 ve 19:17); ki, daha sonra tarihte; çünkü insanlar yollarını kaybetmişler ve kendi başlarına bir daha bulamamışlardır; Öğretileri size öğretilen TEK yolu öğreten İsa tarafından gösterilmek zorundaydı (Ben Yol [evim], Hakikat ve Yaşamım; benim gibi olmadığı sürece hiç kimse Baba'ya [eve] gelemez) -Yuhanna 14:6); yani, düşmanları dahil herkese karşı bencil olmayan, alçakgönüllü, sevgi dolu ve düşünceli ve herkesin yararı için kendi insan hayatını feda etmeye "istekli".

2:3 Bu, İsa'nın örneğini takip edecek ve tanrısallığınızı (ölümsüzlüğü) yeniden kazanıp evinize dönecek kadar Tanrı'nın insan ölümünden sonraki yaşam vaadine %100 inanmanızı gerektirir.

Geri dönme hakkınızı kazanmak için O'na güvenmenizi gerektirir.

2:4 Eğer orası başlangıçta geldiğiniz yer ve GERÇEK eviniz olmasaydı, cennete gidecek kadar iyi olmayı öğrenmenin hiçbir anlamı olmazdı, değil mi???

2:5 Tam iman ancak Tanrı'yı kişisel olarak BİLMEKTEN gelebilir; bu da ancak O'nunla doğrudan İLETİŞİM kurmayı öğrenerek ve O'nun İradesini yerine getirerek elde edilebilir (Hoşea 6:6). Tanrı HİÇBİR ZAMAN insanların Kendisine inanmasını istemedi, HER ZAMAN O'nu TANIMANIZI istedi (Yeremya 9:24)(Yuhanna 17:3).

2:6 Hapishane için Dünya Gezegeni seçildi çünkü yeterince uzaktaydı; galaksinin uzak tarafında olmak; hiçbir "akıllı" yaşam formuna sahip değildi, ancak kaba hayvan yaşam formlarını destekleyebiliyordu ve kendine göre güzel bir gezegendi (Va. 12:9, 12) (Sure 17:8 ve 83:7) .

2:7 İçinde birçok ders barındıran güzel bir çevre yaratılması da planlandı ve bu faktörler göz önünde bulundurularak inşa edildi. Hem bitkisel hem de hayvansal doğa, kendisini arayanlara "Arayın, bulacaksınız" (Yuhanna 8:32) ipuçları veriyordu.

2:8 Doğanın mevsimleri, baharın doğuşuyla hem bitki örtüsünün hem de hayvanların, ardından büyüme zamanı olan Yaz'ın geldiğini öğretmeyi amaçlıyordu; ardından olgunlaşma ve sağlamlaşma zamanı olan Sonbahar gelir; Ardından solma ve ölme zamanı olan Kış geldi (kar rengi saçlar ve kırışıklıklar), ardından tekrar Bahar ve yeniden doğuş gelecekti. Bunların hepsi, siz doğru anlayana kadar size insanın “yeniden enkarnasyonunu” veya insanın ebedi “ölümden sonraki yaşamını” göstermek için tasarlandı; tanrısallığınızı yeniden kazanın ve evinize gidin; veya süreleri dolduğunda idam edilirler.

2:9 Hayvan yaşamı öğretecekti; sağlayıcılar, koruyucular, gençlere bakan ve onları yetiştiren erkek üstünlüğü; sevgi ve şefkat göstermek; davranış kuralları ve ebeveynlere saygı. Daha sonra yaşlılık roller değişir ve çocuklar ebeveynlerine bakar; ikisine de tevazuyu öğretmek; zayıflık ve bağımlılık nedeniyle yaşlılar; ve gençler çünkü ebeveynlerine bakarak geleceğin onlara neler getireceğini görebilirler.

2:10 Doğa, kendini mükemmelleştirmeyi (ruha kendini mükemmelleştirmeyi öğretmeyi), ucubeleri, zayıfları ve kusurları ayıklamayı öğretir. Cinsin hayatta kalması için sağlıklı kalması için ortak olarak en mükemmel örneklerin doğal seçimiyle yalnızca sağlıklı olanlar hayatta kalır.

2:11 Doğanın iki tarafı arasındaki doğal uyum ve denge, yani hayvan ve bitki örtüsünün birlikte yaşaması ve hayatta kalmaları için birbirlerine yardım etmeleri, doğayla birlikte yaşayanlara, ona ve birbirlerine yardım etmelerini öğretir. Biri diğerine daha bağımlı; yani hayvanlar hayatta kalmak için doğayla birlikte yaşamak zorundadır ve bu nedenle doğaya, doğanın hayvanlara olduğundan daha fazla bağımlıdır, ancak her ikisi de hayvanların doğaya, doğanın da hayvanlara ve Tanrı'ya bağlı olduğunu öğretmek için hayatta kalmak için birbirlerine yardım ederler. Bu nedenle hayvanların kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için doğayı korumaları, doğayla birlikte yaşamaları ve Tanrı ile birlikte yaşamaları gerekmektedir.

2:12 Doğa, beş temel ihtiyaçtan veya Tanrı'nın verdiği haklardan (insan hakları) üçünü oluşturan yiyecek, su ve barınmayı sağladı; dördüncüsü, aynı derecede önemli olan özgür iradedir. Zorlama olmadan, bunun yerine sevgi dolu bir teşvikle, Şeytan'ı mı takip etmeye devam edeceğini yoksa Tanrı'nın talimatlarını takip edip iyi olmayı mı öğreneceğine karar verme özgür iradesi (özgürlüğü) SON DERECE önemlidir.

2:13 Herkesin sahip olduğu iyi ses ve yaşam koşulları ve çevresi tarafından içten gelen bu teşvik ve öğretilere (IN-TUITION), seçme özgürlüğü de eşlik etmelidir. Eğer Tanrı herkesi asla öğrenemeyecekleri şeyleri yapmaya zorlasaydı ve onların istedikleri için mi yoksa Kendisi onları zorladığı için mi iyi davrandıklarını bilmenin hiçbir yolu olmazdı. Allah'ın verdiği beşinci hak, kötülükten korunma hakkıdır.

2: 14 Aynı zamanda mükemmel bir ödül ve ceza sistemi de olacaktı; bu sistem "neredeyse" anlık (tövbe için zaman sağlayan) ve tamamen adil (Tanrı'nın Kendisinden Gelen İlahi Adalet) olacaktır, böylece arayan herkes mükemmel "Karmik yasayı" (Doğu kültürlerinde) ve Batı kültürlerinde "Ekme ve Biçme"yi bulabilir; ancak her ikisi de sadece "Sebeup ve Sonuç"tur ve onlar kendi "Hak Edilmiş Sonuçları" alırlar.

2:15 Zamanın herhangi bir anında, bir ruhun, sonsuz zamandaki tüm önceki eylemleri ve düşünceleriyle ve koşulların hak edilenle örtüşecek şekilde değişmesi için tam olarak olma hakkını kazandığı yerde olması. Bu, iyiyi öğretir, teşvik eder, kötüyü cezalandırırdı ki, manevi gözlerini açıp anlamaya çalışanlar hayatlarını anlamlandırabilirdiler: geçmiş; şimdiki zaman ve gelecek. Bu daha sonra Tanrı'ya ve O'nun İradesini yerine getirmeye çocuksu (çocukça değil) bir inancı ve güveni teşvik edecek, O'na daha da büyük bir bağımlılık ve yakınlığa ve O'NU TANIMAYA ve O'nu sevmeye başlayana kadar daha fazla imana yol açacaktır.

2:16 Bu, antik Roma'da aşk tanrıçası Venüs'ün ayna sembolüyle mükemmel bir şekilde sembolize edilmiştir. Ayna kendisine gösterilene aynen yansıtır ve Venüs'ün (Sabah Yıldızı) yöneticisi olan Tanrı da aynısını yapar. İnançla; iyi ve kötü.

2:17 Bir ruh Allah'a %5 iman verirse %5 ile karşılık verecektir ve dolayısıyla %100 iman Allah'tan %100 mükâfat alacaktır. Görünmeyene olan inanç ve daha önce tesadüf olduğu düşünülen kişisel mucizelere sahip olmanın büyüsü, her şeyi HİÇBİR yan etkisi olmadan İYİLEŞTİREN, BAĞIMLILIK YAPICI bir ilaç etkisine sahiptir. Bu Bağımlılık, %100 iman elde edilene kadar çocuksu inancı ve bencilliğin yıkımını artırır, kimsenin sizden alamayacağı manevi bir neşedir (insanın kırılğan mutluluğunun aksine uzun ömürlüdür); ve "taşan bir fincan" (tam tatmin - boşluk yok - o kadar iyileştirici "Işık" ve Sevgiyle dolu ki, yardım edemezsiniz ama başkalarına doğru taşarsınız, deneyimi onlarla paylaşmayı istersiniz çünkü bu çok harikadır).

2:18 Her sorunun cevabı ve her hastalığın ilacı olan Tanrı, her RUH'un ihtiyaç duyduğu TEK şeydir, çünkü Tanrı ile birlikte, bir ruh İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ŞEYE sahiptir (Tanrı, "Işığın" kaynağı ve teminidir ve iyi olan her şeydir - Matta 6:33 ve Luka 12:31). Tanrı, herhangi bir ruhun (sonsuz kadar) sahip olabileceği en iyi dosttur ve nereye giderseniz gidin, günün 24 saati sizinledir.

2:19 Hiçbir insan dostunuz günün 24 saati, her gün, gittiğiniz her yerde yanınızda olamaz. İnsan arkadaşlarınız sizi Şeytan'dan koruyamaz ve aslında hepsi kötüdür, oysa Tanrı iyidir ve Evrenin Hükümdarı, tüm yaratılıştaki en güçlü "Güç"tür.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD'si <http://JAHTruth.net/ask> adresinden temin edilebilir

2:20 Ayrıca, anaokulundan üniversiteye giden (Markos 12:32-34), A'dan Z'ye sınıfların ve aradaki tüm sınıfların bulunduğu insan okullarında olduğu gibi daha yüksek ve daha düşük manevi seviyeler de olacaktır. İnsanların zeka dediği şeyler ve zeka ya da farkındalık seviyeleri gerçekte ruhsal seviyelerdir.

2:21 Üst seviyeler alt seviyelere kelimelerle değil örneklerle öğretmeye yardımcı olacaktı. TÜM seviyeler Tanrı (Başöğretmen) tarafından öğretilirken Tüm öğrenciler birbirlerine yardım etmeli ve daha az bencil olmalı (komşunuzu kendiniz kadar sevin - Matta 19:19), böylece daha fazla puan ve sorumluluk kazanmalı, yeterince Tanrı gibi olana kadar (İsa'nın gösterdiği gibi) ruhsal merdiveni daha yükseğe tırmanmalı, mezun olun ve eve gidin (Yuhanna 8:32 / Kralların Kralı İncili, Yuhanna 8:23).

2:22 Neredeyse anlık bir ödül ve ceza sistemini çalıştırabilmek, hapisaneyi kuşatmak ve onu verimli bir şekilde yönetmek. Tanrı, Dünya'yı kaçışa (Yerçekimi) ve ruhlara karşı görünmez bir korumayla ve dolayısıyla görünmez (insan gözüyle) koruyucular/koruyucular (koruyucu melekler) ile çevreleyerek hiç kimsenin kaçamamasını (ve asla kaçamayacağını) sağladı. Bu güç alanı ışıkla, "Işık Varlıkları"yla ve Adaletle dolu olan Astral Ovayı (Cennet) kapsar.

2:23 Muhafızların görünmez olması aynı zamanda kötü "düşmüş melekleri" saygı duymaya, çocuksu bir inanca sahip olmaya ve Rab'bin aynı derecede görünmez olan Şeytan'a karşı koruyacağına güvenmeye ikna etmeye yardımcı olacak, ancak kendileri göremedikleri veya dokunamadıkları şeylere saldıramazlar. Daha sonra Allah'ın korumasına olan inanç eksikliği nedeniyle hayatlarında kötülüklerin ve aksiliklerin oluşmasına izin verdiklerinde (Honi soit qui mal y pense), birdenbire korku ve ihtiyaç hissederek O'ndan yardım isteyecekler ve giderek artan bir iman, güven ve kabulle karşılaşacaklardır. Bu yardımın Tanrı'ya daha yakın olmanızı sağlar. manevi gözlerini açıp, hayatlarını anlamlandırmaya çalışanlar için.

2:24 Ve Allah'a yeterince inanmayan veya sürekli Allah'ı arayanlara gelince. Hayatlarına felaketler gönderir. Allah'a inanmadığını söyleyen kaç kişi birdenbire can korkusuna kapılıp "Allah'ım bana yardım et!!!" diye bağırlar? Eğer sürekli O'nunla olması gerektiği gibi konuşsalar, bu felaketler yaşanmazdı çünkü onlara ihtiyaç olmazdı, çünkü Tanrı onlara Kendisiyle konuşmalarını zorla hatırlatmak zorunda kalmazdı.

2:25 Kriz bittiğinde çoğu insan, sorunlarını çözmelerine yardımcı olduğu için (sorunu çözmek için ne yapmaları gerektiğini telepatik olarak söyleyerek veya onlara tam olarak doğru tipi göndererek O'na teşekkür edecek genel nezaket ve görgü kurallarına bile sahip olamaz. tam olarak doğru zamanda ihtiyaç duydukları fiziksel güç miktarı). daha sonra bir sonraki felakete kadar O'nu körü körüne görmezden gelirler.

2:26 Görmeyi reddedenler kadar kör olan yoktur. Ruhsal gözlerinizi açın ve her şeyi olduğu gibi görün. GER-ÇEK TEN öyleler. Kendi insan gözlerinize inanmayın, çünkü Şeytan onları sizi aldatmak ve size yalan söylemek için kullanır. Kör bir adam yalnızca manevi gözleriyle görür, bu nedenle Yeni Ahit'te yazıldığı gibi körler İsa'yı tanıyabildi.

2:27 Görme yeteneğinden mahrum olmayan körler arasında ne kadar şanslısın. ama yine de sen onlardan daha körsün. Manevi değerleri, dünyevi maddi değerlerden daha çok takdir etmeyi öğrenebilsinler diye, görme duyuları kaldırıldı (önceki yaptıklarından dolayı körlüğe mahkum edildiler).

2:28 İman her kapıyı açan anahtardır (GERÇEK imanla çalarsanız, o size açılacaktır - Matta 7:7-8) ve onsuz, Son Gün'deki idamınıza kadar karanlıkta ve korku içinde yaşayacaksınız.

2:29 Hazırlıklar tamamlandıktan sonra mahkumlar, önceden belirlenen süre (Va. 12:12) için, yani eğer iyi olmayı öğrenirlerse "son gün" - "Hesap Günü" - "Armagedon" veya kurtuluşa kadar Dünya'ya (Yeşaya 14:12)(Luka 10:18 ve Va.12:9)(Kuran, Sure 17:8 ve 83:7) gönderildi.

2:30 Lucifer ve onun melekleri (siz) kısa bir süre için (ebedi zamanda) kilitliydiniz (Va. 12:12)(Sure 70:4).

2:31 Sırf kötü melekleri dizginlemek için yapılan bir hapisane anlamsız bir zaman kaybı olacaktır ve bir islahevi olarak çalışabilmesi için bir okul gibi işlev görmesi gerekir. Tanrı gereksiz israfa izin vermez (İsa'nın beş bin kişiyi doyurduktan sonra öğrencilerine israf olmasın diye tüm kırıntıları toplamalarını söylediğinde gösterdiği gibi - Yuhanna 6:12) ve bu sevgiden ötürü; bilgelik; Şefkat ve merhametle, bir islahevi inşa etmeye, asi tebaasına veya çocuklarına iyi olmayı öğretmeye karar verdi, böylece bir an önce eve dönebilsinler.

2:32 Ancak, O'nun sizin GERÇEK TEN değiştiğinizden ve daha fazla soruna neden olmayacağınızdan, Sabah Yıldızı'nın diğer sakinleriyle - iyi [Tanrı'nın - Tanrı'nın] melekleriyle - sevgi ve uyum içinde yaşayacağınızdan emin olması gerekiyor. Ayrıca gardiyanlarının da eve geri dönebilmesini istiyor.

2:33 Bütün bu uyumsuzluk Tanrı'yı çok üzüyor ve O dünyaya bakıyor ve ağlıyor çünkü herkesin iyi olmasını ve eve dönmesini istiyor, böylece (mecazi olarak) "besili buzağıyı öldürebilir ve tüm müsrif oğullarının dönüşü için bir kutlama yapabilir, ". Tıpkı Luka 22-24'teki baba gibi. Senden tek istediği buydu.

2:34 "Savurgan oğul" benzetmesinde, ölüp yeniden hayatta olan müsrif oğul (Luka 15:24) SİZİ temsil eder. Ölen (suçlarınız nedeniyle ölüme mahkum edilen) müsrif oğul ve alçakgönüllülükle geri dönen; babasına (Allah'a) rezillik ve tövbe, babasına hizmet etmek ve onun iradesini yerine getirmek için, yeniden dirilmiş (tecil edilmiş), kaybolmuş ve bulunmuştur. Geri döndüğünde, müsrif oğul, sürpriz bir şekilde, babası tarafından, beklediği gibi hizmetçisi olarak değil, çocuğu olarak sevinçle geri kabul edildiğini fark eder. Daha sonra babasını terk ederek çok aptalca davrandığını ve kendisinden çok daha bilge olan babasından yaşayarak ve ondan öğrenerek hayatının çok daha iyi olacağını fark eder.

2:35 Allah bağı (dünyanın) sahibidir ve kullarını (Peygamberleri) ve Oğlunu (İsa Mesih) gönderdi ve çiftçiler (siz) onları öldürdü, bu yüzden çiftçileri (rahipleri ve buranın halkını ve dünya) cezalandırmak zorunda kalacak. tövbe etmediğiniz sürece (Matta 21:33-46).

2:36 Bir ıslah evi olarak işlev görebilmesi için her şeyin dört kategoriden birine uyması gerekir (ve öyle de olur):-

1. Tanrı'dan ÖĞRETMEK. VE senden öğrenmek. Değilse, ders öğrenilene kadar defalarca tekrarlanmalıdır. bir testin başarısız olduğu her seferde cezayla ("ne zaman öğreneceğim?").
2. TESTLER Ne kadar olduğunu görmek için; ne kadar iyi; ya da dersler alınmış olsa bile. Testler sonuçları tamamen Allah'a açıklayacak şekilde düzenlenir. Tanrı, sizi ayartmasına izin vererek bu denemeler için Şeytan'ı "kullanır" ve sonra size, hangi yöne gönüllü olarak gitmeye karar vereceğinizi görmek için ruhsal bir "çekişme" sırasında Şeytan'ın söylediklerini yapmamanızı söyler. (Bu nedenle özgür iradeye ihtiyaç vardır). "Bunlar bizi test etmek için gönderildi." (Eyüp 1:12 ve 2:6-7).
3. İyi öğrenmek ve gerçek RUHSAL mutluluk (sevinç) ve kazanılmış aydınlanma biçimini alan iyi işler yapmak için ÖDÜLLER.
4. İyi olmayı öğrenmemenin ve kötülük yapan Şeytanı takip etmeye devam etmenin cezası. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak çeşitli tür ve derecelerde ağrı biçimini almak; gönül yarası; hastalık veya yaralanmadan korkmak; vesaire.

2:37 Herkesin hayatında önemli olan HER ŞEY bu DÖRT kategoriden birine girer.

Hangisi olduğuna SİZ karar vermelisiniz. İnsan okulu da aynı prensiplere dayanır ve okul içinde okuldur ama ne yazık ki Allah'ın değerleri yerine dünyevi değerleri öğretirler.

2:38 KESİNLİKLE tesadüf diye bir şey yoktur, her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmıştır, dolayısıyla bir şey olduğunda nedenini sormalısınız ve içinizdeki o güzel telepatik ses size nedenini anlatacaktır. O zaman arayanlar hayatlarını anlamlandırabilecek ve doğru yolu izleyebileceklerdir. Aynı şekilde şans diye bir şey de yoktur.

2:39 Herkeste, her şeyde, her koşulda Tanrı'yı ve da iyiyi ve O'nun çalışmasını aramalı, kendinizde ve çevrenizdeki herkeste iyiliği teşvik etmelisiniz.

2:40 Bir çocuğun ya da sevilen birinin gülümsemesinde ve güveninde Tanrı'yı görün; O'nun size olan sevgisinde, sevgi dolu hayvanlar vererek, birlikte oynayabileceğiniz "sadık" arkadaşlar olarak ve doğanın güzelliği ve uyumlu çevrede.

2:41 Tanrı'yı ve neyin iyi olduğunu tanıyın ve O'nun sevgisini HİSSEDİN! (Hoşea 6:6).

2:42 Kimseyi yargılamayın! İnsan kendini kim sanıyor, bir başkasını yargılama hakkına sahip olduğunu düşünüyor? Hem kötü hem de mahkum arkadaşırken?

2:43 YALNIZCA Tanrı yargılayabilir, çünkü neyin iyi olduğunu yalnızca Tanrı bilir ve bu nedenle adil bir şekilde yargılayabilir.

İnsanlar birbirlerine göre yalnızca göreceli olarak iyi ya da kötüdür, aynı şekilde onların yargıları da, çünkü burada hapisanede iyi olan kimse yoktur. Bütün iyi ruhlar cennetteki evlerine gittiler. İsa'nın çarmıha gerilmesine yol açan yanlış yargıydı (bkz. Sayılar 6. bölüm). 2:44 Herkes ALLAH'IN KANUNLARINA ve HÜKÜMLERİNE uyup uygulaysaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak insanoğlunun buraya gönderilmesine sebep olan kibir yüzünden insanoğlu kendi kanunlarını yaratmıştır. İnsanoğlu bu gezegeni Tanrı'dan daha iyi yönetebileceğini düşünüyor ve bakın dünya nasıl bir karmaşanın içinde.

2:45 "Senin iraden gökte olduğu gibi yeryüzünde de yerine gelecektir." Eğer herkes, TÜM Peygamberlerin (Tanrı'nın elçilerinin) tavsiye ettiği gibi, Tanrı'nın İradesini yerine getirseydi, O, insanları kullanarak dünyayı çok hızlı bir şekilde düzeltebilir ve dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirebilirdi. Şu anda neredeyse herkes Şeytan'ın isteğini yerine getiriyor ve bunu yaparak dünyayı yaşanacak daha kötü bir yer haline getiriyor.

2:46 Yatağını yaptın; şimdi onun içinde yalan söylemek zorundasın; Veya yeniden yapılması gerekiyor. Dünya senin yatağın.

2:47 Burada, Dünya'da iyi olduğunu düşündüğünüz insanlarla birlikteyken ve iyi vakit geçirdiğiniz zaman (ki bu genellikle aslında kötü bir zamandır), sadece cehennemde olduğunuzu ve aslında kötü olan insanlarla birlikte olduğunuzu hatırlayın. Sonra, insanların GERÇEKTEN iyi olduğu ve kimsenin öldürmediği, çalmadığı, yalan söylemediği veya tecavüz etmediği, herkesin herkesi sevdiği ve herkese GÜVENE BİLECEĞİNİZ cennetin nasıl olması gerektiğini hayal etmeye çalışın.

Orada olmayı tercih etmez miydin?

### BÖLÜM 3

## İnsan Bedenlerinin Yaratılışı



3:1 Bu kötü melekleri (cinler/ruhlar - siz) daha verimli bir şekilde kontrol edebilmek için; seni disipline edebilmek ve sana iyi olmayı öğretebilmek; Tanrı, doğanın geri kalanına uyum sağlayacak insan-hayvanları yaratmaya karar verdi. Bu canlılar yaşayan, hava soluyan ve diğerleriyle aynı vücut fonksiyonlarına sahip hayvanlar olacaktır.

3:2 Onlar da aynı bencil hayvani içgüdülere sahip olacaklardı; yani en güçlü olanın hayatta kalmasıyla yaşamak, ama onlar kötü değiller (hayvanlar sizin gibi kötü değiller, onlar sadece hayvandır ve doğal, hayvani davranışlarını izleyerek yaşamaktan daha iyisini bilmiyorlar içgüdüleri).

3:3 Böylece Tanrı Adem'i (İnsan) yarattı; sonra Adem'in kaburga kemiğinden etini onun etinden, kemiğini de onun kemiklerinden yapan Havva'yı (Kadın) yarattı; ve bu basit hikayeyi Yaratılış'ta Musa'ya, daha sonra da Kur'an'da Muhammed'e verdi.

3:4 Tüm insanların soy ağaçlarını listelemek, Yaratılış Kitabı, İncil ve Kuran'ı 10-20 ciltlik bir kütüphaneye dönüştürecek ve bunlar zaten o kadar büyüktür ki, birçok kişi boyutlarından dolayı Şeytan'ın onları korkutup onları okumamalarına izin vermiştir.

3:5 İnsan-hayvanlar yaratıldıktan sonra, Tanrı onlara hayat üfledi (insan hayatı - Sure 15:29).

3:6 Daha sonra Lucifer ve onun meleklerine (size) bir SEÇİM verildi ve onlar, insan sınırlamalarına boyun eğip iyi olacak şekilde yeniden programlanıp programlanmayacaklarına karar vermek zorunda kalacaklardı. Yavaş yavaş, birçok insan ömrü boyunca ve binlerce Dünya yılı boyunca veya oturup Ateşin onları yok etmesini bekleyin (SİZ) (Sure 15:30).

3:7 Lucifer (İblis) dışındaki tüm kötü melekler/şeytanlar (siz) insanların içinde kilitli kalmayı SEÇDİLER (Ademler ve Havvalar yaratılır) (Vahiy. 3:7 - "Kapanı olan ve kimse açamayan. Ve O, açan ve kimse kapatamayan").

3:8 Daha sonra İsa öğrencilerine "Ben bunları yapıyorum, siz de daha fazlasını yapacaksınız" (Yuhanna 14:12) derken, onların affedilip affedilmeyeceğinden ve ne zaman affedileceklerinden bahsediyordu. onlara tanrısallıkları ve insanüstü güçleri geri verilecek, böylece Mesih'in "Meryem oğlu" içinde kilitliyen yapabileceğinden çok daha inanılmaz şeyler yapmalarına olanak tanınacak. İnsanların onu görebilmesi ve onun örneğini takip edebilmesi için, onun insan sınırlamalarına boyun eğmesi gerektiğini unutmayın (Ben sizin olmanız gereken Yolum).

3:9 Artık Şeytan olarak adlandırılan Lucifer'in bu kadar güçlü olmasının nedeni, insan sınırlarına boyun eğmeyi reddetmesi, bir insan-hayvanın içine hapsolmesi ve iyi olmayı öğrenmesi, bu yüzden hala hafızasına ve insanüstü güçlere sahip olmasıdır. O, inanılmaz kibirinden dolayı bunu reddetti; bu da ilk etapta sizinle birlikte kendisinin de cennetten sürülmesine neden oldu (Sure 7:11 ve 15:31-44).

3:10 Şeytan (İblis), Tanrı'dan kendisi için cezayı Kıyamet Gününe kadar ertelemesini istedi ve Rab, Şeytan'ı insanları (sizi) ayartmak için "kullanabilmek" için bu isteğini kabul etti. Şeytan hepimizi baştan çıkaracağına ve yalanlarla size saldıracığına yemin etti; önünüzden, arkanızdan, solunuzdan ve sağınızdan (Sure 7:15-20 & 15:44) ve içeriden (içerideki düşman), çünkü O, hepimizi Kendisine ihanet edenler, Kendisini suçlayanlar, insan sınırlamalarına boyun eğen ve iyi olmayı öğrenmeye çalışan kişiler olarak görüyor. Bu yüzden o artık SİZİN düşmanınızdır.



3:11 Eğer şimdi onun peşinden giderseniz, size sunduğu tek şeyle, yani dünyevi şeylerle sizi ödüllendirecektir. elinizde tutamadığınız maddi hazineler ve bedenin hayvansal zevkleri. Eğer onu takip edersen, "Ateş" in infazı olacak.

3:12 İyi olmaya çalışırsanız Şeytan size her yönden saldırır, sizi kontrolü altına almaya çalışır. Çünkü dünyada iyilik yaptığında ona için tehdit haline gelersin. BU, %100 imana ve bu imanla Tanrı'nın kötülükten korunmasına İHTİYACINIZ olduğu zamandır (Efesliler 6:10-18)(Sure 2:257).

3:13 Sayıca üstün olduğunuz ve tamamen çevrelendiğiniz için kötülüğe ve adaletsizliğe karşı kazanamayacağınızı düşünerek Şeytan'ın sizi kandırmasına izin verdiğinizde (örneğin, "Belediye Binası ile savaşmak" - Efesliler 6:12) - keşke Şeytan'ın sizi bu şüphelerle (Tanrı'ya güvenerek ve O'nun zırhını giyerek kazanabileceğinize dair) aldatmasına izin vermeseydiniz - bir anlamda Tanrı'ya, onun Şeytan'ın kendisinden daha az güçlü olduğunu düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Bu çok saçma çünkü Tanrı, Şeytan'ı kendi isteği dışında buraya gönderdi ve onu burada tutuyor; Böylece Şeytan bin yıl boyunca giderek daha sert ve sapkın hale geldi. Artık o kadar hasta ve ahlaksız ki onun için üzülüyorum.

3:14 Yeterli imanla, Tanrı ile konuştuğunuz ve O'nun peşinden gittiğiniz sürece, adaletsizliğe karşı HER ZAMAN kazanabilirsiniz. Onun emirlerine %100 güvenin çünkü O, yolun her adımında yanınızda olacaktır. Bu kolay olacağı anlamına DEĞİLDİR. Kimse hapishanede yaşamının kolay olacağını söylemedi. Yolun her adımında savaşmak zorunda kalacaksınız, ancak %100 inançla TÜMÜN üstesinden gelmek için Gücü kullanabilirsiniz. Tüm Engeller Aşılabilir. Tanrı'nın sizin için isteğini yaptığınızda; BÜTÜN dünya kazanmanı engelleyemez.

3:15 İnancınızı kaybederseniz savaşı kaybedersiniz. Ancak Tanrı'nın korumasına güvenerek ve O'nun İradesini izleyerek ilerlemeye devam ederseniz ve Şeytan'ın sizi korkutmasına izin vermezseniz, KAYBEDEMEZSİNİZ. Her durumda, hayatınızdaki bu sorunlar, Şeytan'a karşı Tanrı adına savaşmaya istekli olup olmadığınızı görmek için yapılan testlerden ibarettir. Bunları sorun olarak değil, beraatınıza puan kazandıracak fırsatlar olarak görmelisiniz.

3:16 Sorunlar diye şeyler yoktur; bunlar sadece bulunmayı bekleyen çözümler. Bunlar sadece Zihninizdeki veya zihin çerçevenizdeki sorunlardır. Bunları sorun olarak görmüyorsanız, o zaman bunlar Sorun değildir, bunlar bulunmayı bekleyen çözümlerdir ve değerinizi göstermek ve bu kötü insanlara neyden yapıldığınızı göstermek için mücadele etme fırsatlarına minnettar olmalısınız. Karakterinizi ve manevi gücünüzü (irade gücünüzü) geliştiren şey, bu zorluklarla nasıl yüzleştirdiğiniz ve bunların üstesinden nasıl geldiğinizdir. Bunlar sizi daha güçlü kılar.

3:17 Bencil sebepler için savaşmayın ve sakın kalın çünkü insani duygularınız (korku, öfke, saldırganlık vb.) muhakeme yeteneğinizi bulanıklaştıracak ve Tanrı'nın mesajlarını ve "Güç"ü engelleyecek ve kaybedeceksiniz ("Güç" agresif fiziksel saldırı için değil bilgi ve savunma için kullanılır). Kaybedeceksiniz çünkü Şeytan, öfkeniz ve saldırganlığınız ile onları aşağılamamış ve yabancılaştırmamış olsaydınız, size yardım etmiş olabilecek insanlara aslında kastetmediğiniz şeyler söylemenize neden olarak, öfkenizi ve saldırganlığınızı size karşı kullanacaktır.

3:18 Kimin dost, kimin düşman olduğunu belirledikten sonra; Güç konumları ne olursa olsun düşmanlarınızla savaşın. Unutmayın: "BÜTÜN insanlar eşit yaratılmıştır" ve Tanrı'nın gözünde hâlâ eşittirler. İnsanları ilah edinip onlara tapmayın (bunu yapmamanız emredildi - 10) EMİR, eğer bunu yaparsanız daha başlamadan kendinizi yenmiş olursunuz.

3:19 İnsani duyguları kullanarak savaşırırsanız, "Güç"ü bloke edersiniz ve sonra Şeytan sizi yoldan çıkarabilir, başka bir yöne yönlendirebilir (muhtemelen size yardım edebilecek ve yolunuzu hızlandırabilecek biriyle tartışarak).

3:20 Meşru müdafaa dışında yumruklarınızla değil, ruhunuzla ve kararlılığınızla savaşın. Daima sakın olun, gülümseyin ve Tanrı'nın rehberliğini dinleyin, sonra ilerleyin ve FETHİYET EDİN.

3:21 Bu kadar basit, "Bunlar bizi denemek (test etmek) için gönderiliyor." Organize dinlerle, hurafe saçmalıklarıyla meseleleri karmaşık hale getirmeyin. Basit tutun, iyi ve kötü olan her şey budur. Organize dinler sizi kandırmak ve her şeyi karmaşık hale getirmek için Şeytan tarafından icat edildi. Seni kandırmasına izin verme.

3:22 Testleri geçmek ve Tanrı'ya gerçekten taraf değiştirdiğinizi ve güvenebileceğinizi kanıtlamak için İyilik adına kötülüğe karşı savaşmalısınız. Seni buraya gönderen ilk şey, Tanrı'ya karşı Şeytan'ın safında savaşmaktı. Dolayısıyla, GERÇEKTEN taraf değiştirdiğinizi ve iyi (iyi) olmak istediğinizi hiçbir şüphe gölgesi olmadan Tanrı'ya kanıtlamanın TEK yolu, burada ve şimdi Tanrı için savaşmaktır. Şeytana (kötülüğe) karşı.

3:23 Kavgalara arayın, ne kadar daha büyük olursa o kadar daha iyi. Zorluk ne kadar büyük olursa, kurtuluşunuz için o kadar çok puan kazanabilirsiniz. Sadece bencil nedenleriniz için değil, herkesin yararı için savaşılması gereken kavgaları arayın.

3:24 Siz kavga aramasanız bile onlar size gelecektir. Bu dünyada o kadar çok adaletsizlik var ki, bununla yüzleşmeniz kaçınılmazdır ve karşılaştığınızda, bu sizin savaşınız olacaktır. O zaman, iyilik için (Tanrı) adaletsizliğe (kötü-Şeytan) karşı savaşmaya ve kazanarak, kendinizin ve herkesin yaşaması için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardım edip etmemeye veya adaletsizliğe teslim olmaya ve adaletsizliğe maruz kalmaya, böylece onun devam etmesine ve büyümesine izin verip, kendinizin ve diğer herkesin yaşamak ve acı çekmek zorunda olduğu dünyayı daha da kötü ve adaletsiz hale getirmeye karar vermek size kalmış olacaktır. Kötülüğün zafer kazanması için gereken tek şey, iyi olmak isteyenlerin onu durdurmak için hiçbir şey yapmamasıdır.

3:25 Savaşmaya karar verirsen; gerektiği gibi; Yaptığınız her savaş sizi daha büyük ve daha zor olacak bir sonraki savaşa hazırlayacak ve eğitecek ve bu sizi daha da büyük olacak bir sonraki savaş için eğitecek ve bu böyle devam edecek. Giderek daha güçlü ve daha kötü hale gelen düşmanlara karşı. Ancak bunu ASLA kişiselleştirmemeli veya öfkenizi kaybetmemelisiniz (öz kontrol). Öfkelenmeyin, KARARLI olun.

3:26 Zaferde bile HER ZAMAN alçakgönüllü kalın çünkü Tanrı'nın yardımı olmasaydı kazanamazdınız. Sonra en büyük sınavı, yani İsa gibi olmayı geçtiğinizde; düşüncede, sözde ve eylemde; her zaman, HER şart altında; her zaman başkaları için iyilik yapmak; eve gidebilirsin.

3:27 Basit olabilir ama kolay değil. Kendinizi kanıtlamalı ve evinize dönme hakkınız için savaşmalısınız - her şeye rağmen, ancak %100 inançla "Güç", onun korumasına olan inancınızı kaybetmemeniz koşuluyla, yolun her adımında sizi korumak için her zaman orada olacaktır.

3:28 İnsanlar "Eğer Tanrı varsa bana bunu kanıtla" diyorlar. Kim olduklarını sanıyorlar? Tanrı'nın onlara bir şey kanıtlaması mı gerekiyor? İdam edilecek olanlar Tanrı değil, onlar olacak. Buraya gönderilmelerinin nedeni de aynı aptalca ve kibirli tutumdur. EĞER özür dilerseniz ve GERÇEK imana sahipseniz, O ZAMAN Tanrı her birinize Kendisinin GERÇEK olduğunu kanıtlayacaktır (Yuhanna 7:17).

3:29 Bildiğiniz gibi insan+varlıkları dört şeyin birleşimidir ve bunlar:-

1.Kendi ayrı yaşamı olan bir insan-hayvan (geçici olarak kullandığınız beden) — insan ve ÖLÜMLÜ (Yuhanna 3:6).

2. Ruh/enerji olan bir ruh (GERÇEK siz) — Venüslü ve ÖLÜMSÜZ (Yuhanna 3:6)

3. Kutsal Ruh



4. Şeytan

yani her normal insanın kafasında bulunan iki telepatik ses.

3:30 Bir insan yavrusu doğduğunda, ruhu bedene girmeye başlamadan önce canlı ve kendi İNSAN hayvan yaşamıyla nefes almasına rağmen, ruhu yoktur (Sure 15:30). Bazılarının hiç ruhu yoktur, çünkü onlar standartların o kadar altındadır ki hiçbir işe yaramazlar ve bir ruha hiçbir şey, hatta tevazu bile öğretmek için kullanılamazlar. Terazinin diğer ucunda ise tamamen bunak olan kişi, ruhu onu terk ettikten sonra hayatta kalan canlı bir insan-hayvandır.

3:31 İnsan vücudu, (çok ağır hasar görmediği sürece) kendi kendini yeniden üreten ve onarabilen çok karmaşık (insan standartlarına göre) bir organik yaşam bilgisayarından başka bir şey değildir. Bu, daha küçük bilgisayarların birleşimidir; beyin; böbrekler; karaciğer; vb., kolektif olarak bütünü oluşturan, ruhunuzun üstesinden gelmeyi öğrenmesi gereken bencil hayvani içgüdülere sahip olacak şekilde önceden programlanmıştır. İnsan beyni bedeni ve onun duygularını yönetir ama zihniniz ve onun duyguları ruhunuza aittir. Bu nedenle İsa, bedenin değersiz olduğunu ve değerli olanın yalnızca ruhun (can - GERÇEK siz)(Yuhanna 3:6 ve 6:63).

3:32 Ruhun henüz kadın bedenindeyken bir bebeğe girmesi ve aylarca orada kalması kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Ruhun bedene yerleştirilmesinin nedeni, daha önce de açıklandığı gibi öğrenmektir ve anne karnındaki bebeğin, kadının bedeninde bir şey öğrenmesi mümkün değildir.

3:33 Doğumdan kısa bir süre sonra bebek değişimlere uğrar, ani bir tanıma ve farkındalık yaşar. Bu, ruhun bedene, Kutsal Ruh ve Şeytan (içimizdeki düşman) ile birlikte girdiği zamandır.

3:34 Kutsal Ruh ya da ilahî ses, insanın hayvansal bedeninin içine yerleştirilmiştir ve birbiriyle ruhuna bağlantılıdır. Ruhun Tanrı ile telepatik bağlantısıdır. Anlamanızı kolaylaştırmak için işleri basitleştirmeye çalışıyorum; Allah'ın bir ev sahibi ve hafıza bankası (bilgi çeşmesi) olduğunu bir an düşünebilirsiniz; ruhun ve ana terminale bağlı kişisel bilgisayar terminalinin bağlantısı olarak Kutsal Ruh ile; bununla her nefse anlatılır ve öğretilir spesifik olarak bireysel ve kişisel olarak neyin iyi neyin kötü olduğunu Rabbimizin izniyle; O zaman işlerin nasıl yürüdüğünü daha iyi anlayacaksınız.

3:35 Telepatik yeteneğinizi kullanmayı öğrenerek telepatik bağlantınızı kullanarak Tanrı'dan bilgi isteyip alabilirsiniz (Kutsal Ruh - 1 Yuhanna 2:27). "Ara ve bulacaksın" ama YALNIZCA BÜTÜN yüreğinizle (Yeremya 29:13) ve çocuksu bir alçakgönüllülükle ararsanız.

3:36 Ne yazık ki, yaptığınız tek şey O'ndan size şunu veya bunu vermesini, şunu veya bunu yapmasını istemektir. O'na ASLA O'nun için ne yapabileceğini sormazsın, değil mi? Bu çok bencilce ve tek taraflı değil mi?

3:37 Herkesin kafasında olan ve kötü olduğunu çok iyi bildiği diğer sesin ise kesinlikle kötü olduğu açık-tır Şeytanın sesidir.

Tanrı sorularınızı yalnızca doğru türden sorularsa ve siz O'na doğru şekilde, doğru tutumla sor-arsanız yanıtlayacaktır. ve ancak cevabın size maddi olarak değil manevi olarak yardımcı olması duru-munda (tabii ki, O'nun size verdiği görevi tamamlamanıza bir şekilde yardımcı olmadığı sürece). Ya da bu bir istek değil gerçek bir ihtiyaçtır. Cevaba hazır olduğunuzda size cevap verecektir, ancak hazır olduğunuzu düşündüğünüz zaman olmayabilir.

3:39 Hemen bir cevap alabilirsiniz; veya bir saat içinde; veya bir hafta; bir ay; bir yıl; hatta on veya daha fazla, ancak TAM olarak ihtiyacınız olan cevabı yalnızca hazır olduğunuzda alacaksınız. Cevap size verildikçe soruyu sorduğunuz zaman size hatırlatılacaktır. Yani soruyu sorduğunuzda cevaba henüz hazır olmadığını anlamalısınız. Öncelikle cevabı anlamanız öğretilmelidir ve ancak cevap size verildiğinde cevaba hazır olursunuz. İşte o zaman aslında "Teşekkür ederim" demelisin.

3:40 Eğer O'ndan sorarsanız, yaptığınız her şeyde size yardım eder, ancak sizin veya bir başkası için yanlış olan hiçbir şeyi yapmanıza yardım etmez.

3:41 Yani eğer bir cevap alamıyorsanız, yanlış şeyler soruyorsunuz ve/veya yanlış şekilde soruyorsunuz demektir. henüz cevaba hazır değilsin.

3:42 O'nun İradesini yerine getirmeye başlarsanız, O sizi maddi olarak sağlayacaktır, ancak yalnızca O'nun bunu yapacağına inanırsanız ve o zaman O, yalnızca O'nun İradesini yerine getirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri sağlayacaktır. ve muhtemelen sizin için kötü olabilecek, istediğiniz şeyler değil. İhtiyacınızdan fazlasına sahipteniz, başkası (Şeytan) size para ödüyor. O'nun İradesini yerine getirebilmek için yalnızca ihtiyacınız olanı istemeyi öğrenin.

3:43 Tanrı size yalnızca ihtiyacınız olanı verir, fazlasını vermez, böylece sizi kısa bir süreliğine kontrol altında tutabilir ve sizi daha verimli bir şekilde yönlendirmesine izin verebilir. İhtiyacınızdan fazlasına sahip olsaydınız, O sizin kontrolünüzü kaybeder ve yoldan sapabilirsiniz. Bu kısa tasma durumu aynı zamanda O'nun ihtiyaçlarınızı karşılamadan önceki son saniyeye kadar imanınızı sınamasına da olanak tanır. Eğer O'nun işini yapıyorsanız, O sizin neye ihtiyacınız olacağını sizden önce bilir ve siz daha ihtiyaç duymadan tedariki ayarlar.

3:44 Böylece İsa, mükemmel olmak isteyen adama, tüm hayatı boyunca yaptığı gibi EMİRLERİ yerine getirmenin yanı sıra, mal varlığını satması ve parayı fakirlere vermesi gerektiğini söyledi ('fakir', öğrencilerin kolektif cüzdanı veya parasıydı) Yahuda'nın sakladığı çanta, Yuhanna 12:6), böylece kendisini tamamen Tanrı'nın ellerine teslim etti; çünkü ancak o zaman Tanrı ona etkili bir şekilde öğretebilir, geçimini sağlayabilir ve onu kontrol edebilirdi (Matta 19:21).

3:45 O'nun için çalıştığınızda ve dolayısıyla kendi kurtuluşunuz için çalıştığınızda, bu bir ortaklıktır ve görevi tamamlamanız gerekir ve O, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Aksi halde işi bitirmeni nasıl bekleyebilirdi ki?

3:46 Sadece O'na güvenmeniz ve güvenmeniz gerekiyor. seni başarısızlığa uğratmayacak ama bekletecek. Son saniyeye kadar O'na ve O'nun iradesine olan inancınızı sınamak için.

3:47 Bu sanki sihirli bir gizem turuna çıkmak gibidir ve sizi dünyanın her yerine götürebilir, burada Tanrı sizi iyilik yapmak ve size mümkün olan en iyi şekilde öğretmek için kullanacaktır. EĞLENCE ve sihir; GERÇEK büyü.

3:48 Tanrı, "bedeninizi ve ruhunuzu bir arada tutabilmek için" size yiyecek ve içecek sağlamak ZORUNDADIR.

3:49 Yani insan-hayvan-bedeni SADECE ruh için bir hapisane hücrelidir, bir hapisane (Dünya) içindeki; Evden milyonlarca mil uzakta; HİÇ KİMSENİN kaçamayacağı veya kaçamayacağı maksimum güvenli ama açık bir hapisanedir.

3:50 Bu nedenle, izin verilse bile insanlık, bu gezegen dışında hiçbir yerde insan yaşamı bulamaz. Evrenin her yerinde yaşam var ama insan yaşamı yok çünkü insan vücuduna, tasarlandığı ve yaratıldığı tek amaca hizmet etmesi için bu hapisane gezegeni dışında başka hiçbir yerde ihtiyaç duyulmuyor.

3:51 Allah, insanı (insan-hayvan bedeni ve ruhunu) nefsinin (ruh varlığını) terbiye etmek ve yanlış yaptığında cezalandırmak için yaratmıştır. Özgür durumdaki bir ruh enerjidir ve bu nedenle (insan gözüyle) görünmez. Sıcaklığı, soğuğu, açlığı hissetmiyor; veya susuzluk veya ACI (çeşitli biçimlerden herhangi birinde) ve bu nedenle cezalandırılmaz veya DİSİPLİNE ALINMAZ ancak yalnızca yok edilebilir. ve insanlardan farklı olarak onun hiçbir ihtiyacı yoktur (Vahiyler. 7:16).

3:52 Özgür bir kötü ruhu akşam yemeği yemeden yatağa göndererek iyi olmayı öğretmek mümkün değildir. çünkü hiç açlık hissetmez. Sırtı olmadığı ve zaten acı da hissetmediği için sırtına vurmaktan mümkün değildir.

3:53 Ruh normalde bedenin yaşamı boyunca insan-hayvan-bedeninde kilitli kalır ve öyle bir şekilde kilitlenir ki, bedenin ayrılmaz bir parçası haline gelir (Va. 3:7) ve dolayısıyla beden ne hissederse onu hisseder. Daha sonra, bedene acı vererek RUH bunu hisseder ve bu nedenle, hak ettiği şeye bağlı olarak, acının çeşitli türlerine ve şiddetlerine göre değişen fakat kesin derecelerde cezalandırılabilir; fiziksel olarak; zihinsel; gönül yararı; zorluk; yaralanmalar ve deformasyonlar; vesaire.

3:54 Bunların hepsi alçakgönüllülüğü ve "Benliği" (bencilliği) yok etmeyi öğretmek için tasarlanmıştır. Tüm acı "Ben"e bağlıdır; "Benlik" gittiğinde tüm acılar da gider. Hayat bencilliğinizi yok etmek için tasarlanmış sürekli bir çarmıha gerilmedir, açgözlülük ve materyalizm.

3:55 Tanrı, güzel sesini kullanarak telepati yoluyla ruhla konuşur; şeytan ise YALANLARI ve batıl dini saçmalıklarıyla sizi bunun aslında sizin vicdanınız olduğuna inandırır. Bu sizin vicdanınız DEĞİLDİR; Tanrı her birinizle telepati yoluyla, bağlantınız - Kutsal Ruh - aracılığıyla konuşur.

3:56 Birçoğunuz "Neden Tanrı BENİMLE konuşmuyor?" diye soruyorsunuz. Ama O yapıyor! Her birinize ama SİZ ONA DİNLEMİYORSUNUZ.

3:57 Gerçek vicdanınız SİZsiniz ve sınavda yapmaya karar verdiğiniz şeydir. Şeytan sizi ayarttığında ve Tanrı size güzel sesiyle onun söylediklerini yapmamanızı, Şeytan'ın söylediklerinin yanlış olduğunu söylediğinde. Bundan sonra ne yapacağınız vicdanınıza kalmış. SİZ vicdanınızsınız, iyi sesiniz DEĞİL ve her biriniz bağımsız olarak kendi ruhunuzdan sorumlusunuz. HERKESİN ne yaptığı önemli değil. onlar SİZİN ruhunuzdan sorumlu değil. kendin Ruhundan sen sorumlusun.

İsterlerse inansınlar, istemezlerse inanmasınlar.

3:58 Şeytan, hayvan bedeninizle konuşur ve size, iğrenç bedensel işlevlere sahip, pis kokulu bir hayvandan başka bir şey olmadığınıza düşündürür; oysa gerçekte siz ruhsunuz. ve şu anda kullandığınız bu ham hayvanda yalnızca geçici olarak ikamet ediyorsunuz. Bir bedene hapsolmuş ve yemek yemeye ihtiyaç duyan bir ruh, tuvaleti kullanır, yaşlanır, kırışmaya ve ölmeye başlar vb.

3:59 Görünüşe göre Şeytan'a ve pis kokulu bir hayvandan farkınız olmadığına inanmak istiyorsunuz. Yeniden ilahi olmayı istemiyor gibisin.

3:60 Şeytan sizi, hayvana fiziksel olarak iyi gelen şeylerden keyif almaya ikna etmeye çalışır; seks; materyalizm; bencillik; rekabet ve üstünlük; acıya neden olmak; şiddet; (Ahlaksızlık ve sapkınlığı kullanarak) öldürmek. ASLA başarılı olamamanız için sizi kendi seviyesine çekmeye çalışıyor. ve her zaman mümkün olan en düşük derinlikteki tozu yiyen de bu yilandır (Yaratılış 3:14).

3:61 Siz gerçek bir manevi varlık/ruh olduğunuz için, ne kadar hoş görünürse görünsün, hayvansal zevklerden asla gerçek ve kalıcı bir zevk veya tatmin alamazsınız. Bu, kendi kendini yenilgiye uğratan bir kısır döngüdür. Ne kadar çok denerseniz, buna o kadar ihtiyacınız olduğunu hissedeceğiniz ve işler daha da kötüleşir. Bunun mükemmel bir örneği nefromanidir. Olay örgüsü aşkı seksle karıştırıyor; ve bu gerçek mutluluk ya da manevi tatmin getirmez çünkü bu sadece bedenin bir zevkidir.

İçlerindeki şeytan, yeterince seks yaparlarsa tatmin olacaklarını düşünerek onları kandırır ve umutsuzca daha fazla seks yapmaya çalışırlar. Ne yazık ki şeytan yalancısıdır ve onları bir kez daha aldatmıştır ve onlar çaresiz bir kısır döngü içinde koşturularak devam etmektedirler. Ne kadar çok seks yaparlarsa, kendilerini o kadar az tatmin hissederler, bu yüzden daha da çok çabalarlar, giderek daha fazla kaybolmuş, yalnız, çaresiz ve kafası karışmış hale gelirler.

3:62 Sen hayvan değilsin, sen ruhsun. Hayvansal zevkler tek başına ruhunuzun ASLA tatmin etmeyecektir (sizin) manevi sevgiye ve doyuma olan ihtiyacınız.

3:63 Manevi sevginin kaynağı olan Tanrı (Tanrı sevgidir), hayatınızdaki HER sorunun veya hastalığın cevabıdır. Tanrı'yı bulduğunuzda ve O'nu Cennetteki Babanız olarak kabul ettiğinizde, DOĞRUDAN iletişim kurduğunuz ve O'nun size yapmanızı söylediği şeyi (O'nun İradesini) yaptığınız sürece her sorunun ve hastalığın çözümüne otomatik olarak sahip olursunuz.

3:64 GERÇEK aşk ile hayvani seks veya şehvet arasındaki farkı öğrenin!

3:65 Tanrı'nın insanları tasarlamasının ardındaki sebep veya mantık, ruhun hayvan bedenini yenmesi ve kontrol etmesi ve sonra onu her zaman herkesin yararına sevgi (ruhsal ve saf) ve şefkat (insani) vermek için kullanılması gerektir. Hem hayvansal hem de ruhsal bencilliğin üstesinden gelmelisiniz böylece elde edilmesi iki kat daha zor hale gelir ve sonuç olarak nihai sonuç iki kat daha iyi olur ve etkili.

3:66 Bu, İsa'nın geçici olarak kullandığı bedenle çarmıhtaki gösterisiydi. Meryem oğlunun bedeni Allah'ın yardımıyla yaratıldı; Sonra tüm dünyanın günahlarını Kendi üzerine aldı ve bunu yaparak yeryüzündeki herkese fayda sağladı. Vücudunu kontrol etti ve insanlara SON örneği göstermek için GÖNÜLLÜ OLARAK çarmıhta acı çekene, insan hayatından vazgeçene kadar onu kullandı. Başkalarının yararı için MÜKEMMELLİK ile gönüllü olarak kendini feda etmek. Tam bir özverlilik örneği. Bu KONTROL derecesini öğrenmelisiniz.

3:67 İki bin yıl ve HİÇ KİMSE haçın neyi simgelediğini GERÇEKTEN anlamıyor. Bu, haçın boynunuza takılmaması gerektiği anlamına gelir. ama içeride giyilmelidir. Kollarınızı yatay olarak uzatın, aynaya baktığınızda haçınızı göreceksiniz. Haçınız, üstesinden gelmeniz ve yok etmeniz gereken bencilliğinizdir. Bu KENDİNİ feda etmenin haçıdır, yani başkalarının yararı için kendi insani maddi çıkarlarınızdan vazgeçerek kendi bencilliğinizin gönüllü olarak yok edilmesidir. Herkesin manevi refahı, böylece başkalarının SÖZLERİNİZLE değil, EYLEMLERİNİZLE takip edecekleri iyi bir örnek oluşturursunuz.

3:68 "Ben yolum, beni takip et" demek fiziksel olarak onu sokakta takip etmek anlamına gelmiyordu. Bu, İsa'nın, cennete (eve) kadar onu takip edebilmeniz için hepinizin olması gereken yol olduğu anlamına gelir.

3:69 Bunu yapmak için günün 24 saati her durumda kendinize İsa'nın o durumda ne söyleyeceğini, düşüneceğini veya yapacağını sormalısınız. Bu nedenle herhangi bir şey yapmadan, söylemeden veya düşünmeden önce beklemeli ve iyi sesi dinlemeliyiz, sonra yönlendirilmeli, korunmalı ve zafere doğru ilerlemeliyiz.

3:70 İnanılmaz bir acı içindeyken İsa şöyle dedi: "Onları (hepinizi) bağışlayın, çünkü onlar ne yaptıklarını BİLMİYORLAR." İnsanlar "kontrolden çıktıkları" ve Şeytan'ın kontrolü altında oldukları için ne yaptıklarını bilmiyorlardı ve bu yüzden İsa ilk etapta "Yolu (eve)" göstermeye geldi. Bunun nedeni insanların kullandıkları hayvan bedenlerini kontrol edememezlerdi ve içinde mahsur kalmalarıdır. Dini kibirlerini kendilerine karşı kullanan şeytan tarafından aldatıldılar.

3:71 Tanrı ruhla konuşur ve ona nasıl iyi olunacağını söyler. Şeytan insan-hayvan-bedeniyle konuşuyor ki Ruhunuz (gerçek siz) için yanlış olanı kullanıyor ve size yaptırmaya çalışıyorsunuz. Eğer Şeytan olmasaydı, ruhunuz (siz), kullandığınız bedeni, iyilik için kolaylıkla kontrol edebilirdiniz. Ama Şeytan senden daha güçlü olduğu için onu asla tek başına yenemezsin. Bu yüzden 7/24 Tanrı'nın yardımına ihtiyacınız var. Her gün, bütün gün O'nunla doğrudan iletişim halinde olun ki O'nun İradesini yerine getirebilesiniz.

3:72 Tanrı'nın yardımına sahip olduğunuzda, Şeytan'ı kontrol eder ve sizi hayvani ve ruhsal benliğinizi kontrol etme konusunda özgür bırakır ve işler çok daha kolay hale gelir. İlerledikçe Tanrı'ya daha bağımlı hale gelirsiniz ve (evlat edinme yoluyla) ikinci doğanız olana kadar O'na bağımlı hale gelinceye kadar bir "Tanrı çocuğu" olursunuz ve O, O'na olan inancınız aracılığıyla size yardım ettikçe, O'na olan sevginiz sürekli olarak artar ve Bu aynı zamanda size huzur da verir.

3:73 Ne kadar ilerleme kaydederseniz o kadar mutlu ve rahat olursunuz. Gerçek mutluluk - Hem fiziksel hem de ruh-sal gelişiminizde ve başarılarınızda manevi sevinç ve manevi tatmin. İlerledikçe imtihanlar zorlaşır, dolayısıyla Allah'ın yardımına daha çok ihtiyaç duyarsınız. Şeytan sizi tekrar günaha çekmek için giderek daha çok çabalayacaktır.

3:74 O zaman nihayet Tanrı'yı bir kişi olarak gerçekten BİLİYORSUNUZ ve bu noktada konu artık sadece inançla ilgili değil, aynı zamanda bir baba ile çocuğu arasındaki ilişkiye benzeyen bilgili ve sevgi dolu kişisel ilişkiyle de ilgilidir. 3:75 Siz Tanrı'yı tanıdıkça Şeytan sizi geri çekmek için giderek daha çok çabalayacaktır; böylece sen de onu tanıyacaksın. Bu şekilde davranarak, sizi korkutmak veya durmanız için rüşvet vermek amacıyla yaptığı, söylediği şeylerle gerçekte ne kadar kötü, hasta ve deli olduğunu gösterir. Şeytan'ı ve onun nasıl çalıştığını öğrendikten sonra onu yenebileceksiniz. Düşmanınızı yenmeden önce onu tanımalısınız.

3:76 Tanrı'yı ne kadar çok tanırsanız, O'nun ne kadar şaşırtıcı ve harika, sevgi dolu, bilge, şefkatli ve şefkatli olduğunu ne kadar çok görürseniz, nasıl bu kadar kör olmayı başardığınıza o kadar çok şaşırırsınız. Ayrıca, O'nun etrafınızdaki ve sizi tüm kötülüklerden koruyan "ilahi" sevgisi olmadan, O olmadan yaşamayı nasıl başardığınızı da merak edeceksiniz.

3:77 O zaman sevmeyi ve O'nun İradesini yerine getirmekten keyif almayı öğrenecek ve sürekli artan ruhsal ve dolayısıyla gerçek mutluluğun ödülünü, hiç kimsenin sizden alamayacağı neşeyi alacaksınız. Daha sonra O kadar sevgi, huzur ve sevinçle dolu olacaksınız ki, bunun nasıl bir his olduğunu gerçekten bileceksiniz ve dolayısıyla "bardağım taşı (taştı)"nın GERÇEK anlamını tam olarak anlayın ve CANLI Mezmur 23.

3:78 "Ölümün Gölgesi Vadisi"nde nasıl ayakta duracağınızı veya yaşayacağınızı bilmek ve O'nun sizi koruyacağına in-andığınız sürece hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmamak kelimelerle anlatılamayacak kadar harika. huzur fırtınadan kurtuluş değil, fırtınanın ortasında GERÇEK imanın getirdiği huzurdur.

3:79 Bu tür bir huzur ve neşe, aptalca insan huzuru ve mutluluğu gibi geçici değildir; o da senin ruhun gibi ebedidir (Kıyamet gününe kadar hayatta kalmanı sağlayacak şekilde) ve onu kimse elinden alamaz inancınızı kaybederseniz, kendiniz hariç.

3:80 Tevrat, İncil ve Kur'an dini kitaplar DEĞİLDİR; onlar bir yol göstericidir Ev.

3:81 Pek çok insan, eğer iyi olduğunu düşündükleri bir hayat yaşarlarsa, Tanrı'nın onlara yardım edeceğine ya da etmesi gerektiğine inanıyor.

3:82 Bu böyle yürümez çünkü neyin iyi olduğunu yalnızca Tanrı bilir. Kötüsün, yoksa burada olmazdın, kararların da öyle.

3:83 İyi olduğunu düşündüğünüz şeyi yaparsanız, bu genellikle yanlıştır; yalnızca kendiniz için değil, etrafınızdakiler ve HERKESİN iyiliği için. Tanrı, bencil olmadığından, yalnızca tek bir kişi için değil, ilgili herkes için her zaman en iyi olanı yapar. İyi olduğunu düşündüğünüz şey bedeniniz için iyi olabilir ama ruhunuz için iyi olmayabilir; ruhun, o aslında GERÇEK sizsiniz ve gerçekten önemli olan tek şeydir. Sizce Tanrı sizi idam etmek yerine, ruhunuzu kurtarmak için neden bu kadar zahmete girdi, eğer siz sadece bir insan-hayvansanız, zaten ölmesi gerekiyor?

3:84 Sizi buraya Tanrı gönderdi ve her ruhun bireysel olarak neyi öğrenmesi gerektiğini TAM OLARAK bilen tek kişi O'dur ve bu nedenle size öğretebilecek TEK kişi O'dur. Organize dinler bu yüzden tamamen yanlıştır, çünkü onlar sizinle Tanrı arasında bir duvar örerler ve doğrudan iletişiminiz ve özgür düşünmeniz ve akıl yürütmeniz. Şeytan'ın istediği ve organize dinleri icat etmesinin nedeni de tam olarak budur.

3:85 Yapmak istediğinizi yaparsanız, hem kendinize hem de başkalarına zarar veren bir kaybolma ve kafa karışıklığı kısır döngüsü içinde sıkışıp kalırsınız. Hiçbir yere gitmeyeceksin ve sürekli olarak kendine ve başkalarına zarar ve acı çektireceksin. Şeytan da sizi saptıracak ve "ateşe" sürükleyecektir.

3:86 İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgidir ve eğer Tanrı'nın İradesini yerine getirirseniz ve O'nun size öğretmesine ve yardım etmesine izin verirseniz, o zaman düz bir çizgide hareket edeceksiniz. Artık "eve" ulaşmak için akıntıya karşı yüzmeye çalışmayacaksınız; mümkün olan en kısa sürede - ancak mümkün olan en az çaba kaybıyla. Hatta yapmanızı istediği şeyi yapmanızı kolaylaştırmak ve zafer için sizi neşelendirmek için doğrudan "Kuvvet" enerjisi bile sağlayacaktır.

3:87 Tanrı burada olmanızı istemiyor, iyi olmayı öğrenmenizi ve bir an önce eve dönmenizi istiyor. Senden her zaman istediği tek şey bu. Tanrı üzgün çünkü sizi öznlüyor ve eve dönmenizi istiyor, ancak iyi olacağınızdan, daha fazla sorun yaratmayacağınızdan ve kimseye zarar vermeyeceğinizden EMİN olana kadar eve dönmenize izin veremez (Mika 6:8).

- 3:88 Burada evin pek çok adı var: Cennet; Nirvana; Valhalla; Ütopya; Siyon; Mutlu Avlanma alanı; Cennet; vb. ama ideolojik, soyut bir yer değil. Bu, gerçek bir fiziksel gezegen olan Sabah Yıldızıdır.
- 3:89 O'nun İradesini yerine getirmek istediğinizi O'na söylemezseniz ve O'ndan size ne yapmanız gerektiğini an be an söylemesini istemedikçe, Tanrı'nın İradesini nasıl yerine getirebilirsiniz?
- 3:90 O'na sözlerle değil, özellikle düşüncelerle sorun ve O'nun cevabını zihninizde dinleyin. ayrıca ondan Kutsal Ruhunuzu canlandırmasını ve güçlendirmesini isteyin, o da bunu yapacaktır. O'ndan içinize gelmesini ve size "Gücü" nasıl kullanacağınızı öğreterek, Kendi İradesini yerine getirme ve Şeytan'ı yenme gücü vermesini isteyin.
- 3:91 Hiçbir insan Peygamber her zaman size öğretmek için orada olamaz; Bunu yalnızca Tanrı yapabilir ve eğer O'ndan yapmasını isterseniz, O yapacaktır ve Sabırla sormanızı bekliyor. ASLA yalnız değilsiniz ve koruyucu meleklerinizi göremesiniz de, onlar sizi görebilir ve hayatınızın her saniyesinde ne yaptığınızı, düşündüğünüzü ve söylediğinizi tam olarak bilirler (Eyüp 42:2).
- 3:92 Lucifer'in takipçileri arasında onun tarafından yoldan çıkarılan ve iradeleri zayıf olan birçok kişi vardı. Onun yalanlarına aldandılar ve Allah'a karşı savaşmaya başladılar. Onun gerçekten arkadaşları ve suç ortakları olan, İsyanlı planlamasına ve organize etmesine yardım eden ve kendi bencil sebepleri uğruna onun yanında coşkuyla savaşan başkaları da vardı.
- 3:93 Burada hapisanede Tanrı iyiliğin kötülüğe galip gelmesini istedi. Böylece erkeğin kadına olan doğal üstünlüğünü kullanmıştır. Daha sonra Şeytan'ın dostlarını kadın insan bedenlerine ve daha az kötü olan ruhları da erkek insan bedenlerine kilitledi, böylece erkekler daha güçlü olduğundan, kadınları kontrol edebilirler ve onlara daha az kötü ve bencil olmayı öğretebilirler (1 Korintliler 11:3 ve 1 Timoteos 2:11-12).
- 3:94 Daha ileri gitmeden ve bazılarınız YANLIŞ bir şekilde kadınlardan nefret ettiğime karar vermeden önce Öncelikle gerçek gerçeği belirtiyim ki, kadınları şimdiye kadar yaşamış tüm adamlardan daha çok SEVİYORUM. Bu bölümün sonunda, yanlış varsayımlarınızın mantıksız olduğunu kanıtlayacağım (eğer bunu yaparsanız). bu yüzden şimdilik lütfen şüphe etmeme izin verin ve söylediklerimi kabul edin ve okumaya devam edin kendi iyiliğin için.
- 3:95 Bir ruhun (gerçek sizin) cinsiyeti yoktur! Cinsiyeti olan, geçici olarak kullandığınız bedendir. Yani sen - ruh - ne erkeksin, ne kadın, hatta insansın.
- 3:96 Bir kadının içinde hapsolmuş bir ruh, mükemmel bir kadın olmayı öğrenirse; Tanrı'nın gözünde, sizin gözünüzde değil; daha sonra terfi alır ve sonraki hayatında bir adam bedenine hapsolme özgürlüğünü kazanır. (bkz. Thomas İncili, dergi 114:20-26 / Kralların Kralı İncili, Thomas bölüm 16).
- 3:97 Kullandığınız insan-hayvan bedeni öldüğünde ruhunuz ondan kurtulur. Ruh daha sonra Astral Ovası'na (Cennet) (burada bulunan ancak başka bir görünmez boyutta olan ve insan gözüyle görülemeyen) götürülür. Burası size ne öğrendiğinizin sorulduğu yerdir. Burası size şimdiki - geçmiş insan yaşamınızın gösterildiği yerdir. ve burada size neyi doğru, neyi yanlış yaptığınızı anlatılıyor. Daha sonra hayatınız özetlenir ve o hayatta öğrendiğiniz kötülükler, olduğunuz kişiyle birlikte hafızanızdan silinir. yalnızca öğrendiğiniz iyi şeyler korunur. Daha sonra bu maddi düzleme geri gönderilirsiniz ve daha fazlasını öğrenmek için başka bir beden için kilitletirsiniz. Aldığınız insan bedeni ve ortamın türü, cezalandırılmanıza, alçakgönüllülüğün öğretilmesine veya ödüllendirilmenize bağlı olarak değişecektir.
- 3:98 Daha önce hangi insan olduğunuzu hatırlayamazsınız çünkü bu size ve diğer herkese çok fazla acı verirdi. Örneğin: Yaşlı bir adam ölür ve bebek olarak geri dönerse, kim olduğunu hatırlar ve önceki hayatındaki karısını (şu anki dul eşini) görmeye giderse, bu ona ve yeni anne babasına çok fazla üzüntü ve acı yaşatacaktır. Herhangi bir yararlı amaca hizmet etmeyecektir. Bunun bir başka nedeni de: Materyalist ve bencil olduğunuz için nasıl bir insan olduğunuzu hatırlamanıza izin verilmiyor. Kim olduğunuzu hatırlayabilseydiniz, gidip önceki sahip olduklarınıza sahip çıkmaya çalışırdınız. Değil mi?
- 3:99 Burada bulunmamızın amacı özverili olmayı öğrenmek olduğuna göre; iyi ve materyalist değil. Hatırlayabilmek pratik olmazdı. Katil miydiniz, tecavüzcü müydünüz, öldürülmüş müydünüz vs. Hatırlamak istemezsiniz.
- 3:100 Hatırladığın tek şey öğrendiğin güzel şeyler. Şu andaki hayatınızda kimsenin size öğretmediği, kalbinizde doğru olduğunu bildiğiniz her şey. Bunları önceki yaşamlarınızdan öğrendiniz.

3:101 İyi bir hayat yaşarsanız ilerlersiniz ve cezanız kısalmır. Kötü bir hayat yaşarsanız geriye gidirsiniz ve cezalandırılırsınız. Yarı yarıya bir hayat yaşıyorsanız, aynı yerde (aynı manevi seviyede) kalırsınız ve kullanacağınız yeni bir bedeniniz olur.

3:102 Aynı yerde kalmanın ya da geriye gitmenin sorunu, affınızı hak etmek için zamanınızın tükenmesidir.

3:103 Ne kadar yükseğe tırmanırsanız, o kadar zorlaşır ve her şeyi altüst edip sonra geriye gitme şansınız artar. Bu yüzden Allah'ın yardımına bu kadar ihtiyacınız var.



3:104 Kötü bir ruh, bir erkek ya da kadın olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenemez; Her ikisinden de öğrenmek ve deneyim kazanmak için birinden diğerine kademeli bir ilerleme olması gerekir.

3:105 Ne kadar çok kadın hayatı yaşadıkten sonra (iyiyse ileriye, kötüyse geriye gitti), Tanrı'nın gözünde mükemmel bir kadın olmayı, yani mükemmel bir hanımefendi eş ve anne olmayı öğrenmek, ruhun kadın bedeninde hapsolmesini gerektirir. Kullandığı insan-hayvan-bedeni ölüp ruhu Astral Ovası'na götürüldüğünde başarısından dolayı tebrik edilir ve daha sonra terfi ettirilerek erkek olan bir insan bedenine geri gönderilir.

3:106 Ruh, insan bedenini ele geçirdiğinde her şeye yeniden başlamak zorundadır, ama bir erkek olarak; mükemmel adam olmayı öğrenene kadar birçok insanın hayatında enkarnasyon olarak ileri geri gider; Nasıralı İsa gibi. Daha sonra o hayvan bedeni öldüğünde ruh Astral Ovaya götürülür. Eğer başarılı olursa, başarısından dolayı tebrik edilir ve ardından evine, Sabah Yıldızı'na gönderilir (Va. 2:26,28). Burası onun gerçek kimliğini yeniden kazandığı yerdir; aile; hafıza; insanüstü güçler. Ve artık insan olmanın acısını çekmek zorunda değil. Daha sonra sonsuza kadar iyi insanlarla birlikte gerçek benliğiyle yaşar ve evrende özgürce dolaşabilir veya isterse evde kalabilir.

3:107 Kadın bedenine hapsolmuş ruhlar ruhsal olarak Tanrı'dan çok Şeytan'a daha yakındır. Çünkü adam olabilmek için sahip olmaları gereken manevi nitelikleri henüz öğrenmemişlerdir. Bu nedenle çok daha kolay manipüle edilir ve kullanılırlar. Şeytan, tarih boyunca nispeten iyi adamları yok etmek için kadınları başarıyla kullanmıştır; Adem ve Havva; Şimşon ve Delilah; Kral Arthur Pen-Dragon ve Kraliçe Guinevere ve liste sonsuzdur (1 Timoteos 2:14).

3:108 Buraya gönderilmenizden nedeni, kendinizin Lucifer (Şeytan) tarafından yönlendirilmesine ve kullanılmasına izin vermenizdir. Eve gitmeden önce, "Benliğinizin" şeytan tarafından manipüle edilmesine (irade gücünü öğrenme) ve kullanılmasına izin VERMEMEYİ öğrenmelisiniz. Etkisine direnmenize yardımcı olacak irade gücünü ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar yüksek manevi seviyeye ulaşırsınız. Bu nedenle erkekler daha yüksek manevi seviyededir ve kullanımı daha zordur, kadınlar ise daha düşük manevi seviyededir ve kullanımı daha kolaydır.



- 3:109 Adamların ilk önce Tanrı'yı ve kadınların ise ikinci olarak sevmesi gerekiyor, kadınları kontrol altında tutmak onlara sözlerle ve tavsiyelerle ama en önemlisi iyi bir örnekler olarak öğretmek (1. Korintliler 11:3 ve 1. Timoteos 2:11-12).
- 3:110 İşte bu nedenle Tanrı başlangıçtan beri kadınların ASLA adamlarla eşit olabileceğini söylemiştir, ta ki onların da adam olma özgürlüğü KAZANIRLAR (Yaratılış 3:16)(1. Korintliler 11:1-3)(Elbette 2:228 ve 4:34). Okuyun Günlük 114:20-26'da Thomas'ın İncili (gerçek) / Kraların Kralı İncili, Thomas bölüm 16.
- 3:111 Tanrı'ya hizmet edemezsiniz VE kadınların özgürlüğünden yana olamazsınız; bu iki şey TAMAMEN UYUŞMAZ çünkü Tanrı kadınların adamlarla eşit OLMADIĞINI defalarca söylemiştir (Yaratılış 3:16)(1 Korintliler 11:1-3 ve 1 Timoteos 2:11-15)(Sure 2:228 ve 4:34). Tamamen Zıt oldukları için uyumsuzdurlar. Tanrı'ya hizmet etmek alçakgönüllülüğe ve O'nun öğretilerini kabul etmeye dayanır; kadınların özgürleşmesi ise kibir ve kabul etmeyi reddetmeye dayanır. Tanrı'nın öğretileri.
- 3:112 Kadın değil adam, Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldı ve İLK yaratıldı. Bütün büyük peygamberler ve İsa'nın bütün havarileri de adamdı. ŞİMDİ nedenini biliyorsun. Erkek çocuk için mavi (Tanrı'nın rengi), kız çocuk için ise pembe veya kırmızı (Şeytanın rengi - KIRMIZI ejderha/yılan). Yaşamın ve doğanın her yerinde ipuçları vardır. Bütün peygamberler kendi evlerinin efendisiydi.
- 3:113 Bencil ruh öncelikle kadın olmalı ve annelik yoluyla daha az bencil olmayı ve insan-hayvan duygularından ziyade kalıcı manevi sevginin anlamını öğrenmeyi öğretmelidir. Kadın olduktan sonra Bir anne olarak daha az bencil olmalı ve hem çocuğunun hem de kocasının ihtiyaçlarına öncelik vermelidir. Bunun nedeni, kocasının kendisinin ve çocuklarının geçimini sağlaması ve korumasıdır. Kadının duygu yerine kendini feda etmeyi ve GERÇEK sevgiyi öğrenmesi gerekir (1 Timoteos 2:15).
- 3:114 Adamlar gerçek, ruhsal aşkı herhangi bir kadından daha iyi anlarlar. Adamlar sevmeyi çoktan öğrendi ruhsal olarak, kadınlar ise duygusaldır (insan-hayvan-duygu). Bu aslında şu şekilde kanıtlanmıştır: evlilik bozulduğunda kadın başka biriyle seks yapabilir, çılgınca (duygusal) bir duruma düşebilir, onları sevin ve kocasını asla ikinci kez düşünmeyin; halbuki ortalama bir adam bunu gerektirir, Acıyı atlatması 3 ile 5 yıl arasında: eğer hiç atlatırsa.
- 3:115 Bunun nedeni, insanın sevgisinin manevi olmasıdır; gerçek; derin ve kalıcıdır, oysa kadınların sevgisi duygusaldır; sıg; hayvan; ve hayvanlar gibi yalnızca geçici; ta ki daha yüksek bir manevi seviyeye ulaşıp bir hanımefendi olana, erkeğe, yani mükemmel kadına yaklaşıp kadar. Bu nedenle, Tanrı, büyük merhametiyle çoğu zaman ilk önce kocayı alır, çünkü kadın bu kayıpla, erkeğin önce karısını kaybetmesinden daha kolay başa çıkabilir.
- 3:116 Ruhun erkek olmaya hazırlanabilmesi için önce kadın olarak yaşaması gerekir. Kadın olmak öğretir; doğum ağrısı ile; Gerçek aşk adına fedakarlık ve acı (çarmıha gerilme). Bu onların daha az kibirli ve daha az bencil olmalarını sağlar ve tevazu ve şefkat getirir. Kızlar her zaman başka insanlara bakmaları ve bu süreçte tevazu ve sevgiyi öğrenmeleri için büyütüldü ve öğretildi. Tıpkı İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak öğrettiği gibi (Yuhanna 13:5). Hemşireler bunun en güzel örneğidir.
- 3:117 Annelikte çocuğun ihtiyaçlarının ön planda tutulması özveriliği öğretir; eğer iyi bir anneyse.
- 3:118 Bir kadının güzelliğinin solması ona alçakgönüllülüğü öğretir ve değerlerini, hayvani çekicilik ve dış görünüşten, görünüşü yerine manevi nitelikleri için sevilme ihtiyacına doğru değiştirmeyi öğretir. yani hayvani çekim veya şehvet yerine manevi aşk.
- 3:119 Kadınlar yaşlanırken, adamlar olgunlaşıp daha seçkin hale gelirler; tabi kötü bir hayatla gölgelenmedikçe.
- 3:120 Bunların hepsi ruha mükemmel bir hanımefendi, eş ve anne olmayı ve alçakgönüllü olmayı öğretmek için tasarlanmıştır ve özverili
- 3:121 GERÇEK bir bayan, onu daha sonraki bir yaşamda adam olmaya hazırlayan özel nitelikleri (para veya unvanlar DEĞİL, manevi nitelikler) zaten öğrenmiştir. Kibir OLMADAN zarafet ve zarafete sahiptir; %100 kadınsı (yumuşak; sıcak; şefkatli ve şefkatli); Sevdiklerine ve genel olarak insanlara karşı özverili ve alçakgönüllü davranır; Vücudu konusunda mütevazıdır ve çıplaklığını kocası dışında kimseye göstermez; cazibesini bozulmadan sevdiği adam için saklayarak evlendiğinde bakiredir (bir kadın neredeyse her zaman aşıktır ve bekaretini verdiği erkeği asla unutmaz)(1 Timoteos 2:15).
- 3:122 Bir hanımefendi, bir hayvan olmaktan ve insanları seks yoluyla cezbetmekten, insanların ona saygı duymasını ve gerçek benliğine, ruhuna ilgi duymasını isteme noktasına kadar ilerlemiştir.

- 3:123 Aynı zamanda sevgi ile duygu arasındaki farkı da öğrendi ve sonunda ilahi bir nitelik olan şefkati öğrendi. ve adam olmanın gerektirdiği en önemli nitelik.
- 3:124 Erkeğin en düşük manevi seviyesi, kadının en yüksek manevi seviyesinin üzerindedir. Dünyevi konularda bazı adamlardan daha akıllı görünen kadınlar var. Bu, her iki cinsiyetin de yukarıya doğru tırmanışta birbirine yardımcı olabilmesi için tasarlanmıştır. Daha düşük ruhsal ve daha insani (fiziksel) düzeydeki anneler, ailenin vücutlarının fiz-iksel ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir: - beslenme; temizlik; hemşirelik; kıyafet seçimi ve onarımı; vesaire.; ve şefkat vermek. Babalar; Daha yüksek manevi seviyede ve daha az duygusal olanlar, ailenin disiplini ve manevi re-hberliğiyle baş etme konusunda daha donanımlıdır.
- 3:125 Kadınlar, hanımların aksine, çoğu zaman ahlaksız bir şekilde kendilerini partnerlerinin ahlaki değerler-ine uyarlarlar. Partnerleri değiştikçe onlar da değişir ve genellikle şeref kuralları yoktur.
- 3:126 İnsanlar kadınların kötü niyetli olabileceğini söylüyor; duygusuz; şirret; kedicik; duygusal (hepsi hayvan özellikleri); materyalist; entrikacı; şefkatleri ve acımaları yok, hırçın mizaçları ve dilleri var – "Cehennemde (Dünya Gezegeninde) bir kadının küçümsemesi kadar öfke yoktur."
- 3:126 İnsanlar kadınların kötü niyetli olabileceğini söylüyor; duygusuz; şirret; kedicik; duygusal (hepsi hayvan nitelikleri); materyalist; entrikacı; şefkat ya da acıma yok ve kötü huylara sahipsin ve diller - "Cehennemde (Dünya Gezegeni) bir kadının küçümsemesi kadar öfke yoktur."
- 3:127 İnsan, disiplini ve düzeni korumak için üstün gücünü ve anlayışını kararlı ama yumuşak bir şekilde (Tanrı'nın yaptığı gibi) kullanmalıdır.
- 3:128 Kadınlar adamlardan daha materyalisttir ve adamlar, kadınları için bir şeyler satın almak için hayatlarını köle gibi harcarlar ve bazıları bu süreçte ölümüne çalışırlar.
- 3:129 Aile içinde takıları (sarı metal ve renkli taşlardan oluşan saçma sapan parçalar) kim takar ve kim en büyük kıyafet dolabına sahip olan? (İşaya 3:16-24).
- 3:130 Ruh insan olduktan sonra anlayışını mükemmelleştirmeye çalışmalıdır. şefkat, manevi sevgi ve bağlılık. Onurlu ve ahlaklı olmalı, kötülük ve adaletsizlikle mücadele etmeli, ailesini korumalı ve aynı zamanda İsa gibi (mümkün olduğunca) mükemmel bir insan olmaya çalışmalıdır.
- 3:131 Bir can, ancak sözü kadar iyidir ve ancak şeref sözüyle aynı değere sahiptir. Özel bir "şeref sözü" diye bir şey yoktur çünkü her sözün şerefli ve doğru olması gerekir. "Yalan söylemeyeceksin (yalan söylemeyeceksin)" – 10 EMİR ve Matta'dadır. 5:37, "iletişiminiz şu şekilde olsun: evet, evet; hayır, hayır; Zira bunlardan daha fazlası kötülükten (şeytandan) gelir." Yalan söylemediğiniz için yalan söylemeye karşı güvende olduğunuzu düşünerek kendinizi kandırmayın. Sen Sadece kendi ruhunu incitiyorsun.
- 3:132 Evlilikte iki cinsiyetin tek beden olması beklenir (Yaratılış 2:24) (Mat. 19:5 ve N.B. 1 Korintliler 6:16) ve ruh eşleri yalnızca tek beden değil, aynı zamanda tek can haline gelerek tek can olur. Tamamen birleşmiş ve bölünmez bir beden ve ruh oluşturmak, yukarı ve eve doğru tırmanışlarında birbirlerine ruhsal ve fiziksel olarak yardım etmek. 3:133 Çocuklarını yetiştirebilecekleri ve çocuklarının ruhlarına iyi, bencil olmayı, şefkatli, istikrarlı ve kalıcı bir manevi sevgi anlayışına sahip olmayı öğretebilecekleri sevgi dolu, istikrarlı bir ortam (Cennet Bahçesi) yaratmaları gerekiyor. 3:134 Bu, manevi sevgiyi öğretir, çünkü iyi (Allah'tan korkan) bir ailede enstet ilişki yoktur. yalnızca saf ruhsal Sevgi. 3:135 Erkeklik ve kadınlığın değişen dereceleri vardır ve ikisinin birlikte olması için Mükemmel bir bütün ve tek bir et oluşturmak için bunların uyumlu olduğu kadar tamamlayıcı olması da gerekir.
- 3:136 Yüzde 100 adam olan bir erkeğin, yüzde 100 kadın olan bir kadına ihtiyacı vardır. ve %75'i adam olan bir erkeğin, %25'i adam, %75'i kadın olan bir kadına ihtiyacı vardır. Yani birlikte %100 adam ve %100 kadındırlar ve tek bir beden oluştururlar (Mat. 19:6 ve Markos 10:8).



- 3:137 Bu iki ortak gerçekten RUH eşi olmalı (bu yüzden İsa "farklı biri" olduğu ve buraya, Cehenneme ait olmadığı için birini bulamadı), dünyanın tüm ayartmalarına karşı iyi olmaya çabalayan tek bir ruh haline geldi ve ruhsal hayatta kalmak için birbirine yapışan muhalefet ve HAYAT, insan ölümüne kadar.
- 3:138 Ailenin her şeye rağmen birbirine yapışması gerekiyor, "Cehennem (Yeryüzü) veya yüksek sular gelsin" (Nuh)."
- 3:139 Maalesef evlilikler artık maddi şeylere ve dolayısıyla yüzeysel değerlere dayanıyor. manevi değil saf sevgi değerleri: bu yüzden işe yaramazlar. Partnerler denemeyi bırakır ve zinanın ve parasal değerlerin cazibesine kapılırlar. İlişkiler bozulur ve evlilik bozulur. Her iki ortak da Tanrı'nın EMİR sözünü tutmalı ve ayartmaların ve zorlukların üstesinden gelmek için birbirlerine yardım etmelidir.
- 3:140 Erkeğin aileye iyi örnek olması ve onları yüksek düzeyde manevi anlayışla eğitmesi gerekir. Kadının da erkeğinin bir beyfendi olmasına yardımcı olması ve çocuklarına da hanımefendi ve beyefendi olabileceklerini öğretmesi gerekiyor. Karısı yapmalı
- ASLA kocasını zayıflatmaya ve (mecazi olarak) hadım etmeye çalışmayın, ancak elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. onu adam olmaya teşvik etmek
- 3:141 Bir aile bir gemiye (Ark) benzer ve eğer batmak yerine yüzecekse bir gemisi olması gerekir kaptan (baba - İngiliz Kraliyet Donanması'ndaki gibi) ve iyi bir birinci subay (eş), aşçı ve mürettebat vb.
- 3:142 İyi bir yardımcının bir kaptan için çok değerli olması gibi, iyi bir kadın da iyi bir adam olmaya yardımcı olabilir. ve kötü bir kadın onu kırabilir; Çünkü onu Allah'tan daha çok seviyor. ve tam tersi. (eve giden düz bir yolu yönlendirmek için ruhsal yol bulma).
- 3:143 Bu nedenle kadın sevmeli; onur; İyi günde ve kötü günde (ona yanlış yapmaya çalışmadığı sürece), iyi günde ve kötü günde kocasına değer verin ve İTAAT EDİN (ve sonuna kadar ona yardım edin ve batan bir gemiyi asla terk etmeyin) ve ondan bir şeyler öğrenip ona yardım edin. onu iyi olmaya teşvik ederek
- 3:144 Cehenneme (Dünya gezegeni) varmaktan eve gitmeye hak kazanmaya kadar: her şey öğretmek için tasarlandı benliğin sürekli çarmıha gerilmesiyle benciliksizlik.
- 3:145 "Benlik" gittiğinde ve artık maddi şeylere bağımlı olmayı bırakıp olmayı tercih ettiğinizde Tanrı'ya bağımlı (iyi) ve manevi sevinç ve zenginlik, o zaman acı da onunla birlikte gider. Acı, sizi onu kaybetmeye teşvik etmek için "Benliğe" bağlanır. "Benliğinizi" kaybettiğinizde, herkesin özverili olduğu ve herkesin herkesi (ruhsal olarak) sevdiği ve kesinlikle güvenebileceğiniz evinize gidebilirsiniz.
- herkes (CENNET).
- 3:146 Tarih boyunca kadınların adamlardan daha kötü olduğunu (şeytan tarafından daha kolay yönlendirildiklerini) bilen ve onları öldüren yobazlar, kötü kadınları ve onların kötü etkilerini yok ederek Tanrı'nın işini yaptıklarına inanmakta yanılgıya düşmüşlerdir. yani fahişeler vb. Bunu yaparak kendilerini kurbanlarından daha kötü hale getirdiler. Sadece Fanatizm, şeytanın bazılarının zihninde bu tür tamamen mantık dışı bir durum yaratmasına izin verebilir. Eğer katil olursan nasıl bir fahişeden daha iyi olabilirsin? ("Karındaşen Jack" gibi)?
- 3:147 Bağnazlık veya dar görüşlülük her zaman sorun yaratır, özellikle de dindarlık (Şeytan'ın icadı): fanatizm, çünkü şeytanın GERÇEKTEN ruhu ele geçirmesine ve onu aldatmasına izin verir. Cinayetler ve din savaşları bu yüzdendir, kötülük ise bunu Tanrı için yaptığını inanır. (Yuhanna 16:1-4).
- 3:148 Her zaman dengeli olmalı ve HİÇBİR bunaltıcı hayvani duyguya teslim olmamalısınız. Şeytan'ın hayvan bedeninizle konuştuğunu unutmayın, bu nedenle KONTROLÜ ÖĞRENMENİZ GEREKİR. 3:149 İsa her zaman mükemmel bir ruhsal dengede idi; çünkü özellikle kendisine vurulduğunda ve üzerine tükürüldüğünde ve onun insan hayatı tehlikede olduğunda, Tanrı'nın yardımını aradı ve aldı; Sen de aynısını yapmalısın.
- 3:150 Tanrı, meşru müdafaa HARIÇ (gerçek ve hayali değil) "Öldürmeyeceksin" diyor. veya ALLAH'ın kanunlarına ve HÜKÜMLERİNE göre bir ceza olarak.
- 3:151 İnsanları kötülük yapmaktan caydırmak, onlara iyi örnek olmak veya onlardan uzak durmak gerekir. onları kendilerinden utandırmak ve yollarını değiştirmeleri için onları sevmek.
- 3:152 ASLA manevi (İlahi) sevginin "gücünün" GÜCÜNÜ küçümsemeyin. Bu tüm yaratılışın en büyük ve en güçlü gücüdür.

3:153 Sevginin "Gücünün" sağlık açısından faydalarını anlamak da önemlidir.

3:154 İnsan ebeveynlerinizin bedenlerinin sizin geçici olarak kullandığınız bedeni (insan-hayvan) yarattığını, ancak onların aslında sizin ebeveynleriniz olmadığını, çünkü onların bedenlerinin sizin ruhunuzu (GERÇEK sizi) yaratmadığını açıkladım. tıpkı ebeveynlerinin bedenlerinin ruhlarını yaratmadığı gibi. "Dünyadaki hiç kimseyi yaratıcınız olarak tanımlamayın. Çünkü yaratıcınız göklerde" (Matta 23:9).

3:155 Bu birbirinizi reddetmeniz gerektiği anlamına gelmez! Herkesin ruhu Binlerce yıl önce Sabah Yıldızı'ndan geldi ve bu nedenle İsa, insan annesinin ve insan kardeşlerinin (insanlar) onun annesi ve erkek kardeşleri OLMADIĞINI söyledi. Ama işiten ruhlar (insanlar) ve onun sözlerine inanıp onları uygulamaya koyun, Emirleri yerine getirin ve Tanrı'nın İradesini YAPIN - bunlar onun annesi ve erkek ve kız kardeşleridir (akrabaları).

3:156 Yani iyi olmak, yaşamak ve sonunda evine dönmek isteyenler onun akrabalarıdır. ve geri kalanı değil. çünkü kötü olmaya devam etmek ve dolayısıyla O'nun düşmanı olarak kalmak istiyorlar. ve son günde ruhları ölecektir.

3:157 Bu, ikinci EMİR'in neden şöyle dediğini açıklamaktadır: "KOMŞUNU kendin gibi sev. kendiniz [ve sadece kendi evinizdeki insanlar değil]" (Markos 12:31). Komşunuz sadece kapı komşusu değil, aynı zamanda gezegenin uzak ucundaki adam ve aradaki herkes!

3:158 İsa hizmetine başladığı andan çarmıhtaki insan ölümüne kadar Meryem'e anne DEĞİL "KADIN" adını verdi (Yuhanna 2:4 ve 19:26).

3:159 TÜM ruhlar birbiriyle ilişkilidir çünkü onlar başlangıçta cennetten gelmiştir ve önemli olan ruhtur. bedenler yalnızca hapisane hücreleridir ve hiçbir değeri yoktur.

### **Sadece vücudunuzla ilgili olanları değil, TÜM akrabalarınızı sevin!**

3:160 Başını belada görebildiğiniz o kişi, yeniden bedenlenmiş ölmüş büyük anne/babanız olabilir. Onlara yardım etmen gerekmez mi?

3:161 Bir ruh (Varlık), belirli bir beden ve çevrede öğrenebileceği her şeyi öğrendiğinde, yeni bir bedene ve yeni bir çevreye geçmenin, biraz daha fazlasını öğrenmenin zamanı gelmiştir. ve böylece vücut öldüğünde Ruh daha sonra bedenden çıkarılır ve Astral Düzlüğe gider ve daha sonra farklı bir şey öğrenmek için bir sonraki bedene geri gönderilir.

3:162 Ruh iyi olursa bedeni de sağlıklı olur. Eğer ÇOK kötüyse, ceza olarak sakat veya deforme olmuş bir beden alabilir ve ona ALÇAKALI olmayı öğretebilir.

3:163 Size sağlıklı bir beden verilirse ve her zaman iyilik yaparsanız, her zaman sağlıklı olursunuz. Bedeninizdeki sağlıklı ruhunuz, bedeninizi sağlıklı tutacaktır. Yaşayan sağlıklı bir ruh her zaman Işıktaki olacak, yeni bir bedene geçme zamanı gelene kadar bedenini sağlıklı tutacak ve biraz daha fazlasını öğrenmek için. "İyiler genç ölür."

3:164 Size sağlıklı bir vücut verilmiş olsa ve kötülük yapmaya, karanlıkta yaşamaya başlarsanız, o zaman kötü, sağlıksız ruh, bedeni içeriden zehirleyecek ve hastalanacaktır; kötülük yapmanın ya da DÜŞÜN-MENİN cezası (İlahi Adalet).

3:165 Eğer kötülük yapmayı bırakır, Işığa çıkar ve Tanrı'nın İradesini yerine getirirseniz, artık hastasınız demektir. vücut kendini içeriden iyileştirecektir. Yani eğer hastalanmaya başlarsanız, bunun ne olduğunu anlamalısınız. - yani yanlış yönde bir adım attığınıza dair bir işaret; dur ve; Ecza dolabına ya da doktorlara koşmak yerine; Allah'a nerede hata yaptığınızı sorun, sonra O'nun rehberliğine uyun ve Doğru yolda devam edin, hastalık iyileşecektir. Ancak yanlış yöne gitmeye devam ederseniz hastalığınız daha da kötüleşecektir.

3:166 Doktorlar, ilaçları, ameliyatları ve müstehcen makineleriyle vücudun fiziksel belirtilerini geçici olarak hafifleterek, Allah'ın işaretlerini görmezden gelip yanlış yola devam etmenizi sağlar. Yani farkında olmadan Tanrı rolünü oynamaya çalışarak aslında Şeytan'a yardım ediyorlar ve hepinize büyük zararlar veriyorlar. Eğer onlar orada olmasaydı ve/veya cevapları bildiklerini iddia etmeselerdi, hepiniz Tanrı'dan size yardım etmesini istemek zorunda kalacaktınız; Bu tam olarak yapmanızı istediği şeydir ve bu yüzden size bu işareti vermiştir (hastalık ve hastalık belirtisi - Yas. 28:58-61). Görmeyi reddedenler kadar kör olan yoktur.

- 3:167 Hayattaki her şey bir SEBEP uğrunadır! Arayın ve bu nedeni bulacaksınız, ancak TÜM yüreğinizle doğru yerde -TANRI'yı - aramalısınız (Yeremya 29:13).
- 3:168 Eğer size bir ceza/Karmik borç olarak hasta bir beden verilmişse ve iyilik yaparsanız, o zaman şimdi Sağlıklı ruh, bedeni içeriden iyileştirmeye başlayacak veya cezanız sona erecek ve Hasta bedeniniz ölecek ve rahatsızlığınızın ciddiyetine bağlı olarak yeni bir sağlıklı bedeniniz olacak, ceza ve hastalık.
- 3:169 İnsan bedenleri ölmeli ZORUNLU, yoksa hiçbir ilerleme olmayacak; "yeni başlangıçlar" yok; Bu olmadan ne nüfus patlamasını kontrol etmek mümkün olacak, ne de doğanın doğal süreçlerinin nesli sağlıklı, genç ve güçlü tutmasına izin verilecek. Onları kullanacak ruhların sayısından daha fazla bedeniniz olamaz. Bedenler sadece ruhlar (canlılar/cinler) için hapisane hücresi olmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir ve bedenin bundan başka bir değeri yoktur.
- 3:170 Tanrı size "Fiziksel olanın zihinsel ve ruhsal olanı yansıttığı" gerçeğiyle ilgili birçok "ipucu" göndermiştir. Bunlardan biri de Allah'ın yazdığı kıssadır; Oscar Wilde'in elini kullanarak; "Dorian Gray'in Portresi". Bu da bu noktayı çok iyi açıklıyor.
- 3:171 Dorian Gray'in portresinin ve Şeytan'la anlaşmasının öyküsü, fiziksel olanın (Dorian'ın Şeytan'la anlaşma yaparak portreye aktardığı) zihinsel ve ruhsal olanı nasıl yansıttığını mükemmel bir şekilde göstermektedir.
- 3:172 Dorian ne zaman kötü bir şey yapsa, kendi tablosu giderek daha da güzelleşiyordu grotesk; kötü görümlü; buruşmuş ve buruşmuş; ta ki kendi kötü ruhunun haline bakmaya dayanamayana kadar tuval üzerinde tasvir edilen vücudu üzerindeki etkisi.
- 3:173 Dorian Gray'in hikayesinde bu yansımayla ilgili başka "ipuçları" da var ve ayrıca ebedi mesken (ev) hakkında.
- 3:174 Hikayede Dorian'ın arkadaşı Henry tarafından kendisine gönderilen bir kitap vardır. Kitap kötülüğü ve kötü şeyler yapan insanların nasıl kötü görünmeye başladığını anlatıyor. Kimsenin Dorian'ın kötü işler yaptığından şüphelenmemesinin nedeni onun çok yakışıklı ve genç görünmesiydi; masum ve sağlıklı. Dorian'ın Şeytan'la anlaşma yaptığını bilmiyorlardı. ve bu nedenle resim Dorian'ın yerine giderek daha şeytani, grotesk ve hasta görünüyordu.
- 3:175 Dorian bu kitabı akşamları tek bir "parlak yıldızın" ışığında okuyor (Va. 22:16 / Kral) Kralların İncili, Va. 30:16), gece çökünceye ve artık okuyamayacak duruma gelene kadar. Bu "EV/ebedi mesken" ile ilgili bir "ipucudur". Çünkü olabileceği tek yıldız, gökyüzündeki en parlak yıldız olan ve görüle-bilen yıldızdır (gökyüzü kararmadan ve tüm Diğerleri ortaya çıkmadan önce).
- 3:176 Doktorlar Tanrı'yı oynuyorlar ve ölmeleri gerekirken bedenleri canlı tutuyorlar; ve ruhun (varlıkların/şeytanların) yeni bir bedene bürünmesi gerekir. Bunu yaparak aslında insanların hastalıklarını uzatarak gereksiz yere acı çekmelerine, dolayısıyla ceza ve acılarının uzamasına neden oluyorlar. Tanrıyı oynamayı bırakırlarsa; onların gerektiği gibi ve Tanrı'nın istediği gibi ölmelerine izin verecekler; acı DURUR ve ruh (Varlık/Jin) yepyeni bir bedene (insan) kavuşurdu.
- 3:177 Bölüm 2'de belirtildiği gibi insanlığın hayatta kalabilmesi ve ırkın SAĞLIKLI kalabilmesi için doğayla BİRLİKTE YAŞAMASI ZORUNLUDUR. Daha önce Bölüm. 2, insanoğlu hayatta kalabilmek ve varlığını sürdürebilmek için doğayla birlikte yaşa-mak ZORUNDADIR Yarışı SAĞLIKLI tutun. Ne yazık ki insanlık her za-man olduğu gibi Tanrı'ya ve Doğa'ya karşı yaşıyor, ırkı zayıflatıyor ve dünyayı giderek daha fazla hasta ve engelli bedenle dolduruyor, sırf bencil ebeveynlerin çocuk sahibi olabilmesi için ruhlara gereksiz acı çektiriyor. Peki ya o bedenleri kullanmak zorunda kalan (yeni doğan bebekler) ve sürekli hasta ya da sakat kalma sıkıntısı çeken zavallı ruhların HAKLARI ne olacak?
- 3:178 Doğa bir bebeği reddettiğinde ve erken doğduğunda bunun ÇOK İYİ bir NEDENİ vardır; yani bebek (insan), bir ruh (Varlık/ruh) tarafından uygun şekilde kullanılacak kadar sağlıklı olmayacak ve bu nedenle reddedilecektir.
- 3:179 Sonra, Tanrı'dan daha iyi bildiklerini düşünen ve bu bebeklerin büyüebilmesi için hayatta kalmasını sağlayan müstehcen makineler yapan inançsız adamlar gelir (2 Esdras 6:21) Sakatlar ve/veya bu bedenleri kullanmak zorunda olan ruhların acı çekmesine, ebeveynlerin acı çekmesine ve diğer herkesin bedelini ödemesine neden olan korkunç hastalıklardan veya kronik hastalıklardan muzdarip olanlar. Pahalı makineler, doktor maaşları vs. ve bunları karşılayacak fahiş vergiler. Daha sonra dünyayı hasta bedenlerle dolduran doktorlar kendilerine ve ilaç endüstrisine ömür boyu güvenli bir iş güvence altına aldılar.
- 3:180 Bu bebekler büyüyüp daha sonra çocuk sahibi olursa durum daha da kötüleşecektir (kusurların genlere aktarılması ve yayılması yoluyla). Nihai sonuç ise tüm dünyanın hasta ve engelli hale gelmesi olacak: Hiç kimse çalışacak kadar sağlıklı olmayacak, hatta vergi bile ödeyemeyecek, hatta hastalara şahsen bakamayacak, hatta kendilerini ve hastaları doyuracak yiyecek yetiştiremeyecek. Azalan sağlıklı nüfusun, büyüyen hasta ve engelli nüfusu ayakta tutmak için giderek daha fazla vergi ödemesiyle her şey kendi kendini yenilgiye uğrattırıyor ve bunların hepsi inanç eksikliğinden kaynaklanıyor.

3:181 Kronik hasta ve engelli olan tüm sizler. Çektiğiniz acılar için ebeveynlerinize, doktorlarınıza, kendinizin ve diğer herkesin deliliğine ve inançsızlığına teşekkür edebilirsiniz. Eğer bırakın ve müdahale etmeyi bırakırsanız, şu anki durumunuzda acı çekmek yerine yepyeni, tamamen sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz.

3:182 Kuralları çiğnediğinizde ya da Tanrı'ya ve O'nun Hikmetine olan inancınızı yitirdiğinizde, otomatik olarak kendinizin acı çekmesine neden olun.

3:183 Bazı insanların çocuk sahibi olamamasının çok iyi bir nedeni vardır ve o da şudur: Çünkü, yukarıda açıklandığı gibi, onların (vücutlarındaki) genleri sağlıklı bebekler yaratacaktır, ya da bir çocuğa yanlış öğretecekleri için Allah onları ebeveynliğe elverişsiz sayacaktır, ya da onları daha önceki insan hayatlarında yaptıklarının cezasını verecektir. Bir diğer neden ise önceki yaşamlarında çocuklarına kötü davranmalarıydı.

### **Tedavileriniz ve cevaplarınız için adamlarla değil, ALLAH'a dönün.**

3:184 Doğal tıp; kremler; bitkisel ilaçlar vb. ve yaraların dikilmesi; kırık kemiklerin stabilize edilmesi; bir bebek doğurmak ve Emzirmek birbirini sevmenin ve önemsemenin doğal bir parçasıdır.

3:185 Allah'a ve ölümden sonraki hayata olan GERÇEK inanç eksikliği nedeniyle, insanlarla bedeli ne olursa olsun, sahip oldukları mevcut insan hayatına umutsuzca tutunarak, artık elimizde Hasta insanlarla, dolup taşan hastanelerle ve çok zengin doktorlarla DOLU bir dünya ilaç şirketleri: bunların hepsi toplum için müthiş bir yüküdür. Doktorlar bilmeden İnsanların yanlış yola devam etmelerine (kötülük yapmalarına) yardım ederek Şeytan'a yardım etmek, çünkü onlar insanların vücutlarını yapay yollarla sağlıklı (?) tutmak. Onlar da şeytanı hafife alıp aldanmışlardır ve birçoğu insanlığa yardım ettiklerine içtenlikle inanırlar, oysa aslında ald- atılmışlardır ve aslında şeytana hizmet ederek insanlığın yok olması için çalışmaktadırlar.

### **Cehennem ateşine giden yol güzel hedeflerle döşenmiştir!!!!**

3:186 Eğer doktorlar ve cerrahlar doğru olanı yapıyorsa (yani Allah'ın dilemesiyse); Neden bu kadar acı çekiyorsun? Stres nedeniyle çoğu insan en iyi ihtimalle sigara ve içki içer, en kötü ihtimalle ise alkolik ve uyuşturucu bağımlısı olur; sakinleştiricileri kötüye kullanmak ve sinir krizi geçirmek.

3:187 Stres inanç eksikliğinden kaynaklanır; korkuyla ve Tanrı'nın İradesine karşı gelerek; tarafından DEĞİL fazla çalışma. Fazla çalışmak strese değil fiziksel yorgunluğa neden olur.

3:188 Eğer onlar çok zekiyseler ve sandığınız gibi tüm cevapları biliyorlarsa, çünkü cevaplarınız için onlara gidiyorsunuz; neden kendilerini iyileştirmiyorlar ("doktor kendini iyileştirmiyor")? Yapamazlar ve akıllı değiller ve yine de, yapmanız gerektiği gibi, TANRI'ya gitmek yerine, yardım için ONLARA gidirsiniz (Tesniye 32:39).

3:189 Tıp adamları, insan ölümünü neredeyse tamamen yasa dışı ilan etmiş, ortadan kaldırmış ve bunu toplumdaki gizlemiş, böylece onu olağandışı, ne pahasına olursa olsun korkulması ve kaçınılması gereken bir şey haline getirmiştir.

3:190 İnsan ölümü son derece doğal, gerekli, iyi bir şeydir ve önemsizdir. SEN İNSAN DEĞİLSİN. Gözlerden saklanacak ve dolayısıyla korkulacak bir şey değil, günlük yaşamın doğal bir parçası olmalıdır.

3:191 Önemli olan vücudunuzun NEDEN öldüğüdür, öldürülmediğiniz veya intihar etmediğiniz sürece ölümün kendisi önemli değildir.

3:192 Tanrı şöyle bir duruş sergiliyor: Eğer O'na imanınız olmadığı için kendi acınızı uzatmak istiyorsanız ve aynı zamanda öğrenmeniz gereken yeni şeyleri öğrenmeye devam etmeyerek kendi cezanızı da uzatmak istiyorsanız. O zaman Tanrı, kendinizi cezalandırmaya devam etmenize izin verecektir. Üstelik bunu yaparak, kalan azıcık değerli zamanınızı affınızı kazanmaya çalışarak boşa harcıyorsunuz.

### **"Ateş" her geçen dakika yaklaşıyor!!!**

3:193 Hayattaki HER sorunun cevabı Allah'tadır. Cevaplar veya tedaviler için insanlara bakmayın. Yaratıcına bak. Tanrı, bir doktor gibi bedenini sadece tamircisi değil, aynı zamanda onun tasarımcısı- inşacısı ve baş mühendisidir.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD'si <http://JAHTruth.net/ask> adresinden temin edilebilir

3:194 Doktorlar, cerrahlar ve psikiyatristler insanı nasıl yaratacaklarını bilmiyorlar ama Tanrı biliyor. Ruhun (varlık/cin) ne olduğunu, nereden geldiğini, insan-hayvan nedir ve ikisi arasındaki ilişkiyi bile bilmiyorlar. Ama Allah her şeyi biliyor.

3:195 Önce Tanrı ile aranızı düzeltin ve sonra kendinizi içten iyileştirin ya da cezanızı hafifletin ve kullanacağınız yeni bir beden ve yeni bir başlangıç yapın.

## Neden kendinizi cezalandırıyorsunuz???

3:196 Tanrı'yı ASLA yenemezsiniz. Eğer yapabilseydin, senin yerine O burada olurdu.

## İnsan ölümünden korkmanın kesinlikle hiçbir anlamı yok!



3:197 Bu bölümde daha önce söz verdiğim gibi, şimdi yanlış varsayımda bulunanların yararına açıklayacağım: (yani kadınlardan nefret etmeliyim). Bu yanlış düşünceye dayandırdıkları mantık nedir?

varsayım TAMAMEN mantıksızdır ve aynı kişilerin GERÇEK aşkın ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur.

3:198 Kadınlardan nefret etseydim: (Biliyorum ki şu anda yaptıkları sadece onlara zarar vermekle kalmayacak, sonunda idam edilmelerine de neden olacak). Daha sonra elbette, onlardan nefret etsem, onlara yaptıkları şeyi yapmaya devam etmelerini söyledim ve insanlara onlardan cinsel olarak ve başka şekillerde yararlanmalarını tavsiye ederdim, böylece eninde sonunda idamla karşı karşıya kalacaklardı. Yapmaz mıydım?

3:199 Ne yapıyorum? Kendimi muhtemelen sözlü ve olası fiziksel tacize maruz kalabileceğim bir duruma sokuyorum; Anlamaya çalışmak istemeyenlerden; onların hayatını kurtarmaya yardım etmek için, benim değil (GERÇEK AŞK).

3:200 Kadınları sevdiğini yalan yere iddia edenler ne yapıyor? Kadınlara zavallı oldukları için yalan söylüyorlar; Kadınları sevdiğini iddia ederek, sömürerek, cinsel istismarlar yaparak aldatıp yoldan çıkarabiliyorlar; kalp ağrısına neden olan; İstenmeyen bebekler yaratıp kadınların akıllarına ve hayatlarına zarar veriyor. Dünyada korkunç bir kaos ve düzensizlik yaratmak.

Sizi GERÇEKTEN kim seviyor hanımlar? Ben mi yoksa onlar mı? Siz karar verin.

ŞİMDİ kendi mantıksızlığınızı görebiliyor musunuz?

## BÖLÜM 4

**İlk imtihan ve şeytana uymaya geri dönüş.**

4:1 Hapishane ve insan-hayvanlar tasarlanıp yaratıldıktan ve ruhlar içeriye kilitlendikten sonra, Tanrı öğretme ve deneme sürecini başlattı.

4:2 İlk ve çok basit test, Cennet Bahçesi'nde şeytanın Havva'yı (kadını) elmayla baştan çıkarmasıydı. Şeytan Havva'ya elmayı yerse Tanrı gibi olacağını söyledi (başka bir yalan) (Yaratılış 3:5).

4:3 Şeytana Adem'den (insandan) daha yakın olmak; manevi düzeyde ve daha az irade gücüne sahip (irade, ruhun gözüdür) ve bu nedenle şeytan tarafından daha kolay kullanılır; Günaha yenik düştü, Tanrı'ya itaatsizlik etti ve elmayı yedi. Şeytan önce Havva'yı ayarttı; Adem'i baştan çıkarmak yerine; çünkü onun teslim olma ihtimalinin Adam'a göre daha yüksek olacağını biliyordu. Kendi sınavında başarısız olan Havva bununla yetinmedi, Adem'in de başını belaya sokmak zorunda kaldı.

4:4 İrade ruhun gözüdür çünkü ruhun ayartılmaya direnmek için ne kadar çok irade gücü varsa, eve dönmeye o kadar yaklaşır. Rab, bir ruhu Şeytan'ın ayartmasına karşı koyma gücüne ve başkalarına yaptığı iyiliğe göre ölçer.

4:5 Havva'yı ayartan yılan Şeytan'dı (Va. 12:9). Havva'yı sınavda başarısız olması için kandırdı, sonra Adem'i de aynısını yapmaya ikna etmek için cinsel çekiciliğini kullanarak onu yönlendirdi (Mat. 10:36). Adem de aptalca davrandığı için ilk sınavında başarısız oldu. Havva'yı Tanrı'dan daha çok sevdi - (ve iyilik yapmayı) (Mat. 10:37) ve Tanrı'nın tavsiyesi (aslında Şeytan'ın tavsiyesi) yerine onun tavsiyesine uydu.

4:6 Adem (adam) ve Havva'nın (kadın) ve "İyilik Bilgisi" (Tanrı) ve "Kötülük Bilgisi" (d/kötülük) ağaçlarının basit hikayesi, Dünya üzerinde hiç kimse tarafından anlaşılmamış gibi görünüyor ve yine de oldukça basit ve anlaşılması kolaydır.

4:7 Tanrı, Adem ve Havva ile Aden Bahçesi'nde yürüdü, yol boyunca konuşarak onları yiyeceklerle (sindirmeleri için) - "İyiliğin Bilgisi" (O'nun hakikati) - ödüllendirdi ve onları "Kötülüğün Bilgisini" yememeleri konusunda uyardı ( Şeytan'ın yalanları) yoksa öleceklerdi.

4:8 Zaten "İyiliği Bilme Ağacı"nın meyvesini almışlar ve ondan yiyorlardı, "Kötülüğü Bilme Ağacı"ndan yeseler o zaman iyinin ve kötünün var olduğunu bilirler ve şaşkına dönerlerdi. Kafa karışıklığı içinde asla evlerinin yolunu bulamayacaklar ve öleceklerdi.

4:9 Eğer Tanrı'ya itaat etselerdi, zihinlerinde hiçbir karışıklık veya çatışma olmayacaktı ve Tanrı'dan - İyilik Bilgisinin Ağacından (veya kaynağından) - (GERÇEĞİ) - hızlı ve kolay bir şekilde yalnızca iyiyi öğrenecekler ve sonsuza kadar yaşayacaklardı. Tanrı'nın öğretilerinden öğrendikçe, giderek O'na daha çok benzeyeceklerdi, ta ki yeterince O'na benzeyinceye kadar (İsa'nın örneği gibi), affedilecekler ve sonra bu gezegenden (Dünya) serbest bırakılacaklar ve evlerine dönmelerine izin verileceklerdi. Evrendeki gerçek evlerine ve ailelerine geri dönün ve sonsuza kadar YAŞAYIN.

4:10 Tanrı onlara şöyle diyordu: "Benim yerine o yalancıyı tekrar dinlediğiniz gün - Kötülük (yalan) Bilgi Ağacı'ndan (kaynağı) yiyin - öleceksiniz (Yaratılış 2:17 ve Yas. 2:17). 30:15."

4:11 Yılan (yalancı/aldatıcı/Şeytan), Havva'ya Tanrı'nın kendisine yalan söylediğini, eğer Tanrı yerine ona inanırsa Tanrı gibi olacağını söylemiştir ve bu elbette yalancının/aldatıcının (şeytan) söylediği bir yalandır.

4:12 Havva, Tanrı yerine yalancıya (şeytana) inandı ve Adem'i de yalancıya inanmaya ikna etti - (savaşa neden olan) "ilk günahı" ikinci kez ve o günden itibaren tekrarladı; TAM Tanrı'nın (GERÇEK/SÖZ - Yuhanna 1:1-5) onlara söylediği gibi, o zamandan beri insanlar ölüyor. Böylece Tanrı her zaman yaptığı gibi size GERÇEĞİ söyledi ve Şeytan bugün yaptığı gibi hepinizi aldattı (Va. 12:9).

4:13 Yani Lucifer'in iftira dolu yalanlarıyla cennette başlattığı savaş, o zamandan beri burada, Dünya'da iyi (Tanrı) ile kötü (şeytan) arasındaki bir savaşla devam etti ve milyarlarca insan bedeninin ölümüyle sonuçlandı.

4:14 Adem (erkek) ve Havva (kadın), Tanrı (hakikat) yerine yalancıya (şeytana) inanıyorlardı ve bunu yaparak dolaylı olarak Tanrı'yı yalancı/şeytan, yalancıyı (şeytan) Tanrı olarak adlandırıyorlardı. Allah şöyle buyuruyor: "İyiliğe (Allah'a) şer, kötülüğe (şeytana) iyi diyenlerin vay haline."

4:15 Çatışmadan bu yana insanların zihinlerinde süregelen kafa karışıklığı ve kaos, neyin iyi/doğru, neyin kötü/yalan olduğunu bilememek (sadece her ikisinin de var olduğunu bilmek) ve süregelen çılgınlık böyle başladı.



4:16 DELİLİK şudur: Yalanların doğru, gerçeklerin de yalan olduğuna inanmayı seçmek.

4:17 YAŞAMANIN TEK yolu, yalancıyı/şeytanı dinlemekten vazgeçmek ve YALNIZCA ALLAH'A inanmaktır. İbrahim bunu yaptı ve böylece "Tanrı'nın Dostu" oldu (2. Tarihler 20:7 ve İşaya 41:8)(Yakup 2:23).

4:18 İsa'nın gerçek öğretileri, "ruhunuz olarak yeniden doğmak" yoluyla İnsanın Düşüşünü tersine çevirmek için tasarlanmıştır. (ruh varlığı – Yuhanna 3:5-6)" – gerçek benliğiniz: EMİRLERİ yerine getirmek; Tanrı'nın İradesini YAPMAK (nasıl mükemmel olunacağını doğrudan Tanrı'dan öğrenmek - tıpkı Tanrı'nın insanın gözünde değil, Kendi gözünde olması gibi). İsa (SÖZ/GERÇEĞİ bedene dönüştü - YUHANNA 1:1-5), aynı zamanda Şeytan'a inanan ilk Adem'in neden olduğu "Düşüşü" tersine çeviren "İkinci Adem" olarak da bilinir.

4:19 Cennet Bahçesi'nde iş yoktu, yalnızca öğrenme vardı: Geriye kalan her şey Tanrı tarafından sağlanıyordu.

4:20 Kadın (Havva) Şeytan'a itaat etti ve iş yarattı ve o zamandan beri bunu yapıyor.

4:21 Tanrı'nın ilk Emri (öncelikle EN önemli olduğu için), Tanrı'yı HER ŞEYİN üstünde ve ötesinde sevmeniz ve O'nu tüm kalbinizle, tüm aklınızla ve tüm gücünüzle (ruhunuzun her zerresiyle) sevmeniz gerektiğidir. (Markos 12:30) ve YALNIZCA O'na hizmet edin (Matta 4:10).

4:22 Adem binlerce yıldır devam eden bir geleneği başlattı: - Önce kadını sevmek, sonra Allah'ı (iyilik) sevmek , böylece ilk ve en önemli emri ihlal etmiş oldu. Bu diğerlerini asılı bırakır.

4:23 Bu durum dünyada birçok soruna neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. ve Tanrı, kadınların adamları gönül yarasıyla (ve daha fazlasıyla) cezalandırmaya devam etmesine izin verecektir. Bu, adam Tanrı'yı (saf sevgiyi) ilk sıraya, kadını (cinsiyeti) ikinci sıraya koymayı öğrenene kadar veya zamanı bitene kadar: hangisi önce gelirse.

4:24 Adamlar kadının iradesini değil (ki bu çoğu zaman aslında Şeytan'ın iradesidir) Tanrı'nın İradesini YAPMAYI öğrenmelidir. Şeytan, kadınların bedeninde kilitli olan ruhları manipüle ederek, adamların bedeninde kilitli olan ruhları yeryüzüne çeker ve onları burada (hapishanede) tutar. Eğer insan bu konuda başarısız olursa, dünya geriye doğru hızlanmaya devam edecektir (Amos 4:1 ve İşaya 3:12-24).

4:25 Kadınlar, seks uğruna adamları kendileri için kötülük yapmaya ikna ederler; Bu, sevdiklerinizi, eşlerinizi ve ailelerinizi aldatmak veya onlardan ayrılmak anlamına gelebilir. Bunun sonucunda cinayetler, hırsızlıklar ve kavgalar yaşanıyor. Veya kadınlara dünyevi şeyler satın almak için ölesiye çalışıyorlar. Oscar Wilde'ın "Dorian Gray'in Portresi" adlı eserinden alıntı yapacak olursak; Dorian'ın arkadaşlarından birinin kadınlara atıfta bulunarak ifade ettiği gibi: "Onlarda var. Bunu istediğimizi anlıyorlar. ve bu arada insanlar milyonlar kazanıyor. (Vahiyler. 18:3-20).

4:26 İnsan bu kötü şeyleri yapmak yerine İsa gibi olmayı öğrenmeli ve Tanrı'nın İradesini yerine getirmelidir. Nerede ve ne zaman bulursa bulsun kötülüğe karşı savaşarak Tanrı için çalışmalıdır. tüm insanlığa fayda sağlayacak ve aynı zamanda diğerlerinin de izleyebileceği iyi bir örnek oluşturacaktır. özellikle de çocukları (Mat. 10:37-38)(Sure 9:23-24).

4:27 Kadının görevi çocuklara ve kocasına bakmak, onları beslemek, elbiselerini ve evini temizlemek ve onları temiz tutmaktır. Ayrıca kocasına manevi destek vererek onun doğru yolda olmasını sağlar ve böylece ebedi evine dönme hakkını kazanır. Bunu yaptığı takdirde mükemmel bir hanımefendi, eş ve anne olma yolunda ilerleyecek ve sonunda adam olma hakkını elde edecektir. "Her büyük erkeğin arkasında nispeten iyi bir kadın vardır."

4:28 Adam, EMİRLERİ ihlal etmemeyi öğrenmeli ve ardından kadını EMİRLERİ ihlal etmemeye ikna etmek için ruhsal sevgi konusundaki daha iyi anlayışının yanı sıra, hem zihinsel hem de fiziksel güç üstünlüğünü NAZİK bir şekilde kullanmalıdır. Aksi halde dünya geriye gitmeye devam edecek. Tanrı'nın tüm kötü ruhları yok etmekten başka seçeneği kalmayınca kadar.

4:29 İyi olduğunuzu düşünerek kendinizi kandırma. Bu sen değilsin! (İŞAYA 64:6-7). Eğer iyi olsaydın burada ol-mazdın; çoktan eve gitmiş olurdun. Allah iyi insanları hapiste tutmaz.

4:30 İnsanın, saf sevgiye (Tanrı'ya) tapınmayı öğreninceye kadar yapması gerekeni yapması imkansızdır. seks yerine (şeytanın silahlarından biri) ve ikisi arasındaki farkı bilmek.

4:31 İsa sevgisini bir kadına değil dünyaya verdi; saf ve bencil olmayan manevi sevgi bencil hayvan sevgisine (duyguya) karşı; ve gönüllü olarak kendini hadım yaptı (mecazi olarak Matta 19:12, üçüncü tür), Tanrı ve dünya aşkına.

4:32 Yalnız kalmaya karar vermesinin bir diğer nedeni de kişisel ilişki içinde olduğu bir kadını sevmenin çıkar çatışması yaratacağı ve görevlerine engel olacağıydı. İyi bir asker HER ZA-MAN misyonunu ilk sıraya koyar, hatta kendi hayatından bile üstündür. "Bir erkeğin yapması gerekeni, bir erkeğin yapması gerekir.

4:33 Bir eş veya anne, kocasının veya oğlunun kendisine olan sevgisini, erkeğin yapması gerekeni yapmasını engellemek için bir koz olarak kullanabilir. kendi hayatını veya kadının bencil maddi rahatını ve mutluluğunu tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmasını engellemek.

4:34 İsa için de aynı şey geçerliydi ve aynıydı ve onun görevi o kadar zordu ki, bir kadının çarmıha gerilmesinin önüne geçmesine izin veremezdi.

4:35 Üstelik bu hiçbir kadın için adil olmazdı. İsa'nın yalnız kalmayı seçmesinin nedeni budur; Onu seven bir başkasını incitmek yerine, yalnız kalarak kendine zarar vermeyi seçerek tam bir fedakarlık (kendini çarmıha germe) gösterdi. Bu nedenle İsa kendisini mümkün olduğunca ailesinin kadın üyelerinden ayırdı.

4:36 Tanrı, işlerini yapmak ve O'nun elçileri (Peygamberler) olmak için her zaman adamları kullanmıştır. İsa'nın öğrencileri adamdı. Tanrı kadını değil erkeği kendi suretinde yarattı. Neden?

4:37 Şeytan, Havva'nın, erkeğin kadına olan sevgisini erkeğe karşı kullanarak erkeği doğru yapmamaya ikna etmeye çalışarak Tanrı'nın planlarını durdur-maya çalışmasından başlayarak işini yapmak için her zaman kadını kullanmıştır (1.Timoteos 2:14).

4:38 Başlangıçtan beri, Tanrı erkeğe kadınların erkeklerle eşit OLMADIĞINI ve ASLA eşit olamayacağını söylemiştir (Yaratılış 3:16-17) ve Tanrı o günden bu yana insana birçok kez hatırlatmıştır (1 Korintliler 11:1-16)(Sure 2:228 ve 4:34).

4:39 Bu yüzden adam binlerce yıl boyunca kadını kontrol altında ve doğru yerde tutmuştur (Eyüp 2:9-10).

4:40 İlk çok basit testi geçemeyen Adem ve Havva, Cennet Bahçesi'nden güvenliğinden kovuldular.

4:41 Eğer şeytana değil de Allah'a itaat edip imtihanı geçselerdi günümüz dünyasında hiçbir sorun yaşanmazdı. Kötülüğün bilgisi olmasaydı nükleer silahlar olmazdı; kirlilik; veya açlık; vesaire.; vesaire.

4:42 Kadın sadece kendi sınavında başarısız olduğu için değil, Adem'in başarısız olmasına sebep olduğu için de cezalandırıldı. Bu onun cezasıydı; Doğum sırasında çok acı çekmek zorunda kaldı çünkü Adem'i (ERKEK) Tanrı'ya itaatsizlik etmeye ikna etmek için cinselliğini kullanmıştı ve Havva (KADIN) da bunu gün boyu yapmıştı; Her gün; her yer; herkese; o zamandan beri.

4:43 Seks, doğuma ve büyük acıya yol açar; bu da, kadınlara seks yerine aşkı, yani şeytan yerine Tanrı'yı aramayı öğretmek için seks için caydırıcı olmalıdır.

4:44 Aden Bahçesi'nden kovulduktan sonra; Şeytan kadınları kullanmaya devam etti; Dünya tarihi boyunca başarıyla yapmaya devam ettiği gibi; Sorun yaratmak veya mevcut sorunları ağırlaştırmak.

4:45 Nüfus giderek arttı ve yeni bedenleri kullanmak için Astral Ovası'ndan daha fazla ruh gönderildi ve insanlar Tanrı'yı dinlemek yerine Şeytan'ı dinledikleri için dünya giderek daha kötü hale geldi.

4:46 Sonunda durum ÇOK kötüye gitti ve Tanrı herkesi doğru yola koymak için ne yapılması gerektiğine karar vermek zorunda kaldı.

Dünya tarihinde hiç kimse Adem ile Havva'nın Tanrı yerine Şeytan'ı (ağzından sadece zehir ve yalanlar çıkan Yılan) dinleyip inandıktan sonra neden inandıklarını anlayamamıştır. Çıplak olduklarına inandılar ve sonra kendilerini Tanrı'dan gizlediler. Bu yüzden size bunu açıklayacağım. Açıklamamdan da görebileceğiniz gibi gerçekten çok basit.

Ancak Adem ve Havva Tanrı'yı dinledikleri zaman, kendilerinin gerçekten Işıktan Ruhsal Varlıklar olduklarını ve enkarne oldukları insan bedenlerinin içinde kilitli olduklarını ve onlar tarafından giydirildiklerini BİLDİLER. Bu nedenle çıplak değillerdi çünkü onlar insan eti giymiş Ruhsal Varlıklardı. Şeytan'ın kendilerinin SADECE insan eti olduklarına dair ilk yalanını dinledikten sonra (Şeytan'ın o zamandan beri insanlara bu yalana olan inançlarını güçlendirmek ve bunu yanlış yaptıkları her şey için bir bahane olarak kullanmak için birbirlerine söylediği bir yalan) - "Eh, sonuçta biz sadece insanız"; Daha sonra ölümlü ve çıplak hale geldiler.

Çıplak olmalarının nedeni, insan bedeni içindeki Ruh Varlıkları olmak ve insan bedeni giymek yerine, birdenbire Ruh Varlıkları dışında insan haline gelmeleri ve hiçbir şey giymemeleri ve dolayısıyla çıplak olmalarıydı (çıplaklıklarının bilincine vardılar).

"Çünkü insan yüreğinde nasıl düşünürse öyledir" (Süleyman'ın Özdeyişleri 23:7). Tanrı onlara, Kötülüğü Bilme Ağacı'ndan yerlerse öleceklerini söylemişti ve her şeyin Tanrı tarafından karşılıksız olarak sağlanması yerine Bahçe'den kovuldular ve geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kaldılar. Sonra Tanrı, insanı (Bahçeden) ayırmak ve YALNIZCA bir insan olduğu yalanına inandığı sürece onun Bahçeye tekrar girmesini engellemek için Cennetin Doğusuna alevli bir kılıç yerleştirdi.

İsa'nın bedeninde enkarne olan Mesih, İkinci Adem olarak anılır ve o, insanlara sadece insan olmadıklarını, aynı zamanda Ruhsal Varlıklar olarak yeniden doğmaları gerektiğini ve onun örneğini takip etmeleri gerektiğini, aksi takdirde ASLA göremeyeceklerini öğreterek Düşüşü tersine çevirmeye geldi. veya Tanrı'nın Krallığına girin.

Kutsal Yazıların TÜMÜNDEKİ EN önemli sözler İsa tarafından söylenmiştir; Yuhanna İncili'nin 3:1-13. bölümlerinde İsa'nın Nikodim'e Ruhsal Varlığınız olarak yeniden doğmanız ve sonra kendinizi küçük bir çocuk gibi yapmanız GEREKTİĞİNİ açıkladığı bölüm 3:1-13'te kaydedilmiştir. yoksa Tanrı'nın Krallığını göremeyecek ve giremeyeceksiniz. Kutsal Yazılar insanlar için değil, Ruhsal Varlıklar için yazılmıştır. Bu şeyler bir insan tarafından ruhsal olarak anlaşılabilir çünkü onların görece ruhsal gözleri veya Kutsal Yazıların mesajını duyup anlayacak kulakları yoktur. Yalnızca uyanmış ve yeniden doğmuş bir Ruh Varlığı, Kutsal Yazılardaki mesajı görebilecek ve duyabilecek göz-lere ve kulaklara sahiptir. Havva, Şeytan'ın SADECE insan olduğu yalanına tamamen inandı ve elmayı yuttu, ancak Adem kendisi de buna tam olarak inanmadığı için elma boğazına takıldı. Bu nedenle adamlarla Adem Elması bulunurken kadınlarda yoktur.

Çoğu erkek hayatlarının bir noktasında (veya daha sık) şu soruyu sorar: "Burada ne işim var?". Kadınlar bunu sadece insan oldukları yalanına inandıkları ve burada doğup burada öleceklerini bildikleri için yapmıyorlar. Ayrıca çocuk doğurdukları için yaşamı Tanrı'nın değil kendilerinin yarattığına inanıyorlar. Ancak adamlar tüm elmaları/yalanları yutmadılar ve "Benim burada ne işim var?" diye soruyorlar. Bu soruyu soran, insanın içinde enkarne olan Ruh-Varlıktır, bu soruyu onun insan tarafı sormuyor çünkü burada doğduğunu ve burada öleceğini biliyor.

Adem'in oğulları Kabil ve Habil'in basit hikayesi de hiçbir zaman anlaşılmamış gibi görünüyor. Tanrı, ebeveynleri itaatsizlik ettikten sonra Kabil ve Habil'e, onlardan kabul edeceği TEK teklifin KUZU olacağını söyledi. (Tanrı Kuzusu Mesih'in çarmıha gerilmesinin habercisidir; burada "İsa kendini çarmıha gerer") Habil, Tanrı'ya itaat etti ve TAMAMEN kendisine söylendiği gibi bir kuzu getirdi ve KABUL edildi. Kabil, tıpkı ebeveynleri gibi, Tanrı'ya itaatsizlik etti ve dünyanın meyvesini getirdi ve REDDEDİLMİŞTİ.

Başka bir deyişle, Tanrı'ya TAM OLARAK O'nun size söylediği şekilde yaklaşmadığınız sürece (Ben yolum, benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelmez - Tanrı Kuzusu - Yuhanna 14:6) ve anne babanızın ve kardeşlerinizin yaptığı gibi DEĞİL, REDDEDİLECEKSİNİZ. İnsanlar Tanrı'ya giden birçok yol olduğunu söylerken ve binlerce farklı dini doktrin var, HEPSİ kendi yolunun doğru ve tek yol olduğunu iddia ediyor. Ama onlardan binlerce var. Tanrı yalnızca TEK bir yol olduğunu (Yuhanna 14:6) ve onu bulanların çok az olduğunu söylüyor (Mat. 7:14).

İsa size Vahiy 12:9'da Şeytan'ın tüm dünyayı (HEPİNİZİ) aldattığını, çünkü HEPİNİZ Kabil'in yaptığı gibi Tanrı'ya KENDİ yönteminizle yaklaşmaya çalıştığınızı ve REDDEDİLDİĞİNİZİ söylemiştir ("Benden uzaklaşın, siz kötülük yapanlar - seni tanımıyorum" - Matta 7:23 ve 25:11, 12, 41; "Neden bana Rab diyorsunuz ve söylediklerimi yapmıyorsunuz?" 25:11 ve Luka 6:46 ve 13:25).

Tanrı'ya giden birçok yol olduğunu söyleyenlerin (ve/veya kendi yollarının doğru yol olduğunu söyleyenlerin) HEPSİ Tanrı'ya YALANCI diyor (Va. 12:9 ve Matta 7:15), yani ne olacağını biliyorsunuz. (İyiye [gerçeğe] kötü [yalan] ve kötüye iyi diyenlerin vay haline)- "Ateş" diyenlerin (Yeşaya 5:20)(Matta 25:41). Tanrı, Habil ve Kabil'e TEK yolu söylemiştir ve eğer bunu, Tanrı'nın size söylediği gibi, tam ve eksiksiz olarak yapmazsanız, bilge, itaatsiz Kabil gibi reddedileceksiniz. Habil kuzusunu alçakgönüllü, sevgi dolu bir güven ve itaatle getirdi.

Kabil, Habil'den daha fazlasını getirmesine rağmen, en iyisini bildiğini ve istediğini yapabileceğini düşünerek kibirli bir itaatsizlik içinde reddedildi. Onların da sizin gibi mahkum olduklarını ve itaatsizlik nedeniyle Cennet Bahçesi'nden kovulduklarını ve size söyleneni TAM OLARAK yapmazsanız ve iyi olmayı öğrenmezseniz, İDAM EDİLECEĞİNİZİ unutmayın.

İbranice'de Habil kelimesi "YAŞAM nefesi", Kabil kelimesi ise "mallar" anlamına gelir.

Kabil Habil'i öldürdü. "Mallar" "HAYATIN nefesini" öldürdü. İsa şöyle dedi (Matta 6:24): "Tanrı'ya ve dünyanın yollarına, yani paraya, materyalizme ve mülkiyete hizmet edemez-siniz. Çünkü birini seversen diğerinden nefret edersin." Yani materyalizm ve bencillik iyiliği ve maneviyatı (HAYATI) yok eder ve manevi ölümü getirir "Ateş".

---

İnsan toplumu ASLA işleyemez çünkü insanın bencilliğine dayanmaktadır (bölünmüş bir krallık veya hane asla hayatta kalmaz – Demokrasi, Politika, Parlamento, aileler ve toplum – Matta 12:25). Eğer 100 kişi varsa ve siz de onlardan biriyseniz ve her biri kendi "benliğinin" peşindeyse, güçlünün zayıfı avladığı şiddet ve savaştan başka bir şey olamaz; Zenginler fakirlere aynısını yapıyor, akıllılar da o kadar akıllı olmayanlara aynısını yapıyor.

Ancak aynı 100 kişiye sahipseniz ve siz de onlardan biriyseniz ve HER BİRİ diğerlerini birinci sıraya koyar ve kendi "Benliğini" ikinci sıraya koyarsa, siz de dahil olmak üzere her kişi 99 kez kazanır. YALNIZCA HERKES bunu yaparsa işe yarayacaktır, aksi takdirde yapmayan kişi diğerlerinden her şeyi çalacaktır (tanıdık geliyor mu?). Bir çürük elma bütün fıçıyı mahveder. Bu henüz insan tarafından HİÇBİR ZAMAN gerçekleştirilmedi ve Dünya'da HİÇBİR ZAMAN barış olmadı.

## BÖLÜM 5

**Yeni bir başlangıç.  
Nuh'un seçilmesi (Yaratılış, Bölüm 6:9).**

- 5:1 İnsanlar Tanrı yerine Şeytan'ı dinledikleri için dünya o kadar kötüleşti ki reform okulu çalışmayı bıraktı ve kimse evine gidecek kadar iyi olmayı öğrenemedi. Aslında tıpkı bugün olduğu gibi insanlar giderek daha kötü olmayı öğreniyorlardı, bu yüzden Tanrı yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi.
- 5:2 Rab, Nuh'u bağışlamaya karar verdi; çünkü o, "dindar bir kişi" değil, onunla az önce konuşan bir "inanın"dı. Nuh, Tanrı'nın İradesini yerine getirmek için elinden geleni yaptı ve ailesine de aynısını yapmayı öğretti.
- 5:3 Bunlar tam olarak Rab'bin aradığı niteliklerdi ve bu niteliklere sahip olan tek kişi Nuh'tu.
- 5:4 Tanrı, Nuh aracılığıyla, eğer hemen yollarını düzeltmezlerse bir uyarı olarak herkesi büyük bir tufanla tehdit etti.
- 5:5 O dönemde insanları kontrol altında tutan şeytan, onlara Nuh'un deli olduğunu, Tanrı'nın olmadığını, hayvani ve dünyevi zevklerden yararlanmaya devam etmelerini söylemiştir.
- 5:6 Tanrı insanlara Nuh'a inanmalarını söyledi ama onlar her zamanki O'nu görmezden gelme alışkanlıklarını sürdürdüler. Tıpkı bugün Tanrı'yı görmezden geldikleri gibi (Mat. 24:37-39).
- 5:7 Böylece, Tanrı'nın elçilerine (Peygamberlere) gülme ve sırf kötü çoğunluk ile aynı çizgide olmadıkları için onların deli olduklarını düşünme şeklindeki bin yıllık gelenek başladı.
- 5:8 Nuh, Tanrı'nın onu kurtardığı ve suçluların çılgın çoğunluğunun (insan kanunu değil, Tanrı'nın kanunu) TÜMÜNÜ (her birini) yok ettiği GERÇEK ile doğrulanan tek gerçek akli başında kişiydi.
- 5:9 Burada Cehennem'deki çoğunluk çoğu zaman aslında neredeyse her zaman yanılıyor. Çoğunluğu dinlemeyin, onlar SİZİN ruhunuzdan sorumlu değiller - SİZSİN! (Sure 6:164).
- 5:10 Eğer Nuh "kalabalıktan biri" olsaydı ve kötü çoğunluğun sözünü dinleseydi, onların yaptığını ve onu yapmaya ikna etmeye çalıştıklarını yapsaydı, o da ölürdü.
- 5:11 Kalabalığın arasından sıyrılın; Tanrı'nın İradesini Yapın, O'nun EMİRLERİNİ yerine getirin ve Nuh gibi HAYATTA KALIN. Çoğunluğun sizi ONLARLA BİRLİKTE "Ateş" sürüklemesine izin vermeyin.
- 5:12 Nuh, Tanrı'nın emirlerini yerine getirdi ve gemisini (teknesini) inşa ederken, kontrolden çıkıp kendi yok oluşlarına doğru koşan tüm kötü insanlar tarafından alay konusu oldu. Kendisini ciddiye almaları için onlara yalvarmaya devam etti ama onlar onunla dalga geçmeye devam ettiler.
- 5:13 Tanrı, her iyi baba gibi, cezanın gerekli olmayacağını umarak insanları CEZALAMADAN önce HER ZAMAN uyarmıştır. çünkü bu onlardan çok O'nu incitecektir (Hoşea 6:5-6).
- 5:14 Nuh, Tanrı'nın emirlerini yerine getirmeye devam etti ve gemiye her hayvandan (adam ve dişi) ikişer adet ve ayrıca kendi ailesini yükledi.
- 5:15 Su yükselmeye devam ettikçe insanlar gülmeyi bıraktılar ama zaten çok fazla zaman geçmişti. Çaresizce ağaçlara, dağlara tırmandılar ama zaten uyarılmışlardı ve şimdi sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar, ve dağlar bile sular altında kalmıştı.
- 5:16 Rab, büyük sevgisini ve şefkatini bir kez daha göstererek, ruhları değil, insan hayvanlarını yok etmeye karar verdi. Bunu yeni bir okul inşa etmek ve hepsine bir şans daha vermek için yaptı.
- 5:17 Bunu yapmanın en etkili yöntemi, suyun tüm hayvanları boğması ve tüm ruhların Astral Ovası'nda tekrar gözaltına alınmasıydı.
- 5:18 Daha sonra köpekbalıkları ve balıklar, sular nihayet çekilip her şeyi temiz ve yeniden başlamak üzere bırakana kadar pisliği temizleyebilirdi.
- 5:19 Tanrı, ruhları yok edeceği için "Ateş"i kullanmadı ve binlerce Dünya yılı ve yüzlerce insan ömrü ve şansından sonra iyi olmayı öğrenememiş olanların hem bedenlerini hem de ruhlarını yok etmek için "Ateş"i Kıyamete ayırdı. . . (Luka 20:38 ve Yuhanna 9:2)(Sure 2:154).

5:20 Rab, bitkilere ve insan olmayan hayvanlara verilen zararı görünce üzöldü çünkü hayvanlar kötü deęil, onlar sadece hayvan ve doęal hayvani içęüdülerini takip etmekten daha iyisini bilmiyorlar.

5:21 Bu nedenle Tanrı bunu bir daha yapmamaya karar verdi. "Gökkuşadı", Tanrı'nın bunu bir daha asla yap-mayacağıının garantisidir.

5:22 Nuh ve ailesi yavaş yavaş çoęaldı ve ruhtar, yeni bedenleri kullanmak ve çocukluktan itibaren Tanrı ile konuşmayı ve iyi olmayı öğrenmek için Astral Ovası'ndan teker teker geri gönderildi. Bunu çocuklarına, torunlarına aktaracaklardı ve bu süreç geleceęe de taşınacaktı.

5:23 Ne yazık ki şeytan sizi bir kez daha sahte tanrılar yaratarak ve erkeęin seks arzusunu kullanarak kandırdı; bu da otomatik olarak kadınlara adamlar üzerinde adamları kendileri (ve kendisi) için kötölük yapmaya ikna etme gücü verir.

5:24 Nesiller boyunca dünya giderek daha kötü hale geldi.

## BÖLÜM 6

**İbrahim, Lut, Sodom ve Gomor.**

6:1 Nuh'un torunları, şeytanın yalanlarını dinleyerek ve onlara aldanarak kendilerini cennetten çıkaran eski tuzağa bir kez daha düştüler ve giderek daha da kötüleştiler.

6:2 Sonunda Tanrı, İbrahim'i özel eğitim için seçti çünkü o, Tanrı'yı seviyordu, her zaman O'nun İradesini yerine getirmeye çalışıyordu ve milletin putperestliğinden ve kötü yaşam tarzından bıkmıştı (Yaratılış 12:1) (Sure 43:26).

6:3 Tanrı, İbrahim'e halkını terk etmesini söyledi ve o da öyle yaptı; Kendi milliyetinden ve kavminin putperestlik ve hurafelerinden vazgeçerek evlat edinilmiş bir "Allah çocuğu" ve gerçek bir mümin oldu. Tanrı ile yaşamak, Tanrı'nın İradesini yerine getirmek ve iyi olmayı öğrenmek için kendisini TAMAMEN onlardan ayırdı.

6:4 Babası ölen Lût, İbrahim'in yeğenydi ve aynı zamanda mümindir ve İbrahim'le birlikte gitmişti. Ur'dan ailelerini, hayvanlarını ve eşyalarını alıp, Tufan'ın Nuh için simgesel olduğu gibi, kendileri için de simgesel olan Büyük Fırat Nehri'ni geçtiler (Yeşu 24).

6:5 Bir süre Beytel ile Hai arasında yaşadıkdan sonra Lût ve İbrahim'in sığırcı çobanları, her iki sürünün de otlaması için yeterli yer olmadığı için kavga etmeye başladılar.

6:6 İbrahim ve Lut, birbirleriyle kavgaya sürüklenmemek için ayrılmaya karar verdiler; çünkü Tanrı'ya olan saygı ve sevgilerinde kardeş olmaları ve İbrahim'in bedeninin Lut'un bedeninin am-cası olması nedeniyle birbirlerine büyük saygı ve sevgileri vardı.

6:7 Lut, Sodom ve Gomorra şehirlerinin kurulduğu ovalara gitti ve İbrahim Kenan'a gitti.

6:8 Tanrı daha sonra İbrahim'e kendisi ve ailesiyle bir anlaşma (Antlaşma/sözleşme) yapacağını ve bu anlaşmanın bir göstergesi olarak evindeki tüm erkeklerin sekiz günlükken sünnet edilmesi gerektiğini (kanla imzalanmış ve etin kurban edilmesini simgelemektedir) söylemiştir.

6:9 Tanrı bunu yaptı çünkü dünya yeniden kötü hale geldi ve İbrahim'in evi zinanın kölesi olan sap-kın ve ahlaksız insanlarla çevriliydi ve bu yüzden Tanrı onların ayartılmaya direnmelerine yardım etmeye karar verdi.

6:10 Sünnet, cinsel organları daha az hassas hale getirerek cinsel dürtüyü azaltmaya çalışarak, onları daha büyük bir manevi sevgi anlayışına doğru iterek bunu başarmaya yardımcı olacaktır.

6:11 Sünnetin kendisi çok önemli değildir; Önemli olan inanç ve sevgidir (Galatyalılar 5:6). Ancak dünyanın bu bölgesinde iklim daha sıcak olduğundan ve su kıt olduğundan daha hijyenik olurdu.

6:12 Sodom ve Gomorra şehirleri tamamen kontrolden çıkmıştı, bu yüzden Tanrı onların ruhlarını ve hepsini tamamen yok etmeye karar verdi.

6:13 Adından da anlaşılacağı gibi Sodom, iğrenç sodomi suçunu işleyen sodomilerle (eşcinseller) doluydu ve Gomora, sapkınlık ve rastgele cinsel ilişkiyle doluydu (Yaratılış 19:1-29)(Sure 7:80-81 ve 15:61-77).

6:14 Lut, Sodom'un eteklerinde yaşıyordu ama o bir sodomit / eşcinsel değildi, bu yüzden Rab, onu ve ailesini kurtarmak için yakışıklı genç adamlar görünümünde iki melek gönderdi.

6:15 Melekler gelip Lût'la telepati yoluyla iletişim kurmuşlar ve Lût onların sodomitler (eşcinseller) tarafından rahatsız edilmelerini istemeyerek onları aceleyle evine götürmüştür. Melekler bütün gece sokakta kalacaklarını söylediler. Onlar melek oldukları için uykuya ihtiyaçları yoktu ve sodomitlerin ONLARA zarar veremeyeceğini biliyorlardı. Ancak Lut, meleklerin içeride kalması konusunda ısrar etti ve onlar da onun nazik misafirperverliğini kabul ettiler.

6:16 Eşcinseller melekleri görünce Lut'un evine gelerek evi kuşattılar ve Lut'tan, eşcinsellerin onlara zorla tecavüz edebilmeleri için yakışıklı gençleri dışarı çıkarmasını talep ettiler.

6:17 Lut, misafirlerinin önünde kendisini utandırmamaları ve küçük düşürmemeleri için eşcinsellere gidip onların yerine kadınları almaları için yalvardı. Melekleri eşcinsellerden/sodomitlerden korumak için kapıyı arkasından kapattı.

ARMAGEDDON SURVIVAL-KIT CD'si <http://JAHTruth.net/ask> adresinden temin edilebilir

6:18 Eşcinseller Lut'a kızdılar çünkü o "onlardan biri" değildi, yerli de değildi ve Lut'a yabancılardan (meleklerden) daha kötüsünü yapmakla tehdit ettiler. Bunu duyan melekler Lut'u içeri sürüklediler ve garipleri kör ettiler, böylece onlar da kaybolup gittiler ve Lut'un evinin kapısını bulamadılar.

6:19 Sabahleyin iki melek Lut'u, karısını ve iki kızını evden çıkarıp onlara, Sodom ve Gomorra'yı yok edeceklerini ve arkalarına bakmamalarını söyledi.

6:20 Melekler daha sonra iki şehri korkunç bir patlamayla ("Ateş") yok ettiler, onları TAMAMEN ve KESİNLİKLE yok ettiler ki, hiçbir iz bulunamadı. Gerçi bugün nerede oldukları kabaca biliniyor (Yaratılış 19:24)(Sure 15:76-77). Patlama herhangi bir ham nükleer silahtan çok daha etkiliydi ve sadece şehirleri ve içlerindeki her şeyi değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin bedenlerini ve ruhlarını da yok etti.

6:21 Lut'un karısı geriye baktı ve gözler ruhun penceresi olduğundan (Luka 11:34), gözlerinden giren "Ateş" patlaması onun ruhunu yok etti ve onu bir tuz sütununa dönüştürdü.

6:22 O zamandan bu yana binlerce yıl boyunca sodomi/eşcinsellik her zaman YASADIŞI olmuştur (Tesniye 23:17) ve ölümle cezalandırılır (Levililer 20:13). Bu, sadece yasallaştırma değil, aynı zamanda zorlayıcı olmasa bile kabul edilebilir kılma cüretinde bulunulan son nesle kadar ahlak dışı olarak görülüyordu ve şimdi adam olmak da hızla suç haline geliyor.

6:23 Binlerce yıldır adam olmak için bu kadar uğraştıktan sonra sonunda adam olmanın çok daha zor olduğunu fark etmeleri çok üzücü. Daha sonra geri dönmeye (eşcinselleşerek kadın olmaya) çalışırlar ve kadınlar tarafından kolaylıkla kabul edilir ve hoş karşılanırlar.

6:24 Eşcinsel, erkek olmanın çok zor olduğuna karar veren ve erkek bedeninde kadın olmayı denemeye karar veren nispeten yeni bir erkektir. Hatta bazıları kendilerini "gönüllü olarak" (Tesniye 23:1) ameliyatla hadım etme noktasına kadar varırlar ve buna göre cezalandırılırlar.

6:25 Geri dönemezsin. Hepiniz İDAM CEZASI'nın gölgesi altındasınız. Tek kaçışınız ilerlemektir (Yuhanna 3:18).

6:26 Sodom'daki queerleri/sodomitleri/eşcinselleri yok etmek kolaydı çünkü hepsi tek bir yerde toplanmıştı ve Tanrı Lut'u ve ailesini kolayca onlardan ayırabilir ve daha sonra hiçbir masum insana zarar vermeden Sodom'u yok edebilirdi. Bugün o kadar yaygın ve "normal" toplumla iç içe geçmiş durumda ki, Tanrı masum (?) insanlara zarar vermeden suçlu eşcinselleri eskisi gibi yok edemez, bu yüzden AIDS'i gönderdi (Levililer 20:13)(Romalılar 1:27).

6:27 Gözlerinizi açın, işaretleri görün ve çok geç olmadan arkanıza dönün.

6:28 Ne yazık ki AIDS diğer inanmayanlara da saldırdı ve yeterince masum (?) insana saldırdığında, belki de adam eşcinselliği/sodomiye yeniden yasa dışı hale getirecek ve kendi yasa dışı yasalarına göre değil, Tanrı'nın Yasalarına göre yaşayacak.

6:29 Gomorra, rastgele cinsel ilişki sapkınlığı ve cinsel teşhircilik nedeniyle ve aşk yerine cinsel değerler tarafından kontrol edildiği için yok edildi..

6:30 İnsanların seks ile aşk arasındaki farkı bilmemesi çok üzücü. Bir milyon ton seks asla bir ons (veya gram) sevgiye eşit olamaz. Ne yazık ki milyonlarca insan hayatını aşkı arayarak geçiriyor ve aradaki farkı bilmedikleri için safça aşkı sekste bulduklarını sanıyorlar. Aradıkları manevi tatmini elde edemeyince daha çok çabalarlar ve eğer yeterince seks yaparlarsa bunun kendilerine manevi (gerçek) tatmin getireceğini düşünme yanılgısına düşerler ama bu gerçekleşmez. Bu bir kısır döngü!

3 çeşit seks vardır:

1. SEKS — Saf HAYVAN şehveti.
2. Duyguyla seks.
3. AŞK.

İlk ikisinin birleşimi hiçbir zaman üçüncüye eşit olmayacaktır.

6:31 Yanlış yerlere bakan biri aşkı bulmayı nasıl bekleyebilir? Yukarıya bak, değil aşağı. Daima aşağıya bakarken, üstünüzde olanı görmeyi nasıl bekleyebilirsiniz? Aşk manevidir ve seks hayvanidir. Nefs hayvanı kontrol ettiğinde; bunu başkasının yararına kullanır gerçek aşk ve al-mak yerine vermek; sevişme eylemi "Cennete" en yakın şey haline gelir Yeryüzünde".



6:32 Her ikisi de hayvansal bedenleri üzerinde kontrole sahip olan ve tamamen özverili olan iki ruhun sevgisi; partnerine yalnızca zevk ve sevgi vermek isteyen; karşılığında hiçbir şey istememek; Hem bedenleri hem de ruhları birleştirmek (mümkün olduğunca insanın sınırları dahilinde), Dünya üzerinde ve "bu dünyanın dışında" mümkün olan en cennetsel deneyimdir.

6:33 Gomorrah, Sodom'la aynı zamanda, insanın kavrayışının ötesinde olan ve nükleer dahil aptal, kaba, insan silahlarına hiç benzemeyen son derece gelişmiş bir silahla yok edildi. Dünyanın silahları kabadır, çocuk oyuncaklarıdır, "Boom!" Sesi çıkarır ve insanları ve hayvanları öldürebilir.

6:34 Bir gezegeni yok etme yeteneği (nükleer silahlar), "Kuvvetlerin" Gücü ve Güçleri ile karşılaştırıldığında önemsizdir.

6:35 Tanrı'nın ham nükleer silahlara ihtiyacı yoktur. Eğer bunu düşünürse herkes ölecek. Sizce bir insanın bedeninin ne zaman öleceğine kim karar veriyor ve bunu gerçekleştiriyor? Tanrı'nın ham nükleer silahlara ihtiyacı yoktur. Eğer bunu düşünürse herkes ölecek. Sizce bir insanın bedeninin ne zaman öleceğine kim karar veriyor ve bunu gerçekleştiriyor?

6:36 Nükleer silahlardan korkmanıza gerek yok çünkü onlar GERÇEK siz olan ruhunuzu öldüremezler. Tanrıya %100 iman ettiğinizde hiçbir şeyden veya hiç kimseden korkmazsınız. "Bedeninizi öldürebileceklerden korkmayın; Yalnızca bedeninizi ve ruhunuzu (gerçek sizi) ATEŞTE öldürebilecek olanlardan korkun (Matta 10:28). O halde insanlardan, insan ölümünden veya şeytandan korkmayın; Kıyamet gününde değersiz sayılacağınızdan ve ruhunuzun Tanrı ve Kuzu (Prens Mikail/Mesih) tarafından "Ateş"te öldürüleceğinden korkun.

6:37 Tanrı seksi (sadece zinayı) yasaklayamaz çünkü bir erkeğin üremesi gerekir ve O, bir adam ve kadının bir olmasını ve çocukların doğabileceği istikrarlı bir sevgi dolu ilişki ve aile birimi oluşturmalarında birbirlerine yardım etmelerini ister. Çocuklar daha sonra sevgi dolu ve uyumlu ortamlarda, hayata dengeli bir bakış açısıyla ve yetişkin yaşamlarını üzerine inşa edecekleri sağlam bir temelle büyüyebilirler. Çünkü onlara zaten hem sözlerinde hem de davranışlarında bu dünyanın değerlerinden (mammon) ziyade sevgi (Allah) değerleri anne babalarının örneğiyle öğretilmiştir. daha sonra dengeli bir zihniyetle dünyaya çıkıp çocuklarına kendi deneyimlerinden yola çıkarak eğitim verebilir ve süreci devam ettirebilirler.

6:38 Sapkınlığın ve ahlaksızlığın manevi değerlerden ziyade hayvani değerlerden daha da kötüsüne kadar her türlü soruna yol açacağını bilen Allah, Gomorra'yı yok etmiş ve onun yok oluşunun hikâyesini gelecek nesillere caydırıcı olarak bırakmıştır. Ayrıca dünyaya sadık olmayı ve Kanunlarına uymayı hatırlatacak bir miras bıraktı. İnsanları doğru yolda tutacak mirasın adı Gonorrhoea (Gomorrah).

6:39 Rasgele cinsel ilişki ve bel soğukluğu da yaygınlaştı ve Tanrı, insanları doğru ve dar yolda tutmaya çalışmak için giderek daha güçlü uyarılar gönderdi: - frengi; spesifik olmayan üretrit; Vietnam Gülü ve şimdi de HERPES.

Zührevi hastalıklar - Venüs tarafından gönderilir.

### GÖZLERİNİ AÇ!

**MAVİ**  
%100 KADIN = 1/2  
Mükemmel eş, bayan  
ve anne.



**PEMBE PINK**  
%100 ADAM = 1/2  
BEYEFENDİ,  
Mükemmel koca  
ve baba

### Mükemmel Olan.

Mükemmel Olan. Düşüncede, sözde ve eylemde GERÇEK ve ONUR.  
Ölüm (insan ölümü), ruhun şerefsizliğinden önce

6:40 Artık masum insanları incitmeden, ahlaksızları ve sapkınları yok edemez ve her halükarda artık kıyamet o kadar yakındır ki, zahmet etmesine gerek yoktur. HERPES, amaçlandığı gibi artık birçok insanı rastgele cinsel ilişkiden uzaklaştırıyor (ve AIDS daha da fazlasını yapıyor). Doktorlar ve eczacılar, insanların rastgele davranmaya devam etmelerine ve böylece Tanrı yerine Şeytan'a yardım etmelerine yardımcı olacak tedaviler bulmaya çalışacaklar.

6:41 Kutsal aşk tapınağına giden "Venüs" tümseği, yabancılar tarafından saygısızlık edilmemeli ve/veya kirletilmemelidir.

**BÖLÜM 7****Hız. İbrahim ve soyunun seçilmesi.**

7:1 Tanrı İbrahim'i dindar olmadığı ve o dönemde mevcut olan en doğru kişi olduğu için seçti. Seçimin kesinlikle milliyetle hiçbir ilgisi yoktu. İbrahim milletini reddetti, onları terk etti ve onlardan tamamen uzaklaştı (Yaratılış 12:1).

7:2 Tanrı, İbrahim'e büyük bir sorumluluk verecek kadar güvenmeden önce, İbrahim'in O'nu terk etmeyeceğinden emin olmalıydı. Bu nedenle Tanrı, İbrahim'i yolun her adımında test ederken yavaş yavaş öğretti ve sınavları geçtikçe ona daha fazla aydınlanma ve sorumluluk verdi.

7:3 100 yıl yaşadıktan ve çocuk sahibi olamadıktan sonra Tanrı, İbrahim'e ve karısına bir oğul verdi. Her zaman bir oğul ve mirasçı isteyen ve nihayet 100 yaşına geldiğinde Tanrı'nın ona mucizevi bir şekilde "mucizevi" bir oğul veren İbrahim için bunun ne anlama geldiğini dikkatle ve derinlemesine düşünmelisiniz (Yaratılış 21:5).

7:4 100 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki ve çocuk doğurma yaşını çoktan geçmiş olan karısı Sara, melek onlara Sara'nın bir erkek çocuk doğuracağını söylediğinde güldüler. Sara meleğe karşı çıktığı için azarlandı. Melek, "Rab için çok zor olan bir şey var mı?" diye sordu. (Rab'bin çocuk doğurma sürenizi geri getirebileceğine ve size bir erkek çocuk verebileceğine inanmıyor musunuz?). Böylece çocuğa İbranice "gülmek" anlamına gelen İshak adını verdiler.

7:5 Birkaç yıl sonra, İbrahim'in oğlu İshak'ı tanıma ve sevme zamanı bulduğunda, Tanrı İbrahim'e sondan bir önceki sınavı verdi çünkü İbrahim'in sevgisinden, O'na olan tam itaatinden ve bağlılığından emin olması gerekiyordu. SADECE İbrahim BU testi geçerse, Tanrı ona çok karanlık bir dünyaya aydınlanmayı getirme sorumluluğunu kişisel olarak verecek kadar ona güvenebilirdi. Bunun nedeni, eğer İbrahim "Kendini" motive etmiş olsaydı ve Tanrı'ya tam anlamıyla itaat etmemiş olsaydı, Tanrı'nın aydınlanmasını herkesin iyiliği için değil, kendi kişisel yararı için kullanmış olabilirdi (Matta 10:37-38)(Sure 9:23 -) 24).

7:6 Sınav, dünyadaki her şeyden çok sevdiği kendi "mucize" oğlu İshak'ı öldürmek/kurban etmektir. İbrahim'in 100 yıl boyunca beklediği oğlunu öldürmek zorunda kalmanın acısını ve yaşadıklarını düşünün. İbrahim kendi ve tek meşru oğlunu öldürmek üzereyken, Tanrı onu durdurdu ve bunun yalnızca Tanrı'yı ne kadar sevdiğini görmek için bir sınav olduğunu söyledi. İbrahim testi geçti ve kurban yapılmadı çünkü İbrahim'in düşüncelerini okuyan Rab, onun oğlunu gerçekten öldürüp kurban edeceğini biliyordu (Yaratılış 22:1, 13).

7:7 Tanrı'yı kandırmak imkansızdır çünkü O, herkesin günün her saniyesinde, hangi insan dilinde düşünürse düşünsün, düşündüğü her şeyi bilir.(Eyüp 42:2)(Sure 2:77).

7:8 Bu, Tanrı'nın her zamanki deneme yöntemidir. Herkesin imanını (güvenini) son saniyeye kadar sınar ve sonunda iman kuvvetli ise herhangi bir ceza verilmez veya tehlike ortadan kaldırılır. İnançlarını kaybederlerse tehlikeye yenik düşerler; Hangisi geçerliyse.

7:9 Bu istisnai testi geçtikten sonra İbrahim, Tanrı'nın güvenine layık olduğunu ve kendi soyunu evlat edinerek "Tanrı'nın çocukları" olmayı öğretmeye çalışmanın sorumluluğunu taşıdığını kanıtlamıştı.

7:10 Hatta Tanrı özel bir ödül olarak İbrahim'e cennetin nerede olduğunu telepatik olarak söylemişti ancak İbrahim onunla konuşulduğunu anlamamıştı ve onun bunu hayal ettiğini ve sadece kendi kendine düşündüğünü düşünmüştü.

7:11 İbrahim bir gece gökyüzüne bakarken Sabah Yıldızı'nı gördü ve kendi kendine (Allah aslında ona şöyle dedi): "Bu benim Rabbimdir" dedi. (Sure 6:76).

7:12 Daha sonra şeytan ona saldırdı, zihinsel olarak ona Ay'ı gösterip, telepatik olarak "Bu benim Rabbim" diyerek kafasını karıştırdı, sonra gerçekten kafasını karıştırmak için şeytan ona Güneş'i ve diğer şeyleri göstererek "Bu benim Rabbim" dedi; Ta ki İbrahim ne düşüneceğini bilemeyene ve Tanrı'dan aldığı ödülü kaybedene kadar.

7:13 Birkaç nesil sonra, İbrahim'in soyundan gelen bir anne, bencillik açısından test edildi ve bencil olmayan ve dolayısıyla gerçek manevi sevgi göstererek oğlunun ölümünü riske atmaktansa oğlundan vazgeçmenin daha iyi olduğuna karar verdi (Süleyman'ın iki kadın için yaptığı test gibi - 1. Krallar 3:16, 28). Testi geçti ve oğluna nasıl özverili olunacağını öğretmeye layık görüldü. Allah daha sonra oğlunu geri aldı ve yaşattı: İshak gibi (İbrahim'in imtihanı).

7:14 Bu kadın Musa'nın annesiydi ve Musa sadece yaşamakla kalmadı, aynı zamanda büyük ama alçakgönüllü bir adam oldu. Bedenen ve Tanrı'ya olan inancıyla güçlü bir şekilde büyüdü.

7:15 Musa, doğrudan Tanrı ile konuşan ve Tanrı'nın İradesini yerine getirmeye çalışan, dindar olmayan büyük bir adamdı. O, çocuksu imana sahip başka bir "Tanrı'nın çocuğuydu" (evlat edinilerek). Elini Rabbinin eline koydu ve Rab onu büyüklüğe ulaştırdı ve kötülükten korudu.

7:16 Tanrı Musa için pek çok mucize yarattı; bunlardan biri aslında yanmayan (ateş değil enerji) "Yanan" Çalıydı (Çıkış 3:2).

7:17 Bir diğeri, Tanrı'nın Musa'nın ruhunu firavunun önünde onun elinin etinden göstermesine izin vermesi ve elinin parlak beyaz bir ışıkla parlamasıydı (Çıkış 4:6) (Sure 7:108).

7:18 Sonra Tanrı, Musa'nın halkının kaçmasına izin vermek ve onları kovalayan kötü Mısırlıları yok etmek için Kızıldeniz'i ikiye ayırdı. Firavun, kendisinin Tanrı'dan daha büyük olduğuna inandı ve halkını da buna inandırdı. Mısırlılar kibirliydi; sapkın; zalim ve ensest ve diğer birçok suçtan suçlu.

7:19 Mısırlıları yok etmek için tekrar su kullanmak, Tanrı'ya, Nuh'un zamanında yaptığı gibi, insan hayvanları öldürme ve onların ruhlarına bir şans daha verme fırsatını verdi (Çıkış 14:28).

7:20 O zamanın Mısır'ını günümüz Mısır'ıyla karşılaştırsak; Tanrı Mısır'ı yok edeceğini söylediğinde şaka yapmıyordu.

7:21 Musa'nın hayatının geri kalan kısmı boyunca Tanrı Kanunlarını verdi; parmağıyla (veya lazerle mi?) taşa kazınmış 10 Emir; Dünyanın sonsuza kadar takip edeceği "Kitapı" (Yasalar, Yönetmelikler, Kararlar, Ekonomi Politikası, Tarım Politikası, Diyet vb. içeren Tevrat/Eski Ahit veya Antlaşma) (Mat. 5:18).

7:22 Tanrı'nın Yasaları bu gezegenin tek Yasalarıdır ve tıpkı Tanrı gibi zamanın başlangıcından beri ve sonsuza kadar aynıdır (Malaki 3:6 ve 4:4).

7:23 Ayrıca Musa'ya "Ahit Sandığı"nı verdi ve insanlara Tanrı ile iletişim kurmak istediklerinde gelip Sandıkla konuşmalarını söyledi. O zamanlar insanlar hala çok basit bir zihniyete sahipti ve bu yüzden Tanrı, onlara telepatiyi kullanmalarını söylemek yerine, ki bu da anlaşılması zor olurdu, onlara sahte bir verici verdi. Maddi ve cansız bir nesneydi; Rahip DEĞİL - böylece insanlar doğrudan Tanrı ile konuşabilsinler ve kör rahiplerin kör cemaati yönetmesine izin vermesinler. Rab onlara bu dini olmayan maddi nesneyi sırf görebilecekleri ve dokunabilecekleri bir şey olarak güven vermeleri için verdi. Burası aynı zamanda üzerine 10 Emir'in yazıldığı Taş Tabletleri ve 5 tomar Kanun Kitabı'nı da saklayabilecekleri bir yerdi; Tüzük; yargılar; Ekonomi Politikası; Tarım Politikası ve Diyet; vesaire.

7:24 "Ahit Sandığı"nın inşası aynı zamanda halkın değerlerinin ilk ve kalıcı sınavı olacaktır. Tanrı, Ark'ı yaratmak için insanlardan altın, gümüş ve diğer değerli metalleri, değerli taşları ve bunlarla ilgili diğer hazineleri bırakmalarını istedi.

7:25 Bu onların dünyevi hazineleri (mammon, şeytani değerler) Tanrı'dan daha çok sevip sevmediklerini görmek içindi. Eğer gönüllü olarak bunlardan vazgeçmişlerse, bu onların Allah'ı ve ilahi değerleri dünya değerlerine tercih ettiklerinin delilidir. Gelecekte onları test etmek ve kalıcı bir test yapmak için, Ark'ı ve diğer ilgili hazineleri oluşturan tüm değerli metaller ve taşlar vb.'nin dokunulmadan kalması gerekir. Şeytanın onu geri almaları için baştan çıkarmasına direnebileceklerini görmek için onu olduğu gibi bırakmaları gerekiyordu.

7:26 Musa'nın kitaplarında, gündüzleri duman bulutu, geceleri ise ateş gibi görünen bir sis perdesiyle kaplı olan Tanrı'nın uzay gemisine pek çok atıf vardır. Gün ışığında duman bulutu uzay aracını tamamen gizledi, ancak geceleri gemideki ışıklar ve motorlar (Çıkış 40:38) sis perdesine karışan büyük bir parlıltı yaydı ve (çok basit düşünceli insanlara) gökyüzünde büyük ısı, gök gürültüsü (?), şimşek (?) ve tuhaf seslerle birlikte bir ateş izlenimi verdi (Çıkış 19:16 & 20:18 & 24:15-17 & Sayılar) 9:15-16).

7:27 İnsanlara yaklaşmamaları söylendi ve sıcaktan dolayı yaklaşmaktan korktular. Bazı insanlar kendilerine söyleneni asla yapmazlar; İtaatsizlik ettiler ve yakıldılar (Çıkış 19:17, 21 ve 20:18). 7:28 Ayrıca Tanrı, halk onu göremesin diye Musa'yla konuşmak için bir duman sütunu içinde aşağıya indi (Çıkış 33:9 ve 34:5).

7:28 Tanrı ayrıca insanlar O'nu göremesin diye Musa'yla konuşmak için bir duman sütunu içinde indi (Çık. 33:9 ve 34:5).

7:29 Bir defasında Musa, Allah'la konuştuğundan sonra yüzünden ruhu görüldü (Çık. 34:29-35) ve halk korktu, bu yüzden yüzünü bir peçeyle kapattı.

7:30 Uzay aracıyla birlikte duman bulutu insanlara rehberlik ediyordu ve onlar da nereye giderse onu takip ediyorlardı (Sayılar 9:17-23 ve 10:34-36). Durduğunda durup günlerce kamp kurarlardı. Daha sonra ne zaman hareket etmeye başlasa bu gemiyi takip edeceklerdi.

7:31 Şeytan, insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışmak zorundaydı, bu yüzden onların egoları üzerinde çalışarak onları kibirli ve inatçı hale getirdi çünkü Tanrı'nın gözünde özel olduklarını düşünüyorlardı. Rab birçok kez onlara kızdı. Bir keresinde insanlar şikayet ederken Rab onlardan bazılarını yakarak öldürdü ve daha fazlasını da yakacaktı ama Musa affedilmeleri için yalvardı (Say. 11:1-2).

7:32 Nesiller boyunca bu inançlar giderek daha da kötüleşti ve Şeytan onların inançlarını organize bir dine dönüştürdü. Tanrı'nın Emirlerini çiğnemelerine izin vermek için kendi yasalarını, geleneklerini ve geleneklerini (Talmud) oluşturdular (Markos 7:6-13).

7:33 Sorunlar, insanların Tanrı ile doğrudan iletişim kurmayı bırakıp rahipleri dinlemeye başlaması ve körlerin önderlik ettiği körler haline gelmeleri nedeniyle ortaya çıktı (Mat. 15:14)(Hoşea 4:9).

7:34 Sonunda o kadar kibirli ve kör oldular ki, Yahudiler İsa geldiğinde onun "ruhunu" (ruh-Varlığını) Tanrı'nın en büyük Oğlunun ruhu olarak kabul etmeyi reddettiler ve hala onu ve öğretilerini kabul etmeyi reddediyorlar. Ayrıca Muhammed'in dünyaya Tanrı'dan daha fazla Mesaj getirdiğini de kabul etmiyorlar.

7:35 Şeytan onları dini kibirlerine o kadar bağladı ki, onları İKİ KEZ mükemmel bir şekilde İsa'nın ve Muhammed'in Tanrı'dan gelen Mesajlarını dinlememeleri konusunda kandırmayı başardı ve ONLAR onların gerçekten akıllı olduklarını düşünüyor.

7:36 Tanrı'nın Oğlu'nun çarmıhta kullandığı insan-hayvan-bedenini çivileyen, onların rahipleri ve dinleriydi.

7:37 İsa'nın öldürülmesinin sorumluluğunu üstlenip O'nun öğretilerini kabul etmeyi reddettiklerinde hâlâ kibir doluydular ve İsa'yı öldüren şeytani DİN'e sıkı sıkıya bağlıydılar. Allah'ın seçilmiş kulları olduklarını ve son gün hayatta kalanların yalnızca kendilerinin olacağını sanıyorlardı. Bu kesinlikle çok saçma.

7:38 Yahudilerin kutsal metinlerdeki sembolü olan "İncir ağacının" lanetlenmesi (Mat. 21:19-20), İsa'nın Yahudileri lanetlediği ve onların o zamandan beri lanetlenmiş, cezalandırılmış, nefret edilmiş ve zulme uğramış olarak kaldıkları anlamına gelir. Bu, onlara Talmud Yahudiliğinin kötü olduğunu öğretmek ve böylece onları Talmud Yahudiliğini bırakmaya teşvik etmek için yapıldı; Tevrat'a dönün ve Yeni Antlaşma'ya katılın.

7:39 Yahudiler 2000 yıl önce şöyle dediler: "Onun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun" (Mat. 27:25), bu da Pontius Pilatus yerine O'nu öldürdükleri için cezalandırılacakları anlamına geliyordu.

7:40 İsa ve TÜM Peygamberler alçakgönüllülüğü, çocuksu imanı ve bencilliğin yok edilmesini öğretiler, böylece şeytanın sizi kandırmak için egonuzu kullanma şansı azalacaktır. Egonuz olduğu sürece şeytan onu kullanabilir.

7:41 Anti-Semitizmi yaratan ve sözde Satanist ve Mesih karşıtı Hitler'in ortaya çıkmasına neden olan şey, yalnızca kendilerinin tüm insanlardan üstün seçildiklerine inanmalarındaki kibirleridir (666 - Rev. 13:18 - Hitler, Mesih'in Dünya üzerindeki hükümdarlığı olarak 1000 yıl Reich/hükümdarlığı [henüz gelmemiş] - 13:13; elinde Deutsch-Mark ve altında Marx - Rev. 13:16; yani, kılıçla yaralanan ve hayatta kalan ilk canavara - 13:14, yani Roma İmparatorluğu'na - hayat veren Hitler, kendisini Roma İmparatorluğu olarak tanımladı ve kartal ve gamalı haçı kullandı. AshkeNAZI, (Yaratılış 10:3) Sami değil Yafetli, sahte Yahudi (Vahiy 2:9), kendisi tarafından finanse edilen ve Almanya Şansölyesi olarak atanan kişi. Siyonist, AşkeNAZİ, Yafeti, Sami değil, sahte Yahudi bankacılar (Vahiy 3:9), iddiaya göre onları yok etmeye çalışıyorlar ve F.K.Ö. onlardan nefret etmek için. Hitler, İsrail'de sahte Yahudi devleti olan Siyonist AşkeNAZİ'nin doğuşunu kolaylaştıran ebeveydi.

7:42 İsraililer ile FKÖ arasındaki savaşta en önemli faktör DİNLERdir. Her ikisi de aptal, şeytani organize dinlerden kurtulurlarsa aralarında GERÇEK bir fark kalmaz; onlar sadece Yahudi olmayanlar değil aynı zamanda Venüslülerdir. Her ne kadar Araplar Sami ve AşkeNAZİ sahte Yahudileri Sami değil, Yafeti (Yaratılış 10:3) olsa da, bu nedenle "Tanrı'nın Seçilmiş" DEĞİLDİR ve Kutsal Topraklar üzerinde Kutsal Kitap'ta Tanrı tarafından verilmiş hiçbir hakka sahip değildirlere.

7:43 Eğer birlikte barış içinde yaşayamazlarsa ve sahip olduklarını birbirleriyle bu Dünya'da paylaşamazlarsa, o zaman Tanrı onların evlerine dönmelerine KESİNLİKLE izin vermeyecek ve tüm rahiplerden başlayarak, Kıyamet Günü'nde HER İKİ milleti de yok edecektir.

## BÖLÜM 8

## Parlayan Örnek. (Dünyanın Işığı.)

8:1 İnsanlara dinlerden uzak durmayı, SADECE O'nunla hidayet için konuşmayı defalarca öğretmeye çalıştıktan sonra; zaten birçok Peygambere aydınlanma göndermiş olan; Tanrı, tek çözümün Prens Michael'ı göndermek ve eve dönebilmeniz için SİZİN olmanız gereken yolu göstermesi için O'nu bir insan-hayvanın içine koymak olduğuna karar verdi.

8:2 İnsanlar İsa'nın özel olduğunu bilsinler diye, Tanrı "mucize" Bakireden doğumu düzenledi ve çobanları ahırlara ve daha sonra Druid krallarını evlerine yönlendirmek için bir uzay gemisi gönderdi, böylece insanlar onun burada olduğunu bilsinler. Krallar ülkelerine döndüklerinde gördüklerini insanlara anlatır ve haber yayılırdı.

8:3 Beytullahim'in "YILDIZI" bir uzay gemisiydi; Bu Yıldız olamazdı. Bir yıldızın büyük bir ülkenin üzerinde olup olmadığını bilemezsiniz, Bırakın küçük bir ahır. "YILDIZ"ın yürüyen veya deve üzerindeki insanlara rehberlik ettiğini de unutmayın.

8:4 Bunların hepsi insanlara göstermek için yapıldı - bakın! Bu adam farklı; Ona dikkat edin ve söylediklerini dinleyin. Ne dedi?

### "YOL BENİM" (ev).

8:5 "*Ben, eve gelmeden önce her birinizin olması gereken yolum*" (Yuhanna 10:7-9 ve 14:2-6).

8:6 Yahudi halkı gelenekleri, dini öğretileri ve gelenekleriyle o kadar kötü ve kibirli hale gelmişti ki (Çık. 33:5), İsa'nın vaat edilen Mesih olduğunu ve Yaşayan Söz'ü getirdiğini kabul etmeyi reddettiler (Yuhanna 1:1-5). ) Tanrı'nın (Markos 7:7-9). Bu, şeytanın sizi kandırmak için egonuzu nasıl kullandığını gösterir.

8:7 Doğumundan ve Druidlerin ziyaretinden sonra İsa, 12 yaşındayken (Luka 2:42) Fısıh Bayramı'nda Tapınak'taki rahiplerle konuştuğu ve onları büyük bilgisiyle şaşırttığı dönem hariç, 30 yıldan fazla bir süre ortadan kayboldu.

8:8 Ortadan kayboldu çünkü insanın sınırlamalarına boyun eğmenin ve tüm niyet ve amaçlara göre normal bir insan + varlık olmanın nasıl bir şey olduğunu özel olarak öğrenmek zorundaydı.

8:9 Ayartmanın tüm farklı türleri ve dereceleri ve bunların nasıl üstesinden gelineceği hakkında her şeyi öğrenmesi gerekiyordu. Eğer bunu yapmasaydı, başkalarının kendi zorluklarını aşmalarına ya da görevini tamamlamalarına muhtemelen yardım edemezdi. Birine yardım etmeden önce sadece onun sorununu anlamakla kalmayıp aynı zamanda onu nasıl çözeceğinizi de anlamamız gerekir. Bunu yapmak için sorunu defalarca kendi başınıza çözmüş olmanız gerekir.

8:10 Kadınlarla deneyler yapmak zorundaydı ve onların cazibesine nasıl direneceğini öğrenmek zorundaydı çünkü misyonu, herhangi birinin veya herhangi bir şeyin yoluna çıkmasına izin vermeyecek kadar önemliydi.

8:11 İçine kilitlendiği insan-hayvan-bedenini (Mary'nin bedeninin yarattığı) kontrol etmeye alışması için zamana ihtiyacı vardı. Bunu o kadar iyi kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyordu ki, bir kadına duyduğu sevginin onu baştan çıkararak görevini tamamlama konusunda başarısız olmasına izin veremiyordu. Şeytan, onu uzaklaştırmak için mümkün olduğu kadar çok güzel ve seksi kadın gönderdi ve hatta Tanrı yerine kendisine hizmet etmesi halinde ona tüm dünyayı vermeyi teklif etti.

8:12 İsa'nın bedeninin otuzlu yaşlarının sonlarına gelene kadar çalışmalarına başlayamayacağı açıktı çünkü ergenlik döneminde kimse onu ciddiye almayacak ve dünyevi konularda öfkesini kaybetmeden taciz ve alaylarla baş edemeyecek kadar deneyimsiz olacaktı. İsa'nın hizmeti 30 ile 33 yaşları arasında DEĞİL, 33 ile 40 yaşları arasındaydı (Dan. 9:27). Bugünün takvimi yedi yıl geridir (gecikmeli) ve bu yıl aslında 1986 M.S değil, 1993'tür. Otuzlu yaşlarının sonlarında bile; Halkın çoğunluğunun kendisini ciddiye almasını sağlayamadı.

8:13 Eğitimi tamamlandıktan sonra insanlara organize dini bırakıp, dolaplarına girip Tanrı ile konuşmayı öğretmeye başladı. İsa insanları kiliseden ve organize dinlerinden uzaklaştırıyor, onlara deniz kenarında ve dağ yamaçlarında öğretiyordu ve rahipler prestijlerini, halkın saygısını ve halk üzerindeki güçlerini kaybediyorlardı ve aynı zamanda onlar da kaybediyorlardı PARA. Kilisenin kazançlı işleri çöküyordu, bu yüzden İsa'yı durdurmanın bir yoluna ihtiyaç duydular ve onu cezalandırabilecekleri (Tanrı'nın Kanunları DEĞİL kendi kanunları/kanunları uyarınca) ve onu öldürtebilecekleri bir şey söylemesi için onu kandırmaya çalıştılar, ama o çok akıllıydı onlar için (Markos 12:13 ve Luka 11:54 ve 20:20).

8:14 Tanrı'yı temsil ettiklerini iddia eden rahipler, Tanrı öldürmemeniz gerektiğini söylediğinde, Tanrı'nın Oğlunu "HUKUKİ OLARAK" öldürmeye çalışıyorlardı. Kendi gelenek ve göreneklerine (Talmud) atıfta bulunarak "HUKUKİ OLARAK" diyorum ki, onlar Tanrı'nın Kanunlarını çiğnemeye izin verecek şekilde kendilerini uydurmuşlardı. Kendi yasalarını uydurarak Tanrı'nın Yasalarını geçersiz kıldılar (etkisiz - Markos 7:9, 13) ve KENDİLERİNE İsa'yı öldürme hakkını (?) verdiler (Hoşea 4:6)(Yuhanna 16:1-4).

8:15 Bugün durum birçok kez DAHA KÖTÜ, çünkü insanlar kendilerinin (zenginlerin) Tanrı'nın Yasalarını çiğnemesini sağlamak için binlerce kendi yasasını uydurdular ve insanlık, Tanrı'nın Yasalarının (Kusursuz Özgürlüğün Kraliyet Yasaları) VAR olduğunu unuttu. Allah'ın Kanunları; Yönetmelikler ve Tüzükler; vb., var olan TEK ŞEYLERDİR ve bugün BİNLERCE YASA DIŞI insan yasalarının/mevzuatlarının ve kararlarının HEPSİ Tanrı'nın bakış açısına göre VAR DEĞİLDİR; ama yalnızca zihninizde (Mat. 5:18). Kanmayın; Tanrı alay edilemez. İnsan ne ekerse onu biçer (Galatyalılar 6:7).

8:16 HUKUKSUZ insan yasalarını/mevzuatlarını ve kararlarını oluşturan, yöneten veya uygulayan herkes, Allah tarafından ŞİDDETLİ bir şekilde cezalandırılacaktır. HUKUKSUZ insan mevzuatı ve hükümlerinin oluşturulmasına izin veren diğer kişiler, bu HUKUKSUZ ve ADALETSİZ kanunların toplum üzerinde yarattığı etkiden dolayı kendilerini cezalandırmaktadırlar. Adamların HUKUKSUZ ve ADALETSİZ kanunları/mevzuatları da suçludan çok masumu cezalandırıyor.

8:17 İsa bağ (dünya) ve bağın sahibi (Tanrı), çiftçiler veya işçiler (rahipler), sahibinin hizmetkarları (Peygamberler) ve sahibinin oğlu (Prens Mikail) hakkındaki benzetmeyi (açıklayıcı hikaye) verdi. ) /Mesih - Matta. 21:31-46 ve Markos 12:1-13 ve Luka 20:9-21).

8:18 İsa, bağ benzetmesiyle, Allah'ın peygamberlerini dövüp öldüren kâhinlerin, Oğlu'nu öldüreceklerini, eğer tövbe etmezlerse Allah'ın, kâhinleri ve inanmayanları kıyamet gününde "ateş"te helak edeceğini bildiriyordu. Yahudi halkı hiçbir zaman tövbe etmedi, çünkü İsa'nın Tanrı'nın enkarne olmuş Oğlu olduğunu kabul etmeyi ve O'nun öğretilerini ve örneğini takip etmeyi reddettiler.

8:19 Yeni Ahit KESİNLİKLE rahiplere karşı mesajlarla doludur; organize dinleri; avukatlar ve politikacılar.

8:20 İsa'yı çarmıha çivileyen (rahiplerin ve örgütlü dinlerin TÜMÜNÜN Şeytan'a ait olduğuna dair dünyaya KALICI bir tanıklık bırakarak) ve Tanrı Mesih'in Oğlu tarafından giyilen insan-hayvanı öldüren, RAHİPLER ve onların DİNİ idi.

8:21 GERÇEĞİ görebilmeniz için bunun NE KADAR açık olması gerekiyor? Sonuçta, İsa'nın söylediği ve çarmıha gerildiği, organize dinin yanlış olduğunu göstermek için; Bugün her zamankinden daha fazla din var.

8:22 Emin olabilirsiniz ki, Prens Mikail/İsa'nın ikinci gelişinde, AYNI mesajı tekrar getirdiğinde (mesaj ve gerçek ASLA değişmeyecektir), dünyadaki tüm rahipler (Şeytan'ın farkında olmadan hizmetkarları) ve özellikle de papa, ona deli ve kâfir diyen ilk kişiler olacaktır. Papa muhtemelen onu aforoz etmeye çalışacak ve ona (Prens Michael) Tanrı'nın Babası olduğunu söylediği için asla cennete gitmeyeceğini söyleyecektir. Ne şaka! ASLA cennete gidemeyecek olan Papa'dır. Cennet Mesih'in evidir, O cennetin Prensidir. Ancak papa Şeytan'ın hizmetkarıdır ve onunla birlikte yanacaktır.

8:23 Rahiplerin hepsinin koruması gereken çok kazançlı işleri ve aynı zamanda halk üzerindeki saygı ve güç konumlarının da korunması gerekiyor.

8:24 İkinci gelişinde Mesih'e İsa denilmeyecek çünkü yeni bir insan ismine sahip olacak (Va. 3:12) ve her şeyden önce TÜM örgütlü dinleri barışçıl bir şekilde yok etmeye çalışacak. Rahipler ve dindarlar onun sahte bir peygamber olduğunu söyleyeceklerdir. ama HER ZAMAN olduğu gibi sahte peygamberler organize din ve onun yanlış yorumları ve öğretileridir. Umarım insan formunda başarılı olur çünkü BU KEZ bu sadece bir jest olmayacak, SON bir şans olacak ve Kıyamet onun hemen arkasında olacak (Sure 43:61) ve bunu DOĞRU yapıp evinize dönmek için zaten neredeyse 2000 yılınız olmuş olacak.

- 8:25 Hala buradasın. Niye? Senin yerinde olsaydım çok endişelenirdim ve İsa gibi olmak için elimden geleni yapardım. Belki hepiniz ölmek istiyorsunuzdur?
- 8:26 Mesih kendisinin (ve sizin) nereden geldiğine ve eve dönmek için her birinizin ne yapmanız gerektiğine dair her şeyi açıkladı. Kendisinin "Meryem oğlu"nun içindeki ruh olduğunu ve kullandığı bedeninin 50 yaşından küçükken kendisinin milyonlarca yaşında olduğunu açıkladı (Yuhanna 1:15 & 8:57-58 / Kralların Kralı). kralların İncili, Yuhanna 8:48-49 ve 17:24).
- 8:27 MESİH kendisinin Yahudi OLMADIĞININ yanı sıra bu gezegenden de olmadığını açıkladı (Yuhanna 7:34-36 ve 8:23 / Kralların Kralı İncili, Yuhanna 8:14; 17:14 ve 18:36) ve ruhun ruh, bedeninin de beden olduğu (Yuhanna 3:6) ve ruhun önemli olan TEK şey olduğu (Yuhanna 6:63) ve bedeninin değersiz olduğu hakkında.
- 8:28 "Ölümler ölümlerini gömsünler", insanların (krallar; kraliçeler; başkanlar; rahipler; vb.; vb.) bedenlerine ve kişiliklerine ve dünyevi hazinelere saygı duyan ve bu nedenle hâlâ ölmeye mahkum olan ve bu nedenle değer verdikleri şeyleri gömmek zorunda olan kişileri ifade eder. Ve bu nedenle (mecazi anlamda) değer verdiğiniz her şeyi dünyevi yollarla gömmelisiniz. yani dünyaya olan sevginizi yok edin. Ceset, değersiz bir ölü et yığındır, insanın kullandığı bir hayvan bedenidir ve GERÇEK kişi (ruhu) hala hayattadır; ama yalnızca Son Gün'e kadar (Matta 8:22). İnsanlar cenazelerde sadece bencil nedenlerden dolayı, yani kendilerine üzüldükleri için üzülmürlük. Merhum adına sevinmeliler çünkü bir sonraki derse geçtiler.
- 8:29 Vücudunuzu öldürebilecek olanlardan korkmayın, yalnızca Son Gün'de ruhunuzu öldürebilecek olanlardan (Mat. 10:28 ve Luka 12:4-5), yani Tanrı ve O'nun askerlerinden (koruyucu melekler) korkun.
- 8:30 Gerçeği arayın, bulacaksınız. Aramadığınız (Luka 11:9-13) ve tüm zamanınızı televizyondaki dizileri ve spor programlarını izleyerek boşa harcadığınız veya yanlış yerlere, yani organize dinlere baktığınız zaman, gerçeği bulmayı nasıl bekleyebilirsiniz?
- 8:31 İsa size, eğer hakkınızı kazandıysanız, eve dönmek için yeniden bir melek olacağınız (Mat. 22:30 ve Luka 20:34-36 ve Yuhanna 10:34) ve reenkarnasyon (Luka 20) dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlattı. :38)(Yuhanna 9:2).
- 8:32 Hangi gezegenin cennet olduğunu söyledi (Va. 2:28 ve 22:16 / K. k. 30:16), bu da İşıya 14:12'yi doğruluyor: "Sen nasıl da gökten düştün, Lucifer (Şeytan/İblis), Sabahın (Yıldızın) oğlu!" (Yetkili versiyon olan ve en doğru ikinci versiyon olan Kral James versiyonu) ve bu daha sonra Kuran tarafından tekrar teyit edilmiştir (Sure 53:49 ve 86:1-4).
- 8:33 Eve dönme hakkını KAZANMAK için tam olarak ne yapmanız gerektiğini size tam olarak anlattı: "Yol benim (girmeniz gereken kapı), hiç kimse benim aracılığımla olmadan evine, Tanrı'ya dönemez" (Yuhanna 10:7-9) ; "Yol (ev), gerçek ve yaşam BENİM" (Yuhanna 14:2-6), bu şu anlama gelir:- Ben senin olman gereken yolum; Sana söylediklerim doğrudur ve ben sonsuz yaşama (ölümsüzlüğe) giden yolum.
- 8:34 Bundan daha büyük sevgi hiçbir insanda yoktur; arkadaşları (John) için hayatını (insan hayatını) feda ettiğini 15:13). İsa bunu düşmanları için, yani hepiniz için yaptı (Luka 9:55).
- 8:35 Dünya hayatını seven, hayvan olmayı seven, dünya hazinelerini ve zenginliklerini biriktirmeyi seven insan, kıyamet günü ruhunu kaybeder (kıyamet gününde ateşte ölür). Ve bu dünyadaki insan hayatından nefret eden, hayvan olmaktan ve başkalarının pahasına dünya malına sahip olmaktan hoşlanmayan, bedeli ne olursa olsun daima iyilik için mücadele eden, özgürlüğünü kazanacaktır; ölümsüzlük ve eve dönme hakkı (Yuhanna 12:25 ve Markos 8:34-38)(Sure 16:104-111).
- 8:36 Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin bir adamın (dünya servetinin) cennete gitmesinden daha kolaydır (Mat. 19:24).
- 8:37 Güvelerin ve pasın onları yok ettiği ve hırsızların içeri girip çaldığı Dünya'dan hazineler toplamayın. Sonsuza kadar güvende olacakları cennette hazineler kazanın; bu şu anlama gelir: İsa gibi davranarak ve onun gibi davranarak Tanrı'nın lütfunu kazanın ve böylece bağışlanmanızı kazanın ve cennete gidin.
- 8:38 Neden cennete gitme ve sonsuza dek yaşama hakkınızı bu dünyadaki TÜM hazineler (Luka 16:19-31), hiçbir zaman elinizde tutamayacağınız şeyler (Luka 12:19-21) ve kesin ölüm karşılığında değişesiniz ki? ? ? Birkaç yıllığına tüm dünyaya sahip olmanın ve bunun bedelini ölümsüz ruhunuzu sonsuza dek kaybederek ödemenin size ne faydası olacak? "Kazandığın tüm para asla ruhunu geri satın almayacak." Bu geçici dünyada HERŞEY tek bir RUH'a bile değmez (Tsefanya 1:18).

8:39 Amerikan Kızılderilileri iyi yaşadılar; ta ki ağgözlü beyaz adam gidip onlar için her şeyi mahvedene kadar. Beyaz adamlar yeni bir başlangıç yapmak ve hoşlanmadıkları her şeyi arkalarında bırakmak için Amerika'ya gittiler. Bunun yerine hepsini yanlarında götürdüler ve Kızılderililere uyguladılar. Beyaz adamlar, onurlu ve dost canlısı insanlar olan Yerli Amerikalılara (o sırada Yerli Amerikalıları öldürmeye başlamadan önce) yalan söyledi ve onları kandırdılar. Yerli Amerikalılar ilk yerleşimcileri memnuniyetle karşıladılar ve onlara ne yiyip yiyemeyeceklerini, yılanları, avlanmayı ve genel hayatta kalmayı öğreterek hayatta kalmalarına yardımcı oldular. Yerleşimciler onlara ve iyiliklerine yalan, hile ve ölümlerle karşılık verdi. Kızılderililer, beyaz adam gelip onları sistematik olarak öldürmeye başlayınca, ağgözlülük yüzünden neredeyse yok olana kadar cennet gibi bir yaşam içinde doğayla uyum içinde yaşadılar. Siyah köleler ise özgürlüklerine kavuştuktan sonra ikinci sınıf vatandaş olarak görülmekten şikayetçi oldu. Binlerce yıldır ülkesi olan za-vallı Yerli Amerikalılar vatandaş, hatta insan bile sayılmıyordu.

8:40 Yerli Amerikalılar, beyaz adama kendi hayatta kalmalarını sağlamak için doğayla uyum içinde yaşamayı öğretmeye çalıştı. Kibirli beyaz yerleşimciler, Yerli Amerikalıların tavsiyelerini görmezden geldiler ve onları CAHİL vahşiler olarak etiketlediler ve kirlilik o kadar kötü hale gelinceye kadar ülkeyi yok etmeye ve kirlletmeye devam ettiler ve bunu gerçek bir tehdit olarak görmek zorunda kaldılar. Durum o kadar kötüleşti ki son nesilde üniversitelerde EKOLOJİ diye doğayı ve çevreyi korumaya yönelik yeni bir konu ortaya çıktı. BAŞKA BİR deyimle, kibirli "zeki" beyaz adamın "cahil" vahşilerin/Kızılderililerin HAKLI ve kendilerinden çok daha zeki olduklarını anlaması YÜZLERCE YILINI aldı.

8:41 Daha yakın zamanlarda, "uygar (?) " dünya, Yerli Amerikalıları ve diğer az gelişmiş ülkeleri, tüketim mallarına İHTİYAÇLARI olduğuna inandıracak şekilde "yeniden eğitti (?)". Tüketim toplumu önce bir "ihtiyaç(?)" yaratıyor, sonra bu ihtiyacı karşılıyor; tıpkı bir uyuşturucu satıcısının uyuşturucu ihtiyacını yaratması ve böylece ürünlerine ömür boyu müşteri kazanması gibi. Maddi şeylere bağımlılık da buna çok benzer. Reklam ihtiyacı yaratır (?) ve ardından TEDARİK gelir.

8:42 Materyalist toplum, Hintlilere ve diğer az gelişmiş (?) ülkelerin materyalist olmayan yerlilerine, ürünleri için başka bir pazara sahip olmak için maddi mallara ihtiyaç duyduklarını öğretti. Yani büyük iş adamlarına ve şirketlere ikinci faddası; bu insanları kendi ürünlerine bağımlı hale getirdiklerinde; bu arzuyu çalmak için kullanabilmeleridir; kullanmak; yerlileri sömürmek ve manipüle etmek, onları Tanrı ve doğa ile yaşamaktan uzaklaştırmak ve Şeytan'ın kötü yollarını öğrenmeye yönlendirmek: mamon/dünyevi yollara hizmet etmek (materyalizm).

8:43 Mahatma Gandhi tüm bunları anladı ve materyalist olmayı reddederek ve halkına eski yöntemlerine dönmeyi ve İngiliz mallarını satın almamayı öğreterek İngilizleri saldırganlık olmadan BARIŞÇA yenmeyi başardı. Bu, Britanya'da korkunç bir işsizliğe neden oldu ve İngilizleri Gandhi'nin bazı isteklerine boyun eğmeye zorladı. Gandhi, İngilizleri kendi oyunlarında oynayarak, onları materyalist insanlara en çok zarar verecek yerden, yani ceplerinden vurarak kazandı.

8:44 Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde yerliler, GERÇEKTEN ihtiyaç duymadıkları maddi ürünleri satın almak için para karşılığında yağmur ormanlarının geniş alanlarını kesiyor, ormanları, doğal çevrelerini ve vahşi yaşamı yok ediyorlar.

8:45 Yağmur ormanları, OKSİJEN veren dünyanın en büyük yaşam kaynağı olup, onlar olmazsa tüm insanlık ve doğa ölecektir.

8:46 İhtiyaç duymadıkları şeyleri satın almak için para ve ölüm karşılığında yaşam için gerekli OKSİJEN üretme araçlarını satmak. Yağmur ormanları oksijen üretirken aynı zamanda atmosferdeki karbondioksiti de uzaklaştırıyorlar, böylece herkesi zehirlemezler ve gezegeni aşırı ısıtıp her şeyi değiştirecek bir "sera etkisi" yaratırlar - Dünya üzerindeki tüm hava koşulları dahil (2 Esdras 5:5) ve buzulların (buz tabakalarının) erimesine ve sonunda her şeyin yok olmasına neden olur.

8:47 HERKES'e ölüm satın almak için kendilerine ait olmayanı satıyorlar. ALLAH yağmur ormanlarının ve tüm gezegenin sahibidir.

8:48 Bu halklar binlerce yıl boyunca tüm bu mallara sahip olmadan oldukça mutlu yaşadılar, peki neden şimdi bunlara İHTİYAÇ DUYUYORLAR?

8:49 Geriye hiç oksijen kalmamışken, dünya OKSİJEN satın almak için bu kadar parayı nereye harcayacak?

8:50 Önce misyonerler gönderip onlara şeytanın dinlerini öğretiyorsunuz ve o harika icatlarla onlara mülkiyeti öğretiyorsunuz, toprağın sahibi olduklarına inandırılıyorsunuz, sonra materyalist olmaları gerektiğine inandırılıyorsunuz, sonra da onları bağımlı hale getiriyorsunuz. Daha sonra Şeytan'ın onları sizinle birlikte "Ateş"e doğru neşeli dansına yönlendirmesi için sahne hazırlanır.

8:51 İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY ALLAH'tır ve hayatta kalmak, eve dönmek ve geri kalan her şey bir istektir, ihtiyaç değil.

8:52 Herhangi bir şey satın almadan önce kendinize bunun ruhsal gelişiminize ve eve dönmenize yardımcı olup olmayacağını sorun. Eğer eve gitmenize yardımcı olmayacaksa, ona İHTİYACINIZ YOKTUR.



**Şeytanın sizi kandırmasına izin vermeyin!**

8:53 Siz buraya doğayı yok etmeye, kirletmeye, hayvanları yok etmeye gelmediniz; Buraya iyi olmayı öğrenmek için geldin. İnsan doğayı yok etmeye çalışıyor ve bunu başardığı gün hepiniz ölüsünüz ve hepiniz akli başında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu gezegen Tanrı'ya ve hayvanlara aittir. Sana göre DEĞİL ve hayvanların burada olmaya senden daha fazla hakkı var. Burası onların evi, sizin değil ve onların hayatta kalma HAKKI var.

8:54 Hayvanlar doğayı, kendilerini veya sizi kirletmez, yok etmeye çalışmaz. Sigara, alkol ve uyuşturucu kul-lanarak kendilerini zehirlemezler. Bunu yapabilecek kadar aptal olan tek kişi SİZSİNİZ ve onlara aptal hayvanlar demeye cesaretiniz var ve onlardan daha iyi olduğunuzu ve burada olmaya onlardan daha fazla hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz.

**Ne büyük bir kibir ve aptallık!**

8:55 Sen kötüsün, onlar değil, onlar senden daha iyiler ve sen yok edildiğinde onlar hâlâ hayatta olacaklar (Yaratılış 8:21 ve Hezekiel 39:17-20). Hayvanlar, Tanrı'nın amaçladığı gibi yalnızca yemek için ve nefsi müdafaa amacıyla öldürürler. Siz kötü yaratıkların yaptığı gibi "zevk" için öldürmezler. Kızılderililerin yaptığı gibi hayvanlardan ve doğadan ÖĞRENİN ve çevreci olun.

8:56 Maneviyatta ve dolayısıyla hayatın GERÇEK meselelerinde, Kızılderililer yüzlerce yıldır beyaz adamın ÖNÜNDEydi. Ne yazık ki beyaz adam teknolojiye Hintlilerin ilerisindeydi. Yay ve ok silahla yarışamazdı.

8:57 Kızılderililer dost canlısı ve onurluydu ve Tanrı'dan korkan bir halktı (Büyük Beyaz Ruh - ki aslında O, Kızılderililerin manevi konularda beyaz adamdan önde olduğunu gösteriyor), Wakan Tanka'ya - Büyük Beyaz Ruh - saygı duyuyor ve tapınıyordu Manitou olarak da bilinir.

8:58 Hintliler, yalnızca yaşam için gerekli olan şeylere sahip olan ve ALLAH'ın topraklarında SERBEST bir şekilde dolaşan, dünyevi değil manevi değerleri takdir ediyorlardı. Yaşanacak en iyi iklim koşullarını bulmak için kışın güneye, yazın ise kuzeye taşındılar.

8:59 Kızılderililer toprağın SAHİBİ olduklarını söyleyecek küstahlığa sahip değillerdi, çünkü buranın kendilerine değil Tanrı'ya ait olduğunu ve Tanrı'nın onlara bu topraklarda yaşamalarına lütufla izin verdiğini ve onlara yiyecek, su ve gerekli araçları sağladığını biliyorlardı yaşamak ve barınak oluştur.

8:60 Beyaz adamlar Kızılderililerden "kendi" topraklarının bir kısmını kendilerine satmalarını istediklerinde Kızılderililer on-lara güldüler, ancak "basit fikirli" beyaz adamlara esprili bir şekilde karşılık verdiler çünkü onlar arkadaş canlısıydı ve yeni arkadaşlarını üzmemek ya da gücendirmek istemiyorlardı. ; Paralarını kabul edip aptal oyunlarını oynamayı kabul ettiler çünkü bu kendilerini daha iyi ve mutlu hissettiriyormuş gibi görünüyordu.

8:61 İnsanlar nasıl arazi SAHİBİ olabilirler? Allah'a aittir! İnsanlar mülkiyet kanıtı için Tanrı'ya borcunu ödemeyi nasıl başardılar? İnsanlar neden her zaman bir şeye sahip olmak ister? Ne kadar çok şeye sahip olursanız, o kadar çok sorunuz olur. Ne kadar çok eşyanız varsa, kendinizi hırsızlardan o kadar korumanız gerekir, o kadar çok temizlemeniz gerekir, o kadar çok şey ters gidebilir ve o kadar çok tamir etmeniz veya değiştirmeniz gerekir. Bu, sonuçta materyalist insanı kendi mülklerinin, bunların bakımının ve sürekli yeniden üretiminin KÖLE'sine dönüştüren, KENDİNİ sürekli kılan ve kısır bir döngüdür. İSTERSENİZ döngüyü kırıp koşu bandından inebilirsiniz. Sahip olduğunuz şeyler aslında sahip olamayacağınız şeylerdir; çünkü gerçekte onlar sana sahipler.

8:62 Zengin adam EN ÇOK şeye sahip olan adam DEĞİL, en az ihtiyacı olan adamdır. En az ihtiyacı olan kişi zengindir çünkü daha fazla özgürlüğe sahiptir - o, maddi malların (mammon) KÖLE'si değildir - ve hiçbir zaman elinde tutamayacağı maddi nesnelere elde etmek için köle olmasına gerek yoktur. ya kendisi ya da karısı için.

- 8:63 Bu dünyada hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ve hiçbir şey mükemmel değildir; Bu dünyaya ait şeyleri bırakıp her şeyin mükemmel olduğu eve dönmeye teşviktir; ve sonsuza kadar yaşayabileceğin yer.
- 8:64 İsa bile bu dünyadayken mükemmel değildi ve bunu açıkça söyledi (Mat. 19:17 ve Luka 18:19).
- 8:65 İnsan-hayvan-bedenini giyerken tamamen mükemmel olmak (dünyanın tüm dünyevi cazibeleri nedeniyle) mümkün değildir.
- 8:66 İsa'nın bile mükemmel olmadığı gerçeği, herkese onun gibi olmak için daha çok çabalama konusunda daha fazla cesaret ver-meli.
- 8:67 Tanrı'nın İradesini YAPMAK suretiyle ayartılmalarınızın üstesinden gelmek için Tanrı'nın yardımını ve rehberliğini nasıl alacağınızı anlattı - Rab'bin Duası, N.B. "Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de İradeniz yerine getirilecektir" (Mat. 6:10 & 7:21 & 12:50) ve on birincisi de dahil olmak üzere (Yuhanna 13:34 & 15:12) EMİRLERİ yerine getirerek yerine getirilecektir ve on ikincisini (Mat. 7:1), öğrencilerine bizzat verdi (Mat. 5:19 & Yuhanna 14:21 & Vahiy 14:12 ve 22:14 / Kralların Kralı İncili, Vahiy 14:12 ve 30:14).
- 8:68 Tanrı'nın yardımını alabilmeniz için İsa, RUH TARAFINDAN YENİDEN DOĞMANIZ GEREKTİĞİNİ (Yuhanna 3:3-6) ve küçük çocuklar gibi olmanız gerektiğini (Matta 18:3-4 ve Markos 10:15 ve Luka 18:17) söyledi. (Yuhanna 3:3-6) Çocuksu bir güvene sahip olmak (%100) ve bir çocuk gibi Tanrı'ya ve O'nun korumasına güvenmek.
- 8:69 "Ruhtan yeniden doğmak", ruhunuz olarak yeniden doğmanız ve kendinizi bir insan olarak düşünmeyi BIRAKMANIZ ve kendinizi GERÇEK benliğiniz - ruhunuz (ruhunuz) - olarak düşünmeye başlamanız ve harekete geçmeniz gerektiği anlamına gelir. buna göre. Kendinizi ne zaman insan olarak düşünseniz ve insan gibi düşünseniz, kıyamet günü idam edilinceye kadar otomatik olarak kendinizi her zaman insan olmaya mahkum etmiş olursunuz.
- 8:70 Ruhunuz (gerçek benliğiniz) haline gelmeli ve bedeninizi kontrol etmelisiniz. ve tam tersi DEĞİL - hayvan bedeninin sizi kontrol ettiği yerde.
- 8:71 Tanrı'nın sırları, kendilerini bilge ve zeki "zanneden" ama gururlu olanlardan gizlidir; ve yalnızca çocuksu imana sahip olanlara (Matta 11:25 ve Luka 10:21) (ruhla yeniden doğan insanlara - Matta 18:3-4 ve Luka 10:21 ve Yuhanna 3:3) açıklanmaktadır.
- 8:72 "Tanrı bir ruhtur ve O'na tapınanlar, O'na kendi ruhlarıyla (Varlık) ve gerçekte tapınmalıdır-lar (Yuhanna 4:24). Daima DOĞRU olmak.
- 8:73 İsa, annelerin ve babaların aslında sizin anneniz ve babanız olmadığını, onların kullandıkları bedenlerin sizin kullandığınız bedeni oluşturduğunu, ancak ebeveynlerinin bedenlerinin onların canlarına yaptığından daha fazla sizin ruhunuzu oluşturmadıklarını açıkladı (Mat. 12:47-50 ve Yuhanna 6:42). Bu, onları reddetmeniz veya onlara farklı davranmanız gerektiği anlamına gelmez.
- 8:74 Ayrıca, Tanrı'nın İradesini yerine getirmeye başladığınızda, "bir insanın düşmanlarının kendi evinin insanları OLACAĞINI" (düşmanlarınızı değiştirmek için sevin), çünkü şeytanın sizi geri çekmeye çalışmak için onları ve insan-hayvan duygularını kullanacağını da açıkladı. Tanrı'nın İradesini yerine getirmekten (Mat. 10:34-37 ve Luka 12:51-53 ve 14:26, 27, 33). Şeytan ailenizin üyelerini kullanacaktır çünkü onlar size en yakın olanlardır, en çok takdir ettiğiniz, normalde en çok dikkate aldığınız ve tavsiyelerine değer verdiğiniz ve saygı duyduğunuz kişilerdir (Mika 7:6).
- 8:75 Şeytan onları size karşı kullanacak; ve kullanıldıkları bilinmeden, anlaşılmadan kullanılacaktır; Bu nedenle onları sözlerinden veya eylemlerinden dolayı doğrudan suçlayamazsınız. Bunun sizin yararınıza olacağına içtenlikle inanarak size tavsiye vermeye çalışırlar. Ancak onların görüşleri manevi açıdan olmayacak, maddi ve beşeri açıdan tavsiyelerde bulunacaklardır. Çünkü onlar manevi konuları ve Allah'ın büyüünü BİLMEKTEDİR. Tanrı'nın GERÇEK olduğunu ve O'nunla DOĞRUDAN iletişim kurduğunuzdu gördüğünüzde ve O'nun İradesini sizin için yapmaya başladığınızda, bizzat Tanrı'dan öğreneceğinizi bilmiyorlar.
- 8:76 Merak etme; Kararlı olun ve onları haklı olduğunuza ikna etmeye çalışın. Şeytan'ın öfkelenip durumu daha da kötüleştirilmesi için sizi kandırmasına izin vermeyin; ve kaçma. Onlara Tanrı'nın KENDİSİ ile DOĞRUDAN iletişimin büyüünü sakın ve sevgi dolu bir şekilde açıklayın ve onları sizin bakış açınızı görmeye teşvik edin ve onların Tanrı ile DOĞRUDAN konuşmasını sağlamak için çabalayın. Bunu yapmazsanız, Kıyamet Günü'nde hepsi ölecek ve bunun sevdiğiniz insanların başına gelmesini istemezsiniz. Yapıyor musun?

**AŞK her şeyin üstesinden gelir.**

**AŞK her şeyi fetheder.**

8:77 İsa ayrıca "Çitin Üzerinde Oturmak" diye bir şeyin olmadığını ve ortasının YOK olduğunu söyledi. Benden yana olmayan bana karşıdır (Matta 12:30). Tanrı'nın tarafında olmayan, Tanrı'nın İradesini yerine getiren ve iyilik için aktif olarak mücadele edenler aslında Şeytan'ın kazanmasına yardımcı oluyorlar. Hiçbir şey yapmayanlar Şeytan'ın kazanmasına izin verir ve GERÇEKTEN ona yardım eder. Aslında onlar sadece kendilerini kandırıyorlar çünkü Şeytan'ın kazanmasına izin vererek dünyanın daha kötü bir yer olmasına yardımcı oluyorlar ve bu dünyada yaşamak zorundalar. Üstelik eve dönme hakkını da kazanmıyorlar.

8:78 İsa, maddi mallara, servete (maddi değerlere) hizmet ederken Tanrı'ya hizmet edemeyeceğinizi söyledi (Mat. 6:24), çünkü maddi şeyleri seviyorsanız, maddi mallarınızı veya insan hayatınızı kaybetmekten korktuğunuz için Tanrı için savaşamazsınız veya her ikisi.

8:79 İşte o zaman Tanrı'nın korumasına ve O'nun sonsuz yaşam vaadine İNANCA ihtiyaç duyarsınız!

8:80 Bu dünyada canını kazanan, onu kaybedecek ve insan yaşamını herkesin iyiliği için kaybeden, sonsuz yaşamı ve evine dönme hakkını kazanacaktır (Markos 8:34-38). Demek ki, iyilik uğruna savaşmamak, daima tedbirli davranmak ve değersiz insan hayatını, dolayısıyla dünyevî ve dolayısıyla geçici malını korumak için şeytanın kendisini korkutmasına izin veren bir kimse, "ateş"te ruhunu/varlığını kaybedecektir". Adalet ve herkesin iyiliği için ve Tanrı'ya olan GERÇEK inancından dolayı korkusuzca savaşan kişi, ruhunun bağışlanmasına, özgürlüğüne ve evine dönme hakkına sahip olacaktır.

8:81 İsa, Markos 12:32-34'te yazıcıya, İsa'ya verdiği yanıtlar ve zihinsel tutumu nedeniyle Tanrı'nın Krallığından uzak olmadığını söylerken ruhsal düzeyler hakkında açıklama yaptı. Bu, onun yüksek bir manevi seviyede olduğu ve eve gitmeden önce öğrenecek fazla bir şeyi olmadığı anlamına geliyordu; her zaman inancını kaybetmemesi ve Şeytan tarafından korkutulmasına veya rüşvet almasına izin verip geriye gitmemesi şartıyla.

8:82 İsa ayrıca "Gücü" tüm kör, sakat veya hasta insanları iyileştirmek için kullandığını söyleyerek Karma yasalarını da öğretti. O anda imanlarından dolayı günahlarının affedildiğini, bir daha gidip günah işlememeleri gerektiğini söyledi. Bu onların mevcut yaşamlarındaki günahlardan bahsetmiyordu. Önceki yaşamlarında pek çok günah, kötülük işlemiş, kibirli ve bencil olmuşlar ve bu nedenle önceki yaşamlarında başkalarına yaptıkları kötülük ve zararlardan dolayı onları cezalandırmak için sakat, kör vb. Dolayısıyla bu günahlardan dolayı sakat bedenlerde doğup hapsedilmişlerdir. (Yuhanna 9:2). Kör ya da sakat olmak onları sadece cezalandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara ALÇAKALAYI da öğretecektir çünkü artık diğer insanların hayırseverliğine bağımlıdırlar; Belki zarar verdikleri insanlar bile?; İronik değil mi? -Şiirsel adalet.

8:83 Körlük onlara maddi şeyler yerine manevi şeylere değer vermeyi ve sevgiyi öğretecekti çünkü maddi şeyleri göremiyorlardı ve bu da onları daha az değerli ve daha az arzu edilir hale getiriyordu. Açıkçası, önceki yaşamlarında dünyevi güzelliklere sahip şeyleri arzularak çok materyalist olmuşlar ve bunları elde etmek için nispeten iyi birçok insanı incitmişlerdi.

8:84 DİKKATLİ OLUN, maddi açıdan zengin ama ruhsal açıdan fakir olan sizler, özellikle de DEĞERSİZ dünyevi hazineler elde etmek için sefalet ve ölümü satan sizler (Luka 16:19-31)! Kim olduğunuzu ve neyin DAHA önemli olduğunu biliyorsunuz - Tanrı bilir (Matta 19:24).

8:85 Her zaman tam olarak olmayı hak ettiğiniz yerde ve kişisiniz. Bu, sonsuz zamanda meydana gelen TÜM geçmiş eylemlerinizin ve düşüncelerinizin bir sonucu ve sonucudur - MÜKEMMEL KARMA.

8:86 Dünya malından fakir olmak suç değildir. Tam tersine dünya malı bakımından zengin olmak suçtur ve sen bunları elde etmek için ruhunu satıyorsun. Ancak Tanrı, insanınızın bedeni öldüğünde, ruhunuzu geri satın almak için bu şeyleri O'na geri vermenize izin vermeyecektir ve her halükarda, bunlar hiçbir zaman GERÇEKTEN size ait olmadılar, bunlar yalnızca Şeytan tarafından, onun isteklerini yerine getirmeniz karşılığında size ÖDÜLLENDİRİLDİ. Bunlar Şeytan'a bile ait değil, ALLAH'a aittir çünkü O, BÜTÜN dünyanın sahibidir. Hepsini o yarattı ve hiçbirini istemiyor.

Ruh olan Tanrı'nın hiçbir ihtiyacı yoktur. Tanrı neden aptalca dünyevi hazineleri istesin ki? Şeytan seni yine kandırdı! Şeytanın kurnazlığını ASLA küçümsemeyin! Bu nedenle Tanrı'ya sarılmalı ve kendi bilgeliğinize (?) değil, YALNIZCA O'na ve O'nun rehberliğine güvenmelisiniz, böylece Şeytan sizi bir daha kandıramaz. Bu nedenle ilk EMİR, tüm EMİRLERİN İLK ve en önemlisidir ve diğer tüm EMİRLER onun üzerine kuruludur.

8:87 Gerçek ve kalıcı değerleri öğrenin - cennetin değerleri, yani sevgi ve fedakarlık

8:88 Tanrı, dünyevi mülk bakımından fakir ve ruh bakımından zengin olanları kutsamıştır; yani, onlarınki göksel zenginlik, göklerin Krallığı olacaktır (Matta 5:3).

8:89 Kişisel tercihten kaynaklanan "Bireysel sosyalizm" TEK yoldur (İsa). Buraya iyi vakit geçirmek (ki bu genellikle kötü bir zaman anlamına gelir) ve maddi zenginlik toplamak için gelmediniz, hapishanedesiniz, "Ölüm Hücrelerinde"siniz ve buraya iyi olmayı öğrenmek için geldiniz; affını kazan; ve eve gitme hakkı; veya değilse; idam edilmek.

8:90 İsa, Yeni Antlaşma'daki mucizeleri gerçekleştirmek için "Güç"ü kullandı. "Kör bir inanca" sahip olduğunuzda; bu aslında kör anlamına gelmez, bu Şeytan'ın insanları size saldırmak için kullanabileceği tüm açılara kadar (insani ve ruh-sal) gözlerinizi TAMAMEN açık bir şekilde Tanrı'ya %100 (toplam) inanç anlamına gelir; daha sonra "The Force" için bir kanal olabilirsiniz. Eğer kör inancınız yoksa, kanalı tıkarınız ve "Güç" sizi iyileştirmek için ne içinizden ne de içinize akabilir.

8:91 "Güç" Tanrı'dan geldi ve İsa aracılığıyla aktı ve o bunu kanalları açık olan (kör inanç) insanlara yönlendirdi ve "Güç" onları iyileştirdi. Tanrı, İsa'nın (aslında ruh olan Mesih'in) Kendi Oğlu olduğuna ve onları iyileştirebileceğine tamamen inanan insanları YALNIZCA İsa aracılığıyla iyileştirdi.

8:92 Tanrı'nın gücüne ve bana olan inancınız (%100) sizi bütünleştirdi ve (önceki yaşamınızda kör olmanıza, sakat kal-manıza veya hasta olmanıza neden olan, bu yaşamınızda bir ceza olarak) günahlarınız affedildi. Gidin ve bir daha gü-nah işlemeyin (Yuhanna 9:2).

8:93 İnanç "sihirli" kapının anahtarıdır - mucizelere ve Tanrı'nın rehberliğinde bir hayata açılan kapı, her zaman Şifa Işıktaki yürümek ve Tanrı'nın Krallığına giriş ve ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜZE geri dönüş; gerçek hafıza; kimlik ve insanüstü güçler.

8:94 Samson, kafir tapınağını yıkmak için "Güç"ü kullandı; Davut'un taşı Goliath'ı öldürmek için "Güç" tarafından yönlendirildi; "Güç" Kızıldeniz'i ikiye ayırdı; vesaire.; vesaire.; vesaire.

8:95 İsa dağda başkalaşım geçirmişti ve yüzü Güneş gibi parlıyordu çünkü ruhu (Işık Varlığı, Bölüm 1) yüzünde (Musa gibi) parlıyordu ve kıyafetleri beyaz ve parlıyordu "ışık kadar beyaz ve daha beyaz" Dünyadaki herhangi bir şeyin onları yapabileceğinden çok daha fazlasıydı" (Mat. 17:2 ve Markos 9:3 ve Luka 9:29). Bunun nedeni, kullandığı vücudu uzay gemisinin ısısından ve etkilerinden korumak için etrafına yerleştirilen bir güç alanıydı. Sonra, Tanrı İsa'yla konuşmasını bitirdikten sonra, öğrencilerin üzerine "parlak" bir bulut geldi ve bulutun dumanı onları sardı (Luka 9:34) ve Tanrı şöyle dedi: "Bu, içinde bulunduğum sevgili Oğlumdur" çok memnun oldum; Onu duy," dedi. (Mat. 17:5). O halde, Tanrı'nın Kendisi böyle söylediğine göre, Mesih (insanın içindeki ruh) nasıl Tanrı'nın Oğlu olamaz? Tanrı ASLA yalan söylemez; yalanlar Şeytan Lucifer'in icadıdır (Yuhanna 8:44 / Kralların Kralının İncili, Yuhanna 8:35).

8:96 İsa, kâhin olmamanız gerektiğini (Mat. 23:8) ve kâhinleri DİNLEMENİZ gerektiğini (Matta 15:14 & 16:12 & 23:9, 13, 24) ama dolaplarınıza girmeniz gerektiğini söyledi. (özel olarak) Tanrı ile konuşmak ve O'nun İradesini YAPMAK. Rab'bin Duasını (Mat. 6:9-15) YAPMANIZ VE YAŞAMANIZ GEREKTİĞİNİ, onu sadece ne söylediğini ANLAMAYAN aptal bir papağan gibi tekrarlamamanız gerektiğini ve buna ilahilerin söylenmesini ve toplu olarak söylenmesini de içerdiğini söyledi veya bireysel olarak yazılı dualar söylemek.

8:97 Yazılı duaları haftada bir veya günde 5 defaya kadar tekrarlamak HİÇBİR işe yaramaz çünkü geri kalan zamanlarda otomatik olarak Şeytan'la konuşursunuz (Mat. 6:7).

8:98 Dua etmek, HER gün, günde 24 saat Tanrı ile zihinsel (telepatik olarak) konuşmak, HER ŞEYDE O'NA DANIŞMAK ve O'nun İradesini yerine getirebilmek için O'nun rehberliğini ve yardımını almak anlamına gelir (Sure 42:38)(Efesliler 6:18 ve 1 Selanikliler 5:17).

8:99 İlk başta bilinçli bir çaba olacak, ancak sonunda yeterli pratikle nefes almak kadar doğal ve bilinçsiz bir çaba haline gelecektir.

8:100 Eğer gerçekten konuşmuyorsanız, yine de dinlemeye devam etmeli ve O'nun varlığını ve temasını kabul etmelisiniz; hattı açık tutmak. Teması kırdığınız veya temasın kopmasına izin verdiğiniz an, Şeytan'ın kullanması için bir açıklık bırakmış olursunuz ve o, "iki ayağıyla doğrudan içeri atlayacaktır."

8:101 "Son Akşam Yemeği"nde Mesih öğrencilerine İkinci Gelişini önceden bildirdi. Onlara hâlâ söyleyecek çok şeyi olduğunu, ancak henüz bunu duymaya dayanamadıklarını (Yuhanna 16:12), ancak atasözleri (İkinci Gelişi) veya benzetmelerle konuşmayacağı zamanın geleceğini söyledi ve onlara Tanrı hakkında açıkça bilgi verecekti (Yuhanna 16:25 ve Vahiy 10:7).

8:102 İkinci Gelişin, kendisinin geleceğini düşünmedikleri bir zamanda gerçekleşeceğini (Luka 12:40) ve tüm dünyayı aydınlatacağını (Matta 24:27, N.B. Luka 17:24-37 ve Vahiy 10:7) söyledi. Ve Tanrı'nın gerçeğinin (müjdenin) tüm uluslar arasında YAYINLANMASI gerektiğini (Markos 13:10). Kiliselerin ve zenginliklerinin yok edileceğini söyledi (Luka 21:5-6). Ve TÜM MİLLETLERDEN alınlarında Tanrı'nın işaretini taşıyan (Tanrı ile doğrudan iletişim kuran) GERÇEK ve PRATİK inanlıların Son Gün'de hayatta kalacaklarını (Luka 13:29).

8:103 Bu işarete (Tanrı ile doğrudan iletişim) sahip misiniz? İsa, İkinci Gelişle ilgili bir soru bıraktı: "Ama İnsanoğlu geldiğinde yeryüzünde iman bulacak mı?" (Luka 18:8). Ne düşünüyorsun? Bugün yeryüzünde iman var mı?

8:104 İsa, eğer bir kimse Tanrı'nın İradesini yerine getirirse, Tanrı'nın ona İsa'nın öğretilerinin doğru olup olmadığını ya da İsa'nın bunları kendisinin uydurup uydurmadığını kanıtlayacağını söyledi (Yuhanna 7:17).

8:105 Onun öğretilerini test etmek ve onların doğru olup olmadığını öğrenmek için 2000 yılınız oldu, ama yine de hala buradasınız. Niye?

#### **NIYE?**

Kutsal Kitap yalnızca güzel öykülerden oluşan bir Kitap değildir. Eski ANLAŞMAYI ve YENİ ANLAŞMAYI (sözleşme/Ahit) içerir ve kişisel mükemmelliğe giden ruhsal yolculuğunuzun bir haritasıdır. Yolculuğa başlamak için İbrahim OLMALISINIZ ve sonra İshak olmalısınız; Yakup/İsrail; Yusuf; Musa; Peygamberler ve sonra SONUNDA İsa.

## BÖLÜM 9

**Hıristiyanlığın başka bir din olarak doğuşu..**

Diktatörlük; Komünizm ve Kapitalizm hepsi yanlıştır.  
İsa Doğru Yoldu.

9:1 İsa bir "bulut"a (bulutlar? - uzay gemisi - Matta 17:5) yükseldikten (Elçilerin İşleri 1:9) ve ruhu/ruh varlığı (Mesih), "Meryem oğlunun" bedeninden serbest bırakılıp yeniden GERÇEK benliğine, yani Prens Mikail'e, evine Sabah Yıldızı'na gittikten ve havariler Yeni Ahit'i yazdıktan sonra; Şeytanın, yapılan tüm iyi işleri mahvetmenin bir yolunu bulmak için hızlı çalışması gerekiyordu.

9:2 Şeytan bu nedenle en başarılı silahı olan dinleri kullanmaya karar verdi ve öğretileri başka bir organize dine dönüştürmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldı. Şeytan bunu başardı ve buna Hıristiyanlık adını verdi. Hatta İsa'nın, organize dinlerin yanlış olduğunu ve Tanrı ya da Mesih'e değil, şeytana ait olduğunu kanıtla-mak için yaşadığı onca şeyden sonra bile.

9:3 İsa'yı çarmıha geren sahte Yahudi DİNİ ve onların RAHİPLERİydi. Birçok gerçek ırksal Yahudi Yeni Ant-laşma'yı kabul etti.

9:4 Zamanın geçmesi ve şeytanın etkisiyle insanlar her zamanki gibi kayıtsızlaştılar ve kendilerinin İsa gibi olamaya-caklarına karar verdiler, çünkü İsa su üzerinde yürüyebiliyordu ve sihir numaraları yapabiliyordu, bu yüzden onun gibi olma çabasını bıraktılar. N.B. Yuhanna 14:12..

9:5 İnsanlar İsa gibi olmaya çalışmak yerine onun kullandığı değersiz insan hayvan bedeninin heykellerini yapmaya karar verdiler. 10 Emir'e aykırı olmasına ve yeni bir organize din oluşturup haftada bir kiliseye gitmelerine rağmen. Bu, İsa gibi yaşamaya ve onun gibi olmaya çalışmaktan çok daha kolaydı.

9:6 Ayrıca onun doğum gününü ve çarmıha gerilişini kutlamaya karar verdiler ve şimdi de sahte bir şekilde vücu-dunun doğum günü olduğunu iddia ettikleri şeyi iğrenç bir şakaya dönüştürerek para kazanmak için bir bahaneye dönüştürdüler.

9:7 Şeytanın standardına tapan kötü insanların bir kısmı milyarlarca (para) kazanırken, diğerleri yılın bir günü nis-peten iyi, geri kalanı kötüdür. Aslında bir pagan bayramı olan İsa'nın sözde doğum gününde kendilerinin nispeten iyi olduğunu düşündükleri şey olduklarına inanıyorlar; ve bunun her şeyi düzelteceğini düşünüyorlar.

9:8 Tanrının aptal olduğunu ve bundan kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

**Allah'ı kandıramazsınız, O düşündüğünüz her şeyi bilir.**

**Siz yalnızca kendinizi kandırıyorsunuz!**

9:9 Yılda tek bir önemsiz günü değil, her günü İsa'nın günü yapmaya geldim. Her halükarda, MS 1 yılının 25 Aralık günü değil, MÖ 7 yılının 12 Nisan günüydü.

9:10 Bunu bana nasıl yaparsın? Vahiy kitabında söylediğim gibi (2:6, 15) Noel'den nefret ediyorum. Noel Günü artık kaldırılmalı ve hepimiz benim söylediklerimi yapmalısınız, birbirinizi sevmeli ve bu günü her gün Mesinin Günü gibi yapmalısınız, her geçen gün daha çok Mesi'ya benzemelisiniz.

9:11 Çocuklara para, pahalı oyuncaklar ve hediyeler vererek; tüm yıl boyunca zamanınızı, sevginizi ve anlayışınızı vermek yerine; Çocuklarınıza sevgi (Tanrı) yerine mamona (para) tapmayı öğretiyorsunuz. Bunu da kısır bir döngü içinde çocuklarına, torunlarına aktarıyor, öğretiyorlar.

9:12 Onlara para ve pahalı oyuncaklar vermek için deli gibi çalışıp neredeyse kendinizi öldürerek çocuklarınızı sevginizden ve değerli zamanınızdan mahrum bırakmayın. Paraya ihtiyaçları yok ve sadece oyuncaklarını kırıyorlar. Onların sevgiye ihtiyaçları var. Onlara sevgi verin, duygu olmadan, zamanınızı ve anlayışınızı verin. Onlara altın standardı (şeytanın standardı) DEĞİL, sevgiyi ve Tanrı standardını öğretin.

9:13 Anneler, çocuklarını yalnız bırakıp yabancılarla ve pahalı oyuncaklarla oynamak yerine, çocuklarıyla birlikte eve dönmeli, onlarla ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeli ve onlarla oynamalıdır.

- 9:14 Sevginin olmadığı, sevginin getirdiği uyumun dışlandığı bir ortamda çocuk nasıl uyum ve denge içinde büyüyebilir?
- 9:15 Evde kalıp zamanımı boşa harcamamış ya da çarmıha gerilme acısını çekmemiş olabilirdim; Bana gösterdiğin azıcık ilgi için.
- 9:16 Artık her zamankinden daha fazla din var ve rahipler EMİRLERİN çiğnenmesini (putperestlik vb.) öğretiyor; bunların en kötüsü papadır. Bu gezegendeki tüm rahipler Tanrı için çalıştıklarını sanıyorlar ama aslında organize dinleri öğretmek ve sürdürmek ve böylece insanların Rab ile doğrudan temas kurmasını engelleyerek şeytan için çalışıyorlar (Matta 23)(Hoşea 4:9 ve Malaki 2:1-3).
- 9:17 Katolik kardinaller Şeytan'ın renklerini (kırmızı) giyerken diğerleri siyah (karanlık ve kötülük) giyerler. Hiç Tanrı'nın renklerini giyen bir rahip görmemişim.
- 9:18 "Rahip olma" dedim (Mat. 23:8), ama rahipler benim gelip onların dostu olacağımı düşündüler. İkinci Gelişi bekliyorlar. Ne kadar aptal olabilirler? Yahudi rahiplere, halkı kendi dinlerine döndürmek için karayı ve denizi kuşatacaklarını söyledim. Bu kişi, din değiştirdiği sırada kâhinlerden iki kat daha fazla cehennem çocuğuydu (Matta 23:15). Ayrıca meyhanecilerin (vergi tahsildarları) ve fahişelerin bile Tanrı'nın Krallığına rahiplerden önce gireceklerini söyledim (Matta 21:31).
- 9:19 Matt'in TÜMÜNÜ okuyun. 23 Ve kâhin yerine haham, yazıcı yerine avukat kelimelerini koyun; ve Ferisiler kelimesi için politikacılar. Hahamlar, yazıcılar ve Ferisiler kâhinlerdi; O zamanın avukatları ve politikacıları.
- 9:20 Son Gününde papa, kâhinler ve organize dini öğreten HERKES ateşe ilk girecek olanlar olacaktır (Mat. 5:19-20)(Sure 57:27).
- 9:21 Hıristiyan rahip diye bir şey yoktur; Senin karışık zihninin dışında. Hıristiyan papaz diye bir şeyin olması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bana inanan hiç kimsenin rahip ya da din öğretmeni OLMAMASI gerektiğini (Matta 23:8)(Sure 9:31) ve yalnızca TEK bir öğretmenin olduğunu ve onun da BENİM olduğunu söyledim. ve yeryüzünde hiç kimseye baban dememelisin; Çünkü senin bir tek baban var; göklerdeki Tanrı budur (Matta 23:9).
- 9:22 O halde nasıl oluyor da Dünya üzerinde, olması MÜMKÜN olmayan bir şey olduğunu, yani Hıristiyan bir rahip olduğunu iddia eden binlerce insan var? Birçoğu kendilerine Baba deme cüretini bile gösteriyor; bunların en kötüsü, kendisini sadece Baba (Matta 23:9) değil, aynı zamanda Aziz veya Kutsal Baba olarak adlandırma konusunda YÜKSEK bir cüretkarlığa sahip olan papadır. Bu, onun küfürlü bir şekilde Tanrı (Kutsal) olduğunu iddia ettiği anlamına gelir. 2 Selanikliler 2:3, N.B.'yi okuyun. ayet 4, sonra 7 ve Vahiy 17:5, 7-9, 18.

### **Çarmıha Gerilme neden gerçekleşti ve bu ne anlama geliyordu?**

- 9:23 Fısıh (of - M.Ö. 1500 - İkincinin (İsa Mesih'in gelişinin) habercisi. İngilizler (İsrail) Mısır'da, kölelik içinde, kötü adamların yönetimi ve kanunları altındaydı. İngilizce kelime İbranicedir ve "İnsanlar" anlamına gelir. "Misak Ehli", "İsrail, Misak Ehli" anlamına gelir.
- 9:24 Fısıh, "Ölüm Meleğinin" İsrailoğullarının evlerinin üzerinden geçtiği ve firavun (kral) da dahil olmak üzere HER evden Mısır'ın ilk doğanlarını öldürdüğü yerdi.
- 9:25 Bu, İkincinin habercisidir, çünkü bir kuzu kurban edildi ve onun kanı, onları ölümden kurtarmak için her İsraili evinin kapısını boyamak için kullanıldı. tıpkı "Tanrı Kuzusu"nun - İsa ve onun kanının - ölümünün 1500 yıl sonra tüm ulusu ölümden kurtarması gibi.
- 9:26 Fısıh Bayramı ve kuzunun kanı şunları sağlayan şeydi:- 400 yıllık köleliğin ve insan kuralları ve kanunları altındaki baskının sona ermesi ve; Musa'ya ve Sina'daki İngiliz (İsrail) halkına verilen, Tanrı'nın Kanunları ve Ekonomisi'nin yönetimi altındaki ÖZGÜRLÜK.
- 9:27 PASKALYA - İkinci Fısıh - 21 Nisan Çarşamba M.S. 34. İkinci Fısıh Bayramıydı; artık haksız yere İhtar/Paskalya olarak kutlanıyor; çünkü "Yasanın Laneti" altında olan tüm ulus yerine "Kuzu" öldü. Hangi lanet ve neden? Yasa, onu tutan herkes için bir lanet değil, bir lütuftu (insanın değil, Tanrı'nın Yasası) ve insanları Mesih'e, Baş-"Efendi"ye getiren bir okul öğretmeniydi.
- 9:28 Peki tüm ulusu ölüme mahkum eden bu "Yasanın Laneti" neydi?
- 9:29 İngilizler (İsrail), bir daha asla köle olmamayı umarak Mısır'ı ve köleliği terk ederken - "Britanya Kuralı" (sözcükleri düşünün - hepiniz biliyorsunuz) - bir daha ASLA hiçbir erkeğin önünde diz çökmeyeceklerine yemin ettiler; yalnızca onlara kötü adamların yönetiminden özgürlük veren Tanrı'ya. AMA, bir insanın sözü ve hafızası ucuz ve kısıdır ve unutmak insanların kaderidir.

9:30 Sina'da Horeb'de Musa'ya Tanrı'nın Kanunları verildi; Tüzük; yargılar; Tarım ve Ekonomi Politikaları; böylece İngilizler (İsrail), insanların bencil yasaları ve ekonomik politikaları altında her zaman var olan baskıdan uzak ve refah içinde yaşayabilsinler.

9:31 Bütün İngiliz milleti ilk başta ataları İbrahim ile yapılan antlaşmayı (Antlaşmayı) kabul etti; Çünkü İbrahim, biricik oğlu olan "mucize" çocuğu İshak'ı Moriah Dağı'nın zirvesinde kurban etmekte tereddüt etmemişti.

9:32 Antlaşma (sözleşme) uyarınca İngilizler, Tanrı'nın Musa'ya emrettiği her şeyi sonsuza kadar TUTACAKLARI ve YAPACAKLARINA ve Tanrı'nın Hizmetkar Milleti (Üstün Irk DEĞİL) olacaklarına dair ciddi ve bağlayıcı bir yemin ettiler; eş (mecazi olarak); ve sadık; ve aynı zamanda O'nun vekilleri dünyanın geri kalanına.

9:33 Bu, dünyanın geri kalanına, insanların kötü sistemlerine karşı, Tanrı'nın Kanunları ve Ekonomisi altında yaşamının ne kadar harika olduğunu göstermekti.

9:34 Sözleşmenin şartlarına göre, Tanrı İngilizlere (İsrail) "Süt ve Bal Akan Ülkeyi", insan nezaketinin ve tatlılığının sütünü (yalnızca güçlülerden gelir – Hakimler 14:14) verdi; İsrail Ülkesi.

9:35 "Onlar O'nun yollarına uydukları ve zina yapmadıkları sürece, mevsimlerinde güneşi ve yağmuru getirir, mahsullerini bereketlendirir ve hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar" buyurdu. Huzur ve güvenlik içinde kalacaklar, suçluluk duymadan mutlu olacaklar, refah içinde olacaklar, yoksulluk olmayacak, herkes birbirini sevecek ve yardım edecek ("Kendini sev, komşunu sev").

9:36 Bunun arkasındaki fikir, İsrail dışındaki Yahudi olmayan ulusların, Tanrı'nın Sistemi altında yaşamının ne kadar harika olduğunu görmeleri ve bunu kendileri için istemeleriydi.

9:37 İki seçenekleri olacak ve insanların her zaman yaptığı gibi önce yanlış olanı seçeceklerdi ve bu da İsrail'i güç kullanarak ele geçirmeye çalışmak ve sahip olduklarını çalmak olacaktı. AMA, Antlaşma uyarınca Tanrı İngilizlere, düşmanlarıyla onlar İÇİN savaşacağını ve onları yeneceğini ve bir İngiliz'in bin kişiyi kovalayacağını ve onların da dehşet içinde kaçacaklarını vaat etmişti.

9:38 Dolayısıyla uluslar ikinci seçeneği tercih etmek zorunda kalacaklar: "Onları yenemiyorsanız onlara katılın" ve İngilizlere (İsrail) gelip onlara katılıp katılmayacaklarını sorun. Daha sonra, Anlaşmaya uymayı kabul etmeleri durumunda onlara evet denilecek. Bu, "ulusların İsrail'e aşılması" olacaktır, böylece İsrail'in sınırları yavaş yavaş bu ulusları da kapsayacak şekilde genişleyecek ve sonunda tüm dünya İsrail Krallığı ve Tanrı'nın Krallığı haline gelecektir. Adaletle yeryüzü; özgürlük; İnsanların kötü kanunları uyarınca sadece güçlüler, güçlüler ve zenginler için değil, herkes için güvenlik ve refah.

9:39 Ancak verdikleri sözleri ve antlaşmaları bozdular ve ülkelerindeki açgözlü, bencil ve Kötü insanların, Tanrı'nın Emirleriyle çelişen kanunlarını, Ekonomilerini ve geleneklerini yapmalarına izin verdiler. İnsanlar, Tanrı'nın kanunlarından, Musa Kitaplarındaki (İncil'in ilk beş kitabı) Ekonomi Politikası'ndan yüz çevirdikleri ve bunun yerine Talmud'daki insan kanunlarına yöneldikleri için yeniden köle oldular. Bu sefer yabancıların değil, kendilerini aldatacak ve yoksullaştıracak kanunlar çıkarmalarına izin verdikleri zenginlerin kölesi oldular. kendilerini zenginleştirirken – kendi uluslarının içinden insanlar.

9:40 Böylece antlaşmayı bozmuşlardı ve Tanrı'nın isteğini söz verdikleri gibi yerine getirmiyorlardı ve katılmaya değer hiçbir şey olmadığından, ulusları Krallığa getirmesinde Tanrı'ya yardım edemiyorlardı.

Sistem diğer uluslardan daha iyi değildi.

9:41 Daha sonra Lanet yürürlüğe girdi. Sözleşmeye göre, sözleşmeye uymanın "Lütufları", sözleşmeyi bozmanın ise cezai hükümleri veya "Lanetler" vardı. Sözleşmeyi bozdukları için "Lanet" (ceza hükmü) altına girdiler ve bu lanet tüm ulus için ölümdü. Kendilerini çoktan köleliğe ve yoksulluğa satmışlardı ve bunu ölüm takip edecekti.

9:42 Bu nedenle, tıpkı 1500 yıl önce Mısır'daki Fısıh Bayramı'nda olduğu gibi, milletin bir kez daha kölelikten ve ölümden kurtarılması gerekiyordu.

9:43 Antlaşma ortaya çıktığında, İbrahim "mucize" oğlu İshak'ı esirgemediği için, tüm ulusu ölümden kurtarmanın tek yolu, Tanrı'nın antlaşmayı iptal etmesiydi. ve bunu yapabilmesinin tek yolu, ulus Oğlunun Egemenliğini kabul etmedikçe ve O'nun Kanunlarına dönmedikçe ve Horeb'de Sina'da imzalanan Eski Antlaşma kapsamındaki görevlerini kabul etmedikçe, Kendi "mucize" Oğlunu ("Bakire"den doğan) kurban etmesiydi.



- 9:44 Bunu yapmayı reddettiler, dolayısıyla sözleşmenin iptal edilmesi gerekti ve bunu yapmanın tek yolu, tüm ulus yerine Tanrı'nın Oğlu'nun kurban edilmesiydi.
- 9:45 Daha sonra "Yaşam" ve özgürlük isteyenler için Yeni Antlaşma/sözleşme (Ahit) ortaya çıktı. Bu nedenle, Lanet ve Yahudi/Babil Talmud'undaki insanların kötü kanunları/mevzuatları uyarınca, insanları kölelikten, yoksulluktan ve ölümden kurtarmak için "Kuzu"yu kurban etmek gerekliydi. ve sonra onları bir kez daha Tanrı'nın İncil'deki Kusursuz Özgürlük Kanunları uyarınca özgürlüğe kavuşturun; Yeni Antlaşma (Ahit) uyarınca.
- 9:46 Yani bu Paskalya değil, İkinci Fısıh Bayramıydı ve yılın tam olarak aynı zamanındaydı. Bu, Yeni Antlaşma'nın yaratılışını başlatan, "Fısıh Bayramı" olarak bilinen, İsa ve havarilerinin "Son Akşam Yemeği" idi; Buna göre, eğer herkes Tanrı'nın Kanunlarını ve Yollarını takip etse ve YALNIZCA O'na hizmet etse, "Hayat"a ve özgürlüğe sahip olabilirler.
- 9:47 Yalnızca Tanrı'ya hizmet etmek ve emirlerin ilki ve en önemlisi olan O'nun İradesini yerine getirmek için, O'nunla iletişim kurmayı öğrenmeleri gerekiyordu ki O da onlara bunu nasıl yapacaklarını öğretebilsin: "Mükemmel olun, çünkü Cennetteki Rabbimiz mükemmel".
- 9:48 EĞER insanlar bunu yapsaydı, İlahi Hikmetten faydalanacaklardı; Aşk; Hukuk ve Adalet; Şeytan ve onun bencilliği tarafından yönlendirilen insanların yönetiminden kaynaklanan kötülük yerine; nefret dolu; aç gözlü; adaletsiz ve yıkıcı yollar.
- 9:49 Rahipler, hukukçular ve liderler "Talmud"da kendi yasalarını oluşturduklar ve insanları Tanrı'nın Özgürlük Yasalarından (körün köre yol göstermesi) uzak tuttular; gerçek adalet ve kendilerini zengin ve güçlü tutan, kendi tasarladıkları yasadışı ve sahte yasalar ve ekonomik kurallarla insanları yağmalamalarına ve servetten kendi paylarını çalmalarına olanak tanıyan kötü sistemlerinden baskıdan özgürlük (Yakup 5:4). . (tanıdık geliyor mu?)(Hezekiel 34:1, 10).
- 9:50 Bu nedenle rahiplik ve sahte sistemin ortadan kaldırılması gerekiyordu ve Tanrı'nın Kuralına geri dönüşe yol açmak için Çarmıha Gerilme sırasında sonsuza kadar ortadan kaldırıldı; Yollar ve Yeni Antlaşma, altında yalnızca BİR rahibin - Baş Rahip - Mesih'in bulunduğu (Hezekiel 34:10, 23).
- 9:51 Çarmıha Gerilme sırasında "Tapınak Peçesi" yukarıdan aşağıya tamamen ikiye bölündü. Ama niye?
- 9:52 Peçe'yi Tanrı'nın onu yok etmeye ihtiyaç duyacak kadar önemli kılan önemi neydi; Çarmıha Gerilmede mi?
- 9:53 Cevap için iki bin yıl daha geriye gitmemiz gerekiyor. 2000 M.Ö yılına gitmemiz gerekiyor; İbrahim ve İshak'ın zamanı. Tanrı İbrahim'i seçti çünkü o yalnızca Tanrı'ya inandı ve hizmet etti, başka kimseye hizmet etmedi ve bu ona doğruluk olarak atfedildi. İbrahim dünyadaki en değerli şeyden vazgeçmeye hazırdı: Moriah Dağı'ndaki "mucize" oğlu. MORIAH Dağı'nı hatırla.
- 9:54 Daha sonra çoban kral Davut, Tanrı'ya, Tanrı'nın içinde yaşayacağı bir ev inşa edemeyeceğini sordu. Ona şu yanıt verildi: "Ben bir insan mıyım ki, içinde yaşamak için bir eve ihtiyacım var?" Ben Tanrıyım ve eve ihtiyacım yok. Beni kendisiyle yaşamaya davet eden her adamın kalbinde ve zihninde yaşıyorum, böylece ona nasıl iyi (Tanrı gibi) olunacağını öğretebilirim.
- 9:55 Ancak kral "Davut", Tanrı'nın "sevgili" hizmetkarı olduğundan, Tanrı, Davut'un oğlu Süleyman'ın, MORIAH Dağı'nda Kendisi için bir ev (tapınak) inşa etmesine izin vermeye karar verdi. İbrahim'in yüzyıllar önce oğlunu Tanrı'ya kurban olarak sunmak üzere İshak'ı götürdüğü yer.
- 9:56 Bu tapınak veya kilise, Tanrı'nın ŞİMDİYE KADAR insana inşa etme izni verdiği TEK tapınaktır ve HER mezhepten TÜM diğerlerini inşa edenler (küfür ederek Tanrı için çalıştıklarını iddia eden) Şeytan ve onun rahipleridir (Mat. 6). ). :5-6)(Sure 7:55 & 9:107-109). Tanrı yaşanacak bir ev istemez; O, size nasıl O'na benzeyeceğinizi öğretmek için, hoş karşılanan bir misafir olarak kalplerinizde ve zihinlerinizde yaşamak ister - iyi.
- 9:57 MORIAH Dağı'ndaki Tapınağın bir dış avlusu ve "Kutsalların Kutsalı" adı verilen bir iç mabedi vardı - Dünya üzerindeki en kutsal nokta - İbrahim'in İshak'ı kurban ettiği yer ve burası Kutsal Yer olarak biliniyordu. Bu "Kutsalların Kutsalı" Tapınağın dış avlusundan "Tapınak Perdesi" ile ayrılmıştı.
- 9:58 Tanrı ile iletişim kurmak için oraya giren "Başrahip" DIŞINDA HİÇ KİMSENİN "Kutsalların Kutsalına" girmesine izin verilmiyordu.
- 9:59 "Tüm zamanların Baş Rahibi" (Yaratılış 14:18 ve Mez. 110:4), Yahudi rahiplerin, avukatların ve politikacıların otoritesine meydan okuduğu için çarmıha gerildiğinde, "Kutsalların Kutsalı"na giden "Tapınak Perdesi" yıkıldı. Bu, dünyaya o andan itibaren rahipliğin sonsuza kadar kaldırıldığını göstermek içindi. Mesih'in Kendisi hariç.
- Daha sonra, O'nun Yeni Ahit (antlaşma) öğretileri aracılığıyla, HERKES, öğretileri TAM olarak yazıldığı gibi takip ederse ve Şeytan'ın rahipleri tarafından yanlış yorumlanıp çarpıtılmazsa, TANRI'YA DOĞRUDAN ERİŞİME sahip olur. İsa'ya hizmet ettiklerini söylüyorlar ama onun söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. Bu şekilde insanları Allah'tan uzaklaştırırlar ve Allah'ın kalplerinin dışında bir evde yaşadığına inanırlar ki bu da Allah'ın istediğinin tam tersidir.
- Yapmaları gerektiği gibi, Tanrı'dan nasıl öğrenebilecekleri, dünyayı nasıl daha iyi, daha adil ve daha güvenli bir yer haline getirebilecekleri konusunda İsa'nın öğretilerini öğretmek yerine, insanlara kimseye faydası olmayan aptalca şarkılar söylemeyi öğretiyorlar. Allah'ın söylediklerinin tersini yapan ve/veya öğreten herkes, kendisi ne söylerse söylesin, Muhalif (karşıt) olan Şeytan için çalışıyor demektir. "Bir ağacı, verdiği meyveye göre yargılayın" (Mat. 7:12-23)(Sure 9:31, 34). Onların söylediklerine kulak asmayın; yapmalarına bakın (Mat. 23:3).

9:60 Yeni Antlaşma'ya tam olarak katılmamış olan herkes ölü gibidir, çünkü o hâlâ Eski Antlaşma'nın Laneti (ceza hükmü) - kölelik ve ölüm - altındadır.

9:61 Hala zaman var, ama sadece. İşıya 42:7 ve "Mahkumlar, Hapishane Memurları ve Valiler için El Kitabı"nı okuyun – <http://jahtruth.net/prison.htm>

9:62 HEPİNİZ zenginlerin ve yoksulluğun kölesisiniz ve her zaman da öyle oldunuz, çünkü Sözleşmeyi bozdunuz ve kötü, bencil insanların sizi aldatan ve yoksullaştıran yasa dışı yasalar ve ekonomik sistemler icat etmesine

izin verdiniz. ve tıpkı Tanrı'nın sizi yaklaşık 3000 yıl önce Peygamberi Yeşaya aracılığıyla uyardığı gibi, hayatta kalmak ve ailelerinizi beslemek için sizi suça sürüklüyor. İşıya 3:12-15 ve 42:20-22'yi kendiniz okuyun. GERÇEKTEN ne söylediğine bakın.

9:63 Sözleşmeye sadık kalarak kendinizi ve tüm işçi sınıfını yoksulluktan ve adaletsizlikten özgür kılabilirsiniz; "HERKES İÇİN Krallık ve Adalet İçin Savaşmak"; ve Tanrı'nın Kusursuz Özgürlük ve Ekonomi Yasaları uyarınca Özgürlüğe dönüş için; Hapis yerine, adamların yasa dışı yasaları/mevzuatı ve ekonomisi uyarınca.

9:64 Yeni Antlaşma SİZİN bunu kabul etmenizi ve Tanrı ve ben de bizimkini yapabilmemiz için üzerinize düşeni yapmanızı bekliyor ve 2000 yıldır aklınızı başınıza toplayıp gözlerinizi ve kulaklarınızı açmanızı bekliyor. ve Bizi ve SADECE Bizi dinleyin.

Sana söyleneni yapmayı ne zaman öğreneceksin?

9:65 Bu insanlar tamamen itaatsiz ve öğretilerime karşı çıkıyorlar, peki beni nasıl temsil edebilirler?

9:66 Ne zaman insanların benim hakkımda söylediklerini dinlemeyi bırakıp BENİM sözlerimi dinleyip, yapmanız gerektiği gibi BENİM öğretilerimi takip edeceksiniz?

9:67 Yeni Ahit'teki sözlerime bakarsanız, beni TANIMAYAN insanların, bildiklerini söyleseler bile hakkımda sözleri dinleyerek oluşturdukları imajdan tamamen farklı olan GERÇEK BEN'i göreacaksınız. . Babaları şeytan gibi yalancılardır (yalancı – Yuhanna 8:35).

9:68 Esseneler ve Müritler kendilerini "Antlaşmacılar" (Nazrim ha-Brit) olarak adlandırdılar ve ilk müritler kendilerini Hıristiyanlar DEĞİL, "Yolun Takipçileri" olarak adlandırdılar.

9:69 Genel olarak "sözde" Hıristiyan rahipler; ve özellikle Roma Katolik rahipleri, insanlara Tanrı'nın aptal olduğunu öğreterek dünyaya hesaplanamaz zararlar verdiler. İnsanlara hayatları boyunca kötü olabileceklerini öğretiler. Bu insanlar ölüm

döşğinde bir rahip bulup özür diledikleri ve kiliseye para verdikleri sürece her şey yolundadır ve Tanrı onları affedecektir.

9:70 Ne yazık ki çoğu insan aptal şeytani YALANLARINA inanır ve tam olarak bunu yapar; Dünyanın bu kadar kötü olmasının ve kiliselerin, özellikle de Roma Katolik kilisesinin bu kadar zengin olmasının nedeni budur.

9:71 Katolik ülkelerin çoğunun bu kadar yozlaşmış olmasının nedeni budur, çünkü insanlar rüşvet alırlar ve hayatları boyunca kötülük yaparlar, günah çıkarmaya gittikleri ve bir rahipten af aldıkları sürece bunun bir önemi olmadığına inanırlar.

9:72 Ölüm döşğindeyken bir rahibe üzgün olduğunuzu söylediğiniz, kiliseye para verdiğiniz ve onu kandırabileceğiniz sürece, kasıtlı olarak kötülük yaparak, bunun sorun olmadığını düşünerek hayatınızı yaşayabileceğinizi gerçekten düşünüyor musunuz? Tanrı? Aptal olan ve kandırılan sizlersiniz - gerçekten. Tanrı'yı kandıramazsınız, O düşündüğünüz her şeyi bilir (Galatyalılar 6:7).

9:73 Ne inanılmaz bir İŞ, günahların bağışlanmasını satmak ve ne büyük bir güven oyunu. Rahipler günahlarınızı affedemezler, sizi para, "Koruma parası" için kandırıyorlar. Tanrı söz konusu olduğunda onlar var bile değilken, sizi Tanrı'dan nasıl koruyacaklar (Mat. 23:8-9)?

9:74 Eminim ki Mafya'nın hepsi iyi (?) Katolik çocuklardır ve kendisi de dünyadaki en büyük mafya olan Vatikan'a para vermektedirler.

9:75 Vatikan o şeytani "koruma şantajını" başlatıp milyonlarca insanı kandırmayı, bu insanlar Tanrı'nın cezasından korkarak bugün daha iyi insanlar olacaklardı ve dünya çok daha iyi bir yer olacaktı. Yani bu Vatikan'ın hatasıdır (Vahiy 17 ve 2 Selanikliler 2:7-12).

9:76 Ayrıca yolsuzluklarıyla insanları BENİM öğretilerime yabancılaştırdılar; İyi bir örnek oluşturarak insanları öğretilerime getirmek yerine. Eğer benim öğretilerime uymuş olsalardı, insanları komünizme ve ateizme, mamona ve şeytana (Canavara güç vermeye) hizmet etmeye sürüklemezlerdi ve Müslümanları Hıristiyanlara karşı çevirmezlerdi.

9:77 Eylemlerinizi, düşüncelerinizi ve sözlerinizden siz sorumlusunuz ve GERÇEKTEN üzgünseniz YALNIZCA Tanrı sizi affedebilir. O'nun sizi affedebilmesi, sizi de cezalandırmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden gerçekten iyi bir hayat yaşasan iyi olur.

9:78 Yeni Antlaşma'nın en yanlış anlaşılabilir ve yanlış yorumlanan öğretisi zina yapan kadınla ilgili olandır (Yuhanna 8:3-11). İncil (hikayenin daha sonra eklendiği) SADECE kadını affettiğimi çünkü onun düşüncelerini okuyabildiğimi ve onun GERÇEKTEN üzgün olduğunu bildiğimi ve bunu bir daha ASLA yapmayacağına güvendiğimi söylüyor. Zina yapmanın yasal olduğunu ya da bunu yapmanın sorun olmadığını SÖYLEMEDİM.

9:79 Sizin "sözde" Hıristiyan rahipleriniz her şeyi yanlış yorumladılar, çarpıttılar ve bunu, sözde benim kutusamamla, Dünya'nın tüm iğrençliklerini (Va. 17) gerçekleştirmek için bir ruhsat olarak kullandılar; günahkarlar "GİT VE BİR DAHA GÜNAH İŞLEMEYİN" (Yuhanna 8:11).

9:80 Ayrıca Yasayı yok etmeye değil, onu yerine getirmeye (onu tamamen vaaz etmeye) geldiğimi ve Yasanın zamanın sonuna kadar HİÇBİR ŞEKİLDE değişmeyeceğini söyledim (Matta 5:17-20)(Malaki 4):4- 6).

9:81 Rahiplerden uzak durun ve BENİM öğretilerimi takip edin. Sana kaç kez söylemem gerekiyor?

9:82 Eğer bir kilise gerçekten Tanrı'nın eviyse, o zaman hiç kimsenin kapıyı kilitlemeye veya kilitlemeye hakkı yoktur. Kiliseye gitmemelisiniz (Matta 6:5-6). Dolabınıza, banyonuza ya da herhangi bir özel mekanınıza gidin ve düşüncelerinizde Tanrı ile konuşun (telepati), O size telepati yoluyla, "iyi" sesiniz ile cevap verecektir, fakat kelimelerle değil.

9:83 Yeni dili öğrenin (sizin için) - telepati. Kiliseye para vermeyi veya biriktirmeyi bırakın. Onu dünyada iyilik yapmak için kullanın ve onunla kötülükle KENDİNİZ mücadele edin ve yalnızca GERÇEKTEN ihtiyacınız olanı saklayın. Para biriktirmek, Tanrı'ya ve O'nun hem ruhsal hem de fiziksel tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağına olan inancınızın olmadığını gösterir.

9:84 Roma Katolik kilisesi muhtemelen para açısından dünyanın en zengin örgütüdür; evler, konaklar ve mülkler; borsa hisseleri ve mücevherler. Müstehcen derecede zengin ve milyonlarca insan açlıktan ölürken Tanrı'yı nasıl temsil edebiliyorlar? İsa'nın kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi yoktu ve yoksulluk ya da suç olmaması için her şeyin paylaşılması gerektiğini öğretmişti.

9:85 Altın ve para biriktirmeyi (mammon hizmetini) öğretirken dinler nasıl Tanrı adına çalışıyor olabilir? Şeytana çalıştıkları çok açık değil mi? Onlar da tıpkı din bilginleri (avukatlar) ve Ferisiler (politikacılar) gibi ikiyüzlüdürler ve dul kadınların evlerini yıkarlar ve gösteriş için uzun uzun dua ederler (Matta 23:14). Aptalca kıyafetler giyiyorlar ve sokaklarda birbirlerini selamlamaktan hoşlanıyorlar. 2000 yıl ve HİÇBİR ŞEY değişmedi. Hem mahkum hem de kötü olan, gerçeğe kör olan biri sana nasıl iyi olunacağını nasıl öğretebilir? SADECE Tanrı sana öğretebilir.

### **Gözlerinizi açın! (Yeşaya 42:16-25)**

9:86 Katolik rahipler askerlere Tanrı adına cinayet işlemlerini söylerken, Tanrı'nın Kendisi öldürmemeniz gerektiğini söylüyordu (10 EMİR). Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bunu yapan tek rahip onlar değil. Tanrıyı nasıl temsil edebilirler?

9:87 Tarih boyunca tüm rahipler Şeytan tarafından kandırılmış ve aslında Tanrı için değil, onun için çalışmışlardır.

9:88 Şeytan, Hıristiyanlığı yarattıktan sonra, dünyayı bölmek ve aldatmak konusunda daha da verimli hale getirmek için onu birçok farklı mezhebe böldü ve sırf O'nun adını kullandıkları ve kötüye kullandıkları için organize dinlerin Tanrı'ya ait olduğuna inandırdı. (Va. 12:9).

9:89 İsa hayırseverliği öğretti; ve HİÇBİR ŞEY malzemenin istiflenmesi; ve fakirlere vermek; Peki bir Hıristiyan kilisesinin maddi hazineleri istiflemek için ne gibi bir mazereti olabilir? SÖZLERLE DEĞİL EYLEMLERLE iyi bir örnek oluşturmaları - bunun yerine kötü bir örnek oluşturuyorlar, kendi örnekleriyle dünya hazinelerinin istiflenmesini öğretiyorlar.

9:90 İsa dünyanın ilk, en iyi ve en ünlü sosyalistiydi. Ancak sosyalizm de tıpkı Tanrı ile konuşmak gibi bireysel tercih esasına dayanmak zorundadır, çünkü bir kez örgüt haline geldiğinde tıpkı din gibi her şey ters gider. Hapishanenin kurallarını hatırlayın - Özgür İrade (Bölüm 2).

9:91 Sosyalizm bir siyasi parti veya hükümet şeklinde örgütlendiğinde diktatörlüğe ve kötülüğe dönüşür. Tüm insan diktatörleri kötüdür, ancak en kötüsü, insanları zorla içeride tutan duvarlarla devlet diktatörlüğüdür. Duvar örmezlerse oralar ıssızlaşır.

9:92 Herkes kişisel olarak komşularına yardım etmeyi seçmelidir. Sorun yaşayan kişi büyükanne ve büyükbabalarınızdan biri veya büyük büyükanne ve büyükbabanız olabilir. Onlara yardım etmen gerekmez mi?

9:93 İnsanları sosyalist olmaya zorlayamazsınız, her bireyin kendi özgür iradesine sahip olması ve karar vermesi gerekir. Allah herkese kendi özgür iradesini vermiştir ve hiç kimsenin bunu elinden almaya hakkı yoktur. Ancak insanlar, Tanrı'nın size verdiği hakları elinizden almak için kendi YASADIŞI kanunlarını (Yeşaya 3:14-15 & 41:15-16 & 42:13-25) (Mat. 15:9) yarattılar ve şimdi savaşmalısınız onları geri almak için (Ef. 6:10-18).

9:94 Devlet sosyalistleri aynı zamanda şeytanın renki olan KIRMIZI bayrak altında da çalışıyorlar.

9:95 Kapitalizm de yanlış ama komünizm kadar kötü değil çünkü en azından kapitalist olma ya da olmama seçim özgürlüğüne izin veriyor. Yanlış değerleri öğretiyor çünkü cennetin değerleri (kardeş sevgisi ve paylaşma) yerine dünyanın değerlerini (maddecilik) öğretiyor. Ancak, en azından kendisini insanlara dayatmıyor ve siz vazgeçme ve/veya ayrılma konusunda özgürsünüz. Muhtemelen kötülüklerin daha azıdır.

9:96 İsa Yol'u, yani "bireysel sosyalizmi" öğretti. Eğer herkes İsa gibi olsaydı, hükümetlere gerek kalmazdı çünkü herkes komşularına yardım ederdi ve yakında bu gezegen terk edilirdi, çünkü herkes evine giderdi: "Ben Yol'um - evim" (Ben senin sahip olduğun gibiyim) olmak, eve gitmek).

9:97 Aptalca kostümleri ve ritüelleri olan rahiplerden uzak durun. Tanrı ile özel olarak konuşun, O'nu dinleyin ve kendi İradenizi değil, O'nun İradesini yerine getirin.

"Ben" yok. SADECE Tanrı'nın İradesi. Dünya hazinelerini (materyalizme hizmet etmek için) istiflemeyin. Sonsuza kadar yaşama ve eve dönme şansınızı, elinizde tutamayacağınız dünyevi hazineler ve kesin ölümle takas etmeyin.

9:98 Bu dünya mükemmel bir hükümete sahip olmuştur ve her zaman da öyle olmuştur; keşke insanlar onu dinlese ve ona tavsiyelerini her zaman görmezden gelmek ve ona karşı çalışmak yerine, onlara tavsiyelerini yaparak ona yardım etselerdi. İnsanlar GERÇEK hükümete yardım etselerdi, dünya MÜKEMMEL bir şekilde işleyecekti. Bu hükümet aynı zamanda onların Kralıdır ve ALLAH'tır (Malaki 1:14) (Sure 114).

9:99 Ne yazık ki hepiniz ANARŞİSTİNİZ ve İlk EMİR'e ("ve YALNIZCA O'na hizmet edeceksiniz") doğrudan itaatsizlik ederek kendi hükümetlerinizi ve monarşilerinizi kurdunuz ve onlar O'nun yönetimle doğrudan çelişerek yönetiyorlar (Mat. 4:10 ve 15:9).

9:100 Allah'ın "BÜTÜN insanlar eşit yaratılmıştır" demesine rağmen, diğer kötü insanlara ve Şeytan'a tapınmak, onlara bedenen ve ruhen boyun eğmek, zamanın başlangıcından bu yana bela ve savaşlardan başka bir şeye sebep olmamıştır. ve siz HALA İlk EMİRİ (Sure 3:64) yerine getirmeyi öğrenmediniz.

9:101 Bir EMİRİ ihlal ettiğinizde, otomatik olarak kendinize ceza ve acı getirirsiniz - İlahi Adalet.

9:102 Bunlar kibar istekler değil. Bunlar tavsiye bile değil. Bunlar EMİR!!! ve TAM olarak söylediklerini kastediyorlar.

9:103 İyi olduğunuzu ve ceza görmeden ve kendinize bir kanunla istediğinizi yapmakta özgür olduğunuzu sanıyorsunuz, ama öyle değilsiniz ve ÇOK yanılıyorsunuz (Yeşaya 3:12)(Luka 11:52)(Sure 96:6-7).

9:104 Demokrasiden bahsediyorsunuz ve (şeytan-deli) kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz. Her durumda, idam hücreesindeki mahkumların kendi kurallarını belirleme ve kendilerini kral ve kraliçe seçme hakları yoktur; lordlar; hanımlar ve parlamentolar ve kendilerini yönetiyorlar. Kralların ve kraliçelerin hapishanede olmasına ve mahkumların kendi kendilerini yönetmesine izin veremezsiniz. Hapishanelerin ve bu hapishane gezegeninin de mahkumların uyması gereken kuralları vardır ve bunlar Musa'ya verilmiştir.

9:105 İnsanlar yasa yapmaya başladığından beri adalet geriliyor. Bugüne kadar her yeni yasa çıktığında adalet daha da azalıyor; insan kanunları/mevzuatı kapsamında; adalet yok - (Yeşaya 3:2-15).

9:106 Zengin azınlık, hapse girmeden Tanrı'nın Kanunlarını çiğnemelerine ve fakirlerden çalmalarına izin vermek için kendi kanunlarını/mevzuatlarını oluşturur. Yoksul çoğunluk, zenginlerin kanunlarına/mevzuatlarına oy verme konusunda kandırıldı ve kandırıldıklarını göremiyorlar; çünkü onlar Tanrı'nın Kanunlarına sıkı sıkıya bağlı kalmadılar; ve bu insan yasalarının/mevzuatlarının onları daha da fakirleştirdiğini ve zenginleri daha da zenginleştirdiğini. Yoksullar çoğunluktadır ve zengin azınlıklara hizmet etmektedirler. Bu nasıl bir demokrasi? Kitlese delilik budur. Ne yazık ki deliler akıl hastanesini ele geçirdiler, ancak eğer tövbe etmezler ve Kanuna uymazlarsa, yakında bunu yaptıkları için idam edilecekler.

9:107 Limited şirket hukuku, zengin insanların kişisel eşyalarını korur ve ceza almadan ticaret yapmalarına izin verirken, fakir adam onlara borcu varsa gömleğini kaybeder ve/veya hapse girer. Adalet bunun neresinde?

9:108 Zengin bankacılar ve sigorta şirketleri milyarlarca sterlin çalışıyor; \$; vs., her gün - yoksullardan ama kendi kanunları/mevzuatları nedeniyle hapse girmiyorlar; ama bir adam, zenginler ve onların kanunsuz, sahte kanunları/mevzuatları onları sahtekarlık yoluyla yoksullaştırdığı için aç ailesini doyurmak için bir somun ekmek çalarsa (ve ben onun eylemlerini tasvip etmiyorum), o zaman o zenginler onu hapse atacaktır. Adalet bunun neresinde?

9:109 İnsanoğlunun yasa dışı yasaları altında yanlış insanlar hapiste. Hapishanede olması gereken fakir değil, zengindir. Zenginler, her şeyden önce onların kanun dışı, SAHTEKAR kanunları/kanunları uyarınca fakirlerin payını çalmamış olsaydı, fakir olmayacaktı (Yeşaya 3:12-15 & 42:21-25) (Yakup 5: 4)(Sure 83:1-6). Bu nedenle müstehcen zenginler GERÇEK suçlulardır ve yoksulluğun ve küçük suçların sebebidirler; Yoksullar, insan yasalarının/mevzuatlarının baskısı altında hayatta kalma mücadelesi verirken.

9:110 Yoksullar ne zaman diğer çalışan insanlardan çalmanın bir faydası olmadığını öğrenecek? Hepsini bir araya gelmeli ve Tanrı'nın Yasalarının ve Ekonomisinin yeniden yürürlüğe girmesi için oy vermeli ve ulusun zenginliğinin çalındığı yoksullara yeniden dağıtılması (İşaya 42:22) ve bunun bir daha asla olmayacağından emin olunmalıdır. Tanrı'nın Kanunlarına uyararak ve YALNIZCA O'na hizmet ederek (İşaya 42:24). 9:111 EĞER ANLAŞMA'ya ve Tanrı'nın Yollarına (Yasalar; Ekonomi vb.) uyarsanız, yoksul olamaz. 9:112 Zenginler, yoksulları baskı altında tutmak için ve suçun devam etmesinin kendi çıkarlarına olduğu için "Ateşli Silahlar Yasası"nı çıkardılar; hiçbir meşru müdafaa aracı olmadan; çünkü o zaman insanlar sıradan hırsızlar yerine zenginlerin fakirlerden çalabilmesi için bankalarına ve sigorta şirketlerine ihtiyaç duyarlar.

9:113 O zaman bankalar paranızı çalmanın yanı sıra, kendi paranızı size karşı kullanırlar, onu GERÇEKTEN ihtiyacı olmayan açgözlü insanlara faizle ödünç verirler (enflasyona neden olurlar), böylece genişleyebilirler ve devralabilirler vb. seni işinden etmek.

9:114 GERÇEKTEN ihtiyacı olan birine borç veren bir banka duydunuz mu hiç?

9:115 İyi olmadığınızda iyi olduğunuzu düşünerek kendinizi kandırıyorsunuz (İşaya 5:20). EĞER hepiniz iyiyiseniz: dünya (insanlık) neden bu kadar kötü? Hep başkası değil mi? Asla sen değilsin: Yoksa öyle mi?

9:116 İsa kendisinin iyi olmadığını söyledi (Mat. 19:17), öyleyse herhangi birinizin iyi olması nasıl mümkün olabilir? Sen ondan daha mı iyisin? Tabii ki değil! Öyleyse nasıl iyi olduğunuzu düşünebilirsiniz (Mat. 19:17)?

### **İyi sözcüğünün anlamını bilmiyorsun (Yeşaya 64:6)**

9:117 İnsanoğlu, iyi kelimesinin tanımında devrim yapmalı ve bu kelimenin GERÇEK anlamını size öğretebilecek TEK kişiden, TANRI'dan öğrenmeye başlamalıdır.

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek, şununla başlar: **SEN !**

9:118 Kendinizi daha iyi bir insan yaparak işe başlarsınız ve bunu yapmak için Tanrı'nın size kişisel olarak öğretmesine ihtiyacınız vardır. 53

9:119 Yapmanız gereken diğer şey Tanrıyı insanlaştırmayı bırakmaktır. O bir insan DEĞİLDİR. Kanunları; yargılar; Emirler; Sözler ve Öğretiler TAMDIR ve TAM OLARAK takip edilmelidir. Eğer O'nun emirlerini TAM OLARAK uygu-lamaz ve O'nun kurallarına uymazsanız, O'nun sizinle konuşmasını ve öğretmesini nasıl bekleyebilirsiniz? İyi olmayı doğrudan O'ndan öğrenmek TAM bir bilimdir ve öğrenebilmek için kurallara TAM OLARAK uymanız gerekir. Hata yapmaz ve herhangi bir kafa karışıklığı veya hata yalnızca insanın yanlış yorumlamasından kaynaklanır çünkü kural-lara TAM OLARAK uymamıştır.

### **EMİRLER TAM OLARAK söyledikleri anlamına gelir.**

9:120 "Ruh olarak yeniden doğmanız gerekir" TAM OLARAK bu anlama gelir. "Tanrı ruhtur ve ona ruhunuzla

tapınmalısınız" (Yuhanna 4:24). Ruhun yeniden doğmadığınız sürece, ruhunuzla O'na nasıl ibadet edebilirsiniz?

9:121 "Kim Tanrı'nın Krallığını (O'nun öğretisini) küçük bir çocuk gibi (çocukça bir güven içinde) kabul et-mezse, oraya giremez" (Markos 10:15), TAM olarak bu anlama gelir.

9:122 "Gidin ve Tanrı ile yalnız konuşun" (Mat. 6:6-7)(Sure 7:55), TAM OLARAK bu anlama gelir.

9:123 Sadakaları gizlice yapın (Mat. 6:1-4), TAM OLARAK bu anlama gelir.

### **TÜM öğretiler TAM olarak söyledikleri şeyi ifade ediyor.**

9:124 Başlangıçta insan hiçbir şey yapamadığında Tanrı'yı insanileştirmede ve Tanrı'nın aslında her şeyi yapabileceğine in-andı. Artık insan, füzeler ve bilgisayarlar yapmak gibi birkaç basit şeyi yapabildiğinden ve egosunun onu kandırmasına izin verdiğinden, kendisinin gerçekten zeki olduğunu ve kendi başına bir kanun olduğunu düşünmesine izin verdiği için, Tanrı'yı insanileştirmeye çalışmış ve kendi kendine şöyle demiştir: Aptalca kibiriyle, eğer bir şeyi yapamıyorsa ve bunu yapabilmek onun hayal ve idrakinin ötesindeyse, o zaman Tanrı'nın da bunu yapması mümkün değildir.

9:125 Tanrı bir insan DEĞİLDİR ve O'nun gücü ve yeteneği hepinizin kavrayışının ve hayal gücünün ötesindedir. O'nun yapamayacağı HİÇBİR ŞEY yoktur.

## BÖLÜM 10

**Hız. Muhammed ve başka bir din olarak İslam'ın doğuşu..**

10:1 Tanrı, Şeytan'ın İsa'nın öğretilerine (Hıristiyanlığın doğuşuyla birlikte) ne yaptığını, bunun yayılmasını ve yerleşmesini ve Şeytan'ın başka bir örgütlü dinde elde ettiği başarıyı gördükten sonra, insanları bir kez daha doğru yolda bir araya getirmeye karar verdi.

10:2 600 yıl boyunca sözde Hıristiyanlığın gelişmesinden ve insanların İsa'nın Mesajını görmezden gelmesinden sonra, Tanrı, insanları organize dinlerden uzaklaştırmak ve Kendisiyle doğrudan iletişime geri döndürmek için Muhammed'e yavaş yavaş aydınlanma verdi.

10:3 Arapları ne Yahudi ne de Hıristiyan oldukları için seçti ve pagan Araplar zaten Sabah Yıldızı'na (El-Uzzah) bir tanrı olarak tapıyorlardı. Bu nedenle yıldızla tapınmaktan (Sure 53:49) yıldızların yaratıcısına (kral) tapınmaya geçmelerinin kolay olacağı umuldu.

10:4 Ayrıca Araplar, kervanlarıyla yoğun yolculuk yapan göçebe tüccarlardı ve bu sayede Tanrı'nın sözünü her yere yayabiliyorlardı.

10:5 Muhammed, Tanrı onu çağırdığında 40 yaş civarındaydı ve diğer tüm Peygamberler gibi dindar bir adam değildi; O sadece Tanrı ile konuştu ve Tanrı'nın İradesini yerine getirdi ve diğer tüm Peygamberler gibi o da evlat edinilerek "Tanrı'nın çocuğu" oldu.

10:6 Muhammed dindar değildi; O sadece Tanrı'nın İradesini yerine getirmek için çabalayan ve çabalamayı öğreten bir inanandı.

10:7 Tanrı, İbrahim'in dindar olmadığını, Muhammed gibi sadece bir inanan olduğunu Kuran aracılığıyla açıkladı. Hem İbrahim hem de Muhammed, İsa gibi örgütlü dinlere karşıydılar ve onlara karşı savaştılar ve her ikisi de sadece "Tanrı'nın çocuklarıydı" (evlat edinilmişti).

10:8 Ruhsal açıdan "yeniden doğmadıkça" ve "küçük çocuklar" gibi olmadıkça, Cennetin Krallığına GİREMEZSİNİZ (Yuhanna 3:3-13 ve Matta 18:3-4).

10:9 Allah, insan hayvanlarının (Adem ve Havva) yaratılışı ve Şeytan'ın meleklerinin (cinler) teslim olmaları, yeniden programlanmaları ve insan-hayvanların içinde kilitli kalmaları, Adem ve Havva'ya secde etmeleri hakkında daha net açıklamalar vermiştir (Sure 7. ):11 ve 15:31). İblis (Lucifer/Şeytan) dışında herkesin Adem ve Havva'ya secde etmeyi kabul ettiğini anlatır.

10:10 Muhammed, Tanrı'nın Mesajlarını öğrencilerine aktardı, onlar da onları anlamadan yazdılar ve o zamandan beri, ben BU Kitap ile BÜTÜN dünyayı aydınlatmak için tekrar (ki şimdi) gelene kadar kimse onları gerçekten anlamadı. Söz verdiğim gibi yapacağım (Markos 13:10 ve Luka 17:24).

10:11 Tanrı ayrıca İbrahim'e cennetin nerede olduğunu söylediğini (Sure 6:76) ve Muhammed'e de söylediğini ancak Muhammed'in de anlamadığını açıkladı (Sure 52:49 - Akşam ve Sabah Yıldızı; Sure 53:1 ve 86:1. ), böylece Rab Muhammed'e daha da açık bir şekilde söyledi ve ayrıca ona Sirius'un, yedi göğün ve alemlerin Rabbi olduğunu söyledi (Sure 53:49 & 23:86 & 86:1-4) ama yine de anlamadı.

10:12 Rab Muhammed'e, İsa'nın öğrettiğinin aynısını söyledi; bu, İsa'ya, Muhammed'e, başka bir Peygambere veya Meleğe tapınmamak ve YALNIZCA Tanrı'ya tapınmak anlamına gelir (Sure 3:79)(Markos 10:18 ve Matta 5:48) ve kâhin OLMAMALİYİZ (Sure 57:27 ve Sure 4:152)(Mat. 5:19 ve 23:8).

10:13 Tanrı Muhammed'e organize dinin yanlış olduğunu ve mezheplere ayrılmanın yanlış olduğunu (ve her zaman da öyle olacağını) söyledi (Sure 2:62 ve 2:112). ve dünyanın her yerinden, hangi milletten, renkten veya mezhepten olursa olsun, Allah'a GERÇEKTEN inanan ve O'nun EMİRLERİNİ VE ANLAŞMALARINI tutan TÜM insanlar (Sure 5:8-16, 73 & 6:152 & 8:58 & 16) :91, 95) ve O'nun iradesini yerine getirenler, Kıyamet Günü "Ateş"ten kurtulacaktır (Sure 2:62 & 42:13)(Mat. 12:50 - ve İsrail'in on iki kabilesi sadece kelimenin tam anlamıyla kastedilmemektedir, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak, İsrail'in 12 Kabilesine aşılana tüm "Tanrı'nın çocukları" anlamına gelmektedir).

10:14 "İsrailite" kelimesi "Allah'ın savunucusu", yani "ALLAH'IN İRADESİNİ YAPANLAR" anlamına gelir. Günümüzün İsrail ulusuna ya da Yahudilere atıfta bulunmuyor. "Tanrı'nın iradesini yerine getirenler", yani "Tanrı'nın çocukları" (evlat edinilenler) anlamına gelir. Kendi İradesini değil, Tanrı'nın İradesini yerine getiren (İnancını koruyan), "Tanrı'nın çocuğu" (evlat edinme yoluyla) veya evlat edinilmiş bir "İsrailitedir" (İbranice).

10:15 Muhammed'e İbrahim'in "Tanrı'nın çocuğu", İsa'nın da "Tanrı'nın çocuğu" olduğunu, Muhammed'in de "Tanrı'nın çocuğu" olması gerektiğini anlatarak Arapların dünyayı birleştirmesini sağlamaya çalışıyordu. tek bir kardeşlik oluşturmak (Sure 2:62 & 42:13 & 49:10) ve TÜM organize dinleri ve (inananlar arasındaki) ayrılıkları yok etmek ve HERKESİN tek bir kardeşlik altında birleşmesini sağlamaktır. HEPSİ doğrudan, bireysel ve ÖZEL olarak Tanrı ile konuşmalı ve Tanrı'nın İradesini YAPMALIDIR

10:16 Tanrı, Tanrı'dan gelen mesajların yalnızca size gönderildiğini düşündüğünüz kısmına DEĞİL, "TÜMÜNÜ" okumanız ve inanmanız gerektiğini söyledi (Sure 2:91 ve 42:15). Buna Muhammed (ve TÜM Müslümanlar) da dahildi; bu nedenle TÜM inananların Kitabı (Tevrat/Eski Ahit), İncil'i (Yeni Ahit), Kur'an'ı (Sure 42:15) ve bu Kitabı (Eve Dönüş veya Ateşle Karşılaşma)(Sure 16:101-104 ve Sure 4:136).

10:17 Tanrı, Muhammed'i aydınlattı ve o, bir istisna dışında, İsa ile tamamen aynı öğretileri öğretti: "Ben Yol'um", çünkü Muhammed Yol değildi. Tıpkı diğer tüm Peygamberlerin sadece elçi olduğu ve hiçbiri ölümden dirilmediği ya da tekrar gelmeyeceği gibi, Muhammed de sadece bir elçiydi ve takip edilecek bir örnek değildi.

10:18 İsa ve İlyas dışındaki TÜM Peygamberler, mesajlar ve aydınlanma alan mahkum arkadaşlarıydı. Peygamberlerin çoğu, Tanrı'nın mesajlarını anlamadan yazdılar (Dan. 12:8 ve İşaya 29:11) ya da en azından Tanrı'nın bazı mesajlarını; buna Muhammed de dahildir.

10:19 Muhammed'e reenkarnasyon anlatıldı, Tanrı ruhların pek çok şansa sahip olduğunu, "keşke bilselerdi" (Sure 23:99, 114 ve 2:154) ve ayrıca ebeveynlerin ruhunuzun ebeveynleri OLMADIĞINI söyledi. ve anneyi, babayı, oğlunu veya kızını Tanrı'dan daha çok seven KİMSE, Tanrı'ya layık değildir (Sure 4:135 & 9:23-24 & 58:22, sadece Matta 10:34-40'taki gibi).

10:20 Tanrı, Muhammed'e, dünyanın, Tanrı'ya olan inancını ve O'nu sevmeyi reddedenler için bir hapishane olduğunu (Sure 17:8 ve 83:7) ve onların ruhlarının kurtuluşu ve evlerine dönme hakları için ÇALIŞMALARI GEREKTİĞİNİ söyledi ( Suresi. 29:6).

10:21 Rab ona, Son Gün'de, ruhlar tarafından kullanılan insan-hayvanların, iyilik için kullanılıp kullanılmadıklarına bağlı olarak, onları kullanan ruhların lehine veya aleyhine şahit olacaklarını söyledi. (Tanrı) veya kötülük için (şeytan)(Sure 41:20-22).

10:22 Kıyamet gününde, tıpkı Yuhanna'nın Vahiy 14:9-11'inde olduğu gibi, herkes kendi işaretiyle tanınacak (Sure 7:46) ve onun işaretine göre yargılanacak. Alınlarında Tanrı'nın işaretini taşıyanlar, yani O'nunla telepatic iletişim kuranlar, EMİRLERİ yerine getirenler ve aynı zamanda O'nun İradesini yerine getirenler - körü körüne inanç ve ruhlarının gözlerini (3. göz) kullanarak ve "Güç" hayatta kalacaklar . Ellerinde şeytanın işaretini, yani parayı ve dünyalık hazinelerini taşıyanlar da "Ateş"te öleceklerdir.

10:23 Muhammed İsa'nın tamamen aynısını öğretti. Tanrı'nın mesajı HER ZAMAN aynıydı ve her zaman da öyle olacak, tıpkı Tanrı'nın HER ZAMAN olduğu ve HER ZAMAN aynı olacağı gibi (Alfa ve Omega - başlangıç ve son) ve TÜM Peygamberler aynı şeyi söylemişlerdir.

10:24 Tanrı, Muhammed'e "Meryem oğlu" İsa hakkında bilgi verdi, ancak Muhammed, Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamadı. Tanrı Muhammed'e, "Meryem'in oğlunun" Kendi Oğlu olmadığını söyledi; bu tamamen doğrudur, tıpkı benim şu anki annemin oğlu olmadığını gibi. Şu anki annemin vücudu benim bu sefer kullandığım bedeni yaptı ama o beni YAPMADI.

10:25 Ruhum (ki bu GERÇEK BEN'dir) tıpkı 2000 yıl önceki son seferde olduğu gibi cennetten geldi. Tanrı'nın Oğlu Prens Mikail'dir (Başmelek) - Mesih; İsa (Mesih) Nazarite - ("Meryem'in oğlu" içinde kilitli olan ruh/ruh), Baba'nın (kusursuz gebelik) biraz yardımıyla Meryem'in bedeni tarafından yaratılan bir insan-hayvandı. "Meryem'in oğlu"nu insanlar beni görebilsin ve duyabilsin diye, (eve gitmeden önce) nasıl olmanız gerektiğini SİZE gösterebilmek için kullandım, tıpkı şimdi bu bedeni aynı amaçla kullandığım gibi. "Meryem'in oğlu"nu kontrol ettim ve onu içeriden herkesin yararına kullandım; Kullandığınız hayvan bedenleriyle hepinizin yapması gereken şey budur.

10:26 Allah, (Kuran'da) İsa denilen adamın (ruh olarak değil, insan bedeni olarak) Kendi Oğlu olmadığını (çünkü Allah bir insan değildir ve dolayısıyla bir insan oğluna sahip olamayacağını) bildirmişti. İçerideki ruhtan/varlıktan değil, YALNIZCA ruhu taşıyan insandan (insan bedeninden) bahsediyordu. Tanrı, Yeni Ahit'te çeşitli vesilelerle çok sayıda insana, insan-hayvanın içindeki ruh olan Mesih'in, "kendisinden hoşnut olduğu ve hala hoşnut olduğu sevgili Oğlu" olduğunu söylemiştir ve Tanrı onun ASLA yalan söylemez söyler (Mat. 3:17 & 17:5 & Markos 1:11 & 9:7 & Luka 3:22 & 9:35)(Sure 4:171).



10:27 Mesih çarmıhta ölmedi ama ölen "Meryem oğlu" İsa denilen insan-hayvan-bedeniydi (Sure 4:157).

### İNSAN DEĞİLSİNİZ!!!

10:28 İsa ile ilgili yanlış anlama konusunda iki olasılık var, çünkü Muhammed okuma ve yazma bilmiyordu ve Kur'an'ı YAZMADI ya da doğru olup olmadığını kontrol etmek için okumadı çünkü YAPAMAYA YETENEKLİ değildi.

10:29 İlk olasılık, Muhammed'in kendisinin Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamamış olmasıdır, çünkü Muhammed basit ve eğitimsiz bir adamdı, fakat nazik, dürüst ve alçakgönüllüydü.

10:30 İkinci olasılık, Muhammed'in Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamış olmasıdır (ki bu o zamanki dünyanın zihniyetiyle pek olası değildir), ancak müritleri onun mesajını anlamamış ve yanlış yazmıştır ve Muhammed okumayı bilmiyordu ve bu nedenle yanlış yazıldığını anlaması mümkün değil.

10:31 Her halükarda Kuran, Muhammed'in ölümünden sonra derlendi ve yayınlandı; Muhammed'in Kur'an'ı yalnızca kısmi olarak anlamış olması ve takipçilerinin Tanrı yerine ona tapmış olmaları mümkündür; Allah'ın ve Muhammed'in öğretilerine doğrudan itaatsizlikte; gerisini kim yaptı; muhtemelen Halife Ömer'in talimatıyla; Muhammed'i İsa'dan daha önemli göstermeye çalışmak. Bu nedenle Müslümanlar artık Kuran'ın söylediği gibi (Sure 4:159) İsa'nın örneğini takip etmiyorlar.

10:32 Şeytan'ın Muhammed'in veya müritlerinin (bkz. Bölüm 3) zihnindeki telepatik sesi (içerideki düşman) onları aldatmış ve bu mesajı mükemmel bir şekilde çarpıtmayı başarmıştır ve Şeytan bu noktayı yüzlerce yıldır büyük bir başarıyla istismar etmiştir. Bu, şimdiye kadarki en etkili numaralarından biri oldu ve o zamandan beri insanların (Tanrı adına mı?) kavga etmesini ve birbirlerini öldürmesini sağladı. İNSAN NE KADAR SAPTAL OLABİLİR? Hepsi aynı Allah'a (onlara öldürmemeyi emreden) tapıyorlar ve Şeytan adına birbirlerini öldürüyorlar ve bunu yaparken de Al-lah'ın adını kullanıyorlar ve suiistimal ediyorlar.

10:33 İnsanların bu kadar aptal olabileceğine inanmak bana gerçekten zor geliyor ama aslında öyle olduklarını biliyorum.

10:34 Müslümanların sorunu, takip edecekleri bir yön veya örnek olmaması ve sürekli bir daire içinde koşmalarıdır. Bunun nedeni, Şeytan'ın onları Muhammed'e ibadet etmeleri ve o zamandan beri gerçek değere sahip TEK Peygam-ber olduğuna inanmaları için kandırmasıdır.

10:35 İsa ve Muhammed, HER İKİSİ de Tanrı'nın İradesininin YAPILMASINI öğretiler, ancak; takip edilecek örneğe sahip olmadan; Müslümanlar hangi yolun ileri olduğunu bilmiyorlar ve İsa; kimi kabul etmeyecekler; Dünyadaki HERKESİN Tanrı'nın İradesini YAPMAK, KENDİNİ feda etmeyi öğrenmek ve bencil olmamak konusunda izlemesi GEREKEN örnek - "BEN YOL'UM (yuva)" - (Sure 4:159).

10:36 Muhammed ve İsa aynı mesajı vaaz ettiler: TÜM organize dinlerin KÖTÜ olduğu ve kendi İradenizi değil, Tanrı'nın İradesini yerine getirmeniz gerektiği ve DOĞRUDAN Tanrı ile KONUŞMANIZ GEREKtiği; BİREYSEL OLARAK; ve sürekli (Mat. 6:6)(Sure 7:55).

10:37 Eğer Mesih Tanrı'nın Oğlu değilse - insan değil de ruh - o zaman neden Muhammed ya da diğer Peygamberlerden biri değil de Mesih geliyor? (Sure 43:61).

10:38 Müslümanlar, inkar etseler bile, Kuran'a ve Muhammed'in öğretilerine (Sure 3:79) tamamen aykırı olan Muhammed'e tapıyorlar.

10:39 Müslümanların Allah'ın hakikati olan Kuran'a değil, Muhammed'e ve HADİS'e olan inançları tamamen mantıksızdır; tıpkı Muhammed'in Allah'ın Evladı'ndan daha önemli olduğuna olan inançları gibi. Mantıksız çünkü; eğer doğru olsaydı; o zaman Allah mutlaka Muhammed'i tekrar gönderecektir, onun yerine KURAN'DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ (Sure 43:61) Mesih'i göndermektedir. Kuran ayrıca Mesih'in DİNSİZ geleceğini (örgütlü dinleri ve O'nun adını kötüye kullanan YANLIŞ öğretileri yok etmek için) geleceğini söylüyor.

10:40 Allah, daha önce olduğu gibi, bu kadar önemli bir görevi ne bir kişiye, ne de bir aydın tutsağa (Peygamberleri) emanet edemezdi. Görevi yalnızca tamamen güvенеbileceği en büyük Oğluna, yani Prens Mikail/Mesih'e (Başmelek Mikail) verirdi. 10:41 Allah bizzat Kur'an aracılığıyla, yaklaşmakta olan azap hakkında son bir uyarı olarak Mesih'in Kıyametten TAM ÖNCE tekrar geleceğini söylemiştir (Sure 43:61 ve 52:1-16).

10:42 Şeytan, İsa'nın öğretilerini din haline getirip buna Hıristiyanlık adını verdiği gibi, Muhammed'in öğretilerini de başka bir din haline getirip İslam adını vermiştir.

10:43 İslam organize bir din olarak Kur'an'ın öğretilerine karşıdır.

10:44 Arapça İslam kelimesi "Allah'ın iradesine mutlak teslimiyet" anlamına gelir; Bu yanlıştır çünkü Tanrı sizin sadece O'nun İradesine teslim olmanızı istemez; O, O'nun İradesini sevinçle yerine getirmeyi İSTEMENİZİ istiyor ve HER ZAMAN O'ndan size bundan sonra ne yapmanızı istediğini söylemesini istemeye devam edin.

10:45 Ancak Tanrı'nın İradesini YAPMAK anlamına gelen İslam kelimesi, artık Tanrı'nın size ne yapacağınızı söylemesinden ziyade, yalnızca başka bir organize dinin adı haline geldi.

10:46 Tanrı başlangıçta İbrahim ve onun soyunun, Sözünü yaymak için yapılan savaşları kazanmasına yardım etti. Daha sonra, İsa'nın öğretilerinin yayılmasına hazırlık amacıyla Romalıların bilinen dünyayı fethetmesine yardım etti. Tanrı, Pavlus'un (Saul) gözlerini kör etti, sonra ona görüşünü geri verdi ve onu en etkili ve en geniş kapsamlı seyahat havarisi yaptı.

10:47 Aynı şekilde Allah, Kuran öğretisini uygulayan Araplara, çoğu Roma Katolik olan birçok ülkeyi fethetmelerine yardım etmiştir. Bu, Tanrı'nın sözünü yaymak ve Roma Katolikliğine karşı koymak, onun putperestlik, küfür ve diğer kötülüklerle birlikte yayılmasını engellemektir.

10:48 Ne yazık ki İslam kelimesi ANLAMINI KAYBETMİŞ, bir başka kötü, organize DİN'in adı haline gelmiştir!

## BÖLÜM 11

### Şeytanın dinleri bölmek için kullanması; aldatmak; fethetmek ve yönetmek.

11:1 Şeytan (İblis/Lucifer), eski takipçileriyle birlikte iyi olmayı öğrenmek için elinden geleni yapmayı reddetmiş olmasına rağmen, Tanrı'dan kendisinin Kıyamete kadar yaşamasına izin vermesini istedi (Sure 7:14 ve 15:36): SEN.

11:2 Tanrı, eski takipçilerinin ruhlarını sınamak amacıyla onu "kullanabilmek" için onun isteğini kabul etti (Eyüp 1:12 ve 2:6-7).

11:3 Şeytan size önünüzden, arkanızdan, solunuzdan ve sağınızdan saldıracağına, yolunuzu kesip sizi doğru (ve dar) yoldan saptıracağına yemin etmiştir (Mat. 7). :13-14)(Sure 7:15) ve O'nun kötü yollarını takip etmeniz için sizi BAŞTAN ÇIKARIN (Sure 7:27).

11:4 Size mümkün olan her açıdan saldıracak; içeriden, telepatik olarak, korkuyla ve yanlış düşündüğünüz şeyle hayal gücünüzün isyan etmesiyle (ki bu aslında Şeytandır, başınıza korkunç şeyler geleceğini söyleyerek sizi telepatik olarak korkutmaya çalışıyor – Yarattılış 6:5); ve dışarıdan yolunuza çıkacak, sizi durdurmaya çalışacak insanlar göndererek; ya da sizi baştan çıkarmak için kadınları göndererek ve böylece yapmanız gereken şeyi, yani doğru olanı, yani Tanrı'nın İradesini yapmanızı engelleyerek.

11:5 İblis (Lucifer - Şeytan), "Allah'ın çocukları" olmayan, Allah'ın İradesini YAPMAYAN ve sürekli O'nunla konuşan kişileri ayartmak için pusuya yatmıştır. Şeytan da "Allah'ın çocukları" olanlara saldıracak, onları kandırmaya çalışacak, onları buldukları dar, düz ve dar yoldan çekip çıkaracak; veya en azından onları yavaşlatmak ve/veya eve dönüş yollarına devam etmelerini engellemek; eğer yapabilirse (1 Petrus 5:8). Şeytan, tüm dünyayı aldatmak için (Va. 12:9) yalanları kullanır; tıpkı Aden Bahçesi'nde yaptığı gibi, Havva'yı kandırmak için çünkü o Tanrı'nın iradesini yerine getirmede (Sure 7:22)(Yar. 3:4).

### Şeytanı ASLA hafife almayın!!!

11:6 Şeytan herkese saldırır; zaten istediğini yapmaya ayarttığı ve bilmeden "ateşe" ve idama kadar onu takip edenler hariç; Çünkü Allah'ın iradesini yerine getiren herkesi kendine hain olarak görüyor. Unutmayın, hepiniz Tanrı'ya karşı Şeytan'ın safında savaştınız.

11:7 İyilik yaparsanız otomatik olarak Şeytan için bir tehdit haline gelirsiniz ve onun size saldırmak için elinden geleni yapacağını anlamalısınız. İşte o zaman Tanrı'nın Zırhını kuşanmalısınız (Efesliler 6:11-17). Eğer Şeytan size saldırmıyorsa, siz zaten onun yapmanızı istediği şeyi yapıyorsunuz demektir.

11:8 İnsan ruhu, nedenini anlamadan her zaman yıldızlara uzanmıştır ve bunun nedeni ruhun, nedenini ya da gerçekte nereden geldiğini bilmeden, bilinçaltında evini özlemesidir.

11:9 İnsanlar, ruhlar körü körüne evlerine ve sevdiklerine uzandıkça gezegenlere tanrı gibi tapmaya başladılar ve Şeytan, onları hakikatten ve Tanrı'dan uzak tutmak için birçok farklı gezegene tapınmaya aldı. Daha sonra putlara tapınmayı yarattı; oyma resimler ve sahte tanrılar.

11:10 Tanrı, putlara ve sahte tanrılara tapınmayı yasakladı, bu yüzden Şeytan dünyayı aldatmanın YENİ bir yolunu bulmak zorunda kaldı ve Tanrı'ya olan inancı organize dinlere dönüştürme fikrini ortaya attı. Dinler, ruh ile Tanrı arasında bir duvar (veya bariyer) inşa ederek bazılarını rahiplere, rahipleri sahte tanrılara dönüştürecek (Matta 23:5-7 ve Luka 11:43) ve körler, körleri Tanrı'dan uzaklaştırıyordu. ve hendeğe ya da "Ateş"e (Mat. 15:14)(Hoşea 4:9 ve Malaki 2:1-2).

11:11 Allah, Musa'ya Kitabı (Tevrat/Eski Misak) vermiş ve Kendisi dışında HERHANGİ BİR ŞEYE tapınmayı yasaklamıştı. Şeytan daha sonra Yahudi dinini, geleneklerini (Talmud) ve batıl inançları yaratarak insanların Tanrı'nın İradesini yerine getirmesini ve O'nunla DOĞRUDAN temas kurmasını engelledi.

11:12 Dinler ruhla Tanrı arasına bir duvar örer. Rahipler gerçek anlamda Tanrı hakkında hiçbir şey öğretmiyorlar. Tanrı'nın gerçekte kim olduğu ya da cennetin nerede olduğu hakkında kesinlikle hiçbir fikirleri yok; zamanlarının çoğunu İncil'in ya da Kuran'ın bazı bölümlerini tekrarlayarak geçirirler de; çünkü kendi dini örgütlerinin öğretileri ve yanlış yorumlamaları nedeniyle kör olmuşlardır.

11:13 Dinler ruhla Tanrı arasına bir duvar örer. Rahipler gerçek anlamda Tanrı hakkında hiçbir şey öğretmiyorlar. Tanrı'nın gerçekte kim olduğu ya da cennetin nerede olduğu hakkında kesinlikle hiçbir fikirleri yok; zamanlarının çoğunu İncil'in ya da Kuran'ın bazı bölümlerini tekrarlayarak geçirirler de; çünkü kendi dini örgütlerinin öğretileri ve yanlış yorumlamaları nedeniyle kör olmuşlardır.

11:14 Tanrı, İsa'yı dinleri yok etmek ve insanları Tanrılarıyla DOĞRUDAN temasa ve Tanrı'nın İradesini YAPMAYA geri döndürmek için gönderdi; ve onlara takip edilecek iyi bir örnek oluşturmak. Çarmıha Gerilme'den sonra öğrenciler Yeni Ahit'i yazdılar. Yahudiler ve onların dini, İsa'yı, yani insanı öldürdüler ve sonra Tanrı'nın Mesajlarını ve Yeni Antlaşma'yı/Ahit'i kabul etmeyi reddettiler ve kendi kötü dinlerine tutunmaya devam ettiler. Daha sonra Şeytan, İsa'nın öğretilerini başka bir organize dine dönüştürdü ve aynı şey daha verimli bir şekilde tekrar oldu, çünkü dünya artık daha da bölünmüştü ve Şeytan'ın kontrolü daha kolaydı.

11:15 Tanrı daha sonra Muhammed'i dünyayı birleştirmeyi amaçlayan Mesajlarla aydınlattı ve aynı Mesajla örgütlü dinin yanlış olduğunu ve insanların ALLAH'IN İSTEĞİNİ YAPMASI GEREKTİĞİNİ ilan etti. Aynı şey tekrar oldu ve başka bir organize din haline geldi.

11:16 Şeytan'ın en büyük başarısı, Muhammed'in öğrencilerinin Tanrı'nın Mesajını yanlış anlayıp çarpıtması, İsa'yı itibarsızlaştırması ve bunu Kuran'a yazmasıydı. Bu onun iki nedenden dolayı en büyük başarısıydı: birincisi; Arapların Yeni Ahit'i okumayacağını ve İsa'nın örneğini ve öğretilerini takip etmeyeceğini; Her ne kadar Kur'an bunların yapılması gerektiğini söylese de (Sure 6:154-157); Bu nedenle daireler çizerek dolaşırlar ve hiçbir yere varamazlar. İkinci sebep ise şeytanın üç din arasında çatışmaya yol açması ve bu din mensuplarının sık sık birbirlerini öldürmelerine sebep olmasıdır.

11:17 Bu onları o kadar meşgul ediyor ki, ne kadar aptal olduklarını ve hepsinin aynı Tanrı'ya tapındıklarını düşünenecek zamanları olmuyor. Üç kitabı da Rabbim göndermiş ve Şeytan onları ayrı dini gruplara ayırdığı için her biri sadece bir kitap okuyor, yani aslında kitabın 1/3'ü demek oluyor, dolayısıyla hiçbirinin gerçeği anlama ve bilme şansı yok.

11:18 Doğrudan teması olmayan ve ancak "Benlik" öldüğünde gelen aydınlanmaya sahip olmayan bir kimsenin, Allah'ın Kitabının sadece 1/3'ünü okuyarak gerçeği anlama şansı kesinlikle yoktur. Allah her zaman Tevrat, İncil ve Kuran'ın tek bir kitap olmasını istemiştir. Bir kitabın sadece 1/3'ünü okuyan bir insan hikayenin tamamını nasıl bilebilir? En iyi yalanlar her zaman bir gerçeklik unsuru içerir ve dinlerin Şeytan için bu kadar başarılı olmasının nedeni budur. Bu dünyadaki dinlerin çoğu bir miktar hakikat içerir, geri kalanı ise yalanlardan oluşur. Şeytan, Tanrı'nın adını alır ve onu batıl inançlarla ve yalanlarla karıştırır, gerçeğin unsurlarıyla karıştırır ve sonra dünyayı kandırıp organize dinlerin Tanrı'ya ait olduğuna inandırmak için mükemmel bir reçete bulur.

11:19 Organize dinler şeytana aittir ve Allah'ın ismini kullanır ve kötüye kullanırlar.

11:20 Örgütlü dinler bu dünyanın bilinen tarihi boyunca diğer her şeyin toplamından daha fazla insanı öldürmüş ve öldürmeye devam ederken, nasıl örgütlü dinlerin Tanrı'ya ait olduğuna inanacak kadar aptal olabiliyorsunuz? İnsanları katlederken ve Allah'ın size KATİL ETMEMENİZİ emretmesi varken, organize dinlerin Tanrı'ya ait olabileceğini düşünmek bile tamamen mantık ve saçmalıktır.

11:21 Ruhsal gözlerinizi açın ve her şeyi GERÇEKTEN oldukları gibi görün. Yalnızca Gerçek sizi özgür kılabilir (Yuhanna 8:32 / Kralların Kralı İncili, Yuhanna 8:23).

11:22 Tanrı'nın sizin için olan İradesi size Tanrı dışında hiç kimse tarafından öğretilemez, çünkü O, onların eve dönmelerine izin vermeden önce her bir ruhun tam olarak neyi öğrenmesi gerektiğini bilen YALNIZCA'dır.

11:23 Rahiplerin Tanrı'nın kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur ve insanların cennete dönmesini engellemektedir (Mat. 23:13 ve Tomas 15:10). Kitaplarının sadece bir kısmını tekrarlıyorlar; eğitimli papağanlar gibi; Komik görünümlü kıyafetler giyerken.

11:24 Her insanın içinde onu baştan çıkararak bir şeytan vardır; bunlara tarih boyunca çocuk istismarından suçlu bulunan birçok rahip de dahildir; başka adamların eşleriyle kaçmak; vb., onların da herkes kadar kötü, çoğu zaman daha da kötü olabileceğini kanıtlıyor.

### **Kötü olan biri sana nasıl iyi olmayı öğretebilir?**

11:25 Tanrı ile doğrudan temasınız varsa, savaştığınız tek bir şeytanın sesi vardır ve bu da kendi kafanızın içindeki kendi şeytanınızın sesidir ve o zaman şeytanın sizi aldatma şansını en aza indirirsiniz. Takviye kullanma şansı vermeden onunla savaşmak yeterince zor.

11:26 Allah ile aranıza dinleri ve rahipleri koyduğunuzda; ve arada kalan her kişinin üstesinden gelmesi gereken kendi şeytani sesi vardır; Şeytanın sizi aldatma ve söz verdiği gibi yoldan çıkarma şansını kat kat artırıyorsunuz. Şeytanın dinleri icat etmesinin nedenlerinden biri de budur.

11:27 Bir rahip günahlarınızı nasıl affedebilir? Kim olduklarını sanıyorlar, günahları bağışlama gücüne ya da hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar? Kim onların Tanrı'yı temsil ettiğini söylüyor? Tanrı kesinlikle yapmaz! Bunların Kendisini temsil etmediğini, Şeytan'ı temsil ettiğini defalarca söyledi.

11:28 Yahudiler, İsrail'in 12 kabilesinden sadece 2'sinin kalıntısı olan ve "Yahuda Evi"nin soyundan gelen İsrail'in 12 kabilesine atıfta bulunulması nedeniyle cennete yalnızca Yahudilerin gideceğini söylüyorlar (amblem - İncir Ağacı). İsrail'in "İsrail Evi" (amblem - Zeytin Ağacı) olarak adlandırılan diğer 10 "kayıp" kabilesi; İsrail'in açık ara çoğunluğunu oluşturanlar ve bugün bunlar: Britanya (Britanya tahtı "Davut'un Tahtıdır") ve İngiliz Milletler Topluluğu; Amerika; Keltler; İskandinavya; Hollanda ve 3 Baltık Devleti; hepsi en azından sözde olarak Mesih'i kabul etti (Matta 15:24). İbrahim'e, "Senin soyun İshak'ta çağrılacak", yani İshak'ın oğulları - [I]saacssons - Saksonlar - [Anglo]-Saksonlar olarak bilineceği söylendi (Yaratılış 21:12). İsrail'in 12 kabilesi, Yahudi olmayanların İsrail'e aşılması nedeniyle, yalnızca kelimenin tam anlamıyla değil, mecazi olarak da dünyadaki TÜM kabileleri temsil eder (Luka 13:29). EMİRLERİ tutan ve Tanrı'nın İradesini yerine getiren HERKES otomatik olarak İsraili olur ve getirilir. Bu referans Şeytan'a fırsat verdi; çünkü 10 kabileden oluşan "İsrail Evi" "kaybolmuştu" (Matta 15:24, Britannia kelimesi İbrani-cedir ve "antlaşmanın halkı" anlamına gelir - yani İSRAİL); Yahudileri dinlerinin doğru olduğuna ikna etmek için egolarını kullanmak ve böylece İsa'yı, Muhammed'i ve onların getirdikleri Mesajları kibirli bir şekilde kabul etmeyi reddetmek (Mat. 21:42 - Not: İsa, miraslarının başkalarına gittiğini söylüyor - Matta 21:43) ( Sure 5:13-14).

11:29 Roma Katolikleri cennete yalnızca Katoliklerin gidebileceğini söylerken, diğer Hıristiyan mezhepleri cennete yalnızca Hıristiyanların gidebileceğini ve sadece İncil'e odaklanabileceğini söylese de en azından bir kısmı Tevrat'ı okuyup İncil ile birleştirmişlerdir. Bu onların en azından diğer iki gruba göre daha açık fikirli ve hoşgörülü olduklarını göstermektedir (Sure 2:113 ve 5:15).

11:30 Müslümanlar cennete yalnızca Müslümanların gidebileceğini çünkü onların TÜM Kitaplarını okumadıklarını söylüyorlar (Sure 2:62 ve 5:72); Sadece şeytanın okuyup yanlış anlamasını istediği kısımları okuyup yanlış yorumluyorlar. O kadar kibirlendiler, bağnazlaştılar ki insanları korkutup Kur'an-ı Kerim'in İncil'e eklenmesini engellediler ve hala da engelliyorlar (birlikte kitabın üçte üçünü oluşturuyorlar).

11:31 Allah'ın İradesini yerine getiren, O'nun EMİRLERİNE ve İncil'de yazılı olan Ahit/Ahit'e (Sure 16:91) uyan, her renkten, milletten ve inançtan tüm insanlar hayatta kalacak; Allah'ın İradesini YAPMAYAN, EMİRLERİNİ yerine getirmeyen, her renkten, her milletten ve her inançtan TÜM insanlar, kıyamet günü "Ateş"te yok olup gideceklerdir. Bu konuda Tanrı'nın Sözüne sahipsiniz (Yoel 2:32)(Luka 13:29 ve Va. 5:9) (Sure 2:62, 112 ve Sure 5:72).

11:32 Şeytan HEPİNİZİ mükemmel bir şekilde kandırdı: Bölün ve yönetin. Yahudiler, kendilerine ait olan Tevrat'ın 1/3'ünü okurlar ve ondan sonra gelen hiçbir şeyi kabul etmezler.

11:33 Müslümanlar da aynı şeyin tersini yaparak Kitabın 1/3'ünü okurlar ve ondan önce gelen hiçbir şeyi kabul etmezler. Hıristiyanlar ise ortada kalarak kitabın orta 1/3'ünü okurlar ve kendisinden önce gelenleri ve özellikle sonrasını kabul etmeyi reddederler.

## TEBRİKLER!

11:34 HEPİNİZ aldatıldınız! Bunu hemen ŞİMDİ yapmaya başlasanız iyi olur, yoksa hepiniz "Ateş"in bubi ödülünü kazanırsınız.

11:35 Allah söz konusu olduğunda din, milliyet diye bir şey yoktur, şeytan hepinizi aldatmıştır. Nasıl belirli bir milletten veya dinden olabilirsiniz? Sen bu gezegenden değilsin!

11:36 SİZ istemediğiniz sürece din veya milliyet diye bir şey yoktur. Bunlar yalnızca sizin zihninizde var olur.

11:37 Aranızdaki tek GERÇEK fark, birkaçınızın Tanrı'ya inanması ve çoğunuzun Tanrı'ya inanmamasıdır, bunların ikisi de iyi değil. Tanrı, Kendisine "İNANMANIZI" istemez, O, O'na inanmanızı ve O'nu TANIMANIZI ister (Yuhanna 17:3). Sadece siz Yahudi DEĞİLSİNİZ; Hıristiyan; Müslüman; Budistler; Hindular; Sihler; vb., insan bile değilsiniz; Venüs'tensiniz ve Şeytan'ın yalanlarıyla hepinizi kandırmasına izin veriyorsunuz (Yuhanna 8:32 / Kralların Kralı İncil, Yuhanna 8:23).

### TEBRİKLER !!!

11:38 Herkes insanların ölümlü olduğunu ve ölmeleri gerektiğini bilirken, ruhunuz (GERÇEK siz) ölümsüzse, nasıl insan olabilirsiniz?

11:39 Eğer kibirli bir şekilde sandığının onda biri kadar akıllıysan, bir yere varıyor olablirsin. Alçakgönüllülük ve Tanrı'nın rehberliğine çocuksu bir güven, Şeytan'ın sizi insan olduğunuza ve dünyayı yönetecek kadar akıllı olduğunuza ikna etmek için kendi egonuzu ve kibirinizi kullanmasını engellemenin TEK yoludur. Dünyayı içine soktuğunuz duruma bakın!!!

11:40 Şeytan tarafından dinlerin ve rahiplerin hepinizi kandırmak için kullanıldığı başka bir yol da onların şu aptal hikayeleridir: Eğer şu andaki insan yaşamınızda iyiyse o zaman cennete gidirsiniz; ve eğer şimdiki insan hayatında kötüyse o zaman Cehenneme gidersin. ZATEN CEHENNEMDESİNİZ ve binlerce insan yıldır buradasınız. Cehennem, alevlerin olduğu, çatallı, sivri kuyruklu ve boynuzlu bir adamın olduğu bir yer değildir. BUDUR! Alevler yalnızca Son Gün'de, BURADA, kötü ruhları yok etmek için vardır (Matta 13:36-42, 49-50).

11:41 Bazılarınız bu gezegenin bir cehennem ya da hapishane olduğunu düşünmediğinizi ve onu gerçekten SEVDİĞİNİZİ söylüyorsunuz.

11:42 YALNIZCA kötü bir kişi Cehennemde kendini evinde hissedebilir ve burada olmak, tüm bu kötü insanlarla birlikteliğin tadını çıkarabilir (Yuhanna 12:25)(Sure 16:106-111).

11:43 Rahipler, sizin ve kendi egolarınızı koruyup besleyerek Şeytan'a yardım ettiler; Dünya Gezegeninin iyi bir yer olduğunu, hepinizin iyi ve aynı zamanda günahkar olduğunuzu öğretiyorsunuz. Ne kadar gülünç bir çelişki ve ne kadar aptalca. Eğer günahkarsan nasıl iyi olablirsin? Günahkar kelimesini kullanıyorsunuz çünkü kötü kelimesi egonuzu rahatsız ediyor ama ikisi de aynı anlama geliyor.

11:44 Bu aptallık hepinizi yeterince alçakgönüllü olmaktan, GERÇEKTEN Tanrı'nın rehberliğini istemekten ve almaktan alıkoydu ve tüm bu zaman boyunca burada kalmanıza yardımcı oldu.

11:45 Kesinlikle iğrenç olan şey, aslında iyi olduğunuza ve bu gezegende olup bitenlerin NORMAL olduğuna inanmanızdır. Gerçekten bütün bu kötülükler; zulüm; bencillik; cinayet; tecavüz; hırsızlık; çocuk istismarı; vb. NORMAL uygar bir gezegende olabilir mi? Bu, hepinizin tam olarak bulunduğu ve tüm bu kötülüklerin gerçekleştiği yer olan Cehennem'den başka bir yerde olamaz. Medeni ve iyi kelimelerinin anlamını bilmiyorsunuz (Yeşaya 64:6) ve hâlâ burada olmanızın nedenlerinden biri de bu.

11:46 Eğer şimdiki insan yaşamınızda (gerçekten) İsa gibiyse ve bedeniniz ölürse, o zaman cennete gideceksiniz. Bunun altında herhangi bir şey olursa notu elde edemezsiniz. ve bir sonraki bedeninizle, doğru yolu bulana veya zamanınız dolana kadar sürekli olarak Cehenneme (Dünya) dönecek ve sonra Son Gün "Ateş"te yanacaksınız (Elçilerin İşleri 2:31-34).

11:47 HEPİNİZ kötüsünüz, yoksa burada, hapishanede olmazdınız. Allah iyi insanları hapse atmaz. Alçakgönüllü olun ve iyi olmayı ÖĞRENİN.

11:48 Aranızda bir duvar gibi örgütlenen dinlerle, ASLA Tanrı ile kişisel bir ilişkiniz olmayacak ve O'nu harika ve sevgi dolu bir varlık olarak tanıyıp sevebilecek ve aynı zamanda O'nun sevgisinin sizi çevrelediğini hissedebileceksiniz. ve seni kötülüklerden koruyorum.

11:49 Sinagog, kilise, cami vs. bunlara hiç gerek yok. Her insan bir kilisedir. Kiliseler barınma ve kötü hava koşullarından korunma amaçlıydı. Güneşten, yağmurdan vs. çığlık atan çocuklardan korunmak veya barınmak için yapılmış; böylece gidip huzur içinde olablirsiniz ve Tanrı ile konuşmaya ve O'nun telepatik tepkisini dinlemeye konsantre olablirsiniz. .

11:50 Şimdi onlara bakın, kapıları kilitli, putlarla, altınlarla vs. dolu. Eğer kilise GERÇEKTEN Tanrı'nın Evi ise, KİMİN kapağı kilitleyip size içeri giremeyeceğinizi söyleme HAKKI vardır. Belirli bir günde yalnızca bir saat dışında mı?

11:51 Nerede olursanız olun, HER ZAMAN Tanrı ile telepatik olarak konuşmak ZORUNDASINIZ ve kiliseniz (siz) günün 24 saati O'na açık olmalısınız.

11:52 Birisi Tanrı ile konuşmak için bir kilise binasına ihtiyaç duyduğunu hissediyorsa ve gece yarısı, hafta ortasında acı çekiyorsa, onu dışlamaya kimin hakkı var? HİÇ KİMSE;

11:53 Aptal rahipler, kapıları kilitlemezlerse aptal putların ve dünya hazinelerinin insanlar tarafından çalınacağını söylüyorlar.

11:54 Bir kilisede kesinlikle çalınmaya değer hiçbir şey olmamalı, varsa satılmalı ve para fakirlere verilmeli veya soğuk iklimlerde kiliseyi ısıtmak için kullanılmalı, böylece kilisenin sıcak ve misafirperver hissetmesi sağlanır. tıpkı Tanrı gibi. Bunun yerine şeytan gibi soğuk, rahatsız ve yasaklayıcı hissederler.

### **Tanrı, yaşayanların Tanrısıdır; ölülerin değil.**

11:55 Katolik kiliseleri, EMİRLERİN çiğnenmesini öğreten putlarla ve oyma resimlerle doludur: - Gökte, yerde veya deniz altında HİÇBİR ŞEYİN oyma resmini yapmayacaksınız. Putlara ve oyma heykellere tapmayacaksınız.

11:56 Meryem'in cesedinin heykelleri de var. Onun "Allah'ın kutsal annesi" olduğunu söyleyerek büyük bir küfür işlediler. İsa'nın kendisi Meryem'in kendi annesi olmadığını söylemiştir (Mat. 12:47-50 ve Markos 3:31-35 ve Luka 8:19-21). Meryem özel değildi (Luka 11:27-28), fakat o iyi bir anneydi ve Tanrı'nın İsa'dan öğrenmesini ve kendisini işine hazırlamasına yardım etmesini istediği iyi niteliklere sahipti.

11:57 Roma Katolikleri de "Meryem'in oğlu"nun oyulmuş heykellerine taparlar. Benim kullandığım ve ben olmadığım bir insan-hayvan ve ona Tanrı gibi tapıyorum. İsa'nın kendisi şunu söyledi: insanlar Ona ibadet ETMEMELİ, SADECE YALNIZCA ALLAH'A ibadet etmelidir (Mat. 19:16-17 ve Markos 10:17-18). HEPİNİZ ölüm cezası altındayken nasıl bu kadar itaatsiz ve aptal olabiliyorsunuz? Zamanınız mı azalıyor (Yuhanna 3:18 ve 5:24)?

11:58 Tüm peygamberler doğrudan Tanrı ile konuştu, O'nun iradesini yerine getirdi, dine karşı çıktı ve tanrısal bir hayat yaşadı (Tanrı ile yürüdü).

11:59 Bu bir manastırda ya da komünde yaşamak anlamına gelmiyor; sadece dinlerden uzaklaşmak anlamına geliyor. Bir manastırda ayartılmaktan saklanmak size hiçbir fayda sağlamayacaktır, çünkü ayartılmayla yüzleşmeli ve onu yenmelisiniz (baştan çıkarıcılıkla yüzleşip onu yenerek Tanrı'nın lütfunu kazanmak için - Yakup 1:2-4. Böylece, aynı zamanda başkalarına da iyi bir örnek teşkil eder ve daha zayıf olanlara ahlaki [manevi] destek vererek ayartmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir (Sure 57:27).

11:60 Bir komünde ya da manastırda saklanmak korkakların çıkış yoludur, ama onlar yalnızca kendilerini kandırıyorlar, çünkü ne kadar ayartmanın üstesinden gelerseniz, eve dönmeye o kadar yaklaşırsınız (Yakup 1:2-4).

11:61 Dünyanın cazibesinden kaçınmak (saklanarak), kalan azıcık değerli zamanınızı boşa harcamak anlamına gelir ve bu, bir taşıma bandı üzerinde, Ateş dışında hiçbir yere hızlı bir şekilde ulaşamayacağınız Ateş'e doğru anında koşmak gibidir..

11:62 Bu komünler yalnızca korku yaratır ve yarardan çok zarar verir; birinci ve sonraki nedenlerden dolayı.

11:63 Bunlar büyüdükçe (dini cemaatler vs.) zamanını boşa harcayan insan sayısı da artıyor. Ve GERÇEK inancı olmayan insanlar her zaman anlamadıklarından korktukları için kamuoyu onlara karşıdır. Eğer gerçekten büyülerse dışarıdaki insanlar korkar ve sonunda ona saldırırlar. Din savaşları da aynı şekilde başlar (Yuhanna 16:2).

11:64 Bu insanların ailelerine GERÇEK'i öğretmek ve Tanrı için savaşmak için evlerine dönmeleri gerekiyor. İsa barış değil kılıç getirmeye geldiğini (Gerçek Söz - İbraniler 4:12) ve insanın düşmanlarının kendi ev halkı olacağını söyledi (Luka 12:51-53). Çünkü bunlar Şeytan tarafından dikkatinizi dağıtmak ve sizi Tanrı'ya olan inancınızdan uzaklaştırmak için kullanılacaktır (Mika 7:6). Eğer yapmazlarsa, o zaman doğru yapmıyorsunuz demektir çünkü İsa size, eğer doğru yaparsanız, bunun gerçekleşeceğini söylemiştir (Matta 10:34-40).

11:65 Kaçmayın ve komünlerde GİZLEYİN. Evinize dönün ve sizi seven insanları hatalı olduklarına (düşmanlarınızı sevin) ikna etmek için savaşın.

11:66 Yumruklarınızla değil, Gerçeğin Kılıcıyla savaşın. Hakikat ve Işık tüm karanlığı ve kötülüğü yener. Işık, karanlığı acısız ve kolay bir şekilde yok eder; Gerçeğin Işığı da sevgiyle birleşip teslim edildiğinde bunu yapar.

11:67 Bu kadar korkak olmayı bırakın! Tanrı'nın Zırhını giyin (Efesliler 6:11-19) ve insanlara Yolu gösterin. Bir zamanlar Tanrı'ya karşı savaştın ve buraya geldin. Tek çıkış yolu Şeytan'la savaşmak, Tanrı'ya taraf değiştirdiğinizi ve eve dönmeye uygun olduğunuzu KANITLAMAKTIR.

11:68 Cennetteki GERÇEK aileniz, evinize dönmenizi bekliyor ve Kıyamet Günü ateşte ölmemenizi umuyorlar.

11:69 Şeytanın en büyük silahı her zaman dinler olmuştur ve onlarla bölüp aldatmış ve dünyayı fethetmiştir. Veba gibi organize dinlerden kaçınmalısınız (Va. 18:4)!

11:70 Şeytan, dinleri daha da etkili hale getirmek için inançları daha da bölerek, her biri kendi gelenek ve inancına sahip küçük mezheplere ayırdı. O kadar sinsi ki, günün 24 saati tetikte olmalı ve onu ASLA hafife almamalısınız.

11:71 Boğulan bir adamın yüzen herhangi bir şeye tutunduğu gibi Tanrı'ya sarılın (yoksa "Ateş Gölü"nde boğulacaksınız). Bir şey yapmadan önce, şeytanın sizinle baştan çıkarıcı sesiyle konuşarak sizi yanlış bir şey yapmaya kandırmadığından daima emin olun. O ÇOK sinsi! Şüphemiz varsa, Şeytan'ın değil, Tanrı'nın emirlerine uyduğunuzdan kesinlikle emin olana kadar hiçbir şey yapmayın (Sure 2:256).

11:72 Din savaşları şeytanın en sevdiği oyunlardan biridir. Muhammed'in aydınlanmasından ve öğretilerinin yayılmasından sonra Şeytan, Haçlı Seferleri'nde Hıristiyanları ve Müslümanları birbirine düşürmeye çalıştı; dinler icatını kullanarak; İnsanların kendi aralarında ve Kitaplarında birleşerek Hakikati bilme şansına sahip olmalarını engellemek amacıyla.

11:73 Aslan Yürekli Richard ve Selahaddin'in savaş alanından uzakta arkadaş olmaları çok saçma.

Birbirlerine büyük saygıları vardı ama yine de ordularını birbirlerine karşı yönetiyorlardı.

savaş alanında birbirlerinin askerlerini öldürmek (Tanrı adına mı?) (Yuhanna 16:2).

11:74 Richard'ın hasta olduğuna ve Selahaddin'in kılık değiştirip doktor gibi davrandığına dair hikayeler var; ve Richard'ı tedavi edip sağlığına kavuşturduğu İngiliz kampına gizlice girdi. Savaş alanında birbirlerini öldürmeye çalışsınlar diye (?).

Tanrı adına mı?

11:75 Başka bir hikaye, Richard ve Selahaddin'in kılıçlarını karşılaştırmak için dostça bir yarışma yaptıklarını anlatıyor.

Richard kılıcının gücünü göstermek için geniş kılıcını kullandı ve bir ağacı kesti. Selahaddin, kılıcının ince kenarını göstermek için palasını (kılıcı) kullanarak ipek bir mendili havada ikiye böldü.

11:76 Neden birbirlerine bu sevgi dolu saygıyı duyuyorlardı? Çünkü ikisi de onurlu ve Tanrı'dan korkan adamlardı ve her ikisi de Tanrı'nın İradesini yerine getirdiklerine gerçekten inanıyorlardı. Şeytan ikisini de dinlerle kandırdı. Onların Tanrı ile "doğrudan" temasları yoktu, dolayısıyla Şeytan'ın (İblis) İKİSİNİ de kandırması kolaydı.

11:77 Daha sonra tarihte; İngiltere'nin Roma Katolikliğinden ayrılmasının ardından; Tanrı, İngilizlerin dünyanın çoğunu fethetmesine, yeni doktrini yaymasına ve Katolik paganizmine ve küfür dolu öğretilere karşı koymasına yardım etti. Büyük Britanya gibi küçük bir krallık dünyanın çoğunu başka nasıl fethedebilirdi? İngiltere Kilisesi hâlâ hatalıydı, ancak o zamanlar muhtemelen "kötülüklerin en küçüğüydü". Britanya daha sonra dünyaya barışı getirdi ve uzun yıllar dünyanın polisi oldu. Aynı zamanda Arap dünyasına barışın getirilmesine de yardımcı oldu, çünkü Müslümanlar doğrudan Kur'an'a İTAAT ET-MEDİKLERİ için fanatik hale geldiler (Sure 2:190 & 2:256 & 4:92).

### **Fanatizm HER ZAMAN belaya yol açar.**

11:78 Britanya İmparatorluğu'nun bıraktığı bir diğer fayda ise İngilizceyi yeryüzündeki en önemli ve en yaygın kullanılan dil haline getirmesidir; İsa'nın/Prens Mikail'in İkinci Gelişi'ne hazırlık olarak. Bu, İngilizce dilinin evrensel kullanımı yoluyla gerçeği yaymayı ve ÇOK karanlık bir dünyayı aydınlatmayı kolaylaştırmaktır.

11:79 İsa ve Muhammed arkadaşlardır, peki neden Hıristiyanlar ve Müslümanlar arkadaş değiller?

11:80 Muhammed ve İbrahim arkadaşdır, peki neden Müslümanlar ve Yahudiler arkadaş değil?



11:81 İsa ve İbrahim de arkadaşlar, öyleyse neden herkes bu kadar aptal olmayı bırakmıyor; ve Kitabın üç bölümünü de okuyun; TÜM Peygamberlerin söylediği gibi arkadaş olup, eve dönme hakkını kazanmak için birbirinize yardım edecek misiniz?

11:82 MS 6. yüzyılda Muhammed Mustafa doğduğunda Mekke kötü bir yerdi. Muhammed oradan kovuldu ve Medine'ye kaçtı.

11:83 Medine, Mekke kadar kötü değildi ve Medine halkı "Allah'ın iradesini yerine ge-tirmeye" yani İslam'a yönelmişti.

11:84 Mekke'nin kötü insanları Kuran'ı kabul etmeyi reddettiler ve bu yüzden Muhammed ona saldırıp fethetmek için bir ordu topladı, ancak başarısız oldu çünkü bu Tanrı'nın İradesi değildi. Eğer Allah dileseydi, Muhammed Mekkelileri kolaylıkla mağlup edebilirdi. Çünkü Allah Kuran'da bunu söylüyor (Sure 8:65) ve Allah'ın sözü, her durumda ve elçilerinininkinden üstündür.

11:85 O zamanlar Mekkeliler, putlara ve sahte tanrılara tapınmak için Mekke'ye gelen hacıların (şimdiki gibi) büyük miktarda para kazanıyordu ve bu, vermek istemedikleri çok büyük ve gelişen bir "İŞ"ti. Çünkü bu onların en büyük gelir kaynağıydı. Bu yüzden Muhammed'i, Kuran'ı ve Tek GERÇEK Tanrı'yı reddettiler çünkü bu onların çok kazançlı İŞLERİNİ mahvederdi ve tanrıları olan paraya hizmet etmeye devam etmeyi tercih ettiler. 11:86 Allah'ın İradesi olmadığı için (Allah yenilmezdir) Mekkelileri mağlup edemeyen Muhammed'in bazı takipçileri korkarak onu Mekkelilerle bir "anlaşma" yapmaya ikna ettiler. "Anlaşma" şuydu: Muhammed'in Mekke'ye girmesine izin vereceklerdi, eğer Mekke'yi yeni "dinin" merkezi haline getirirse, böylece şehri ziyaret eden hacılar sayesinde çok para kazanmaya devam edebileceklerdi ve hiçbir şey değişmeyecekti. , (Dinlerine verdikleri isim hariç); ve böylece Mekkeliler tanrılarına, yani paraya hizmet etmeye devam edebildiler.

11:87 Daha önce Muhammed, takipçilerine Kudüs'e ve İbrahim'in İshak'ı kurban etmek için gittiği MORIAH Dağı'ndaki Tanrı'nın "Kutsalların Kutsalı"na bakmalarını öğretmiş ve Tanrı'yı dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğini kanıtlamıştı. bu TÜM çocuklarına ilk imam (örnek) oldu; Onlara (onun çocuklarının) "Allah'ın dostları" olabilmeleri için ne yapmaya istekli olmaları gerektiğini gösterir (Sure 2:124).

11:88 MEKKELELER, pazarlığı yaptıktan sonra Mekke'yi yeni merkez yapıp "işlerine" devam etmek için bir hadis yazdılar. Siyah kayaya kutsalların kutsalı veya Tanrı'nın evi anlamına gelen Kabe adını verdiler. Ancak bizzat Allah Kur'an'da yeryüzünde "Kutsalların Kutsalı" olan tek yerin İbrahim'in İshak'ı kurban etmek için gittiği Kudüs'teki MORIAH Dağı olduğunu söyler (Yaratılış 22:1-2). İbrahim'in Makamı olarak anılır (Sure 2:125 ve 3:97).

Mekkeliler hadislerinde Moriah Dağı'ndan Mekke'ye kadar dünyayı daha da aldatmaya çalışıyorlar. İbrahim'in İshak'ı değil İsmail'i kurban etmek için Mekke'deki Kabe'ye götürdüğünü yazdılar.

Ancak bizzat Allah Kuran'da İbrahim'in İsmail'i değil, İshak'ı "Kutsalların Kutsalı" (Arapça Kabe), İbrahim'in Barış Şehrindeki Makamı (Kudüs SALEM) olan yere götürdüğünü bildirmektedir (Sure 37:101, 112 - "İshak'ın Müjdesi" & Sure 37:109 - İbrahim'e Selam/SALEM. Barış Şehri'nin kurulacağı yer - Kudüs SALEM şehir daha sonra inşa edilecekti (Sure 2:126). Barışın başlangıcı İbrahim'in örneğini takip ettiğiniz zamandır. SALEM BARIŞ demektir.

11:89 Tanrı, Yeryüzünde Kendisi için yalnızca BİR evin inşa edilmesine izin vermiştir ve bu da İbrahim'in Makamı üzerindedir - "Kutsalların Kutsalı", Dünya üzerindeki EN KUTSAL yer, İbrahim'in "YALNIZCA Tanrı'ya inandığı" ve Oğlu İshak'ı Kudüs'teki "Rab'bin Evi"nin bulunduğu MORIAH Dağı'nda kurban etmeyi teklif ederek Tanrı'ya olan sevgisini kanıtladı. Kudüs kelimesi "huzur bulan" ve "güvenlik yeri" anlamına gelir (Sure 2:125).

11:90 Kur'an'da "Kutsalların Kutsalı"na (Kabe) ve Onun Barış Şehri'ne yapılan tüm atıflar, Mekke'ye değil, Kudüs'teki MORIA Dağı'na (Sure 2:126, Jeru-Salem) atıfta bulunur; burada "Tanrı'nın Evi" veya Tapınağı, Kral Süleyman tarafından İbrahim'in makamının üzerine inşa edilmiştir (Sure 4:163), burada İbrahim, İshak'ı (İsmail'i değil) Tanrı'ya teklif etmiştir (Sure 38:45-48).

11:91 Mekkeliler, bu aldatmacayı devam ettirebilmek için İncil'i itibarsızlaştırmak, gerçeği bulama-mak için insanların onu okumasını engellemek ve Allah'ın istediği gibi Mekke'den Kudüs'e dönmek zorunda kaldılar. Mekkeliler, hadisleri yazarak ve İncil'i itibarsızlaştırarak, hadis okuyan herkesin Kuran'ı ve Allah'ın hakikatini anlamasını İMKANSIZ hale getirdiler. Müslüman dünyasına gerçek İncil'in artık var olmadığını söylediler. Bu sadece bir YALAN (Şeytan'dan gelen kötülük) değil, aynı zamanda tamamen mantıksız. Taptıklarını iddia ettikleri Tanrı'nın çok güçlü olduğu ve onlara İncil okumalarını emrettiği (Sure 6:152-157) yalanlarına tüm dünyayı inandıracaklardı; İncil'de yazılı olan ve başka hiçbir yerde yazılı olmayan O'nun antlaşmasını (Sure 6:152 ve 16:91) yerine getirin ve her şeye kadir olmasına rağmen; Onlara göre dünyayı GERÇEK İncil'den mahrum bırakmıştır. Her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın vaadini bozduğuna ve cılız bir adamın Kendi Müjde Gerçeği'ni yok etmesine izin verdiğine dair yalanlarına bizi ikna ettiler\*. İnsanlar ne kadar aptal olabilir?

**\* Allah Kuran'da (Sure 32:23) Gerçek İncil'in size ulaşacağını garanti etmiş ve okuyucuya bu konuda şüpheye düşmemesini emretmiştir.**

Sure 32:23. Andolsun, biz daha önce Musa'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik, sonra onun (Tevrat'ın) sana ulaşmasından şüphe etme ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık.

11:92 Kral James İncili'nin Yetkili Versiyonu, şu anda en doğru çeviri olan Kralların Kralı İncili'nin tamamlandığı MS 2000 yılına kadar dünyadaki en doğru ikinci çeviridir.

11:93 Hadis Muhammed (sav)'in vefatından sonra yazılmıştır. Müslümanların farklı mezheplere ayrılmasına neden oldu. Bu, Kur'an'ın anlamına (Sure 42:13-17), "Vahdet İncili"nin anlamına (Tevrat ve İncil'de yazılmıştır), Antlaşma'nın yerine getirilmesine (Sure 5:8 ve 16: 91). Bunun sonucunda insanların birliği ve kardeşliği ortaya çıkar. sonuçlar. Böylece Mekkeliler kendi hadisleri olan "Babalrın Hadisi"ni öğreterek Allah'ın öğretilerini etkisiz hale getirmeye çalıştılar. İnsanlar ne kadar kör olabilir?

11:94 Hadis Müslümanların Talmud'u haline gelmiş ve Allah tarafından Kur'an'da mahkûm edilmiştir (Sure 43:21-23 ve 43:3), ki bu da Allah'ın Kur'an'ı yazmak için tüm zahmete katlandığını söyler. EĞER okursanız ve söylediklerini yaparsanız kendiniz anlayabilirsiniz; yani, Kur'an'ın yanı sıra İncil'i (Sure 6:154-156) okumak ve ÖZEL olarak dua etmek (Sure 7:55), ki bu tam olarak Mesih'in Matta'da söylediği şeydir. 6:6, Tanrı SİZE CEVAP VERECEK ve yapmanızı istediği şeyi, yani Tanrı'nın İradesini SİZE öğretecektir. EĞER Tanrı'nın size yapmanızı söylediği şeyi yapmazsanız (ve O'nun size yanıt vermesini istiyorsanız), O SİZE yanıt VERMEZ. Talmud'un HER kopyası ve orijinaleri; Hadisler ve insan yapımı tüm kanun kitapları kağıt hamuru haline getirilmeli ve İncil/Kuran olarak geri dönüştürülmelidir. O zaman hayatlarında ilk defa bir iyilik yapmış olacaklar.

11:95 Allah Kuran'da size, eğer HAKİK mümin iseniz ve gücünüz yetiyorsa, "Hac"a gitmenizi emretmiştir. Tanrı, Mekke'yi değil, Kudüs'teki İbrahim'in Makamı'nı (Sure 3:97), Moriah Dağı'nı ziyaret etmeniz gerektiğini söylüyor. İbrahim, İshak'ı (veya İsmail'i) Mekke'deki Kabe'de DEĞİL, Moriah'ı Kudüs'te sundu, çünkü Tanrı öyle diyor, SİZE okumanızı söylediği Kitap'ta ve bu İncil'dir - Sure 6:154-156.

11:96 Yani Mekkeliler TÜM Müslümanları kandırdılar. Kitapların (İncil ve Kur'an) birleştirilmesini ve Muhammed'in, TÜM inanlıları Tanrı'nın ANLAŞMASI'nı (Sure 16:91) yerine getirme konusunda birleştirmeyi amaçlayan Tanrı'ya yönelik misyonunun yerine getirilmesini engellediler.

Dünyanın geri kalanına, MORIAH'la yüzleşirken ve onu hatırlarken (Kuran ve İncil'de söylendiği gibi) tek bir evrensel kardeşlik olarak (Tanrı'nın Kanunları ve Egemenliği altında) Tanrı'nın temsilcileri olarak yaşamının ne kadar harika olduğunu hatırlatmak. - Sure 2:144 ve 1. Krallar 8:29-30).

11:97 Hıristiyanlar da en az Yahudiler ve Müslümanlar kadar kötüdür ve İsa'nın adını kötüye kullanan, İsa'nın söylediklerinin tam tersini öğreten bir din başlatmışlardır. Bu nedenle Allah, insanları HAK imana ve öğretiye döndürmek için Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Mustafa'ya göndermiş; Bu, Tevrat'taki ANLAŞMANIN yerine getirilmesi ve Tanrı'nın İradesinin (İslam) yerine getirilmesidir ki, aslında İsa'nın Yeni Ahit/Antlaşma'da söylediği şeyin aynısıdır.

11:98 Bu durum Allah tarafından Kur'an'da tekrar teyit edilmiştir (Sure 43:61), bu da onu iki kat önemli ve kesin kılmaktadır.

11:99 Kendinizi bu kötü insan yapımı öğretilerin TÜMÜNDEN kurtarmak TÜM inananların görevidir; Tanrı'nın 3 Kitabı'nı - Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kuran - ve kendinizi Tek kardeşlik olarak birleştirin, HEPİNİZ Eski Ahit'teki Tevrat'ta (Pentateuch) yazılan Tanrı'nın ANLAŞMASI'na uyun. ve YALNIZCA Tanrı'ya inanma konusunda İbrahim'in örneğini takip etmek. ve Tanrı'yı dünyadaki her şeyden daha çok sevmek ve O'nun İradesini YAPMAK.

İsraili (İbranice) =**Tanrı'nın isteğini yapmak**

Hıristiyan (Yunanca) =**Tanrı'nın isteğini yapmak**

İslami (Arapça) =**Tanrı'nın isteğini yapmak**

} "Tanrı'nın çocukları." (evlat edinme yoluyla)

11:100 Bu nedenle, HEP Sİ TAM OLARAK aynı anlama gelir ve HERHANGİ BİR organize dine atıfta bulunmaz. Bunlar "Tanrı'nın çocuklarına", yani EMİRLERİ yerine getirenlere ve aynı zamanda Tanrı'nın İradesini yerine getirenlere atıfta bulunurlar.

11:101 Birçoğunuz HEPİNİZ "Tanrı'nın çocukları" olduğunuzu söylüyorsunuz, ancak hepiniz "Tanrı'nın çocukları" DEĞİLSİNİZ. YALNIZCA EMİRLERİ yerine getiren ve aynı zamanda Tanrı'nın İradesini yerine getirenler "Tanrı'nın çocuklarıdır" ve geri kalanlarınız, kendinize ne ad verirsiniz verin, DEĞİLDİR. Sizler hizmet ettiğiniz kişilerin çocuklarıdır. Tanrı'nın İradesini yerine getirenler O'nun çocuklarıdır, Şeytan'ın iradesini yapmaya devam edenler ise onun çocukları olarak kalacaktır.

11:102 Milyarlarca İsraililer, Hıristiyanlar ve Müslümanlar (İslami) olduğunuzu "söylüyor", ama DEĞİLSİNİZ, çünkü EMİRLERİ yerine getiriyor olsanız bile, Tanrı'nın İradesini YAPMIYORSUNUZ. Siz sadece kendi dininize sözde bağlılık gösteriyorsunuz..

11:103 Eğer GERÇEKTEN "Tanrı'nın çocukları" olsaydınız, O'nun EMİRLERİNİ, ANLAŞMALARINI yerine getirir ve O'nun İradesini yerine getirirseniz, HEPİNİZ Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyor olurdunuz. aynı zamanda din, milliyet, siyaset, dil, renk ayrımının olmadığı dünyada tek kardeşlik, tek millet olurdunuz. Kendiniz gibi sevmeniz gereken komşu sadece komşunuz değil, aynı zamanda gezegenin diğer ucundaki adam ve aradaki HERKES'tir.

Bütün dinler Şeytan'a aittir.

Bütün dinler yok edilmelidir.

11:104 TÜM organize dinler ortadan kaldırılana ve insanlar EMİRLERİ, ANLAŞMALARINI yerine getirene ve Tanrı'nın İradesini yerine getirene kadar Dünya'da ASLA barış olmayacak. ve Tanrı ile konuşmak için DOĞRUDAN ruh sohbetine dönün..

---

Yeni Ahit "Yeni Şarkı" olarak bilinir ve "Kuzunun Şarkısı" (Va. 15:3) ile uyum içinde olan "Musa'nın Şarkısı"dır (Yas. 31:19-30).

Ve Mesih, bu şarkıyı söylemeyi, yani onu saklamayı öğrenebilecek çok az kişinin olduğunu söylüyor (Va. 14:3)(Yeşaya 42:10 ve Mez. 98:1)

Ve yalnızca bunu yapanlar hayatta kalacak (Va. 14:3)(Sure 6:152-157 ve 33:23).

Eğer Tanrı'nın Krallığında "Yaşamak" istiyorsanız, Antlaşmaya uymalı ve O'nun Kanunlarıyla onun burada, Dünya'da kurulmasına yardımcı olmalısınız; Ekonomik Sistem; vesaire.; O'nu Kralınız olarak kabul edin ve YALNIZCA O'na hizmet edin, Tanrı'nın dünyadaki vekilleri haline gelerek başkalarını da aynısını yapmaya ikna edin.

Yapmayanların HEP Sİ ölecek.

## BÖLÜM 12

**Prens Michael/Mesih tekrar geliyor.**

12:1 İsa ("Kurtarıcı") öğrencilerine tekrar geleceğini ve İkinci Gelişinde onlarla atasözleri ve benzetmelerle konuşmayacağını, ancak onlara Tanrı hakkında açıkça göstereceğini söyledi (Yuhanna 16:25).

12:2 Öğrenci Yahya'ya söylendi ve onun Vahiy'inde (10:7) şöyle yazılmıştır: Mesih tekrar geldiğinde, Tanrı'nın kullarına peygamberlere söz verdiği gibi, Tanrı'nın gizemleri sona erecektir.

12:3 Herkesin kendi bireysel değerlerine ve kimin damgasını taşıdığına göre yargılanacağı son günden hemen önce, kendisinin (Mesih) tekrar geleceğini ve Tanrı'nın Gerçeği'ni (İncil'i) herkese YAYINLAYACAĞINI söyledi. dünya uluslarını (Markos 13:10) ve tüm dünyayı aydınlatın (Mat. 24:27 ve Luka 17:24 ve 2. Selanikliler 2:8).

12:4 Bu yapıldıktan sonra, Tanrı, Mesih, Tanrı'nın işaretini "Ateşten" (Va. 7:3) sağ kalacak insanların alınlarına mühürleyene kadar Son Gün'ü erteleyecek ve insanlığa Kötü yollarını düzeltmek için SON BİR ŞANS.

12:5 Dünya düzelmezse, HERKES komşusunu kendisi kadar sevmeye, EMİRLERİ yerine getirmeye, Allah'ın Rızasını YAPMAYA, iyi olmayı öğrenmeye başlamazsa, işte o zaman SON GÜN gelecektir ( Malaki 4:6).

12:6 Daha sonra Mesih, Tanrı'nın gerçeğini yayınlamak için giydiği insan-hayvan-bedenini çıkaracak ve melekleriyle birlikte GERÇEK benliği olarak gelecek ve Şeytan'ın işaretini taşıyan tüm ruhları ve bizzat Şeytan'ı yok edecek. "Ateş" ile (Daniel 12:1)

12:7 Belli ki Mesih, elleri ve ayakları delik olan "Meryem oğlu"nun bedenini giymeyecektir. Çünkü 2000 yıl önce ilk gelişinde olduğu gibi, Tanrı tarafından ÖZEL olarak öğrenmesi ve eğitilmesi gerekecektir. Yeni zamanlarda Dünya üzerindeki yaşamla ilgili her şeyin ona öğretilmesi gerekecek çünkü dünya 2000 yılda çok değişti. Eskisi gibi normal bir insan olarak büyümeli ve yeni zamanlarda insan olmanın nasıl bir şey olduğunu ve bu yeni zamanların cazibesinin üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmesi gerekecekti.

Dünyevi meseleler hakkında iyi bir genel altyapıya sahip olmak için, pek çok farklı şey öğrenmesi ve dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli gelenek ve dinlerde işlerin nasıl yürüdüğünü tam olarak anlayabilmek için geniş çapta seyahat etmesi gerekirdi. Daha sonra insanlık değişmek ve hayatta kalmak istediğine karar verirse, dünyaya ve onun sorunlarına aşına olacak ve Babasının yardımı ve rehberliğiyle her şeyi düzeltebilecektir.

12:8 İsa, Mesih'in İkinci Gelişi'nde mucizeler gerçekleştiremeyeceğini ve insanların isteklerini yerine getiremeyeceğini zaten söylemişti (Yuhanna 16:22, 23, 26). Çünkü artık çok geç olacaktı ve insanlar onun mucizelerini çoktan deneyimlemişlerdi ve onun örneğini takip etmek için 2000 yıl geçmişti. Şimdiye kadar iyi olmayı öğrenmeleri ve uzun zaman önce evlerine dönmeleri gerekirdi.

12:9 Mesih'in, insanlara YETERLİ İNANÇ ile, Şeytan'ın bölgesinde, Tanrı'nın emirlerini takip ederek ve "Güç"ü kullanarak bunun yapılabileceğini kanıtlamak için her şeyi zor yoldan yapması gerekecektir. ve şunu göstermek için, bir adam dünyanın herhangi bir yerindeki kötülük dağınyı suyun üzerinde yürüyemeden hareket ettirebilir.

12:10 Prens Michael, yeni adıyla yeni bedeninde dünyadaki gerçek görevine başlayabilmeden önce (Va. 3:12). yaşının otuzlu yaşlarının sonuna gelmiş olması ve kullandığı hayvanı kontrol etmeyi, her türlü ayartmanın üstesinden gelmeyi ve direnmeyi öğrenmesi ve daha önce olduğu gibi mükemmel ve gizli bir eğitim almış olması gerekirdi. .

12:11 İsa'nın öğrencilerine anlatacak daha çok şeyi olduğunu söylemesinin ama onların buna henüz dayanamamalarının nedeni, eğer onlara bu Kitaptaki her şeyi anlatmış olsaydı, onların bile onun deli olduğunu düşünmeleri idi. , birçok insanın zaten yaptığı gibi. Uzay gemileri vs.'yi 2000 yıl önceki insanların basit zihniyetine nasıl açıklayabilirsiniz? O dönemde insanların zihniyetinin nasıl olduğunu düşünmek lazım. Uzay gemileri?; melekler mi?; diğer gezegenler?; ruhlara?; Başka bir gezegen için okul reformu mu? Uzay yolculuğu? Şimdi bile, yani 2000 yıl sonra, Dünya'nın hâlâ son derece kaba uzay gemileri var. Buna şimdi bile inanmayan insanlar olacaktır.

12:12 İlk gelişten sonra ikinciye yol hazırlanmalıydı ki, Mesih tekrar geldiğinde insanlar Hakikat'e inanabilsinler (Dan. 12:4).

12:13 O zamandan bu yana, dünya yavaş yavaş hazırlandı ve yavaş yavaş teknoloji gönderildi, böylece artık insanlık başka gezegenlerin olduğunu biliyor ve insanlar nükleer füzeler gibi SADECE çocuk oyuncağı olan kendi kaba uzay gemilerini inşa ettiler. Ev teknolojisiyle karşılaştırıldığında. Bu gezegendeki teknoloji, Venüs'ün teknolojisiyle karşılaştırıldığında tarih öncesidir. Sizi gerçeğe hazırlamak için yeterince gönderildiniz, daha fazlası değil.

12:14 Kendi kendini onaran ve kendi kendini yeniden üreten, yaşayan bir organik bilgisayar (insan-bedeni) inşa etmek için gerekli teknolojiyi düşünün; İnsan yapımı bilgisayarlar gibi kaba tel ve transistör parçaları ya da metal ve plastik yığınları değil.

12:15 Egolarınızı bir kenara bırakın arkadaşlar! Bu gezegendeki hiç kimse HİÇ bir şey icat etmedi. Bazı insanlar yavaş yavaş Tanrı tarafından hazırlandı ve hazır olduklarında onlara telepati yoluyla "birdenbire" veya "Tanrı bilir nerede" dedi ve bu fikirler TAM olarak nereden ve nasıl geldi.

12:16 Tanrı'nın Gerçeğinin dünyanın tüm uluslarına yayınlanmasını hızlı ve kolay hale getirmek için dünyaya, çok çeşitli biçimleriyle iletişim teknolojisi gönderildi.

12:17 Şeytan, insanların nefsini şişirerek, onları yüceltmiş, bunları kendilerinin icat ettiğini (Sure 96:4-8) söylemiş ve açıkça tüm kötü fikirleri telepati yoluyla vermiştir.

12:18 İzzet her zaman olduğu gibi Allah'a aittir. Güç ve hükümler sonsuza dek Tanrı'nındır.

12:19 Şeytanın, egolarınızı ve kibrinizi kullanarak sizi kandırmasına, gözlerinizi kapatarak sizi istediği yere yönlendirmesine izin vermemeniz için kaç bin yıl geçmesi gerekir?

12:20 Alçakgönüllülük ve İNANÇ, bunun olmasını önlemenin TEK yoludur ve gerçek onlardan gelir ve "Gerçek sizi özgür kılacaktır" (Yuhanna 8:32 / Kralların Kralı İncil, Yuhanna 8:23).

12:21 İsa, kimsenin onun geleceğini düşünmediği (ya da inanmadığı) bir zamanda (Luka 12:40) geleceğini ve dinleri yok edeceğini (Markos 13:1-2) ve zamanların da tıpkı şimdiki gibi olacağını söyledi. Nuh zamanları (her yerde şiddet var) ve Sodom ve Gomorra zamanları.

12:22 Bugünün dünyası tıpkı herkesin yalnızca seks ve parayla motive olduğu ve kontrolün yine Şeytan'da olduğu o zamanlardaki gibi. bu, Mesih'in işinin çok daha zor olacağı anlamına geliyor çünkü bu koşullar altında kendisine yardım edecek insanları bulmakta son derece zorlanacak ve her şeye ve inanılmaz zorluklara karşı savaşmak zorunda kalacak (Luka 17:26).

12:23 Kötülüğün, farklı toplum türlerinin tüm farklı kesimleri ve düzeylerini kontrol altına alacağı gerçeği nedeniyle, insanların kalpleri soğuyacak ve katılacak (yürekli) ve sevgiyle motive olmayacaklar (Mat. 24:12). sadece seks ve parayla. İnsanlar, Mesih'e kim olduğunu ve yeni adını açıklayana kadar gerektiği gibi yardım etmeyecekler ve o zaman bile ona yalnızca ona inanan ve onun İsa kompleksine sahip başka bir deli adam olduğunu düşünmeyen insanlar yardım edecek. Kendisinden önce gelen tüm çılgın sahte mesihler (Mat. 24:23-27 ve Markos 13:5-6 ve Luka 17:23-24) ve sahte peygamberler (organize dinler) yüzünden bu onun için daha da zor hale gelecektir. Gerçeği görmüş, örgütlü dinler tarafından aldatılmamış, yanıltılmamış, manevi açıdan zengin ve alçakgönüllü insanlar onu tanıyacaktır. onu kabul edecekler ve sevecekler. ve ondan yardım soracaklar ve ona yardım etmelerine izin almak isteyecekler .

12:24 İsa, İkinci Gelişinin zamanlarının Sodom ve Gomorra günlerine benzeyeceğini (Luka 17:29-30) ve buna eşcinselliğin de dahil olacağını söyledi; rastgele cinsel ilişki; sapkınlık ve ahlaksızlık isyan çıkarıyor ve kontrolden çıkıyor (bkz. Bölüm 6).

12:25 Savaşlar olacağını, savaş söylentileri çıkacağını söyledi; kıtlıklar; veba ve sıkıntılar; çeşitli yerlerdeki depremler; ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanıyor ve Yeruşalim'in ordularla çevrili olduğunu gördüğünüzde, o zaman yaklaşıyor (Luka 21:20).

12:26 EMİRLERİ ve Allah'ın Rızasını sonuna kadar yerine getiren ve imanını koruyanlar hayatta kalacak, saçlarının kılı bile dokunulmayacak ve sabırları ve dayanıklılıkları sayesinde kendi ruhlarına sahip olacaklardır. dünyevi hazineler ve zevkler uğruna ruhlarını Şeytan'a satmamışlardı (Luka 21:18-19).

12:27 Vahiy'de, tüm yaratılıştaki KUZU DIŞINDA KİMSE'nin - Prens Mikail/Mesih - Kitapların mühürlerini kırmaya ve onları anlayıp yorumlayabilecek kadar layık görülmediği belirtiliyor (Vahiy Bölüm 2). 5 & İşaya 29:11 & Daniel 12:8-9 & Daniel 10:21), çünkü ben ve Babam her şeyde biriz.

12:28 Eğer herhangi biri bu Kitabı okuduktan sonra onu Tanrı'nın ve Prens Mikail'in/Mesih'in yazdığından şüphe ederse, o zaman Şeytan'ın pençesine düşmüşsünüz ve delirmişsiniz demektir, sizin için hiçbir umut yoktur (Sure 2:98).

12:29 BU Kitap bir Peygamberin ölümünden sonra, onun öğrencileri ya da aydınlanmış bir mahkum tarafından yazılmadı, Tanrı'nın en büyük Oğlu ve Tanrı'nın Kendisi tarafından yazıldı (Daniel 10:21). Ben burada mahkum değilim; Hepinize yardım etmek, hayatta kalmak ve hepinize SON bir şans vermek için buraya gönüllü olarak geldim.

12:30 Bu Kitapla birlikte, Tanrı'nın gizemi artık sona ermiş ve O'nun gerçeği yayımlanmıştır; çok yakında bu Kitap ve Krallığın Müjdesi tüm uluslara yayınlanmış olacaktır (Markos 13:10).

12:31 Prens Michael dışında, Babam dışında HERKESİN bunu yapabileceğini düşünüyorsanız; sadece Kitapların üzerindeki mühürleri kırmak değil, aynı zamanda bu Kitabı günümüz dünyasında yazacak ve yayımlatacak, tüm dünyaya meydan okuyacak ve savaşacak kadar güçlü, yeterli cesarete sahip bir ruha sahip olmak. Şeytan'a karşı, ona yardım edecek 8.000.000.000 kötü meleğin tamamıyla birlikte; o zaman siz DELİSİNİZ ve Tanrı'ya yalancı diyorsunuz.

12:32 Bütün dünya çılgın ve artık hepinizin akli başında olmayı öğrenmenizin veya ÇOK YAKINDA ölmenin zamanı geldi, yani ÇOK YAKINDA.

12:33 İnsanlığın ne kadar çılgın olduğunu görebilenler için, bu gezegenin suçlu deliler için maksimum güvenli bir hapis hane olduğunu öğrenmek çok da sürpriz olmamalı. Bazılarınız diğerlerinden daha az delisiniz, ama ne yazık ki EN deli olanlar ve kendilerini en akıllı zannedenler (deliliğin klasik belirtileri), koşarak ve herkes için her şeyi mahveden insanlardır. Kendisi de suç bakımından tamamen deli olan Şeytan için dünyayı mahvetmek. Şeytan şu anda dünyayı, insan hükümetlerinde ve dini organizasyonlarda yer alan bu insanlar aracılığıyla yönetiyor (Efesliler 6:11-12).

12:34 Bu gezegen, aslında mantıksız olan Şeytan'ın mantığıyla yönetiliyor, çünkü o deli.

12:35 Eğer bu dünyanın mantığı mantıklı olsaydı dünya iyiye gidiyor olurdu ama hızla kötüye gittiğini hepimiz görüyoruz.

12:36 Ancak insanın aptalca kibri, yöntemlerinin ve mantığının ÇALIŞMADIĞINI kabul etmesine ve geri dönüp Allah'ın GERÇEK akli başında mantığına geri dönmesine izin vermeyecektir.

12:37 insanoğlu kesinlikle delidir. Size soracak olsam çoğunuz bu ifadeye katılacaksınız. O zaman bana bunun diğer herkes olduğunu ve SİZİN akli başında olduğunuzu söylediniz. Her zaman bir başkasıdır - ASLA siz değilsiniz!

12:38 EMİRLERİ yerine getirmezsensiz, Tanrı'nın İradesini YAPMAZ ve iyi olmayı öğrenmezseniz idam edileceğinizi BİLİYORSUNUZ. Eğer bilmeseydin; şimdi biliyorsun.

12:39 Hayatta kalabilmek için EMİRLERİ yerine getiriyor musunuz ve Tanrı'nın İradesini YAPIYOR musunuz? Eğer değilseniz bu delilik değil mi?

12:40 ÖLÜMSÜZLÜĞÜ, ASLA tutunamayacağınız dünyalık mallarla takas etmek delilik değil mi?

12:41 İnsan psikiyatristlerine giderek akli başında olmayı öğrenemezsiniz, çünkü onlar da (Tanrı'nın standartlarına göre) delidirler ve aynı zamanda bu dünyanın (Şeytan'ın) mantıksızlığı üzerinde çalışırlar ve GERÇEKTEN ne yaptıklarını bilmezler.

12:42 Size GERÇEK mantığı ve nasıl GERÇEKTEN akli başında olunacağını (gerçekten akli başında - çılgın insanlığın [Şeytan'ın] mantıksız standartlarına göre değil, Tanrı'nın standartlarına göre) öğretebilecek TEK kişi Tanrı'dır - kendisinden, günün 24 saati, O'nun İradesini yerine getirerek ve O'ndan DOĞRUDAN öğrenerek; Haftanın 7 günü; Yılda 52 hafta; yıldan yıla.

12:43 Günde 10 dakika, hatta 1 saat O'nunla konuşarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Çünkü O'nunla günde sadece 1 saat konuşursanız, geri kalan 23 saatte Şeytan'la konuşmuş ve onun isteğini yerine getirmiş olursunuz. Şeytanın iradesi sizi "Ateşe" götürür

12:44 Lütfen beni, Babam ve benim binlerce yıl boyunca çektiğimiz onca sıkıntıdan sonra, ÖLÜM CEZALARINIZI kaldırmaya ve Son Gün'de sizi idam etmeye zorlamayın. Birinizi bile idam etmek zorunda kalmak istemiyorum ama bu gerçeğin sizi kandırıp idam etmeyeceğimi düşünmesine izin vermeyin. Babam hepinize tövbe etmeniz için zaman verdi ve tövbe etmeyen herkesi yok edeceğine söz verdi. O her zaman sözlerini tutar, ben de öyle.

12:45 Buraya hayatta kalmanıza yardım etmeye geldim ve bir yıl önce (1985) Babamdan her birinizi kurtarmaya çalışmama izin vermesini istedim ve umarım tüm ruhumla/Varlığımla, bana izin vereceksin. Eğer bana inanmıyorsanız ve izin verirsiniz, o zaman hakkınız olan özgür iradenizi kullanmış olacaksınız ve idam edilmeyi SİZ seçmiş olacaksınız.

12:46 Geri kalanınız BUGÜN yeni bir başlangıç yapsa iyi olur. İzin verirsiniz hepinize yardım edebilirim, ancak yalnızca BİR ruhu/Varlığı kurtarmayı başarabilirsem, görevim ve sizin ellerinizde maruz kaldığım ve acı çekmek zorunda kaldığım tüm tatsızlıklar değerli olacaktır.

12:47 Daha yüksek manevi seviyelerde olanlarınız, sizi insan hapisanelerinden uzak tutmak için kendi ev yapımı insan kanunlarını/mevzuatlarını kullanarak daha düşük seviyelerdeki insanlardan para ÇALMAK için üstün zekanızı israf etmeyi ve suiistimal etmeyi bırakmanız iyi olur. Bunun yerine daha zor testlerinizi geçin.

12:48 Sadece sözlerle değil eylemlerle de iyi bir örnek oluşturarak başlayın ve diğerlerine Yolu ve yapabileceğiniz iyi şeyleri gösterin.

12:49 Daha fazla farkındalığa eşlik eden daha fazla duyarlılığa minnettar olun; Bu çoğu zaman görüldüğü gibi bir lanet değil; Bu kılık değiştirmiş bir nimettir. Bunu denemelerinizde manevi avantajınız için kullanın.

12:50 Ne kadar hassas olursanız, KENDİNİZİ çarmıha germelerde hissettiğiniz acı o kadar büyük olur ve o kadar çok puan kazanabilirsiniz. Daha fazla acı hissettiğiniz için, bu size "BENLİK"ten kurtulmanız için daha fazla cesaret verecektir, çünkü acı "Benliğe" bağlanmıştır ve O gittiğinde acı da onunla birlikte gider. Bir kez "Benliğinizi" yok ettiğinizde, daha yüksek hassasiyetiniz size kendini çarmıha germenin acısı yerine daha büyük ruhsal sevinç getirecektir.

12:51 Aşağı seviyedeki insanların duyarsızlığı onları acıdan korur; daha zor bir şeye HAZIR olana kadar; böylece cesaretleri kırılmaz veya korkutulmaz.

12:52 İsa'nın mümkün olan en yüksek hassasiyetle çarmıhta ne kadar acı çekmek zorunda kaldığını bir düşünün.

12:53 Ne kadar yükseğe tırmanırsanız o kadar zorlaşır ve sonuç olarak kazanarak daha fazla puan kazanabilir veya KAZANABİLİRSİNİZ. Size zorlu bir sınav ve daha büyük bir ödül kazanma şansı verildiği için minnettar olun. Cennete giden merdivenleri bulun ve onlara tırmanın, ancak yılanlardan (yılanlardan/Şeytandan) ve onların düşüşlerinden DİKKAT EDİN. "Yılanlar ve Merdivenler" (çocuklar için oyun), Tanrı'nın size çocukluğunuz için gönderdiği bir başka "ipucu"dur.

12:54 HAYAT oyununda ipuçları her yerde vardır, ancak onları görebilmek, bulabilmek ve onları ipucu olarak tanıyabilmek için ruhsal gözlerinizi açmalısınız. Sadece bir başlangıç yapmanız için size birkaç örnek vereceğim: -

Süpermen ÖLÜMSÜZ; yok edilemez; uçabilir; yalan söyleyemem; gözler ateş gibidir (Vahiy. 19:12).

Yılanlar ve Merdivenler	çocuk oyunu: aranması gereken cennete çıkan merdivenler ve ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken yılanlar, çünkü sizi hızla aşağıya, Dünya'ya geri getirirler.
EĞER	IF - Rudyard Kipling. (eklere bakınız)-
Şarkı	"Arayış." - Joe Darian (eklere bakınız)
Kitap	"Dorian Gray'in Portresi." - Oscar Wilde.
Film	"San Francisco Depremi." - Sodom ve Gomorrah.
Başlangıç	Bay Spock -yarı insan- mantığı (spiritüel) kullanır ve insan-hayvan duygusunu DEĞİLDİR; ve insan yarısı ve onun duyguları üzerinde mükemmel bir kontrole sahiptir. Bir bölümün başlığı: "İçimizdeki Düşman."
Filmler	"Starwars" - George Lucas - Bir Jedi Şövalyesi olmayı nasıl öğrenebilirim ve <b>KONTROL</b> İnsanın "Benliği" üzerinde, kötülüğü yenmek için "Gücü" kullanabilmeniz için.

12:55 Yıldızlara ve şanslı yıldızlara dair binlerce referans var; vesaire.; vb. İpuçlarıyla çevrilisiniz!

12:56 Aptalca, zaman kaybettiren insan oyunları oynamak yerine neden zamanınızı, KÂRLI BİR ŞEKİLDE, Tanrı'nın YAŞAM ve ÖLÜM oyununu oynayarak geçirmiyorsunuz?

12:57 İnsanlar, fiziksel sağlıkları için (egzersiz, vücut geliştirme ve doğru yiyecekleri yeme yoluyla) harcadıkları kadar, ruhsal sağlıklarına ve ruhsal "İRÂDE güçlerini" EGZERSİZ ETMEYE ve güçlendirmeye harcasalardı, GERÇEKTEN bir yere varacaklardı. Sağlıklı bir ruhunuz varsa, o da başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Sonsuza kadar yaşayacak iyi ve sağlıklı bir ruh, kaslara bağlı, sağlıklı, "atılabilir" bir bedenden çok daha önemlidir.

12:58 Düşüncelerinizde bile EMİRLERİ çiğneyen ve (görebildiğiniz) kimse sizi göremediği ve kimse sizi yakalayamadığı için sonuçlardan kaçtığınızı düşünenler, yalnızca KENDİNİZİ aldatıyorsunuz. Tanrı şimdiye kadar yaptığınız her şeyi gördü ve şu an da dahil olmak üzere düşündüğünüz her şeyi biliyor (Eyüp 42:2 ve Suresi 2:77).

12:59 Partnerinizi aldatanlarınız (zina yaparak) aslında KENDİNİZİ aldatıyorsunuz, çünkü partneriniz bilmese bile ALLAH BİLİYOR.

12:60 Öldürmek ya da çalmak kadar önemli olmadığını düşünmeyin çünkü o da diğerleri kadar önemlidir. Tanrı'nın şahidi olarak ŞEREF SÖZÜNÜ VERDİN ve Şeref Yeminini bozup ruhunu Şeytan'a sattın. Ayrıca Tanrı'ya güvenilemeyeceğini ve onurunuzun olmadığını da kanıtlarsınız; Peki O'nun yaşamanıza ve eve dönmenize izin vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? EMİRLERDEN birini çiğneyerek hepsini çiğnemiş olursunuz, çünkü bu hâlâ Tanrı'nın İradesini DEĞİL Şeytan'ın iradesini yerine getirdiğiniz anlamına gelir.

12:61 Müslümanlar "sözde" Hıristiyan dünyasının yozlaşmış ve kötü olduğunu düşünüyorlar ve haklılar; Her ne kadar kendileri iyi olmaktan uzak olsalar da, dini kibirleri ve fanatizmleri sayesinde Şeytan tarafından çok kolay bir şekilde cinayet işlemeye yönlendiriliyorlar ve bunu Tanrı adına yaptıklarını düşünüyorlar (Yuhanna 16:2).

12:62 Ancak en azından batı dünyasında olduğu gibi, Allah'ın Kanunlarına tamamen ÇATIŞACAK kendi kanunlarını oluşturma pervasızlığına sahip değiller. Şeytan Batı'da GERÇEKTEN başarılı oldu; burada insanlar sadece kendi yasalarını yapma CESURLUĞUNA sahip değildi, aynı zamanda yasa yapma konusunda YÜKSEK CESARETE de sahiptiler; şunu söylemek gerekirse, "kişinin kendi yasalarını (kendi aptallığını), adaletsiz yasalarını bilmemesi mazeret YOKTUR". Kimin kendi yasasını/mevzuatını oluşturma hakkına sahip olduğunu düşünüyorsa, aynı zamanda (yasadışı) yasalarını bilmeden çiğnerseniz suçlu olduğunuzu söyleme hakkına sahip olduğunu düşünüyorsa bu bir suç mu? Kendisi yasa dışı olan bir yasayı çiğnemekten nasıl suçlu olabilirsiniz? Kendi yasalarını yaratmak için Tanrı'dan ne zaman izin aldılar? 4:2 ve 12:32) Ne inanılmaz bir kibir ve aptallık!

12:63 İnsanın kanunlarını/mevzuatlarını bilmemek ile Allah'ın Kanunlarını bilmemek arasında büyük bir fark vardır, çünkü ALLAH'ın Kanunlarını bilmemek MÜMKÜN DEĞİLDİR. Tanrı her bir ruha, yanlış bir şey yapmadan önce telepatik olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyler. Size yasadışı insan yapımı yasalardan/mevzuatlardan kim bahsediyor? Neden hepiniz bu adaletsizliğe izin veriyorsunuz?

12:64 Omurgasız hadım olan, sivrisineği zorlayan (KÜÇÜK şeyler hakkında bağırp şikayet eden) ve deve yutan (BÜYÜK şeyler hakkında HİÇBİR ŞEY söyleme - Matta 23:24) çoğunluk tam olarak bunu yaptı ve bu büyük adaletsizliği sessizce kabul etti ve böylece "uygar(?)" toplumun Tanrı'nın verdiği HAKLARINI elinden almasına izin verdi.

12:65 Şeytan kadınları "kullandı"; tıpkı Cennet Bahçesi'nde yaptığı ve tarih boyunca yapmaya devam ettiği gibi; kötülük yapmak ve hadımları batı hükümetlerine almak (Mat. 19:12 - 2. tür hadımlar), Tanrı'nın Kanunlarını değiştirmek ve çoğu GERÇEKTEN kadın olmayan kadınlara eşitlik vermek. Onlarda kadınsı hiçbir şey yok. Adam olma HAKLARINI KAZANMADAN, kadın bedeninde adam olmaya çalışıyorlar.

12:66 Daha sonra Şeytan, iktidar sahibi adamların arasına kadınların arasına sızıp, onlara işlerin yürütülmesinde söz hakkı verdikten sonra, onları daha fazla Kanun değiştirmek için kullandı. Bu durum, her zaman iyi bir toplumun temeli olan aile biriminin parçalanmasına yol açmış, "namus kuralları"nın olmayışı ve genel olarak ahlaksız olmaları nedeniyle aileyi hasta etmişlerdir. -evlilik kurumunun şakası ve dünyayı (Şeytan adına) yönetmeye çalışmak için seksi kullanıyorlar.

12:67 Bir sonraki adım, hadımları ve eşcinselleri/sodomitleri hükümete almak, sodomiye yasal hale getirmektir ve bununla birlikte, kadınların özgürleşmesi ve adamların genel olarak iğdiş edilmesiyle birleşen eşcinsel özgürleşmesi de geldi. ve ALLAH'ın düzeninin tamamen tersine çevrilmesi. Dünya artık iyi olmayı öğrenmek ve İsa gibi olmaya doğru ilerlemek yerine; kadınların mükemmel kadın olmayı öğrenmesiyle, böylece sonunda adam olma haklarını kazanabilirler; şimdi adamların (mecazi olarak) hadım edilmesiyle (Tesniye 23:1) ve iğdiş edilmesiyle ve adamların GERİ giderek kadın olmaya dönmesiyle GERİYE gidiyor.

12:68 Batı dünyası sadece Pandora'nın Kutusu'nu AÇMADI; Kapak tamamen kalkmıştır ve dünya sadece geriye gitmekle kalmıyor, gerilemesini de her geçen saniye hızlandırıyor.



- 12:69 Dünya, tıpkı Nuh, Sodom ve Gomora zamanlarında olduğu gibi, son günnde kendi yok oluşuna doğru hızla ilerliyor, AMA BU KEZ İKİNCİ ŞANSLAR OLMAYACAK. Bunu doğru yapmak için zaten binlerce yıl ve milyonlarca şansınız vardı ve hala buradasınız.
- 12:70 Son Gün'ünde, kadın özgürlükçüleri, eşcinseller/sodomitler ve organize dini öğreten HERKES en fazla tehlike altında olacak ve "Ateşe" ilk gireceklerdir.
- 12:71 Müslümanlar mükemmel olmaktan uzaktır ve dini kibir nedeniyle, Allah'ın Kitabının Son Ahit'i olan ve kitabın son 1/3'ünü oluşturan Kur'an-ı Kerim'e giriş olarak okunması gereken Tevrat ve İncil'in (kitabın 2/3'ünü oluşturur) kullanılmasını kabul etmemişlerdir. Ve sonuç olarak daireler çizerek "Ateşe" doğru koşarlar.
- 12:72 Haklı olarak Batı'nın kadınları üzerindeki etkisine ve bunun beraberinde getirdiği düzensizlik ve kötülük-lere içeriyorlar.
- 12:73 Bunun nedenlerini bilmeseler veya anlamasalar bile, en iyisini Allah'ın bildiğini kabul ederler ve onları değiştirme ve tersine çevirme Cüretine sahip olmak yerine, Al-lah'ın Kanunlarına uymaya çalışırlar.
- 12:74 Allah'ın Kanunlarının değişmesi ve Allah'ın Planlarının saptırılması, disiplinin, saygının ve düzenin bozulmasıyla birlikte kendi cezasını da beraberinde getirmiştir.
- 12:75 Kadın çıplaklığının ve teşhirciliğin kamusal alanda yaygın şekilde sergilenmesi, bazı adamlarda temel hayvani içgüdülerin ortaya çıkmasına neden oldu ve bununla birlikte tecavüz vakalarında ve çocuk taciz vakalarında artış meydana geldi. ve kadınlar ettiklerinin sonucunu alıy-orklar. Maalesef masum çocuklar da acı çekiyor.
- 12:76 Çocuk taciz vakalarının sayısının artmasının nedeni, erkeksi kadın özgürlükçülerinin aksine, aslında kadınsı olan tek grubun küçük kızlar olmasıdır. Durum kötüleştikçe, kızların özgürleşmeden giderek daha genç yaşlarda etkilenmesiyle birlikte, tecavüzcü kadınsılığı daha genç bir yaş grubunda aramak zorunda kaldığından, istismara uğradıkları yaşlar da daha genç oluyor. Tecavüzcü, (Şeytan tarafından) işkence gören zihniyetiyle, kaybettiği erkekliğini de kendisine yen-iden empoze eder; Çok geçici olsa da; ve sadık bir "kadın özgürlükçü" bile tecavüz durumunda erkekliğini kaybeder, korkar, itaatkar ve dolayısıyla daha kadınsı hale gelir; çarpık bir zihinsel güç mücadelesi içinde.
- 12:77 Kadınlar bunu kendi başlarına getirdiler - İlahi Adalet - Karma - sebep ve sonuç - ne ekersen onu biçersin. Tanrı'ya itaat etmeyi REDDETTİĞİNİZDE, kendinize kötülük getirirsiniz (Honi soit qui mal y pense).
- 12:78 Eşcinselliğin/sodominin yasallaştırılması doğal olarak genç erkek çocuklara yönelik istismarın artmasına neden oldu.
- 12:79 Bütün bu insanoğlunun iğdiş edilmesi ve kadının olaylar üzerindeki etkisiyle birlikte; Tanrı'nın Kanunlarını değiştirmek için farkında olmadan Şeytan tarafından kullanılmalarına izin vererek; Birçok ülkede idam ve bedensel cezalar kaldırıldı ve bu da Tanrı'nın Planlarının daha da saptırılmasına yol açtı. 12:80 Tanrı, ruhları / Varlıkları cezalandırabilmek ve disipline edebilmek için bedenleri yarattı ve insanlar, bedenini cezalandırılmasını kaldırarak bunu tersine çevirdi ve Şeytan'ın standart parasına gittiler. 12:81 Para cezaları hırsız caydırmaz veya cezalandırmaz çünkü para hırsız için GERÇEK değeri yoktur; "Kolay gelir, kolay gider" ve böylece dışarı çıkıp biraz daha çalıyor.
- 12:82 İkinci suçunda elinin kesilmesi sadece daha iyi bir ceza değil aynı zamanda ÇOK etkili bir cay-dırıcıdır ve önlem almak HER ZAMAN tedavi etmekten daha iyidir (Mat. 5:30).
- 12:83 İnsanın aptal mantıksızlığı, "ceza suça uygun olmalıdır" diyor.
- 12:84 Ceza suçu ÖNLEMELİ, cezayı hafifletmeli aslında suçu teşvik eder.
- 12:85 Normalde dürüst olan bir kişi hırsızlık yapma eğilimindeyse ve yalnızca denetimli serbestlik alabileceğini biliyorsa; para cezası veya hapis cezası; el kaybetmektense çalmaya daha yatkındırlar (Mat. 5:28-32 & 18:8-9 & Markos 9:43-45). Yani cezayı azaltarak aslında bu kişiyi hırsızlığa teşvik ediyorsunuz, dürüst bir insanın suçlu olmasına yardımcı oluyorsunuz. Daha sonra, hapse girdiklerinde suçlular arasında yer alırlar ve özellikle genç ve kolay etkilenebilirlerse, GÜÇLENDİRİLMİŞ suçlular olmayı ÖĞRENİRLER.
- 12:86 Aynı durum idam cezası için de geçerlidir. Caydırıcılık, aptal adamın standardını değil, Tanrı'nın standardını kullanan TEK cevaptır. ÖLÜM CEZASI ile kontrolünü kaybeden ve cinayet işleyen ruh, Astral Ovası'na geri gönderilir ve Tanrı'nın cezasının ardından yeni bir başlangıç yapılır. Hapis cezası GERÇEKTEN caydırıcı değildir, zaman kaybıdır ve hapisanelerin dolup taşıdığı, işletilmesinin milyarlarca dolara mal olduğu, yasalara saygılı insanların hapisaneleri finanse etmek için ağır vergiler ödemek zorunda kaldığı bir dönemde toplum üzerinde korkunç bir yük oluşturur.

12:87 Cezaevleri caydırıcı değil, evlilik haklarının olduğu ÜCRETSİZ (para) tatil kampları gibidir; renkli televizyonlar; ücretsiz yemek ve çamaşırhane. Bazı durumlarda, yaşamak için çalışmaktan neredeyse daha iyidir. Cezaevleri ne kadar rahat olursa, caydırıcılığı da o kadar azalır ve insanları suçlu olmaya o kadar teşvik edersiniz.

12:88 İnsanları hapishanelere koyma sistemi de oldukça adaletsizdir, çünkü mağdurların hapishane inşa etmek ve sürdürmek için ağır vergiler ödemek zorunda kalması nedeniyle suçlular yerine mağdurları ve masumları cezalandırmaktadır. onlara haksızlık eden insanları korumak için.

Yaralanmaya hakaret ekleniyor. Bu vergilerin suçluları şımartmak yerine mağdurları tazmin etmek için kullanılması daha iyi olacaktır.

HER açıdan hapishane sistemi yanlıştır.

12:89 Disiplini öğrenme sürecinin başlangıcı olan okullarda, ebeveynleri umursamayan veya babasını kaybeden çocuklar için bedensel cezaların kaldırılması; Disiplin TEMELLERİ kaldırılmıştır.

12:90 Okullarda disiplin, bazı çocukların aldığı TEK disiplindi. Artık çocuklar tamamen kon-trolsüz bir şekilde büyüyor, birçoğu haydut ve suçlu oluyor ve çok daha fazlası işsiz kalıyor (2 Esdras 5:8).

Okullarda mantıklı ve ADİL bedensel cezaların hiç kimseye zararı olmadı.

12:91 Bütün bunlar, kadınların "kadın özgürlüğü" ve "eşitlik" nedeniyle kullanmalarına izin verilen YAN-LIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ nüfuzu tarafından meydana getirilmiştir (Enoch 96:12-14 & Job 2:10 & Isaiah 3:12) (1. Timoteos 2:11-14).

12:92 Polisin ve mahkemelerin de toplum üzerinde çok kötü ve olumsuz etkileri oldu; ALLAH'ın size verdiği in-san haklarını kullanmanızı, kendinizi savunmanızı ve ÖZGÜR iradenizi kullanmanızı yasa dışı ve zor hale ge-tirerek; Tanrı'nın insanlardan yapmasını istediği gibi, insanların suçla ve adaletsizlikle, KENDİLERİ ile savaşmasını engelleyerek. Olay yerindeki kişi kötülükle, olduğu anda savaşma şansına sahiptir.

12:93 Bir polis gücünün düzgün çalışabilmesi için hizmet etmesi gereken halkla işbirliğine sahip olması

gerekir. Görevleri, topluluklarının insanlarını korumak, YARDIM ETMEK ve HİZMET ETMEKTİR.

12:94 Şeytan, polisin paraya aracılık ederek, kanun/yönetmelik yaparak, insanları yanlış bir şey yapmadıkları için cezalandırıp ardından para cezasına çarptırarak halkı yabancılaştırmasına neden olmuştur. Polis, zamanının çoğunu kamu parasıyla satın alınan pahalı polis arabalarında dolaşarak geçiriyor; Polis teşkilatının mali kazancı ve olaya karışan memurların terfisi için hizmet etmeleri gereken halkın kanunlara saygılı üyelerini taciz etmek. Ve bunu yapıyorlar çünkü kanunlara (Tanrı'nın Kanunları) uyan vatandaşları kızdırmak ve sahte iddialarla paralarını çalmak GERÇEK suçluları yakalamaktan çok daha kolay, mali açıdan daha kazançlı ve çok daha az tehlikeli.

12:95 Bu, yasalara saygılı halk ile halkın yardımı olmadan faaliyet gösteremeyen polis (politika uygulayıcıları) arasında geniş bir ayırım yaratarak giderek kötüleşen bir "biz ve onlar" durumu yaratıyor. Bu aslında polis olmayan herkesin İŞVEREN yerine otomatik olarak suçlu veya potansiyel suçlu olduğunu söyleyen bir polis devletine ve polis tutumuna yol açmaktadır.

12:96 Şeytan GERÇEKTEN egolarla ve kibirle oynayabilir. Polis dost canlısı, yardımsever ve alçakgönüllü OLMALIDIR. Her şeyden önce kamu görevlisi olmak istemelerinin nedeni bu olsa gerek.

12:97 Ne yazık ki, en iyi polis memurlarının çoğu sonunda polis gücünden (insan hükümeti-POLİTİKA-Uygulayıcılar) istifa ediyor, çünkü polisin tutum ve yöntemlerine katılmıyorlar, insanlara zulmetmek için değil, YARDIM etmek için güce katıldılar. Bunun daha da üzücü sonucu ise; meslektaşlarının tutumlarını değiştirmek için mücadele etmek yerine; durumu daha da kötüleştirmeye yardımcı oluyorlar.

12:98 Hiçbir suçlu, aynı anda her yerde veya olay yerinde bulunamayan ve halkın yardımına sahip olmayan insan polislerden gerçekten korkmaz çünkü onları yabancılaştırmışlardır. Eğer suçlular polisten korksaydı suçlu olmazlardı.

12:99 Silahlar başlangıçta yiyecek avlamak, vahşi hayvanlara karşı korunmak ve aynı zamanda kötü saldırganlığa karşı kendini savunmak için icat edildi, çünkü küçük veya yaşlı bir insan kendini daha güçlü bir saldırganına karşı savunamazdı. Silahlar dengeleyicidir.

12:100 Allah'ın SİZE verdiği hakları HİÇ KİMSENİN elinizden alma hakkı yoktur; Bunlardan biri kötülüğe ve saldırganlığa karşı meşru müdafaa hakkınızdır (gerçek, hayali DEĞİL); tabii onu daha iyi bir şeyle değiştiremezlerse.

12:101 Polis kendi korkaklığı yüzünden silah sahibi olmayı ve kendinizi savunmayı yasadışı hale getirdi ve karşılığında size hiçbir şey vermedi, çünkü her zaman yanınızda olmaları mümkün değil ve para için dürüst insanları kovalamakla o kadar meşguller ki, halkı koruyacak ve GERÇEK suçluları yakalayacak zamanları yok.

12:102 Önlemek her zaman tedavi etmekten daha iyidir ve genç bir haydut, yaşlı bir kadına veya beye-fendiye saldırmak konusunda iki kere düşünür, eğer o yaşlı kişinin silahı varsa ve ALLAH'IN Kanunlarına uygun olarak YASAL OLARAK onları vurabilirse (Çıkış 22:2).

12:103 Bir toplumda mükemmel bir durum göz önüne alındığında, herhangi birini silahsızlandırırırsanız suçluları da silahsızlandırırırsınız, değil mi? Peki insan aptal mantıksızlığıyla ne yapar? Kimse için tehlike teşkil etmeyen, kanunlara saygılı halkı silahsızlandırmaya karar verir. ve şiddetli ve gaddar suçluları silahlarla başa bırakalım. ve daha sonra durumu daha da kötüleştirmek için suçluları caydırıcı olan diğer tek yöntemi, "ÖLÜM CEZASI"nı ortadan kaldırıyor.

12:104 Polis, yasa dışı insani kanunlar/mevzuatlar uyarınca sürücülerden para ÇALMAKLA meşgulken, yasalara saygılı, zararsız halk silahlı suçlulara karşı tamamen savunmasız kalır.

### **SİZCE BUNUN MANTIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? - Tamamen Deli!!!**

12:105 SİZ bu çılgın insanlara ve onların çılgın, yasa dışı kanunlarına/yasalarına (insan hükümeti politikaları: polis tarafından uygulanan) oy verdiniz, dolayısıyla şimdi tüm bu şiddete ve suça maruz kalıyorsunuz - İlahi Adalet (Yeşaya 3:12-15).

12:106 Kendinizi, ailenizi veya zayıfları savunmak artık yasa dışı. ve bu gidişle yakında adam olmak yasa dışı olacak.

12:107 Polis, "Kamuoyunun Kanunu kendi eline almasına izin veremeyiz" diyor. Kanun polisin değil, KAMU'nundur ve hiçbir zaman halkın elinden alınmamalıydı.

12:108 Polisin görevi yalnızca halkın ITS Yasalarını uygularken aşmamasını veya ihlal etmemesini sağlamak ve hem suçları soruşturmada hem de Kanun ve düzeni korumada halka yardımcı olmaktır.

12:109 Ne yazık ki artık kamu görevlisi olarak değil, insan hükümetinin lisanslı hırsızları olarak ve kendilerine ait bir yasa olarak hareket ediyorlar. Halkın polise ne yapması gerektiğini söylemesi yerine, polis artık halka "dikte ediyor". Polis (kanun uygulayıcıları değil, politika uygulayıcıları) zenginlerin fakirleri dövmek için kullandığı büyük bir sopa haline geldi.

12:110 Hepinizin söz hakkı ve oy hakkı var ve yasaları suçluların yararına değil, kendi yararınıza olacak şekilde değiştirebilirsiniz. İnsanın kanunsuz ve adaletsiz kanunları/kanunları masumları cezalandırırken, Allah'ın Kanunları suçluları cezalandırır. Hukuki emsaller kaldırılmalı ve HER dava kendi esasına göre görülmelidir; diğer davalar ön-ceden belirlenmiş bir kural olarak DEĞİL, YALNIZCA bir rehber olarak (gerekirse) kullanılmalıdır, böylece adaletsizlik yerine ADALET yerine getirilecektir. (Amos 5:7, 10, 24 ve 6:12 ve Habakkuk 1:4).

12:111 Hatta bazı mahkemeler, Tanrı önünde İncil üzerine doğruyu söylemek için yemin etmenin kaldırılmasından bile söz ediyor. Hiçbir suçlu mahkemelerden korkmaz ve kendini beğenmiş kibirli adamlardan korkmaz: Onlar sadece onlara gülerler. Tanrı'nın cezasından korkmak tek GERÇEKÇİ caydırıcı olabilir (Amos 6:12-13). İnsani yasalar/mevzuat; caydırıcı olmadığı ve insanları suça teşvik ettiği; aynı zamanda, hiçbir insan polis onları yakalamadığı sürece insanları istedikleri her şeyi yapabileceklerine, bundan paçayı kurtardıklarına in-andırarak kandırarak halkı TAMAMEN SORUMSUZ olmaya teşvik edin. Allah'ın Kanunları; Tüzük ve HÜKÜMLER; tam tersine; Sadece suçluları cezalandırın ve insanların sadece yaptıklarından değil, sözlerinden ve DÜŞÜNCELERİNDEN de sorumlu olduklarının farkına varmasını sağlayın ve böylece insanları daha fazla sorumlu hale getirin.

12:112 Bütün bu çılgınlık ne zaman duracak? NE ZAMAN Tanrı'dan daha iyi bildiğini düşünecek kadar aptal ve kibirli olmayı bırakıp kendi (gerçekte Şeytan'ın) kendine zarar veren kurallarıyla değil, O'nun kurallarına göre yaşamaya başlayacaksınız?

12:113 Kötülükle ve Şeytanla SAVAŞMALISINIZ; her biriniz; eve dönmenin ve dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer haline getirmenin TEK yolu budur.

12:114 Haydi yaşlılar, gençlere örnek olun. Onlara daha iyi davranışlar öğretin; ahlak ve saygı; Ecclesiasticus ve Atasözleri'ni okuyun. Yasaların Tanrı'nın Yasalarına dönüştürülmesini sağlayın. İnsan ölümünden korkmayın. Eğer bedeniniz Tanrı'nın hizmetinde ölürse, ya evinize gideceksiniz ya da yepyeni, GENÇ, sağlıklı bir bedene sahip olacaksınız. Kaybedecek neyiniz var? – eğer yapmazsan, sadece ruhun. Hepiniz "Keşke yeniden genç olabilseydim" diyorsunuz. Olabilirsin. Bırak. Biraz inanç bul ve gidelim. Neden yaşlılık çekiyorsunuz?

12:115 Şeytan'ın sizi kandırıp düşünmesine izin vermeyin; çünkü sen yaşlısın; Zahmet etmenize gerek yok çünkü çok az zamanınız kaldı; ve böylece her şeye olduğu gibi katlanmaya boyun eğersiniz; bedenini ölene kadar; o zaman bunun artık senin sorunun olmayacağını düşünüyorsun. Bu çok bencil bir tutumdur (peki ya torunlarınız?) ve sizi bu şeytani, şiddet dolu hapisane gezegeninden asla kurtaramayacak; akıl hastanesi.

12:116 Siz yalnızca kendinizi kandırıyorsunuz çünkü dünyaya tekrar geri dönmeniz gerekiyor, ki bu artık daha da kötü bir hale geldi, çünkü onu daha iyi hale getirmek için hiçbir şey yapmadınız. Dünya bu şekilde daha da kötüleşti, daha da kötüleşti.

Tanrıyı aldatamazsınız, yalnızca kendinizi aldatırsınız.

12:117 Batının "uygar(?)" toplumu, dünyayı nasıl yöneteceğini Tanrı'dan daha iyi bildiğine inanan kolektif kibiriyle, insanları aptal insan kanunlarından/mevzuatlarından ve toplumun kendisinden korkutmaya çalışarak KENDİSİNİ zehirlemiş ve hızla ölmektedir, Allah korkusundan uzakdan.

12:118 TEK panzehir Alçakgönüllülüğü, sevginin ve Tanrı'nın gücünü öğrenmek ve TANRI'yı Dünyanın Hükümdarı olarak yeniden görevlendirmek, tüm insan yasalarını feshedip Tanrı'nın Yasalarını kullanmaktır (Matta 5:17-18 ve Malaki 4:4).

12:119 Bu çok kolay bir şekilde yapılabilir çünkü bu insan yasaları anayasaya aykırıdır, çünkü bunlar İncil'e (üzerine yemin ettiğiniz) (Tesniye 4:2; 12:32), Kuran'a ve Tanrı'nın İlâhi Adaletine (hukuk sistemlerinin dayandığı aykırıdır. dayalı). Anayasaya aykırı oldukları için kanun kitaplarından kolayca çıkarılabilirler.

12:120 Allah'ın Hikmetine ve O'NUN SÖZLERİNE inanmayan toplum, kendi aptal yasalarını/kanunlarını ve giderek düşen ahlaki standartlarını yaratmıştır; ADALET'in hayatta kalması imkansızdır ve GERÇEK özgürlük yerine bugün sahip olduğunuz tek şey binlerce kanun/mevzuattır ama ADALET yoktur.

12:121 Kendi çılgınlığını görebilmen için işlerin daha ne kadar kötüye gitmesi gerekiyor?

12:122 Polis, doktorlar ve memurlar, Tanrı rolü oynamaya çalışmaktan ve sürekli kötüleşen bir durumda olan hapisaneleri ve hastaneleri patlama noktasına kadar doldurmaktan vazgeçmeli, çünkü tam bir beceriksizlikleri var ve bunu kabul etmeyi kibirli bir şekilde reddediyorlar. Hatalar yaptılar ve yanlış yola gidiyorlar.

12:123 Alçakgönüllülüğü öğrenin, hatalarınızı kabul edin ve çok geç olmadan arkanıza dönün!

Kendinize ne yaptığınızı görmüyor musunuz?

12:124 Kendi gururları yüzünden kör oldukları için görmeyi reddedenler kadar kör olan yoktur (İşaya 42:19).

## BÖLÜM 13

### **Bazıları için şanssız (çoğu?).**

"Eğer bir Tanrı varsa neden dünyayı düzeltmiyor?  
Neden tüm bu kötülüğün devam etmesine izin  
veriyor?"

13:1 Kısa bir cevap ve bunun nedenleri size 2. Bölüm'de verilmişti; bu da herkesin kendi "ÖZGÜR İradesini" kullanmasına izin verilmesi gerektiğidir.

13:2 Daha uzun açıklama şu ki, Tanrı güzel Cennet Bahçesi'ni yarattı ve size tavsiye ettiği şeyleri yapmanızı söyledi.

13:3 SİZ Tanrı'yı görmezden gelerek ve Şeytan'ı dinleyerek dünyayı şimdiki haline getirdiniz ve Tanrı HER ZAMAN her birinize, kafanızın içindeki güzel sesini kullanarak yanlış yaptığınızı söyledi.

13:4 Dünyayı berbat ettiniz ve Tanrı'ya üzgün olduğunuzu göstermek için son günden önce işleri yeniden yoluna koymanız gerekiyor.

13:5 Para kazanmak dışında neden hepiniz bu kadar tembelsiniz? Neden oturup inleyip Tanrı'nın ya da bir başkasının sizin için yapmasını beklemek yerine o şişman kıçlarınızı kaldırıp bir şeyler yapmıyorsunuz?

13:6 İnsanlığın bu noktaya gelmesine izin verdik, UMARIM ki kendi deliliğinizi ve tam da tahmin ettiğimiz gibi, Bizim öğütlerimizi göz ardı ederek ve Şeytan'ın öğütlerine uyararak bu dünyayı ne kadar berbat bir hale getirdiğinizi görmeniz için.

13:7 Bu, ne sizin ne de Şeytan'ın bu dünyayı yönetmeye uygun veya yetenekli olmadığını size kanıtlamak için yapıldı; çok daha az tüm Evren; kendiniz; Böylece belki de ŞİMDİ hepiniz aklınızı başınıza toplarsınız ve son birkaç bin yıldır yaptığınız gibi Şeytan'ın size tavsiye ettiği şeyleri yapmak yerine, Bizim size tavsiye ettiğimizi yaparsınız. Bunu, eğer savaşı kazanmış olsaydı, Şeytan'ın yönetiminin Evren'e neler yapabileceğinin kontrollü bir örneği olarak görün: sizin onun yapması için savaştığınız gibi.

13:8 Şeytan tamamen suçlu bir delidir ve eğer ona İZİN VERİRSENİZ, boyun eğmeyeceği ve sizi de eğdirmeyeceği bir ahlaksızlığın, zalimliğin ve bencilliğin derinliği kesinlikle yoktur. İşte bu yüzden size onun EN KÖTÜ düşmanınız olduğunu söyledik.

13:9 Artık, son birkaç bin yılın tüm hatalarından ders almış olarak, UMARIM, yeniden başlamak için MÜKEMMEL bir fırsatınız var.

13:10 Her biriniz Tanrı'nın size söylediğini yapsaydınız ve doğru olanı savunsaydınız, o zaman hiçbir yanlış olmazdı ve birkaç gün içinde dünya yaşanacak güzel bir yer olurdu ve siz de bunun karşılığını alırdınız ve faydaları, çünkü onun içinde yaşamak zorundasınız, Tanrı değil. Tanrı size yardım etmek istiyor ve her zaman da istemiştir ama siz O'nu dinlemiyorsunuz.

13:11 Bunu yapmak için yalnızca kısa bir zamanınız kaldı ve eğer hepiniz değişmezseniz, o zaman çok yakında Tanrı ve ben (ruhsal formda, gerçek benliğim olarak - Mikail - Başmelek) tüm kötü ruhları yok ederek her şeyi düzelteceğiz.

Seçim her zaman olduğu gibi sizin!

13:12 ŞİMDİ yeni bir başlangıç yapın ve ASLA pes etmeyin. Teslim olursanız ölürsünüz ve bu kadar basit ve KESİNDİR. HERKESİN ne yaptığı konusunda endişelenmeyin; Ruhunuzdan SİZ sorumlusunuz, onlardan değil.

13:13 Hepinize memnuniyetle yardım edeceğim ve bana izin vermeniz için yalvarıyorum. ve umarım gelip bana, birbirinize ve dolayısıyla kendinize dünyayı düzeltmek ve işleri düzeltmek için yardım edersiniz.

13:14 İlk adım imandır, ikincisi ise Tanrı ile ciddi bir şekilde konuşmak, O'ndan af dilemek, O'ndan yardım istemek ve O'nun size ne yapmanız söylemesini gerekiyor sağlamaktır.

13:15 Tıpkı 2000 yıl önce söylediğim gibi, tekrar söyleyeceğim çünkü Tanrı asla değişmez: "Sizden benim öğretilerimi takip edenler, Tanrı'nın Gerçeği'ni mi söylediğimi, yoksa onu kendim mi icat ettiğimi BİLECEKLER (Yuhanna 7:17).

13:16 Size kişisel garantimi veriyorum ki, EĞER Babama %100 inanç verirsiniz, O, her birinize O'nun GERÇEK olduğunu KANITLAYACAKTIR!

13:17 O size bir şeyler kanıtladığında, bu konuda HER ZAMAN alçakgönüllü kalmalı ve başkalarının O'nu bulmasına yardım etmelisiniz. En kötü kibir türü dini kibirdir çünkü bu, insanları O'na yönlendirmek yerine O'ndan uzaklaştırır (Matta 23:13 ve 7:1-5).

13:18 Kendi kibirinizden veya KENDİNİZE olan güveninizden sakının, çünkü dinsel kibir veya sahte KENDİ haklılığı, Şeytan'ın sizi kandırmak için kullanabileceği en kolay yoldur. "KENDİNİZE" ve içinizdeki düşmana dikkat edin!

13:19 Şeytan'ın, kötü sesiyle (yanlışlıkla hayal gücünüz veya "zihninizin mağarası" olduğunu düşündüğünüz ve direncinizi kırmaya çalışmak için sizi rahatsız eden) kötü sesiyle sizi iyilik yapmaktan korkutmasına izin vermeyin. "Sana değerinden daha pahalıya mal olacak" (para olarak). "Ölümsüz" ruhunuzun değeri ne kadar?

13:20 Tutamayacağınız parayla hayatınızı boşa harcamayın. Şeytan'dan korkmayın ve onun sizi korkutmasına izin vermeyin, çünkü eğer Tanrı'nın İradesini YAPIYORSANIZ ve Tanrı'nın sizi koruyacağına %100 inanıyorsanız, o zaman HİÇ KİMSE ruhunuza zarar veremez. "Honi soit qui mal y pense" - "kötü düşünenin başına kötülük gelir". Tanrı'ya ve O'nun korumasına "çocuksu (%100) imanınız" olduğunda ve O sizi "Görünmez Elinin" avucunda tuttuğunda: size kim zarar verebilir? Çocuklarınız size güveniyor ve siz onları seviyorsunuz, kötüsünüz ama onlara haksızlık etmiyorsunuz. Peki, sevgide iyi ve saf olan Tanrı size nasıl yanlış yapabilir? O'na güvenin ve O'na "çocuksu" inancınızı verin ve güvenin ve tıpkı çocuklarınızın sizin için yaptığı gibi elinizi O'nun eline koyun ve O'nun sizi EVİNİZE yönlendirmesine izin verin.

13:21 Bana ve Babama gelin ve alnınıza işaretimizi koyalım ki hayatta kalabilesiniz ve sonunda evinize dönebilesiniz.

13:22 Benim nazik ama KARARLI askerlerimden (Jedi Şövalyeleri) biri olun; "Gücün" Yollarını öğren ve dünyayı düzeltmemde bana yardım et.

13:23 Ayrıca, TÜM uluslardan, GERÇEK ve UYGULAMALI inananlar olan, Tanrı'nın İradesini YAPAN ve dolayısıyla BİZİM işaretimizi taşıyan tüm "Tanrı'nın çocukları"nın hayatta kalacağını ve hiçbir ulusa kayırma yapılmayacağını da size garanti ediyorum. tıpkı 2000 yıl önce söylediğim gibi (Luka 13:29 ve Vahiy 5:9) ve Muhammed'in 1400 yıl önce tekrarladığı gibi (Sure 2:62 ve 5:69).

13:24 Her bir ruh, kendi faziletlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir (Sure 6:164). 13:25 İki elinizle (ruhsal ellerinizle) Tanrı'ya sarılın ve tüm yaşamınız boyunca O'na tutunun. Asla bırakma, yoksa ölürsün. O'nun İradesini yerine getirin ve O'nun size bilmeniz gerekenleri öğretmesine izin verin, böylece YAŞAYABİLİRSİNİZ ve EVİNİZE dönebilirsiniz (Sure 2:256).

13:26 Tanrı'nın İradesini yerine getirmeye başladığınızda, Şeytan size saldırmak için elinden geleni yapacak ve sizi tekrar kendi kontrolüne çekmeye çalışacaktır. Şeytan'ın kullanması en kolay kişiler size en yakın olanlardır, özellikle de kadınlar, çünkü kadınları manipüle etmek ve kullanmak onun için daha kolaydır (1. Timoteos 2:14).

13:27 Etrafınızdaki kadınlar sizi geri çekemez veya geri çekmek istemezse, Şeytan sizi geri alana kadar giderek daha güzel ve daha seksi kadınlar gönderecektir. Şeytan, bu kadınların seni çok muhteşem olduğun için istediğini (derinlerde) söyleyerek egonu kullanacak ve şişirecek. Seni aldatmasına izin verme. Her zaman alçakgönüllü kalın ve etrafınızdaki her şeyde ve herkeste Şeytan'ı ve Tanrı'yı görmeyi öğrenin. Tesadüf diye bir şey yoktur; o yok!

13:28 Egosu olan ve Tanrı'nın İradesini kendisi yerine getirmeyen, Tanrı'nın Kanunlarına göre ve Tanrı'nın DOĞRUDAN rehberliğiyle yaşamayan herkes, Şeytan tarafından size herhangi bir yönden saldırmak için manipüle edilebilir ve kullanılabilir. Kafanızın içindeki Şeytan'ın sesi sizi korkutmaya çalışacak ve sayıca üstün olduğunuza ve muhtemelen kazanamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Tanrı, imanınızı sınamak için onun size bunları söylemesine izin verecektir. Eğer inancınıza sarılırsanız, Tanrı'dan yardım isterseniz ve insani duygularınızı kontrol ederseniz, HER ZAMAN kazanırsınız.

13:29 ALLAH'ın İradesini sizin için YAPTIĞINIZDA, O'nun Zırhını giydiğinizde ve "Gücü" kullandığınızda BÜTÜN dünya size karşı duramaz.

13:30 Şeytan'ın alanı korkudur ve sizi korkutmaya çalıştığı anda, işte o zaman GERÇEKTEN Tanrı'ya olan inancınıza ihtiyaç duyarsınız. Tüm kötülöklere, sıkıntılara, imtihanlara rağmen imanınızı korursanız, Allah'ın sizi koruyacağını, savunacağını, şeytanın tehditlerinin tamamen blöf olduğunu anlarsınız.

Kötülüğe karşı bu koruma, sizi Tanrı'ya ve O'nun Rehberliğine daha da sadık olmaya teşvik etmelidir.

13:31 Korkmayın, "Tanrı'nın Bütün Zırhını" giyin (Efesliler 6:11-19) ve Şeytan'ın blöfünü görürseniz, o tekrar gölgelere düşecektir. Işıktan ve Hakikatten nefret ediyor ve Işığa çıkmaktan korkuyor.

13:32 Tanrı'nın Gerçeğinin Işığını onun üzerine parlatın ve o koşacaktır. Işığı (kılıç) kullanın; Şeytanın yalanlarını ve aldatmacalarını ortadan kaldırmak; Tanrı'nın Gerçeğinin daha fazlasını bulmak ve Şeytan'ı yenmek (ejderhayı öldürmek). Gerçeği arayın ve Işıқта yaşayın çünkü yalnızca Gerçek sizi özgür kılabilir. TÜM Gerçeği bulduğunuzda ölümsüzlüğünüzü bulacaksınız.

13:33 Kral Arthur Pen-Dragon'un şövalyeleri (Kalem - bağlamak ve dizginlemek için; Ejderha - Şeytan) fiziksel bir nesne OLMAYAN "Kutsal Kase"yi aramaya gittiler. İsa, "Benim içtiğim bardaktan sen de içebilir misin?" derken, kendi kadehinden veya bardağından değil, eve gitmek için ne yapman ve nasıl olman gerektiğini kastediyordu. "Kutsal Kase" arayışı, İsa'nın "Son Akşam Yemeği"nde içtiği fiziksel bir fincan değil, tanrısallık ve sonsuz YAŞAM arayışıydı.

13:34 İsa'nın içtiği kadehten (mecazi anlamda) içen üç şövalye; yani ve kim İsa'ya benzedi; ölümsüzlüklerini (Kutsal Kase) buldular ve içlerinden sadece üçü başarılı oldu ve geri kalanların hepsi başarısız oldu çünkü onlar "saf değildi".

13:35 Efendiler Galahad, Percival ve Bors Gerçeği ve Kutsal Kase'yi buldular, İsa'nın içtiği kâseden içtiler ve evlerine gittiler (Matta 20:22). Diğer şövalyelerin TÜMÜ yeterince saf, değerli veya cesur olmadıkları için başarısız oldular ve böylece "Kutsal Kase" ortadan kayboldu.

13:36 Arthur, ülkedeki en cesur ve en güçlü şövalyelerin başarısız olmasına rağmen henüz zayıf, mütevazı bir çocukken, İngiltere'nin kralı olmak için Kılıcı Taş'tan çıkardı. Kılıcı Taş'tan çıkarmak için kendi çocuksu gücünü kullanmadı, Tanrı ona "Güç"ü verdi, çünkü diğerlerine öğretmek için doğru niteliklere sahipti. Bu yüzden ona "sihirli" Kılıc'ı ve yaşlı bilge büyücü Merlin'in dostluğunu verdi. Kral Arthur alçakgönüllülüğü öğretti; onur ve eşitlik, herkesin eşit olması için bir yuvarlak masa kurdu ve masanın başı yoktu. Masada baş olmaması, özel bir liyakat pozisyonu olmadığı ve şövalyelerin hepsinin eşit olduğu anlamına geliyordu. Savaşan tüm şövalyeleri tek bir kardeşlik altında birleştirdi ve Tanrı'nın planladığı gibi İngiltere'ye barış getirdi.

13:37 Barış sağlandığında ve şövalyelerin yapacakları savaş kalmadığında Kutsal Kase'yi aramaya başladılar. Şeytan onların tanrısallıklarını bulmalarına ve evlerine dönmelerine muhtemelen izin veremezdi, bu yüzden Kutsal Kase'yi bulamamaları için sorun çıkarmanın, onları savaştırmanın ve birbirlerini tekrar öldürmenin bir yolunu bulması gerekiyordu.

13:38 Bu nedenle Şeytan, sorun çıkarmak için Arthur'un karısı kraliçe Guinevere'yi kullandı. Şeytan, Arthur'un en iyi arkadaşı Sir Lancelot'la ona bir ilişki yaptırdı (zina yaptı) ve Arthur'un bunu öğrenmesini sağladı. İkili daha sonra savaş alanında karşı karşıya geldi. İlgili takipçileriyle birlikte. Kral Arthur, iki gücü karşı karşıya getirerek gereksiz kan dökülmesini engellemeye çalıştı ve kendisinin ve Lancelot'un meseleyi sadece ikisi arasında çözeceğini ve kimsenin kılıcını çekmemesi gerektiğini belirtti. Herhangi bir adam kılıcını çekerse bunun hepsi arasında bir savaş başlatacağını söyledi.

13:39 Şeytan, Arthur'un veya Lancelot'un ölmesine ve ardından BARIŞ'ın yeniden hüküm sürmesine izin veremezdi. Şeytan onları birbirleriyle kavga ederek oyalayabildiği sürece, doğru dürüst düşünüp Kutsal Kase'yi aramaya zamanları olmayacaktı. Daha sonra bir yılın şövalyelerden birine saldırdı ve şövalye kendini savunmak için kılıcını çekti ve bu da tam ölçekli bir savaş başlattı. Arthur, eğer biri kılıcını çekerse bunun savaş başlatmak için bir işaret olacağını söylemişti.

13:40 Yılan elbette Şeytan'dı (yılan - Va. 12:9) ve barışın hüküm sürmesini engellemek için bir kadın ve seks kullanmıştı. Şeytan insanları birbirleriyle savaşmaya devam ettirdiği sürece, onların Hakikati arayıp bulma ve sonra evlerine dönme zamanları asla olmayacak.

13:41 Aziz George ortalıkta dolaşıp fiziksel ejderhaları öldürmüyordu; Şeytanı bulduğu her yerde onu öldürmeye çalışıyordu (Va. 12:9). Aziz George, bir prensesi "ateş püskürten" bir ejderhadan kurtardı ve ejderhayı (Şeytan) yakalayıp boyunduruk altına aldı. Sonra onu (ejderhanın) korku yarattığı kasabaya götürdü, ancak o, tüm kasaba halkı vaftiz edilip Tanrı'ya övgüler düzüp şükredene kadar ejderhayı öldürmeyi reddetti.

13:42 Prenses, şeytani ejderhayı (Şeytan) sakinleştirmek için bir bakire kurbanıydı ve Aziz George, "Tanrının Tüm Zırhını" giyerek onun saflığını kötülükten kurtardı ve onu "alevlerden" kurtardı. Aziz George bir şövalyede olması gereken her şeydi ve şövalyeliğin en yüksek örneğiydi.

13:43 Ejderhayı yenmenin ve alevlerden kaçınmanın tek yolu saflıktır ama aynı zamanda Tanrı'nın Zırhını da giymelisiniz. Düşüncenin, sözün ve eylemin saflığı, yani yaptığınız her şeyde saf sevgiyle motive olmak.

Tanrı'nın Zırhını giyerken hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok

13:44 Şeytan sizi bir şekilde korkutamıyorsa, inanç zırhınızda bir çatlak (boşluk) arayarak başka bir yol deneyecektir.

13:45 Şeytan size para olarak "Bu size değerinden daha pahalıya mal olacak" diyecektir. Ruhunun değeri ne kadar? Ölümsüzlüğe, Cehennemden ayrılma ve cennetteki GERÇEK ailenizin yanına gitme hakkınıza parasal değeri nasıl koyarsınız?

13:46 Şeytanın sana yalan söylemesine ve asla elinde tutamayacağına para için ölümsüzlüğünü elinden almasına izin verme.

13:47 Allah'a ve mamona (dünya zenginliğine) kulluk edemezsin çünkü ikisine de sadık olamazsın. Maddi zenginliği seviyorsan, şeytan bu şeylere olan sevgini size daha fazlasını teklif ederek rüşvet vermek için kullanabilir; veya size şantaj yapmak; onları götürmekle tehdit ederek; Eve dönme hakkınız için Tanrı'nın isteğini yapmamak ve şeytanla savaşmak.

13:48 SADECE İKİ tedarik kaynağı vardır; bilgi ve maddi şeylerin ve Dünyadaki HER ŞEYİN; biri Tanrı, diğeri Şeytan.

### Kim ödüyor? **SENI?**

13:49 Maddi, geçici zenginlik ve kesin ölüm, ölümsüzlüğünüz ve evinize, Cennete gitme hakkınız karşılığında?????????

13:50 "Sonsuza Kadar"ı hayal edebiliyor musunuz? ASLA ölmeyeceksen zamanın hiçbir önemi kalmaz. İnsanlar doğumdan ölüme kadar zamanı sayarlar. Doğumu ve ölümü ortadan kaldırdığınızda zamanın artık hiçbir önemi veya değeri kalmaz.

13:51 Milyonlarca yaşındayım ve "Ben" sonsuza kadar "Cennette", gerçek ailemle ve sizin gerçek ailenizle yaşayacağım.

Ne yapacaksın?

13:52 İçinizden herhangi biri gerçekten ölümsüzlüğünü ve cennetini bu berbat gezegen ve kesin ölümle takas edecek kadar aptal olacak mı?

13:53 Allah'tan işittiğinizden emin olmadığınız sürece, gördüklerinizin yarısına, duyduklarınızın hiçbirine inanmayın.

Manevi gözlerinizi açın! (Yeşaya 42:18-20 ve 43:8)

13:54 İnsan gözlerinizi kullanmayın, çünkü Şeytan onları size yalan söylemek, tüm yapay parıltıları ve rüşvetleri göstermek için kullanır.

13:55 Eğer ruhsal gözlerinizi açarsanız ve "Kuvvet" aracılığıyla her şeyi GERÇEKTEN olduğu gibi görürseniz birçok şeyi - geçmiş - göreceksiniz; Şimdi; gelecek; Eski dostlar (Allah'ın Peygamberleri) önceden gittiler

13:56 İlk başta GEÇMİŞTE olup bitenleri anlamlandırmaya başlayacaksınız ve ilerledikçe, sonunda olaylar olurken (ŞİMDİ) hayatınızı anlamlandırmaya başlayacaksınız.

13:57 Bu farkındalık durumuna ulaştığınızda, GELECEĞİ görmeye başlayacaksınız ve yanlışlıkla çoktan gittiğini düşündüğünüz eski dostlarınızı göreceksiniz. Onların ölmediğini, hala hayatta olduklarını ama farklı bir formda olduklarını anlayacak ve "Güç" sayesinde onlardan hiçbir ayrılık hissetmeyeceksiniz.

13:58 O zaman tüm hayatınız size anlamlı gelecek ve hayatta HERŞEYİN bir sebep olduğunu, tesadüf ya da şans diye bir şeyin olmadığını göreceksiniz.

13:59 Bu gezegeni daha iyi bir yer haline getirmek, hayatta kalma ve evinize dönme hakkınız için Şeytan'la savaşın

13:60 Aslında iyilik için savaşmayan herkes, otomatik olarak izin veriyor ve dolayısıyla kötülük için savaşıyor çünkü hiçbir şey yapmayarak, varsayılan olarak kötülüğün kazanmasına yardımcı oluyorsunuz; sanki bir kez daha Şeytan adına, Tanrı'ya karşı savaşıyor musunuz gibi. "Benimle birlikte olmayan, bana KARŞIDIR" (Mat. 12:30 ve Va. 3:15-19).



13:61 Ortası YOKTUR ve çitin üzerinde oturamazsınız çünkü zamanınız azalıyor ve "Ateşe" ve infazınıza yaklaşıyorsunuz.

Kavga veya ölmek!

13:62 Gerçekle, sevgiyle ve KARARLILIK ile savaşın. Kararlılık irade gücüdür ve irade de ruhun gözüdür. Eğer yeterli irade gücünüz yoksa (hayatınız buna bağlı olsa da), Tanrı'dan size yardım etmesini ve irade gücünüzü güçlendirmesini isteyin (Markos 9:24).

13:63 Eğer Tanrı için savaşmazsanız, o zaman sadece ölmekle kalmazsınız, aynı zamanda kendinize de zarar verirsiniz, çünkü dünyanın sizin için daha kötü bir yer haline gelmesine yardımcı olursunuz..

13:64 ""Olmak ya da olmamak, bütün mesele bu. İster akıl açısından daha asil olsun, ister çirkin talihin sapanlarına ve oklarına katlanmak, ister nefret denizine karşı silaha sarılmak ve bunu yaparak buna son vermek."

13:65 Bu zorlu bir mücadeledir ve ne kadar yükseğe tırmanırsanız o kadar zorlaşır çünkü Şeytan sizi durdurmak için daha çok çabalamak zorunda kalacaktır. Şeytan senin eve gitmeni istemiyor, burada onunla kalmanı ve onunla birlikte ölmeni istiyor. Eğer kendisi hariç herkes evine gitseydi, şeytan çok yalnız kalırdı.

13:66 İşler iyice zorlaştığında şeytan, sizi korkutmak ve iman zırhınızda bir boşluk bulmak için düşmanlarınızın sizi öldüreceğini söyleyecektir. Zaten GERÇEK ölüm cezası altındasınız, öyleyse kaybedecek neyiniz var?

13:67 "Bedeninizi öldürebilecek olanlardan değil, ruhunuzu da öldürebilecek olanlardan korkmayın; Kıyamet gününde değersiz bulunursanız YALNIZCA bedeninizi ve ruhunuzu öldürebilecek olanlardan (Tanrı ve O'nun meleklerinden) korkun (Matta 10:28)".

13:68 Bedeninizi öldürebileceklerden korkmayın çünkü her zaman yenisini ve daha iyisini alabilirsiniz ama eğer Tanrı sizi kıyamet gününde idam etmişse ve gerçek siz olan yeni bir ruhu/ruhu-varlığı nereden elde edebilirsiniz? ve varlığın sona erdi mi?

13:69 Kendi zihninizde ruhunuzu/ruh varlığınızı insan yaşamınızdan ve diğer iki sestten ayırın. Hangi sesin Tanrı'ya, hangisinin Şeytan'a ait olduğunu öğrenin, ancak çok dikkatli olun; Şeytan ÇOK kurnazdır ve çok hoş bir ses çıkararak, gerçekte O olduğu halde, sizinle konuşanın Tanrı olduğunu düşünmeniz için sizi kandırmaya çalışabilir.

13:70 İki sesi ayırdıktan sonra (Mat. 6:24 & Luka 16:13 & Thomas, Log 47:13-17 / Kralların Kralının İncili, Thomas 8:3-7), iyi olanı takip edin ve Tanrı'ya kişisel olarak sorun. ve özellikle bilmeniz gerekenler. Ondan öğrenin ve sonra gerçek sizi, ruhunuzu hayvan "Ben"den nasıl ayıracağınızı ve onu nasıl KONTROL EDECEĞİNİZİ öğreneceksiniz. Siz iki "Benliği" (ruhsal ve hayvansal) kontrol ederken, eğer O'ndan dilerseniz, Tanrı Şeytan'ı kontrol ederek size yardımcı olacaktır.

13:71 Kaçış ya da gerçeklikten kaçmak çözüm değil çünkü ASLA kaçamazsınız ve kendi değerli zamanınızı boşa harcıyorsunuz.

13:72 Uyuşturucu ve alkol, Şeytan'ın sizi aldatmak için kullanabileceği, hatta aslında kendinizi kandırmanızı sağlayan silahlarından sadece bir tanesidir.

13:73 Alkol, tıpkı diğer uyuşturucular gibi bir uyuşturucudur, ancak toplum onu diğerlerinden daha kabul edilebilir hale getirmiştir, çünkü zenginler ona sahiptir ve onu kontrol eder ve hükümetler vergilendirmekten para kazanır. Müslümanlar alkole "Şeytan'ın İdrarı" der ve onu içmezler. Kontrol edilmezse seks de çok güçlü bir uyuşturucu olabilir.

13:74 Gerçeklikten geçici kaçış, sizi gerçek dünyadan ayrı, acının çok keskin olmadığı başka bir küçük dünyaya götürmek için uyuşturucu kullanmak bir APTAL'ın cennetidir. Düz/ayık geldiğinizde sorunlar hala oradadır, ancak daha da kötüsü, bu daha fazla uyuşturucuya, daha fazla kaçışa, uyuşturucu bağımlılığına veya alkolizme ve kontrol edilmezse tamamen teslim olmaya yol açabilir.

13:75 Uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm aynı şeydir, ancak bunların her ikisi de vücudunuzu öldürebilecek farklı uyuşturucu türlerini ifade eder. Alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı korkağın çıkış yoludur; kötülüğe teslim olur ve daha sonra acının daha az olduğu kendi ayrı dünyasında kalıcı olarak saklanır. Aynı zamanda çok bencilcedir çünkü acılarını ve sorunlarını etraflarındakilere aktarırlar.

13:76 Kaçış YOKTUR ve yalnızca kendinizin ve etrafınızdaki sizi seven veya önemseyenlerin durumunu daha da kötüleştirirsiniz. Eğer bedeninizi öldürürseniz, Tanrı sizi tekrar başka bir bedene gönderir ve bunu yaptığınız için sizi cezalandırır. Kaçış YOK!

13:77 Sorunlarınızla yüzleşmeli, zayıflıklarınızı ve hatalarınızı KENDİNİZE ve Tanrı'ya itiraf etmeli, sorunlarınızın üstesinden gelmeli (Va. 2:26) ve Karmik borçlarınızı ödemelisiniz. Mükemmel olmadığınızı kabul edin ve egonuzu kaybedin, acı da onunla birlikte gidecek. Mükemmel olsaydın burada olmazdın. Kimse de mükemmel değildir, hatta muhtemelen sizden daha kötüler ama egoları bunu size itiraf etmelerine asla izin vermez. Kaçmaya ihtiyaçları yok çünkü onlar mutlular, kötüler.

13:78 Sonra Allah'tan alçakgönüllülikle hatalarınızı ve zayıflıklarınızı yenmenize yardım etmesini isteyin, Allah'ın zırhını kuşanın ve O'nun rehberliğiyle zayıflıklarınızla SAVAŞIN ve onları yenersiniz; Sorunlarınızı çözüm üreterek çözün ve dünyanızı yaşanabilir hale getirin. Eğer bunu yaparsanız, bir miktar manevi öz saygı kazanacaksınız (kazanacaksınız); zaferler aracılığıyla, Tanrı SİZİN kazanmanıza yardım etti; ve Tanrı'nın olmanıza yardım ettiği kişiyi sevmeyi öğrenin. Ancak HER ZAMAN alçakgönüllü kalmayı unutmayın, çünkü asla tek başınıza kazanamazsınız.

13:79 Şeytan'ın, bağımlı olmanız bile sizi uyuşturucuyla kandırmasının bir başka yolu da, uyuşturucuların (özellikle alkol) güzel sesinizi susturması ve daha az etkili hale getirmesidir. Onun sesi Tanrı'nın sesinden daha yüksek çıkıyor ve size kötü şeyler yapmanızı söylüyor; Dürüst/ayık olduğunuzda ve duyularınızın tam KONTROLÜ altında olduğunuzda ASLA yapmayacağınız şey; ya da yapman gerekeni yapmıyorsa. Mecazi anlamda konuşursak, birçok insan sarhoş olduklarında boynuzları çıkar, saldırganlaşır ve herkesle kavga etmek ve/veya bir şeyleri parçalayıp yok etmek ister. Bu onları kimin kontrol ettiğini gösterir – Abaddon/Apollon (Yok Edici)/Şeytan – (Va. 9:11).

13:80 Seks aynı zamanda insanlara normalde yapmayacakları her türlü şeyi yaptıran çok güçlü bir uyuşturucu da olabilir ve nefomani seks bağımlılığıdır. Seks yoluyla; para; korku ve uyuşturucular; Şeytan dünyaya hükmedebilir.

13:81 Dünyadaki her derde deva ve derman tek olan Allah'tır. Cevapları insanlarda aramayın, onlar da sizin gibi kaybolmuşlardır ama bunu asla kabul etmezler. Egoları buna izin vermedi.

13:82 Tanrı her sorunun cevabını, her hastalığın çaresini elinde bulunduruyor ve kendisine sormanızı sabırla bekliyor ve binlerce yıldır da öyle.

#### **Onunla Konuş!**

13:83 Kibrinizden ve aslında aptallık olan "kendini beğenmiş" bilgeliğinizden (?) kurtulun ve yeniden çocuklar gibi, "Tanrı'nın çocukları" olun. Tüm sorunlarınızı Tanrı'ya verin ve O'nun bunları "günlük olarak" çözmenize yardım etmesine izin verin (Mat. 6:34). Kendi aptallığınızı değil, Tanrı'nın GERÇEK Bilgeliğini kullanın (Özd. 3:5) (Luka 18:17). Yarını unut; Tanrı'nın bugün size verdiği görevi elinizden gelenin en iyisini yapın: yarın başka bir gün. Tanrı'nın rehberliğiyle "her seferinde bir gün". Ciddi ve tüm sorunların ağırlığı altında ezilen bir yetişkin olmaktan çok daha eğlenceli. Onları Tanrı'ya verin ve hayatınız boyunca HAYAT oyununu oynayan bir çocuk olun.

#### **Sırada ne var?**

13:84 Bir sonraki adım, adamların kontrolü ve erkekliklerini yeniden kazanmalarıdır; bu, göğüslerinizi dövmek, karılarınızı dövmek veya etrafta dolaşıp insanların ağzına yumruk atmak anlamına DEĞİLDİR. Bu, otoritenizi kararlı ama yumuşak bir şekilde savunmak ve gerekirse kendinizi İsa'nın Matta'da bahsettiği üçüncü tür hadımlardan biri haline getirmek anlamına gelir. 19:12, bu, yapmanız gerekeni yapmak, GERÇEK bir adam olmak ve kadınsız yapmak, Tanrı için savaşmak anlamına gelir. İnsanların ağzına yumruk atmak ve kendinizi adam yapan şeyin bu olduğunu düşünerek KENDİNİZİ kandırmak, sorunlarınızla zor yoldan yüzleşip onları AŞMAKTAN daha kolaydır. GERÇEK BİR İNSAN, sorunları ve sorumluluklarıyla kararlılıkla yüzleşir ve onlardan kaçmaz. O, ruhsal olarak savaşır ve TÜM zorluklara rağmen bunların üstesinden gelir. SORUN DİYE BİR ŞEYLER YOKTUR, yalnızca ÇÖZÜMLER BULMANIZI BEKLİYOR (IF - Rudyard Kipling – bkz. Ek).

13:85 Kendinizi üçüncü tür hadımlardan biri haline getirmek (mecazi olarak), ruhunuzu seks için satmak ve KADINLARIN, ALLAH'ın söylediklerini değil ONLARIN söylediklerini yaptırmak için seks teklif ederek veya sizden uzak durarak SİZİ YÖNETMESİNE izin vermek anlamına gelir. saymak.

13:86 Eğer bir kadın, siz onun söylediğini yapmadığınız sürece sizinle sevişmek istemezse, daha iyi biri size ilkelerinize, pes etmemenize, Tanrı'ya olan inancınıza ve doğru olanı yaptığınıza saygı duyacak ve sizi sevmek isteyecektir. ve GERÇEK bir adam tarafından korunun ve ONLARIN sevgisi çok daha iyi ve daha az bencil olacaktır.

13:87 Şeytan'ın sizi bebek yapabilmenin sizi GERÇEK bir adam yapacağını düşünmesine izin vermeyin, çünkü kız bebek yerine erkek bebek sahibi olmak da öyle DEĞİLDİR.

13:88 Herhangi bir HAYVAN, zihinsel engelli insanlar da dahil olmak üzere bebek yapabilir.

**Bayanlar**Sonrakil

13:89 Haydi siz kadınların sessiz çoğunluğu, sesinizi yükseltin ve adamların işleri düzeltmesine yardımcı olun. Sevgiyle, saygıyla, nezaketle KADIN gibi davranılmak istediğinizi söylüyorsunuz. Erkeksi 'özgürleşmiş' kız kardeşlerinize, onlarla aynı fikirde olmadığınızı ve sizin için her şeyi mahvetmeyi bırakıp geri çekilmelerini söyleyin.

13:90 Eğer kadının özgürleşmesi doğruysa, o zaman neden, aile biriminin ve toplumun çöküşüyle birlikte gelen sayısız toplumsal sorunun da sorumlusu bu. Ayrıca stresten mustarip kadınlarda, sigara içen, alkolik olan veya ağır uyuşturucu bağımlısı olan, sakinleştirici alan, sinir krizi geçiren ve intihar eden genç kızların ve kadınların sayısı artıyor mu? Bu oluyor çünkü bu kadınlar yapmaya çalıştıkları şeyin üstesinden gelmeye hazır veya donanımlı olmadıkları bir duruma getirildiler (çünkü bu onlar için tasarlanmamıştı).

13:91 Bugün her şey seksle ilgili. AŞK'a ve şefkatli sevgi dolu ilgiye ne oldu? O ilkel zihin durumuna, yani sekse devam edebilirsiniz. Her zaman şefkatli, sevgi dolu bakımı seçeceğim.

13:92 Kadınların kendileriyle eşit olduğunu düşünerek beyninin yıkanmasına izin veren bir adam, insanların ağzına yum-ruk atma konusunda uzman olsa ve bunun kendisini adam yapacağına inandırarak kendini kandırmada uzman olsa bile, GERÇEKTEN pek de adam değildir; (kadınlar tarafından görev ve emirler verilirken).

13:93 Eğer kadınların sizi (mecazi anlamda) hadım etmelerine ve sizin eşitiniz olduklarına inanmalarına izin veriyorsanız, o zaman Matt'te bahsedilen ikinci tür hadımlardan biri olursunuz. 19:12, "ve kadınlar (veya adamlar) tarafından hadım edilen (gerçek) bazı hadımlar var."

13:94 Tesniye 23:1'de Tanrı şöyle der: "Taşlardan (testislerden) yaralanan (yani mecazi olarak hadım edilen) veya erkeklik organı kesilen (mecazi olarak) Rabbin cemaatine giremez" - cennet

Bu hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak geçerlidir.

13:95 Kendi iyiliğiniz için erkekliğinizi hemen, hatta daha erken arayıp bulmanızı öneriyorum.

13:96 Boşanma durumunda, suçlu taraf kendileri olmadıkça, çocukların velayeti de adamlara verilmelidir; ve adamlar eski eşlerinin nafakasını ödemek zorunda olmamalı, bunun yerine parayı, çocukları ve eski eşlerinin görevleri ile ilgilenmesi için bir dadıya veya hizmetçiye ödeme yapmak için kullanılmalı, ta ki kendileri için başka bir anne bulana kadar çocuklar.

13:97 Hiçbir bekar kadın ya da boşanmış kişi bir erkek çocuk yetiştiremez çünkü ya eşcinsel olarak büyürler ya da tamamen kontrol edilemezler (2 Esdras 5:8) ve kadınların bunu yapmasına izin verilmemelidir. Yaşlılara karşı bu kadar çok soygunun, vandalizm ve holiganlığın ana nedenlerinden biri de budur, çünkü bu çocuklar yalnızca bir babanın sağlayabileceği gerekli disiplin olmadan büyümüşlerdir (2 Esdras 5:8) .

13:98 Çocukların velayetinin erkeğe ait olmasının bir diğer ÇOK önemli nedeni de, çocukların öğrenmesi GEREKEN manevi nitelikleri onlara öğretme konusunda bir kadına göre daha donanımlı olmasıdır; çünkü o ondan daha yüksek bir manevi seviyededir.

13:99 Günümüzde pek çok boşanmış ya da ayrılmış kadın, büyürken (beyin yıkama) kızlarına yavaş yavaş babalarından ve dolayısıyla tüm ADAMLAR'dan (bilinçli zihinlerinde olmasa da bilinçaltında) nefret etmeyi öğretiyor. Bu kızlar uyumsuz bir şekilde büyüyorlar ve ne yazık ki hasarı KENDİ çocuklarına aktarıyorlar (Sayılar 14:18), dolayısıyla HİÇBİRİNİN mutlu, kalıcı, istikrarlı bir evlilik kurma şansı yok.

13:100 Bir erkeğin çocuklarına annelerinden nefret etmeyi öğreterek onların uyumsuz büyümelerine neden olması pek olası değildir. Onlara annelerinin hatalarını gösterebilir ama bu onlara annelerinden nefret etmeyi öğretmez.

13:101 Ne yazık ki, çocukların velayetini haksız yere kadınlara veren günümüzün hukuka aykırı insan kanunları/mevzuatları sonucunda, artık dünya uyumsuz insanlarla dolu, çünkü ebeveynleri veya ebeveynleri onlara yanlış değerleri öğretmiş (Rakamlar). 14:18).

13:102 İnsani hukuka/mevzuata göre, bir kadının evliliği yürütmesi için hiçbir teşvik yoktur çünkü daha materyalist zihniyetiyle, eğer işler yürümezse evi, mobilyaları ve çocukları elinde tutacağını bilir. ve kocası evinden taşınması ve hem kendisi hem de çocukları için nafakasını ödemesi gerekeceği; kadın kendi zihninde daha iyi durumda olacaktır. Peki kadın neden evliliği yürütmeye çalışsın ki?

13:103 Hatta bazı kadınlar daha sonra boşanabilmek ve maddi durumları düzelsin diye evleniyor ve aslında her şeyi önceden planlıyorlar.

13:104 İnsani, hukuka aykırı kanunlar/kanunlar bu nedenle doğal olarak boşanmayı teşvik ederken, Tanrı'nın Kanunları altındaki teşvik, alçakgönüllülüğü, hoşgörüyü öğrenmek ve evliliğin sadece kendilerine değil, çocuklarına da fayda sağlayacak şekilde yürütmesini sağlamaktır. bunlar aynı zamanda genel olarak topluma da fayda sağlar (çoğunluğa fayda sağlar).

13:104 İnsanın hukuka aykırı yasaları/mevzuatı, dolayısıyla doğal olarak **cesaretlendirmek** Boşanma, Tanrı'nın Yasaları altında teşvikin öğrenmek olması nedeniyledir.

13:105 Çocuklarını ve evini terk edecek olan çok kötü bir kadın olurdu ve eğer bunu yaparsa, böyle bir anne OLMADAN çocuklar çok daha iyi durumda olacaklardı.

13:106 Tanrı'nın Kanunları alçakgönüllülüğü, fedakarlığı, hoşgörüyü ve SEVGİYİ öğretmek için tasarlanmıştır. Kadın özgürlüğü kadınlara kibri öğretir; saldırganlık; bencillik ve duygusal nefret; bunların hepsi Şeytan'dan gelir ve Kıyamet Günü'nde idam edilmeye yol açar.

13:107 Eğer evlenecek kadar sevdiğiniz biriyle anlaşamıyorsanız ve Tanrı'nın önünde birbirinize verdiğiniz onur sözünü tutacağınıza güvenilemiyorsanız, o halde ALLAH'ın size güvenmesini nasıl bekleyebilirsiniz?

13:108 Evlilikte ortaya çıkan zorluklar sizi ayırmamalı, birbirinize yaklaştırmalıdır. Bu zorluklar, sözünüzü tutmanız konusunda size güvenilip güvenilemeyeceğini görmek için sizi "test eder" ve size daha fazla hoşgörü ve sevgi öğretmek için tasarlanmıştır. İlk zorlukta pes ettiğinizde ve boşandığınızda bu sınavları nasıl geçebilirsiniz? Yapamazsın.

13:109 Kanunların değiştirilmesinin, eşitlik ve çocukların velayetinin kadınlara verilmesinin evlilik kurumuna ve topluma ne yaptığını görmüyor musunuz?

13:110 Yasaları değiştirdin ve sokaklar artık yürümen için güvenli değil. Kendi evinizde bile güvende değilsiniz ve şu anda kendi kibirli ve hukuksuz eylemlerinizin sonuçlarına katlanıyorsunuz.

### **İlahi Adalet!**

13:111 Dul kalma elbette farklı bir durumdur ve bu durumda iki büyükbaba, vaftiz babaları ve ailedeki diğer adamlar, oğullarına ve kızlarına eğitim vermesi ve onları disipline etmesi için anneye yardım etmelidir.

13:112 Çocuklar evlilik dışı doğmamalı ve bekar anneler devlet tarafından desteklenmemelidir. Çocukların düzgün bir ailede, disiplinli bir babanın ve istikrarlı bir geçmişin olduğu ortamda büyümesi gerekir. Tek ebeveynli aile diye bir şey yoktur. Bir ailenin iki ebeveyni vardır veya aile değildir (sözlüğü okuyun).

13:113 Bir sonraki adım, organize dinin TÜM formlarını dağıtmaktır. ve insanların dolaplarına veya banyolarına odalar veya kırlara veya bahçelerine veya göl veya deniz kıyısına veya huzur ve yalnızlık içinde herhangi bir yere gitmeleri ve alçakgönüllülük, samimiyet ve dürüstlikle Tanrı ile (sözlerle değil düşüncelerle) konuşmaları ve Tanrı'dan istemeleri O, sana ne yapmanı istediğini gösterecek.

13:114 Sonra düşüncelerinizde O'nun cevabını dinleyin ve Şeytan'ın sözleriyle Tanrı'nın aydınlanması arasındaki farkı öğrenin. O halde Tanrı'yı günün 24 saati (rüyalarınızda bile) düşüncelerinizde tutun ve düşünce, söz ve eylemde İsa gibi, hatta daha iyisi Tanrı gibi olmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Gürültülü bir kalabalığın ortasında ve/veya sıkıntılı bir ortamda hala yapabilece kadar pratik yapın.

13:115 İnsan-hayvan-bedeninizi kontrol etmeye ve Tanrı'nın İradesini yerine getirmeye başladığınız anda, Şeytan sizi yanıltmak için kafanızı karıştırmaya, korkutmaya veya hayvan bedeninizi ayartmaya çalışacaktır. Bu gerçekleştiğinde, Tanrı Şeytan'ın sizi ayartmasına, inancınızı ve irade gücünüzü test etmesine, samimi olup olmadığınızı ve GERÇEKTEN söylediğinizde ciddi olup olmadığınızı görmesine izin veriyor. Teslim olma! Bu, boşulmakta olan bir adamın hayat kırtaran kişiye tutunması gibi, inancınıza sarılmanız gerektiği zamandır. Bunun olmasını BEKLEMELİ, buna HAZIR olmalısınız ve gerçekleştiğinde, Şeytan'ı senin için kontrol ederek üstesinden gelmen için Tanrı'dan yardım istemelisin.

13:116 Bu olduğunda, her olduğunda ve kafanız karıştığında, hiçbir şey yapmayın. Oturun ve insani duyularınızı kapatın ve Tanrı'ya kafanızın karıştığını ve anlamadığınızı söyleyin ve O'ndan size açıkça ve tam olarak ne yapmanızı istediğini söylemesini isteyin. O'nun cevabını dinleyin ve bunun Şeytan'ın değil, O'nun sesi olduğundan EMİN olun.

13:117 Allah'ın mesajını işittiğinizden ve anladığınızdan emin olduğunuzda, kafa karışıklığı ve endişe ortadan kalkacak, kendinizi rahatlamış ve sanki göğsünüzden veya omuzlarınızdan büyük bir yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. Sonra, daha önce değil, ilerleyin ve Tanrı'nın zafere ve SONUNDA eve, Cennete, aptalca soyut, batıl inançlı bir rüyaya değil, GERÇEK bir yere götüren talimatlarını izleyin. Kimsenin çalmadığı bir yer; veya öldürür; veya yalanlar; Herkes herkesi (manevi olarak) sever.

13:118 Günümüz dünyasında insanlar Tanrı ile konuşmuyor, inanmıyor ve O'nun İradesini yerine getirmiyor. Ruhların hayvan bedenlerini kontrol etmesi ve özverili bir şekilde herkesin yararına iyilik yapması yerine, yaklaşık 8.000.000.000 ruhun insan hayvan bedenlerinde kilitletiği, ruhun kontrolü elinde tutması yerine isyan ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Bencilliklerinden ve açgözlülüklerinden dolayı kendilerine zarar verirler.

### **KENDİNİZİ KONTROL EDİN !!!**

13:119 Yavaşlayın ve Tanrı'nın yolunda, yani eve giden yolda, İLERİYE doğru güvenli ve belirli adımlar attığınızdan emin olun. Tanrı'nın rehberliği olmadan hareket etmeyin, yoksa bir yılanın üzerine basıp üç adım ileri ve dört adım geri durumuyla geri gidebilirsiniz.

13:120 Bir kez Allah'ın yoluna çıktığınızda, vazgeçmediğiniz sürece, sonsuza kadar YAŞAYACAKSINIZ, öyleyse neden bir deli gibi daireler çizerek koşuyorsunuz, bir şeylere çarpıyorsunuz, kendinize ve başkalarına zarar veriyorsunuz?

Aceleniz ne?

13:121 Gelin beni bulun, hem bedenem hem de ruhen; Ben hepinize aitim. Gelin ve dünyayı düzeltmemde bana yardım edin ve bunu yaparak evinize, EVİNİZE dönebilmenize yardımcı olun!!!

13:122 Dünyanın hem siyasi hem de dini liderlerinin çoğuna, İngiltere Kraliçesi'ne, Galler Prensi'ne ve Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri'ne yazdım ve hepsi bana cevap vermeyerek çok kaba davrandılar.

13:123 Hayatta kalmak isteyenler, LÜTFEN BUGÜN kendi devlet başkanlarınıza yazın ve onlara bu Kitaptan bahsedin, onların beni görmesini ve benimle konuşmasını istediğinizi ve dünyayı ve hepinizi kötülüklerden kurtarmamda bana yardım edin. "YANGIN"

13:124 Lütfen ayrıca tüm kiliselerin başkanlarına da yazın ve onlara benimle iletişime geçmelerini istediğinizi söyleyin..

### **LÜTFEN ŞİMDİ yapın, boşa harcayacak zamanınız YOK.**

13:125 Şu anda kullandığım bu bedenin İÇİNDE (Seçenek 1) veya DIŞINDA (Seçenek 2), bu kötü dünyayı yöneteceğim ve herkese Barış ve Adalet getireceğim. Eğer beni görmezden gelerseniz ve beni bu cesedi atmaya ve doğrudan 2. Seçeneğe gitmeye ZORLARSANIZ çoğunuz idam edilecek

13:126 Bu dünyaya Barış ve Adaleti getirebilecek TEK kişi BENİM. Bunu yapmak için binlerce yılınız vardı ve şimdi her zamanki kadar uzaktasınız, daha da uzaktasınız.

13:127 Yahudiler ilk gelişimi bekliyorlar, Hıristiyanlar ve Müslümanlar da ikinci gelişimi bekliyorlar ve bu üçünü birleştirebilecek TEK kişi BENİM.

13:128 Bunu kolay yoldan da, zor yoldan da yapabiliriz, seçim sizin. Bunu, ben insan formundayken sizin için kolay yoldan yapabiliriz, ya da kullandığım bu kaba, insan-hayvan bedeninden kurtulduğumda, sizin için zor yoldan ve benim için de kolay yoldan yapabiliriz.

13:129 Her birinizi kurtarmak istiyorum ama seçim her zaman olduğu gibi SİZİN.

Gel ve iyi olmayı öğren, sana EVİN yolunu göstereyim.

**Son ????**

## **Dostça Bir Uyarı!**

Eğer herhangi biri, kullandığım bu insan-hayvan-bedenini öldürecek kadar aptalsa, ruhumu serbest bırakacak ve beni onların (veya sizin) hayal edebileceğinden daha güçlü yapacaktır. Bu cesedin düştüğü her yerde askerlerim toplanacak ve Hasat başlayacak (Mat. 24:28 ve Luka 17:37) ve Babama ve bana olan sevgileri nedeniyle öldürülen herkesin intikamını alacağım (Va. 6:9-11)(Malaki 4:6).

Bütün dünya Nuh'a inanmayı reddetti, Sodom ve Gomorra da Lut'a inanmayı reddettiler ve HEPSİ yok oldu. Bana KESİNLİKLE inanmanızı tavsiye ederim, yoksa siz de HEPİNİZ yok olursunuz.

### **Aralık 1988 güncellemesi.**

Bu yıl (1988), İngiliz Parlamentosu'na egemenliğimi tanınması için zaten meydan okudum ve onlar reddettiler, bunun üzerine açlık grevine başladım ve grevi askıya almadan (iptal etmeden) önce 65 günü tamamladım. 60. günde hala ortalıkta dolaşıyordum ve bana HALA inanmıyorlar.

Ne kadar ciddi olduğumu göstermek ve onların (ve sizin) tepkinizi görmek için ölüme yeterince yakın olan bu bedeni aldım. Şu ana kadar hiçbiri benimle konuşmayı teklif etmedi, bu da beni umursamadıklarının yanı sıra güçlerinden ve herkesten çaldıkları zenginliklerinden vazgeçmek yerine hepinizin kendileriyle birlikte ölmesine izin vermeye istekli olduklarını kanıtladı. onların yasa dışı kanunları/mevzuatları ve üzerinizdeki yetki konumları kapsamında, onlara izin verdiğiniz

Çünkü kanunu onlara karşı uygulamadınız ve uygulamadınız. İnsan formunda olduğum sürece onları ancak sizin desteğiniz ve yardımınız ile yok edebilirim. Bunu SİZİN yararınız için yapıyorum, benim için değil, bu yüzden bana ve dolayısıyla kendinize YARDIM EDİN. Bana yardım etmezseniz 2. Seçeneğe gitmek zorunda kalacağım ve bu Seçeneğin altında SİZİN İÇİN sonuçlarını zaten açıklamıştım.

### **Seçim SİZİN!**

## KAYNAKLAR. VENÜS "Barışı getiren."

Sabah/Akşam Yıldızı; Venüs; Al-Uzzah; Ishtar. Gezegen saat yönünde döner, bu diğer gezegenlerin tam tersidir.

NASA	Denizci 2 Denizci 5	Aralık 1962 } Ekim 1967 }	Duman perdesinden (bulutlardan) başka bir şey görmedim
Ruslar.	Venera 4 Venera 5 ve 6	Ekim 1967 } Mayıs 1969 }	Verici problemler:-

Üç Rus sondasının da Venüs'ün yüzeyinden 25 mil veya daha yüksekten yumurta kabuğu gibi ezildiğine "inanılıyor".

Herhangi bir insanın Venüs hakkında şimdiye kadar gördüğü tek şey, Musa ve daha sonra İsa'nın Tanrı ile konuştuğu sırada dağların tepesindeki uzay aracını kaplayanlara benzer yoğun bulutlardır (duman bulutları - ekran). Bu bulutlar gezegenin 35 mil yukarısına ulaşıyor. İnsanoğlu hala Venüs'ün kurşun, kalay ve çinkonun eriyeceği ve birçok bileşiğin buharlaşacağı 1000 F derecelik ultra yüksek sıcaklıklarını açıklayamıyor. Aptal insan ısı sensörlerinin yanlış okunmasını

Venüs her zaman sevginin tanrısı (Tanrı saf sevgidir) ve Dünya'ya iyi faydalar sağlayan bir tanrı olarak görülmüştür.

M.Ö. 700'lü yıllara ait bir Babil kil tableti şu uyarıda bulunmaktadır: "İhtar (Venüs) sönükleşip kaybolduğunda - bir katliam olacak, - İhtar görüldüğünde - ülkenin ürünleri

Venüs, aşkın, güzelliğin ve uyumun Roma tanrıçasıdır ve amblemi aynadır

(kendisine ne gösterildiyse onu aynen yansıtan; tıpkı Tanrı gibi).

Yaklaşık MÖ 700'den kalma bir Babil kil tableti. uyarıyor: - "İhtar (Venüs) solup kaybolduğunda - - - bir katliam olacak, - - - İhtar ortaya çık-

Venüs, Roma'nın aşk, güzellik ve uyum tanrıçasıdır ve amblemi ♀ aynadır (gösterilene tam olarak yansıtır; tıpkı Tanrı gibi).

Maya Kızılderililerinin binlerce yıl öncesine dayanan bir takvimi var; bu, modern zamanlarda hesaplanabileceklerden çok daha doğru olan Venüs takvimi tarafından çevrelenen Dünya Gezegeninin tak-

- İbrahim bir yıldız gördü ve "Bu benim Rabbimdir" dedi.
- • Yeşaya 14:12 "Sen gökten nasıl düştün, ey Sabahın (Yıldız) oğlu Lucifer (Şeytan)" .
- İsa dedi ki, "Bu dünyayı yenen kişiye Sabah Yıldızını vereceğim" (Vahiy 2:26 ve 28).
- İsa şöyle dedi: "Bu dünyayı yenene Sabah Yıldızını vereceğim" (Va. 2:26 ve 28).
- İsa, "Ben parlakın ve Sabah Yıldızım" dedi. (Va. 22:16 / Kralların Kralı İncili, Va. 30:16).
- Battığı zaman yıldız andolsun (Sure 53:1).
- Gece Ziyaretçisi (Sure 86:1-4) "Gökyüzüne ve gece ziyaretçisine yemin ederim ki! Keşke gece ziyaretçisinin ne olduğunu tek bilseydin! Delici derecede parlak bir yıldızdır. "Her ruhun onu gözetleyecek koruyucu bir gözlemcisi vardır."
- Geceleri ve yıldızların batışı sırasında Allah'a hamd edin (Sure 52:49) ("Yıldız" Venüs'ün tek başına

Eski Ahit ve Yeni Ahit'ten alıntıladığım referanslar Kral James'in Yetkili Versiyonundan alınmıştır, çünkü bu en doğru İncil'di; Ta ki Kralların Kralının İncili tamamlanıncaya kadar.

Kur'an'dan (Kur'an), yani Surelerden alıntıladığım referanslar, Kur'an'ın İngilizce'ye, Abdullah Yusuf Ali Bey tarafından yapılan tercümesinden (üçüncü baskı 1938) alınmıştır ve bu tercüme, İngilizce tarafından geniş çapta kabul görmektedir -Arapça konuşanlar için en iyi çeviri olarak (Kralların Kralı İncili tamamlanana kadar). Alıntıladığım referanslar, Tanrı'nın bu ve diğer Kitaplarında bulunan ve söylediklerimin Tanrı'nın gerçeği olduğunu size kanıtlayacak binlerce kaynaktan sadece birkaçıdır.

Daha fazla referansa ve ikna ediciye ihtiyacınız varsa, lütfen Kitaplarda arama yapın ve bunları kendiniz bulun.

## Ek.

### Bilgelik Sözleri 1

Tanrım, lütfen bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme sükunetini ver;  
değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti; ve ikisi arasındaki farkı her zaman bilmek için Bilgelik.

### Bilgelik Sözleri 2

Huzur fırtınadan kurtulmak değil, doğanın ve yaşamın fırtınaları ortasında Tanrı'ya ve O'nun korumasına olan tam inancın getirdiği huzurdur.

### EĞER.

— Her şey etrafınızdayken aklınızı koruyabilirsiniz, onların aklını kaybedersiniz ve bunun için sizi suçlarlar;  
Bütün erkekler senden şüphe ederken sen kendine güvenebilirsen  
ve onların şüphelerine tahammül edebilirsin;  
Eğer bekleyebilirsen ve beklemekten yorulmazsan,  
Ya da yalan söyleniyor, yalanlarla uğraşmayın.  
Ya da nefret edilmek, nefrete yer vermemek,  
Ama yine de ne çok iyi görünün, ne de çok akıllıca konuşun;  
Eğer hayal edebiliyorsan ve hayallerini efendin yapmıyorsan;  
EĞER düşünebiliyorsan ve düşünceleri amacın haline getirmiyorsan,  
Zafer ve Felaketle tanışabilirsen  
O iki sahtekâra da aynı şekilde davranın;  
Eğer konuştuğun gerçeği duymaya dayanabilirsen  
Aptalları tuzağa düşürmek için aldatıcılar tarafından çarpıtıldı,  
Ya da bazen hayatınızda ne verdiğiniz dikkat edin.  
Ve eğilip bunları eskimiş aletlerle inşa edelim;  
Eğer tüm kazancını tek bir yığına koyabilirsen  
Ve bir atış ve atış turunda bunu riske at,  
Kaybet ve yeniden başla  
Ve kaybınız hakkında asla tek kelime etmeyin;  
EĞER kalbinizi, sinirlerinizi ve kaslarınızı zorlayabilirseniz  
Onlar gittikten uzun süre sonra sıranıza hizmet etmek için,  
Ve içinde hiçbir şey kalmadığında bekle  
Onlara "Durun!" diyen irade hariç.  
Kalabalıklarla konuşup erdeminizi koruyabiliyorsanız,  
Ya da krallarla birlikte yürüyün - ne de ortak dokunuşu

- Rudyard Kipling (1865-1936).



## **GÖREV.**

(Kutsal Kase İçin)

Oyundan:

“La Mancha Adamı”

İmkansız hayal etmek için,

Yenilmez düşmanla savaşmak için,

Dayanılmaz acılara katlanmak,

Cesurların gitmeye cesaret edemeyeceği yerlere koşmak için,

Düzeltilemez yanlışı düzeltmek için,

Uzaktan saf ve iffetli sevmek,

Kolların çok yorgun olduğunda denemek için,

Ulaşılamaz yıldıza ulaşmak için. (Sabah Yıldızı)

Bu benim görevim, o yıldızı takip etmek,

Ne kadar umutsuz olursa olsun, ne kadar uzak olursa olsun,

Sorgulamadan ve duraklamadan hak için savaşmak,

Cennetsel bir amaç uğruna Cehenneme yürümeye istekli olmak

Ve biliyorum, eğer doğruysam -

Bu görkemli arayışa,

Kalbimin huzur ve sakinlik içinde yatacağını,

Ben dinlenmeye çekildiğimde.

Ve dünya bunun için daha iyi olacak,

O tek adam, küçümsenmiş ve yaralarla kaplı,

Hala cesaretinin son kırıntısıyla çabalıyordu,

Ulaşılamaz yıldıza ulaşmak için.

Şarkı Sözleri: Joe Darian.

Sam Fox Yayıncılık Şirketi A.Ş., New York, New York 1965.

## **Bilgelik Sözleri 3**

Mücadele bir şey kazandırmaz demeyin,

emekler ve yaralar boşuna,

ve düşmanın bayılmaması veya başarısızlığa uğramaması ve

her şey olduğu gibi kalır;

Çünkü yorgun dalgalar boşuna görünürken

kırılıyor ve kazanmak için acı verici bir santim bile yok gibi görünüyor;

Derelerin ve koyların çok ötesinde,

Ana caddede sessiz sel geliyor

## **Bilgelik Sözleri 4**

Zengin olan, en çok şeye sahip olan adam değildir;

ama en az ihtiyacı olan adam.

### ***Bilgelik Sözleri 5***

“Her insanda bir ruh (ruh) vardır.  
Her ruh-Varlıkta Akıl vardır.  
Her zekada düşünce vardır.  
Her Düşüncede ya İyilik ya da Kötülük vardır\*.  
Her Kötülüğün İçinde Ölüm Vardır.  
Her İyiliğin İçinde Hayat Vardır.  
“Her Yaşamda Tanrı vardır.”  
“Tanrım, Korumanı Ver.  
Ve Korumada, Güç.  
Ve Güçte, Anlayış.  
Ve Anlayışta, [Gerçek] Bilgi.  
Ve [Gerçek] Bilgide, [Sizin] Adaletinizin bilgisi.  
Ve adalet bilgisinde. adaletin sevgisi.  
Ve bu Sevgide, tüm Varlıkların sevgisi.  
Ve tüm Varlıkların sevgisinde, Tanrı'nın sevgesi  
Tanrı ve tüm İyilik.”

\* İyi (Tanrı) veya Kötü (şeytan) - Gerçek ya da yalan

# EMİRLER

12 - 10+2

**1. Tanrınız Rab'bi (sevgi, iyilik ve hakikat) TM kalbinizle, TM aklınızla, TM ruhunuzla ve TM gcnzle sevecek, onurlandıracak, deęer verecek ve itaat edeceksiniz ve HER ŐEYİ bırakıp O'na hizmet edecek ve İTAAT EDECEKSİNİZ SADECE dięerlerinden vazgeçerek.**

**2.GKLERDE, yerde veya deniz altında olan hiębir Őeyin suretini veya benzerini YARATMAYACAKSINIZ ve bu tr Őeylere ibadet ETMEYİN, SATIN ALMAYIN ve bunları evlerinize GETİRMEYİN. Onlara boyun eęmeyecek ve onlara hizmet ETMEYECEKSİNİZ, çnk ben, Tanrınız Rab, babaların ktlęn benden nefret eden (veya itaatsizlik eden) çnc ve drdnc kuŐaklara kadar çocuklarda ziyaret eden kıskanę bir Tanrıyım; ve Beni seven (ve itaat eden) ve EMİRLERİMİ tutan binlerce kiŐiye merhamet ediyorum.**

**3. Cennetteki Babanızı onurlandırın ve O'nun EMİRLERİNİ, YASALARINI TUTUN; Tzk; Yargılar; Ekonomi Politikası; SİZE ve Anneniz İngiliz Ulusu İsrail'e, Karısına Sina Daęı'nda verdięi Tarım Politikası ve Diyet ve O'nu SİZİNLE gururlandırın.**

**4. Fiziksel, bireysel, ruhsal, ulusal ve bireysel olarak zina yapmayacaksınız, ancak Allah'a, sznize ve eŐinize sadık kalacaksınız, ayrıca dięer milletlerin yanlıŐ örneklerini takip ederek ulusal dzeyde zina yapmayacaksınız.**

**5. Onunla ya da Onun hakkında konuŐmadıęınız srece Rab'bin adını KULLANMAYACAKSINIZ, bu durumda O'nun zamanını boŐa harcamayacak ya da O'na hakaret etmeyeceksiniz.**

**6. KomŐunuzu (fiziksel olarak deęil) "Benlięinizi" sevdięiniz kadar veya ondan daha fazla sevin. O zaman kimseye haksızlık etmeyecek ya da yalan sylemeyeceksin. - Yuhanna 15:13.**

**Size ait olmayan hiębir Őeyi hevesle arzulamayın veya ona dokunmayın. Bu size deęil komŐunuza aittir ve SİZ O'nun malına saygı gstermelisiniz. KomŐunuz, yanınızdaki kiŐidir, aynı zamanda gezegenin uzak ucundaki kiŐi ve aradaki herkeŐtir.**

7. **"Benliğinize" bile yalan söylemeyeceksiniz.**

8. **Şabat'ı hatırlayın ve onu kutsal tutun. Şabat Günü İYİ işler yapmak yanlıŞ DEĞİLDİR. Şabat insan için yaratılmıştı. İnsan Şabat için yaratılmadı.**

9. **ÇALMAYACAKSINIZ.** İnsanları aldatarak bunu yapmanızı sağlayacak kendi yasalarınızı da yapmayacaksınız.

10. **CİNAYET YAPMAYACAKSINIZ** - kanunsuz öldürme yok

11. **Siz de birbirinizi benim sizi sevdiğim kadar seveceksiniz ve aynı şekilde** -bedensel olarak değil, **ruhsal olarak**- Yuhanna 15:13. EĞER bunu YAPARSANIZ TÜM erkekler sizin benim öğrencilerim olduğunuzu ve "Öz" disiplini - öğrenciliği - uyguladığınızı ve öğrendiğinizi bilecek.

12. Kimseyi yargılamayın ki, Tanrı tarafından yargılanmayasınız; çünkü bir başkasını haksız yere yargıladığınız her yargıyla, kendinizi de aynı cezaya mahkum etmiş olursunuz. Yargılamak yalnızca Tanrı'nın işidir, çünkü O her zaman tarafsızdır; tarafsız; bozulmaz ve adil. O, Sina Dağı'nda size verilen Kanun Kitaplarında, Kanunlarını çiğneyenleri yargıladığı Hükümlerini vermiştir. Bu gezegende YASAL olan başka HİÇBİR yasa yoktur. Allah, insanın kanun koymasını kesinlikle yasaklamıştır. Allah'ın kanunları herkes için aynıdır. Tanrı'nın ayrı Kanunları YOKTUR; biri zenginler için, diğeri fakirler için.

**+SAĞLIK UYARISI!+**

**12-(10+2)**

**EMİRLERİNİ İHLAL**

**ETMEK**

**SAĞLIĞINIZA**

**ZARAR VERİR**

## Kralların Kralı'nın İncili.

**“Ara ve bulacaksın. İsteyin ve size verilecektir. . .”**

Yaklaşık 60 yıllık bir hazırlığın sonucu olan Kralların Kralı İncili, Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kuran kitaplarının benzersiz bir yorumunu sunar; ve daha önce çeşitli kiliseler ve dini kuruluşlar tarafından kaldırılan önemli Kitapları ve Kitap bölümlerini içerir. Her üç Kitap da tamamen çapraz referanslıdır, böylece okuyucular ilk kez aralarındaki ilişkileri ve tam uyumu anlayacaktır..

Tanrı'nın, Vahiyyelerinin tahrif edileceğini ve bazı Vahiyyelerin kaldırılıp göz ardı edileceğini onun aracılığıyla kehanet ettiği, Tanrı'nın ilk Peygamberi Hanok'un (İdris) Kitabı doğru bir şekilde çevrildi ve eski durumuna getirildi.

Hezekiel Kitabının 34. Bölümü doğru yorumuyla sunulmaktadır. İsa'nın öğretisinin Matta Ch'deki yanlış tercümelemi. 6 ve Ch. 23, Matta'nın artık Hezekiel Bölüm'ün gerçekleşmesini haklı olarak içermesi için düzeltilmiştir. 34.

Doğru çeviri, “kilise” yerine “cemaat” kelimesinin kullanılmasına yol açmıştır, ve “azizler” yerine “kutsal insanlar”.

Müjde ST Thomas'a göre ve Elçilerin İşleri Kitabı'nın son bölümü gibi İncil'in tamamı eski durumuna getirildi. Daha önce Kutsal Kitaptan kaldırılan Yuhanna'ya Vahiy kitabının eksik bölümü onarıldı.

Kur'an-ı Kerim'de, Sure 2:125 ve 2:127'de İsmail artık doğru bir şekilde İshak olarak tanımlanmaktadır ve bu da artık Kudüs'teki Moriah Dağı'nı Kutsal Yer ve Kudüs'ü de Kutsal Şehir olarak tanımlamaktadır. Kuran'da ilk kez Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma'ya tamamen çapraz gönderme yapılıyor.

Bu önemli Kitapların, tarihsel müdahalelerin düzeltilmesi başka birçok alanı da vardır; bunların sayısı burada listelenemeyecek kadar fazladır. Çeşitli ve kadim “kazanılmış çıkarların” yıllar boyunca sizden kasıtlı olarak sakladığı pek çok Kitap ve ayet okuyacaksınız.

Kralların Kralı İncili dünya barışına ve anlayışına adanmıştır. Yeni bir bin yıl ve yeni bir başlangıç için yeni bir İncil'dir.

Selam olsun sana,

JAH Yayınları.

<http://jahtruth.net/kofkad.htm>

\* \* \* \* \*

Kralların Kralı İncili devasadır ancak okunması ve gezinmesi kolaydır. Boş zamanlarınızda ev bilgisayarınızda okuyabileceğiniz E-Kitap formatında veya aşağıdaki web sitesi URL'sinden HTML uyumlu okuma defterlerinde mevcuttur.

E-Kitapta gezinmek kolaydır ve Armageddon Survival-Kit'in bir parçası olarak kullanışlı, cep boyutunda bir CD ile birlikte gelir.

Bu eşsiz ruhsal aydınlanma ve Vahiy çalışması, 50 \$ (ABD Doları - Amerika) veya 50 € (Euro - dünyanın geri kalanı) gibi olağanüstü düşük bir fiyatla sizin olabilir. Bilgiğin ve Ruhsal Anlayışın bu paha biçilmez kaynağını kaçırmayı göze alamazsınız.

<http://jahtruth.net/ask.htm>